

Kringelfjords-Nytt

Nyheter och information
för dej som bor i
Kringelfjorden
— eller gästar

**SÄRNA-IDRE
GRÖVELSJÖN**



27:e årgången 1986 – 2013

Utkommer 2 gånger om året • Vinter & Sommarnummer

DEN HÄRLIGA VINTERN 2013-14



Älvrosfjorden med Nipfjället och Städjan sedd från Kringelfjordens fritidsområde
Foto: H. Forsslund





JONES EL AB

BYGDENS ELPROFFS

ELINSTALLATIONER: Vi är Er lokala elinstallatör som utför alla slags elinstallationer vid om och tillbyggnader, installationer, reparationer, service m.m.

ELBUTIK: Småel för hemmet/stugan, kontakter, armaturer, lampor m.m.

RADIO/TV: Försäljning, montering och service av: Parabol, TV, DVD, Video m.m.

DATORTILLBEHÖR / UTRUSTNING: Både för fast och trådlöst

VITVAROR: Spisar, köksfläktar, kylskåp, tvättmaskiner m.m.

NYHET!

- Uthyrning av förråd.
- Vinterförvaring av husvagn/bil mm.
- Sommarförvaring av skoter etc.

Butiken är öppen:

Måndag till fredag 07.00 -17.00

Lördagar 09.00-13.00

Telefon: 0253-203 32

Fax: 0253-204 25



JONES EL AB - Industriområdet Idre • Ljunghemsv 19 • 0253-203 32 • Bengt-Arne 070-661 69 71



BÄST I TEST.
NÅGONSIN.



DEN BÄSTA LUFTVÄRMEPUMP SOM NÅGONSIN TESTATS.



VI HAR DEN!



0280 - 230 07 • 0735 - 28 28 89



AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE



Älvrosfjorden med städjan i fonden sedd från Stugbydalen / Kringelfjorden

Foto: H. Forsslund

Hej mitt vinterland, - nu är du äntligen här!

En härlig tid då snö, stearinljus och härliga brasor lyser (och myser) upp tillvaron - och ett av Sveriges absolut vackrast belägna fritidsområden, Kringelfjorden öppnar stora famnen och önskar Er välkommen upp!

Detta år (läs 2013) har varit fantastiskt på många sätt.

- Först en vårvinter som bjöd på härligt gnistrande skiddagar där solen ofta sken från en klarblå himmel!

Och en sommar som bjöd på sol och värme långt in på hösten.

Det måste ha varit en av de soligaste och varmaste somrarna på många år. Särna kunde den 19 maj skryta med att vara den varmaste platsen i landet med hela +24 grader. Men å andra sidan bjöd någon juli-natt på runt noll fast temperaturen faktiskt steg till över +25 grader senare på dagen!

Lite torrt har det varit kanske. I juli månad föll endast 18 mm regn här uppe mot 127 mm regn i juli i förra sommaren. (Sommaren 2012 var nog en sommar som man helst vill glömma, i alla fall ur vädersynpunkt).

Myr- och blåbär i överflöd.

Det var många år sedan jag sett så mycket hjortron på myrarna och blåbärens var stora som små plommon och smakade underbart efter all sol. Lingonen då? Ja vart tog de vägen? Backar som brukar lysa helt röda i september var det glest med. Torkan slog hårt mot lingonen men det blev

nog i alla fall så att de flesta kunde få till en och annan burk sylt i alla fall.

Några nya härliga sommaräventyr blev det också denna sommar för mej och min Eva, (trots en seglivad knäskada som Eva ådrog sig under ett motionslopp i Stockholm).

Jag återkommer med lite nya spännande vandringstips i vårt sommarnummer. Bl.a. en härlig gammelskogsvandring som inte bara bjuder på storslagen natur utan faktiskt även en del intressant kulturhistoria efter vandringen.

Men nu som sagt är den härliga vintern här!

Och jag längtar till snön som ligger gnistrande vit och mjuk och väntar, och jag kan höra fjällvindens avlägsna och mjuka viskning i mitt huvud;

Kom upp, kom upp till mina vita vider, jag bjuder på härliga skidtur i spår som skär genom de orörda och gnistrande snökristallernas egna vintergata. Kom upp, kom upp, och fyll din rastlösa själ med ro, tänd ljus och en sprakande brasa i "den blå timmen" medans de sista gulröda sofläckarna på Städjan sakta tonar bort, en efter en. Välkommen upp - allt är serverat!

Visserligen sitter jag i skrivandets stund i Trollbäcken strax utanför Stockholm och tittar ut över lövträdens sista höstfärger och en gräsmatta som fortfarande går i grönt. Men tankarna och min längtan går upp till Särna-Idre-Grövelsjöfjällen och Kringelfjorden, -pärlans bland fritidsbyar! - och ett av Sveriges absolut vackrast belägna fritidsområden.

Men även längtan har en tjustring i sig!

Det vet även en björn med mycket liten hjärna (men med stort hjärta);

"Fastän det är förfärligt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta den, som är nästan ännu bättre."

Med önskingar om en riktig härlig och upplevelserik vinter tillsammans med dina nära och kära! Och kom ihåg att en riktigt bra fjällsemester kan man njuta av hela tre gånger! 1. I längtan och väntan på den. 2. När man njuter i realtid på plats. 3. Härliga minnen att plocka fram när man är tillbaka i den lite grå vardagen och arbetslivet igen.

Ha dé

Hans & Nalle Puh

SPONSORER SOM MÖJLIGÖR UTGIVNING AV KRINGELFJORDS NYTT

Vi tackar alla nedanstående företag för hjälp med att hålla hög kvalitet och intressant läsning i vår tidning:

ABRIS Sjö & Snö	- Särna
Bygg & VVS-akuten	- Särna
Coop-konsum	- Särna
Emeretssons Gräv & Entr.	- Idre
Fjätervälens skidanläggning	- Särna
Fjällpumpen	- Sälen
Grövelsjöns Fjällstation	- Grövelsjön
Harryssons Rörservice	- Idre
Håkas Häst & EI	- Särna
Ica Idre Bua	- Idre
Idre Bygg & Järn	
Idrefjällens Sport	- Idre
Jones Elservice	- Idre
Kurvans tyg och kläder	- Idre
Shell	- Idre
Särna Allehanda	- Särna
Särnaffärn	- Särna
Skidoo- & Lynxhallen	- Idre
Stråkens EI	- Idre
Walls Åkeri	- Särna

Gynna våra välvilliga sponsorer

När det är dags att anlita hantverkare eller göra dina inköp, välj då gärna någon av våra sponsorer.

NYHETSKÄLLOR:

Källorna för nyhetsartiklarna i denna tidning kommer till stor del från Falu Kuriren.

Artiklarna är omskrivna av upphovsmannarättsliga skäl, men själva nyhetsinnehållet är korrekt återgivet.

Vill du läsa hela tidningen i fyrfärg?

Då kan du gå in och hämta hem tidningen på hemsidan som pdf.



En trevlig vintersäsong önskar:

Hans Forsslund och
Kringelfjordens Samfällighetsförening

KRINGELFJORDEN-NYTT
Redaktör och ansvarig utgivare:

Materialadress:

Hans Forsslund
Kringelfjordens Samfällighetsför.
Klockvägen 4
135 55 Tyresö.

Telefon: 070-683 78 44

Fax: 08-24 33 14

E-post: hans@bergodahl.com

www.kringelfjordens-stugby.se



Grövelsjöns Fjällstation

www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon

Grövelsjöns fjällstation ligger 816 meter över havet på Långfjällets slutning. Milltals med leder och spår gör området tryggt och lättillgängligt. Från restaurangens panoramafönster ser du ut över gränsfjällen mot Norge. Den säregna naturen har inneburit att flera naturreservat och nationalparker bildats både på norska och svenska sidan om gränsen. Grövelsjöns fjällstation är en av STF:s allra populäraste.

Grövelsjöns Fjällstation nominerad till Stora Turistpriset 2013. Turistorganisationer i samtliga län har erbjudits att nominera kandidater till Stora Turistpriset 2013. Visit Dalarna har i år valt att nominera STF Grövelsjöns Fjällstation.

Turåkning för skönhetsälskande naturmuppar!

Flera av södra fjällvärldens vackraste skidleder hittar du här uppe. Flera slingrar sig i mellanåt över på den norska sidan.

TEMAVECKOR Längdläger för tjejer

Njutvecklas under ett par dagar med god mat, trevligt umgänge och möjligheten att utvecklas i din skidåkning. Datum: 3/1 -14 - 6/1 -14

Vinterfjällvecka i Grövelsjön med F&S Följ med på äventyr, skidtur och träning i vintermiljö med bekvämt boende på STF Grövelsjöns Fjällstation. Arrangemanget sker i samarbete mellan Friskis & Svetis och Svenska Turistföreningen. Datum: 2/2 -14 - 8/2 -14

Yogahelg för nybörjare och vana Välkommen till en skön februarihelg i Grövelsjöfjällen i norra Dalarna! Får vi fresta med välbefinnande? Vad säjs om en helg där du lär dig tekniker för att ladda batterierna inför den långa vårvintern och hittar tillbaka till ditt eget strålande ljus? Datum: 6/2 -14 - 9/2 -14

Familjefjällvecka i Grövelsjön v7, 8, 9 FRIA BARN.

Upplev vinterfjället när det är som bäst. Snön på fjället inbjuder till härliga turer med mycket bus. Inför fikarasterna går spadarna varma och efter en kopp varm choklad är alla laddade för nya tag. Datum: 8/2 -14 - 15/2 -14

Gammeldans & Gillesdans blandat med chacha m.m.

Kombinera en vecka på Grövelsjöns Fjällstation med sköna skidtur på dagarna och dans på kvällarna. Denna vecka är både nybörjare och dansvana välkomna. Vi dansar gillesdanser blandat med moderna dans. Datum: 1/3 -14 - 8/3 -14

Fjällkurs de luxe -(njutvecklas) som turäkare

Under denna vecka kommer du att utvecklas som skidåkare och även skaffa dig användbara fjällkunskaper i kombination med fina dagsturer, goda middagar och trevligt sällskap. Kursen är ett smörgåsbord av lektioner i skidteknik, fjällsäkerhet och allmän fjällkunskap. Datum: 8/3 -14 - 15/3 -14

„Tanter på tur” - Ut & Njut

Vid vägs ände väntar dig en genuin fjällstation med ombonad värme, god mat och trivsamt samvaro. Datum: 15/3 -14 - 22/3 -14

Kitehelg

Kiting= Skidsurfing där du dras med skärm av vinden. Kalfjället ligger strax ovanför fjällstationen med Långfjällets vidder och oändliga ytor inom räckhåll även för den som har tyngre utrustning eller helt enkelt inte vill slita kilometervis för att få fin kiting. Datum: 27/3 -14 - 30/3 -14

Skatehelg på värfjäll

Ett värfjäll med skare ger oändliga möjligheter. Du får dessutom möjligheten att utvecklas i din skidåkning. Datum: 3/4 -14 - 6/4 -14

Familjefjällvecka i Grövelsjön under Påsk

FRIA BARN. Upplev vinterfjället när det är som bäst. Snön på fjället inbjuder till härliga turer med mycket bus. Inför fikarasterna går spadarna varma och efter en kopp varm choklad är alla laddade för nya tag. Datum: 13/4 -14 - 20/4 -14

Idre Fjäll

www.idrefjall.se
NYHETER PÅ IDRE FJÄLL

Idre Fjäll är väl så känt vid det här laget att det egentligen inte behöver någon längre presentation.

På Idre Fjäll kan du välja mellan 40 nedfarter i fyra väderstreck. Det betyder att du alltid kan vara på sol- eller läsidan och att du alltid har många backar att välja på. Och trots att systemet är stort slipper du skidåkning på transportsträckor. Skidåkning bjuder på varierande svårighetsgrad. Skidområdet är indelat i Väst, Nord, Ost och Syd och det finns gott om stolsliftar.

IDRE FJÄLLS NYHETER VINTER-SÄSONGEN 2013/2014

Skidtag till Idre Fjäll

Från och med februari 2014 kommer en ny reseförbindelse till Idre Fjäll, "Skidtaget" i samarbete med Tågab som sköter tågtrafiken. Taget startar i Göteborg lördag morgon och går till Mora, därifrån blir det sedan buss till Idre Fjäll. Hem går taget lördag eftermiddag och når Göteborg till kvällen.

Snökanon-investering på skidstadion

Tack vare investeringar i snökanoner på skidstadion och i år längs skidskyttespåret om 3,5 km samt att vi även har ett perfekt underlag i den 3,3 km långa rullskidbanan, är förutsättningarna bättre än någonsin att öppna långskidåkning riktigt tidigt. Snökanonspåret och rullskidspåret är två olika spår vilket gör att nästan 7 kilometer långskidåkning kommer att kunna öppna mycket tidigt.

Nytt stugområde

Ett nytt tomtområde i Söderbyn exploateras där tomtor började säljas ifjol höst. 8 av 12 tomtor är redan sålda och ett antal hus håller på att byggas. Extremt bra ski in ski out för både alpint och längd.

Barnkalasveckor

Barnkalasveckor vecka 12 och 13. Specialprogram för våra hedersgäster, barnen!

Vasaloppsspepp

Som officiellt Vasaloppcenter erbjuder vi en givande vasaloppsträning, oavsett om du vill vässa tekniken, utveckla din träning eller bara koppla av med några sköna träningsdagar. På schemat står bland annat träning och vallningstips.

Skidcoach

Vi älskar skidåkning och vi önskar att alla fick utvecklas och ha nya upplevelser på snö, det är här vårt engagemang för skidåkning och utbildning kommer in. Skidcoachen riktar sig till dig som åker över hela fjället men känner att det finns något att utveckla för att göra åkningen ännu roligare. Det kan vara bättre flyt i åkning, en snyggare kortsväng eller åka på mer kant i brantare terräng. Coacherna som ni åker med är våra högst utbildade och mest erfarna. För att spetsa till detta så är det pengarna tillbaka om du inte är nöjd efter lektionen. Passen är 1,5 eller 2 timmar.

Formel 1 grupp/alpint

Vad har formel 1 och skidåkning gemensamt? Vet du inte svaret så är det dags att du får reda på det. Formel 1 passet börjar med att du lämnar in dina skidor på en silverslip (ingår i passet) på skicenter syd dagen innan för att sedan åka storslalomlombana där det bjuds på både glid och fart sträckor. Innan åkningen börjar är det genomgång av banan med teknik snack. Även om det går fort i storslalom så är det tekniken som är avgörande för den rätta känslan. Instruktorer kommer att vara med genom hela passet och slipa på den personliga färdigheten och vägvalet. Har du inte haft en fartupplevelse på skidor under detta pass så har du feget eller åkt på för mycket sladd.

Skidskytte med luftgevär

Vi använder Hatsan PCP Luftgevär AT44 Kaliber 5,5mm, det är ett mycket lättladdat vapen med ett 10 skottsmagasin. Vapnet ligger kvar på skjutvallen mellan skjutningarna. Det finns möjlighet att prova både liggande och stående skytte. Fallmålen står på ca m 10 och är dimensionerade så att det är lika svårt som att skjuta på de riktiga tavlorna. Instruktorerna går igenom skjutteknik, teknik för att snabbt lägga sig och komma upp från mattan på ett korrekt sätt. Det finns även möjlighet att prova snabbsskytte där man tävlar i vem som skjuter och faller flest mål snabbast. Inskjutningen sker på papptavlor, sedan är det skytte på fallmålen. Pris 1000kr för 70 min.

Skidcoach för längdåkning

Nyhet för i år är att vi även har gruppträning med fokus på teknik som är indelat i tre nivåer. 1:a nivån går vi igenom diagonal åkning, hur man tar sig upp för en backe och lättare utförskörning för att känna sig tryggt i spåret och

använda energin till rätt rörelser. 2:a nivån, vi börjar med balanserande rörelser för att kunna flytta vikten mellan skidorna och på foten för att få så mycket fäste som möjligt. Teknik för dubbelstakning, teknik för brantare backar och utförskörning, nivån är för den som vill prestera bättre i vasaloppet. 3:e nivån, här är det mycket fokus på balans och teknikträning för att få ut rätt energi i rätt rörelse för duktiga åkare. Här jobbar vi med video analys ute i spåret för att åkaren ska kunna se och känna skillnaden i rörelserna. Pris: 250 kr per person för 1,5 timme 1 tillfälle, 8 platser i varje grupp.

Ny wokrestaurang

I suterräng plan på restaurang Charlies som är en av Idre Fjäll fem backrestauranger öppnar Charlies Wokkällare. Wokrestaurangen kommer att bjuda på spännande kombinationer av vilt och asiatiska smaker. Även take away. Gratis frukost och lunch för barnen på Vårdshuset Under veckorna 52 till 16 äter barnen 0 – 7 år gratis frukost och lunch med sällskap av betalande föräldrar på Vårdshuset.

Fjällfika

När energinivån dalar håller du bara utkik efter "fjällfika"-skyltar, på Vårdshuset och Dantes, där erbjuder vi fika till förmånliga priser. Café Vårdshuset I Vårdshusets café serveras goda bakverk, smörgåsar, kalla och varma drycker hela dagen. Redan tidigt på morgonen kan du köpa färsk frallor, nymalet kaffe och lokala pålägg från vår delikatessdisk.

Hemma hos, egen kock i stugan

Efter en lång dag i backen och lite bastu kanske man inte alltid är pigg på att gå ut på restaurang. Nu kan du boka en egen kock som kommer till stugan och lagar maten åt dig. En smidig, lärande och social upplevelse.

Pernilla Wiberg Hotel 10 år

I Luciahelgen fyller Pernilla Wiberg Hotel 10 år, det kommer självklart att firas med bland annat förmånliga erbjudande på hotellet och ett 10 års kalas i december.

Vårdshusets Afterski med egen underhållning för barnen

I Timmerkojan blir barnen underhållna på sitt sätt; ansiktsmålning, teater, sång, lek eller pyssel. Håll utkik efter Timmerkojans veckoschema. Vi bjuder på frukt!



ASKE
- barnens vän på
Idre Fjäll



Fjätervålen - toppen i Idrefjällen 30 år!

Det firar man med 20% rabatt på 7 dagars-skidhyra och veckokort i backen 6-26 januari.



Nyheter i Fjätervålen 2013

30-årsfirande i Fjätervålen den 28 december!

Då är det på dagen trettio år sedan den långa liften upp på fjället invigdes under pompa och ståt av landshövding Ingvar Gullnäs. 30-årskalaset firas med tårter och gratis kvällsäkning!

Ny nedfart mellan liften och tävlingsbacken Falken.

Ny avstigning från liften precis ovan 2:a branten i denna nedfart gör att det blir en ganska lång backe med bra fallhöjd som funkar även när det blåser på kalvfjället. Backen kommer ner bredvid snöparken.

Ny skidpark

I nedfart Lavskrikan nytt, mindre parkområde med hopp, terrängvägar och lite mera skojigt för de yngre åkarna som ofta håller till där. Snöparken i Höken med stora hopp

och rails kommer också att finnas kvar förstas.

Puckelpisten tillbaka

Puckelpist, att åka puckel var stort på 80-talet och det har provats att ha puckelpist i olika backar i Fjätervålen under årens lopp. För 10 år sedan klagade åkarna på att det var opistat där puckelpisten låg och ingen frågade efter en puckelpist när vi tog bort den. Nu dammar vi av idén efter önskemål från åkare. I vinter ska det finnas en puckelpist igen!

Telemarksfest

– det populära Telemarkslägrer i Fjätervålen som alltid blir fullbokat med max 200 åkare, firar 25-årsjubileum 2014. 23-26 januari pågår lägrer med knäböjande entusiaster från nybörjare till avancerade åkare.

Alpina tävlingar

Fjätervålen är en populär arena för träning och tävling, för här finns det riktigt bra pister som håller tävling

klass för storslalom och super G. En del av tävlingsbacken Falken erbjuds för träning och tävling dagtid, eftersom denna pist har dubbel bredd så övriga åkare får plats att åka bredvid.

Storslalomtävlingar bokade när detta skrivs i oktober är:

- USM-kval, region 18-19 januari. Arr. Borlänge
- Internationell FIS, 1-2 februari, arr. IK Mora Alpina

Januariarea på skidåkning

I januari kan man uppleva den allra härligaste vinterskidåkning... Det är få förunnat att vara lediga när snön är som bäst och man kan få ha backarna nästan helt för sig själv.

Vi håller öppet 14 dec - 21 april

Öppet alla dagar och hoppas att fler ska ta chansen att njuta riktig vinter, och erbjuder 20% rabatt på 7 dagars-skidhyra och veckokort i backen 6-26 januari.



Skidåkning och skidåkare i Norra Dalarna

Berättare: Elon Hedlund. Nedtecknare: Hans Forsslund

Som vanligt när jag besöker min gamle vän Elon Hedlund så får man mycket historia, och inte minst historier till livs. Vid ett par tillfällen i sommar så har vi pratat skidåkning som av naturliga skäl ligger den gamle skidåkaren Elon varmt om hjärtat.

Jag tror att det kan vara intressant för både gamla och unga skidåkare att få ta del av lite skidhistoria här uppfifrån. Jag har samlat en del av vad Elon berättat för mig i texten här bredvid.

Elon Hedlund är född 1922 på Brattberget i Särnaheden och växte nästan upp med skidor på fötterna.

Skidåkning och skidtävlingar upptog mycket av Elons och många andra ungdomars intresse. Kanske ännu mer då än nu.

Att skidåkning fick en speciell plats i Elons och många andra ungdomars hjärta här uppe i norra Dalarna är nog Elons kusin, den legendariske Särna Hedlund förtjänst.

– "Jakt, natur och idrott det har varit mitt liv det se!" för att citera Elon själv, som även han blev en duktig skidåkare på 40-talet. Han kan stoltsera med ett välfyllt prisskåp och diplomvägg hemma i vardagsrummet i Särna där han nu bor.

Elon tävlade flitigt och har bl.a. varit med i tre Skid-SM och flera DM. Bäst gick det på DM där det blev både brons på femmil och silver på stafetten.



Elon Hedlund i köket hemma i Särna

Elon har jobbat med det mesta som hör en skogskarll till.

Flottare, timmerhuggare, timmerkörare, sprängare mm. En hel del av detta har Elon berättat i tidigare nummer av Kringelfjords-Nytt. Några år svek Elon orten för att jobba med byggen i Göteborg och Stockholm. Men Elon återvände till sin hembygd där han sedan jobbade åt Besparingskassen fram till pensionen.

ELON BERÄTTAR I skidåkningens barndom användes skidorna mest som fortskaffningsmedel mellan de många små utbyarna och naturligtvis till de "stora centralorterna" Särna och Heden.

Det fanns flera utbyar som hade många familjer förr. Byar som t.ex. Mörkret, Storbäcken, Lillfjäten med flera. På 1800-talet, och förresten en bit in på 1900-talet så var det vintertid många gånger bara farbart med skidor.

Det här med att man skulle tävlas på allvar i skidåkning, det började nog inte förrän man började göra lumpen.

Då skulle det ju tränas i att åka skidor och ta sig fram snabbt. Å det där spridde sig snabbt i byarna och sedan skulle vi ju tävlas med varandra. Så då började man samlas på de viset. Det var nog runt 1910-20 så där. Tidigare var skidor mera som arbetsgrejor, så det var väldigt klumpiga och man hade väl inte tid heller å "nöjesåka".

De första skidorna

Jag som ung, och många med mej gjorde själv sina skidor. För de lite äldre och som hade råd fanns det en som skötte kraftstationen nere vid Lemån som var lite snickare. Han kunde få till lite finare och smäckrare skidor. Vi ungar gjorde om gamla skidor, gamla brädlappar som vi kunde få för att de var lite trasiga. Vi hyvla till dem, skar nya brätten om det behövdes, tjärade dem och sedan värmden man dem över elden och sprang bort till en stugknut och böjde upp brätterna och la dem sedan med tyngd på som fick ligga ett par dar för att hålla formen. Brätterna höll väl ett tag, men man fick böja om dem efter ett tag minns jag.

Vi ungar på byn började tidigt att tävla med varann, men det var ju mest på lek då.

Per-Erik (Särna Hedlund) han tränade oss ungar på Hea och satt och tog tid på oss. Vi brukade samlas en åtta tie grabber. Det var när vi börja första och andra klass i skolan. Och det gällde förstas att vara värst på skidor, skidor förresten, det var mera likt brädlappar, avbrutna och tillfixande som jag berättade tidigare. Mina första riktiga skidor fick jag av Evert, brorsan som hade beställt dem av Per-Erik som sålde skidor på den tiden. Jag tror de var tillverkade i Edsbyn.

Spåren trampa vi upp själva med våra brädlappar.

Någon gång hände det väl att en Per-Erik följde oss och hjälpte oss lite extra med spår i skogskanten och då kunde vi nog vara en tio-femton ungar. Sen satt en Per-Erik och tog tid på oss. Han ville sporra oss att träna för att försöka få fram några framtida tävlingsåkare. Jag minns några av grabbarna, det var Bengt Svensson, Walter Norén, Walter Strand, Tage Norén, Henning Persson Kurt Hedlund, Gotthard Spånberg.

När det gäller skidtävlingar på den tiden minns jag speciellt en gång, vi var ett gäng smågrabber som skulle titta på ett lopp, ja små,

små vi gick väl skolan i alla fall, och Folke och Gotthard tror jag var en 5-6 år äldre än vad jag var.

De här var en träningstävling på Hea inför Särnatävlingarna som hade kommit igång då.

De som tävlade var Per-Erik Hedlund och en Johan-Petter, JP Martinsson, Folke Lagerlöf och en Trå-Ivar Johansson tillsammans några från Idre.

Dom startade nära min hemgård och intill oss bodde det en intresserad gubbe som var sjuk. Han låg mer till sängs än han var uppe. Man startade tävlingen där bara för att gubben skulle få vara med och se när dom åkte då. Det var väldigt fint tänkt tycker jag!

De första riktiga tävlingsskidåkarna

De första riktiga tävlingsskidåkarna här uppe det var ju kusin min Per-Erik, eller Särna Hedlund som han kallades, Sven Utterström, Johan Petter, Trå-Ivar Johansson.

En första riktiga skidtävlingarna här uppe var Särnatävlingarna.

Den första gick troligen runt 1920. Loppet var 30 km långt, och gick i Särna med omnejd. Idag har man dragit om loppet så det går mellan Idre och Särna och har bytt namn till Idre-Särna-tävlingarna.

De av oss Särna-grabbar som gick vidare med tävlade var:

Ivar Mörk i Särna, JP Martinsson, Trå-Ivar Johansson, Folke Spånberg. Det var en hel del tävlingar här då, Särnatävlingarna, Idrelppet och SM-tävlingarna började då och en Per-Erik var ju med han jämt vet du. Jag var ju med i ett par SM precis som Hans Tjärn, Arne Bölling.

Bölling var här i Särna på den tiden och gifte sig här med en kvinna från Sörsjön. Brorsan hans, Stig bodde här han med och jobbade på banken och blev gift i Mörkret.



Hans Tjärn och jag åkte tillsammans på flera SM.

Men bäst gick det väl på DM där jag tog brons på femmil och Moranisse kom etta. Vi i Särnalaget tog även silver på stafetten.



DM Stafetteten 1947 (Särna SK 2:a). Åke Jansson, Elon Hedlund (närmast)

Moraåkarna var stöddiga den gången, men vi kunde visa att det var bra material i Särningarna också!

Jag åkte Vasaloppet en gång men då blev jag så förbannad!

Jag bröt stavarna och fick inga nya riktiga stavar på fyra mil! Jo jag fick ett par "barnstavar" av Lill-Gunnar från Särna och han var ju riktigt liten vet du, stavarna nådde mej bara till midjan.

Lill-Gunnar förresten, han blev krigshjälte då han hjälpte till å smugglade delar av Norska kungafamiljen och regeringen förbi tyskarna.

I alla fall, jag ropte till varenda jäkel jag såg med skidor – *får jag stavarna, får jag stavarna*, men de bara vände ryggen till. Mora-folket tyckte väl att jag låg för bra till så de ville inte hjälpa.

När det var tre mil kvar så låg jag på åttionde plats. Då fick jag riktiga stavar i Evertsberg av Herrman, brorsan min, sen lyckades jag i alla fall köra ikapp och hamna till slut på 23:e plats.

Till och med moraåkarna tyckte det var styvt gjort att ta igen så mycket på slutet, och många tippade mig som vinnare till Vasaloppet året därpå. Men jag blev så förbannad så jag åkte aldrig Vasaloppet någon mer gång!

Skinnarloppet körde jag varje år i stället.

Det var ett långlopp det med, sex mil. Där blev jag trea som bäst, men aldrig sämre än sju. På Särnatävlingarna placerade jag mig mest som 4-5:a.

Sedan hade vi även Östbystafetten i Norge som Särnalaget var med och tävlade i. Jag minns att vi blev tvåa där. Vi slog även de stora hejarna som Mora och Malunglagen i DM, - Distrikt Mästerskapen.

Den sista större tävlingen jag åkte var Trysilrännnet

En femmilstävling i Norge, det var någon gång år 1948. Jag tror jag kom på åttonde plats. Jag minns att på den tävlingen var det en gubbe som hoppade in i spåret och åkte efter mig och kablade. Det var en gammal skidåkare som jag tävlat mot någon gång. Han åkte efter å ville språka. Men det var ju tävling och inte hade jag tid å språka. Så jag skrek åt han att jag måst åka på. Ja, det var min sista tävling.

De fanns naturligtvis skidåkare från Idre och utbyarna här uppe med.

Bland andra Allan Andersson, "Lappen". Han var väl med och vann en del mindre tävlingar. Jag minns han skänkte nån ren till någon tävling söderut. Det var en snäll pojk, brorsans hanses åkte också, egentligen hade han väl två äldre bröder som åkte. Axel hette en, den andra äldsta minns jag inte namnet på.

Första egentliga skidklubben

Den kom nog till runt 1910. Kommer inte ihåg vad den kallades. De första organiserade tävlingarna gick väl runt 1911-12. Det var inte bara vanlig längdåkning utan även en typ av skidorientering, "budkavle" som man sa.



TEL. 0253-202 65
FAX. 0253-202 99
MOB. 070-338 15 28

IDRE

Utför allt i EL

**Vi säljer även
Cylinda vitvaror**

Begär gärna offert/broschyren

STRÅKENS EL AB

!! SNABB SERVICE !!

LARS-ÅKE: 070-338 15 28

Det var många småtävlingar runt Särna, Heden och utbyarna. Starten var ofta i en by och målet i en annan by. T.ex. Gördalrännnet som startade i Norge och målet var svenska Gördalen. Den tävlingen gick ju även på min tid och jag faktiskt vann den.

Spårning

Det fanns så klart inte skotrar och spårmaskiner på den här tiden utan spåren kördes upp manuellt. Per-Erik brukade söka upp oss ungar och sa åt oss;

- Nu ungar blir ni med här och spårar för Särnatävlingarna!

Och så samlades vi på någon bestämd plats, sedan dök Per-Erik upp med sin gamla T-Ford, och vi trängde in oss massa ungar i Forden och for till Särna.

I Särna var det en som hette Mörk. Han var ifrån Mora. Anders Mörk, han var en bra åkare som var med och höll i spårandet. Mörk hade förresten en grabb, Ivar Mörk som även han var mycket duktig åkare. Å den här Anders Mörk var hemskt skidintresserad så han la upp de där spåret, å sen åkte vi ungar i en lång rad.

Ivar spårade först och vi kom efter och körde med ena skidan i det egentliga skidspåret, och den andra på utsidan. En del då till vänster och andra på höger sida, å de för att även få till stavfäste åt åkarna. De var ett roligt men styvt jobb för oss ungar då. Spåret var 30 km långt. De spår vi ungar gjorde åt oss själva kanske inte höll så hög klass. Vi slängde i lite ris i de värsta groparna. "Ju svårare terräng ju bättre träning"!

Forts. sid. 8



Elon Hedlund tog hem en hel del priser genom åren



Skidutrustning omkring 1930

Fotohistoriska museet

Skidutrustningen

Bindningarna på den här tiden var enkla. Bara en läderbinding som gick genom skidan och upp som en hölja över tårna och en läderrem runt foten samt ett spänne på utsidan som man bara drog åt. Det var ju innan den där bindningen kom som man skruvade fast på skidan. Kringlorna på stavarna hade ju bara fyra remmar som band ihop mot staven. Men då fyllde vi ut med skoremmer så stavarna inte skulle sjunka ner så djupt i snön. Då fick man bättre stavfäste. Skidorna kunde vara nio fot, men till tävlingar så körde man mest på sju- och en halv fot. (1 fot= 30,46 cm).

Mina första skidor som brorsan beställde av en Per-Erik var inte mer än sex å en halv fot, men så var jag bara 13 år också. Jag körde fem sex år på de här innan jag fick råd att skaffa mig några andra länge skidor.

Backhoppning

Gotthard och Folke Spånberg som var duktiga skidåkare och som jag berättade tidigare om, de vart backhoppare sen. De åkte ju längd också men kombinerade.

Vi byggde ett hopp där på Hea, mitt för bageriet som fanns där då nedanför berget där Gotthard och Folke bodde då. Där kan du gå och titta för det finns lite kvar av vår första lilla hoppbacke. Gotthard hoppade 28 meter i den backen minns jag.

Vi byggde av sockerläder vet du, stora träläder vi fick från Konsum, för det fanns ju Konsum på Heden på den tiden. Vi byggde upp hoppet nere i berget med ris och snö ovanpå. Sen hade vi en dålig överbacke. De växte store grove taller och där spika vi upp plank på varje sida så de vart lite å stå på. Sedan gjorde vi en brygga upp dit och ordnade vi så vi kunde åka efter

plank ett ner mot stupet där. Då det var klart hade vi ett hopp som man kunde hoppa ända till 28 meter i.

Riktiga hoppbackar

Sedan byggdes det ett par riktiga hoppbackar fram i berget i backen från Särna ner mot östomsjöbron. I dag syns inget av de här backarna. Här hoppade man 38-40 meter. Mycket senare byggde man backarna uppe på Mickeltemplet, men blev det inte många tävlingar där. Det hela ebbade ut liksom. Gotthard Spånberg var väl en av de bästa hopparna vi hade. Han var bland de tio bästa hopparna i landet. Gotthards brorsa Folke, var en duktig hoppare han med, men en Gotthard var lite bättre och han var bl.a. med och hoppa ett par gånger när SM gick i Falun minns jag. Han kom väl kring de 10-15 bästa den gången.

Slalom

I slalom hade vi en duktig åkare härifrån Särna. Lars-Göran Halvarson från Tjärnvallen. Lars-Göran han var ju med i det svenska alpina landslaget med bland andra Ingemar Stenmark, Stig Strand och Jonas Nilsson. Han var faktisk även med i OS 1988 i Calgary och i Sarajevo 1984. 1984 var Lars-Göran trea i världscupen två gånger så nog var det en duktig slalomåkare!

Tjejer och skidåkning

De var inte många tjejer häromkring som åkte. De var mest och tittade på. Det tyckte vi åkare förstas va trevligt! Men nere runt Moratrakten där var det ju en del fruntimmer som åkte. Det var ju en del damtävlingar på Särnatävlingarna, men här kom nog deltagarna mest utifrån.

– Nä, tjejerna dom dök mest upp efter tävlingarna dom...!

De var dans jämt efter tävlingarna på den tiden, var du en var nånstans. Jag minns när vi åkte ett SM i Kramfors. Jag var i lag med backhopparn Hans Tjärn, en duktig hoppare. Då var det några tjejer som låg på lite. Men Hans förstod sig väl bättre på backhoppning än fruntimmer.

Jag minns att efter sista prisutdelningen där i Kramfors kom det fram två snygga tjejer och den ena fråga; – du Elon kan inte vi få bjuda dig på kaffe å smörgåsar innan ni åker hem? Jo tack sa jag.

– Kan du inte säga till han där borta å? Sa tjejen. Den andra flickan var tydligen för blyg att fråga själv hon. Ja sa till en Hans att vi skulle följa hem till dom en sväng innan vi åker hem. Vi for dit och jag hade i alla fall trevligt. Men Hans han bara satt där, sa inte många ord för han var så blyg.

Men båda tjejerna dök ändå upp vid taget när vi skulle åka hem. Stora fina smörgåspaket hade de med sig till oss!

Gudrun Hedlund

Jag har ju en dotter, Gudrun Hedlund som är en duktig skidåkare. Även hon är uppväxt på Särnaheden. Gudrun har bl.a. kört 25 Vasalopp och gjort 26 klassiker! Så nog hedrar hon Särna och namnet Hedlund. Även om hon tävlat för Falu IK. □

När jag är hos Elon Hedlund så dyker det ofta upp spännande saker i lådor och pärmar.

I höstas hittade jag några maskinskrivna ark med med tipex överstrykningar och handskrivna ändringar.

Per-Erik Hedlund

(Särna-Hedlund)



Foto: Arkivbild

Några historier om Särna-Hedlund som några troligtvis aldrig varit publicerade i skrift, men för den skull verkligen är fakta.

De här historierna har berättats för mig av människor som var mycket bra bekanta med björnen från Särna, ett smeknamn som Hedlund fick p.g.a. av sina enorma kroppskrafter.



Per-Erik hemma på Hea Foto: Rune Ohlén



1947. Östbystafetten (Norge) Särna SK 1:a. Fr. v: Åke Jansson, Elon Hedlund, Arne Bölling, Erik Hjelm

Foto: Elon Hedlunds arkiv

Anteckningarna var nerskrivna för länge sedan av en vän till Elon, Olle Germundsson från Gördalen. Nu mera boende i Mora. Jag ringde upp Olle i Mora och fråga om jag fick publicera hans anteckningar i vår lilla tidning Kringelfjords-Nytt.

Det vore roligt om de kom till användning, tyckte Olle som per telefon gav mig ännu en historia om Särna Hedlund.

Hans

Inför OS 1928 sydde kvinnor i Särna en vit skiddräkt för Per-Erik Hedlund att tävla i.

Eftersom han lyckades så bra i OS, ansågs dräkten medföra tur. Därefter var den svenska landslagsdressen i längdskidåkning mer eller mindre helvit i många år.

Olle Germundsson

Forts. sid 10

Välkommen till den vänliga butiken



Nybakt bröd varje dag

I vårt butiksbageri bakar vi varje dag
gott mat- och kaffebröd

Här hittar du

Stor sortering på LIVS & HUSGERÅD
CHARKAVDELNING med grillat
Egen UTTAGSAUTOMAT
SMÖRGÅSTÅRTOR på beställning
LOKALA VILT och GETprodukter
Eget BUTIKSBAGERI med CAFÉ
TÅRTOR på beställning
SNITTBLOMMOR & KRUKVÄXTER

Vi är ombud för



Kassagirot



SVENSKA SPEL

Välkomna önskar Mikael och Marie med personal
www.ica.se/idrebua Vi finns även på Facebook

IDRE BUA Tel: 0253-200 03

ÖPPETTIDER
Mån-Lör 9-19
Sön 11-19

Kafeteria med salladsbar

Stanna gärna och ta en fika med gott kaffe
och nybakat bröd, en god lunchmacka eller
varför inte komponera din egen lunchsallad
från vårt härliga salladsbord!

ICA
Supermarket
Idre Bua

Forts. Särna Hedlund



Elon Hedlund i spåret 1947.

Den vita dräkten tillhörde Per-Erik Hedlund. Särnas skidträkt liksom Svenska landslaget dräkt var helvit. Det var Per-Erik Hedlund som införde dräkten till Svenska landslaget vid OS 1928 i St. Moritz.

Införande av den helvita skidträkten

Under säsongerna 1927, 1928 åkte Per-Erik Hedlund för Malungs I.F. Malungs karlarna tyckte att deras representant skulle vara lite extra utrustad till OS i St. Moritz 1928, då föddes den vita skidträkten som sedermera skulle bli landslagsdräkt.

Det blev ett himla palaver mellan den legendariske skidledaren Sixtus Jansson och Särna-Hedlund. Sixtus Jansson fodrade att Hedlund skulle åka i den då blå landslagsdräkten, annars skulle det inte bli någon femmil för Hedlund. Särna-Hedlund å sin sida sade att får jag inte åka i den helvita dräkten blir det inte en meter äkt för min del.

Den som till slut fick kasta in den s.k. "handduken" blev Sixtus Jansson, för Hedlund med sin obändiga envishet drog det längsta sträet. Hedlund åkte sina fem hårda mil, kom i mål med segermarginalen 13 minuter! En av den största segermarginalerna någonsin. Efter målgång åkte Hedlund fram till Sixtus Jansson och yttrade de bevingade orden: - *Duger dräkten åt dig nu då? - gubbdjävvel!*

Hedlunds envig med Sven Utterström i Vasaloppet

Hedlund åkte flera Vasalopp mot sin "argaste" konkurrent Sven Utterström som tävlades för Bodens S.K., så även vid detta tillfälle. Hedlund hade egen serviceman, det var morbrodern Erik Hedlund. Sven Utterström hade bara att ty sig till de officiella matkontrollerna.

Morbrodern var utplacerad på strategiskt viktiga ställen för Särna-Hedlund.

Då kommer Hedlund med Utterström (Uttern) i släptåg. Per-Erik får förfriskningar av sin morbror Erik. Då säger Hedlund till sin morbror; - *Han den här bakom mig skall också ha!* Morbror Erik nekade till detta som vanligt var på den tiden, då höjer Särna-Hedlund sin röst åt sin serviceman med dessa härliga ord: *Jag skall inte vinna något Vasalopp på grund av att den här djävveln bakom mig svultit ihjäl.*

Uttern fick då sin beskärda del av Särna-Hedlunds mat och dryck.

Livslång vänskap

Per-Erik Hedlund och Sven Utterström fick genom detta ett livslångt kamratskap. Det påstås att de två träffades varje sommar i många år. Ena gången var Uttern till Särna-Heden. Nästa gång var Hedlund till Bodens.

En sommar när Uttern gästade Hedlund kom en turistbuss som ville se Hedlunds prissamling. Hedlund höll på med slätter, och en i bussen fick uppdrag att gå och fråga Hedlund om de fick se hans priser. Om Hedlund var trött av dagens slit förtäljer inte historien, men han skall ha sagt när han blev tillfrågad - *Det här har jag faan inte tid med, så drängen får bli med er, vilket drängen mycket riktigt blev.*

"Drängen" visste nästan allt om priserna, var de blivit erövrade och många gånger även sluttiderna. Turisterna var idel öra och blev mer och mer fundersamma och nyfikna på vilka kunskaper drängen besatt. Då var det en som tog mod till sig och frågade hur han kunde vara så insatt i detta? Då tyckte väl Särna-Hedlunds dräng att det var på tiden att presentera sig.

Han säger: - *Jag har deltagit i flesta av dessa lopp där dessa priser blivit erövrade, och mitt namn är Sven Utterström!* Då blev turisterna ännu mer imponerade!

Delad seger

Hedlund och Utterström delade segern i ett Vasalopp men Hedlund blev dömd som segrare, detta kunde inte hedersmannen Per-Erik förlika sig med utan han ordnade så medaljerna blev delade, dessutom kom de överens om att de aldrig mer skulle besöka Vasaloppet. Hedlund höll sitt löfte till döddagar. Utterström syndade efter Hedlunds bortgång i samband med ett jubileum.

Hedlund och Johan-Petter Martinssons duell i ett 60 km lopp.

Detta hände i ett 60 km. lopp någonstans i Norrland. Johan-Petter var känd för sin enorma snabbhet på korta sträckor. J-P startade en minut efter Hedlund. Det har inte gått många hundra meter för än Johan-Petter ropar - Ur spår! - *Håll dig efter gutdjävvel!* säger Hedlund. Men Johan-Petter skulle förbi, vilket han fick.

När Hedlund åkt några hundra meter

nådde han igen Johan-Petter som stod och hängde på stavarna, ingenting blev sagt. Hedlund passerade Efter en kort stund upprepades historien, Johan-Petter kommer och ropar: Ur spår! Hedlund lämnar fri passage, men nu nådde Hedlund igen Johan-Petter nästan på en gång, Johan-Petter hängde över en gårdsgård och spydde, och just när Hedlund passerade mumlar Johan-Petter med kraftlös stämma; Jag döör. Hedlund svarar iskallt: - *Dö då för helvete!*

Hedlund och den norske skidledaren Torleif Haug

Norrmannen Torleif Haug var på tidigt 1920 tal nordens stora skidstjärna. Det berättas att Haug nått ifatt Hedlund i en tävling i Nordiska spelen i Stockholm, efter det han ropat: - Ur spår! och tillade när han passerade Hedlund: - **Däven har du ikke kummi längre gutt?** *djävlar

Det gick några år, Torleif Haugs stjärna var i dalande. De bägge giganterna möttes ånyo, och nu var rollerna ombytta. Det var Hedlund som ropade: Ur spår! Och här kommer Hedlunds stora triumf, han säger till Torleif Haug: - *Hå faan har du inte nått längre du gut!*

VM i Lahtis 1956 - Femmilen

Särna-Hedlund på sin ålders höst sitter i en skogskoja någonstans i närheten av Foskvallen och lyssnar på radiosändningen från VM femmilen i Lahtis, Sixten Jernberg (Hedlunds stora idol) är på väg att vinna ett av sina stora lopp.

Hedlund följer med stort intresse upplösningen av bataljen Sixten Jernberg kontra Veiko Hakulinen.

När loppet går Sixten Jernbergs väg brister allt för björnen från Särna, han knäpper sina knotiga händer och söndervärkta fingrar runt radioapparaten med tårarna trillande nerför kinderna och utbrister:

- *Nu får dom djävlarne, nu får dom djävlarne!*

Detta är nerskrivet av en gammal skidentusiast med rötterna i Gördalen - Särna socken.

Olle Germundsson

P. S.

Den nämnde Johan-Petter var klubbkamrat med Särna-Hedlund och dom tävlade för Särna S.K. Johan-Petters far kom från Gördalen och hette Martin Johansson (Kallades genom sitt yrke för Skräddaren).

Åven modern var Gördaling och hette Ingeborg (Imber) Emretsson. D.S.

Per-Erik "Särna" Hedlund,

född 18 april 1897 i Särnaheden, nordvästra Dalarna, död 12 februari 1975. Särna Hedlund tog bl.a. OS-guld St. Moritz 1928. VM-guld Innsbruck 1933. Vann Vasaloppet 1926 och 1928. Fick SVDs guldmedalj 1928.

Efter sin aktiva skidkarriär var han med som ledare, bl.a. till OS i Garmisch-Partenkirchen 1936.

Inför OS 1928 sydde kvinnor i Särna en vit skidträkt för Hedlund att tävla i. Eftersom han lyckades så bra i OS, ansågs dräkten medföra tur.

Därefter var den svenska landslagsdresen i längdskidåkning mer eller mindre helvit i många år

Jag blåddrade bland gamla tidningsutklipp hemma hos Elon Hedlund i samband med att jag intervjuade honom inför artikeln om "Skidåkning och skidåkare i Norra Dalarna".

Jag fastnade för en artikel som Per Malmberg på Falu Kuriren skrivit i samband med 25-årsdagen av en av Sveriges genom tiderna mest berömda skidåkares dödsdag, Per-Erik Hedlund, "Särna Hedlund".

Per-Erik bodde hela sitt liv i ett litet rött hus på Héa, precis vid vägen på vänster sida (om man kommer från Särna) mitt i backen upp mot byns högsta punkt.



Särna Hedlund 1928 tillsammans med Skidförbundets ordförande Sixtus Janson. Foto från Wikipedia

HUSET FINNS KVAR,
- men det finns inget som visar att
bygdens mest berömda son en
gång bodde här.



Per Malmberg på Falu-Kuriren skrev ned-
anstående i samband med 25-årsdagen av
en av Sveriges genom tiderna mest beröm-
da skidåkarens dödsdag.

I ett rött litet hus alldeles vid infar-
ten till Särnaheden söderifrån
bodde Per-Erik Hedlund.
"Särna Hedlund" skidåkaren.

Inget påminner om att han bodde
hela sitt liv i den här lilla byn, vilket är
synd.

Hundratusentals människor pas-
serar byn, som ligger mellan Särna
och Idre i sina bilar på väg upp till
fjällen och skidanläggningarna.

Knappast någon har en susning
om att här, i ett rött litet hus som,
numera har andra ägare, levde en
av den svenska skidhistoriens stör-
sta profiler. - Tråkigt, det!

Hedlund var en kraftkarl.

På vintrarna åkte han skidor och
jobbade i skogen.

På somrarna flottade han timmer.
Hans stora år var 1928. Då tog han
olympiskt guld på femmilen i St.
Moritz och för den segern fick han ta
emot Bragdguldet senare det året.

Han firades som en folkhjärte i det
här karga- och kalla området i
norra-Dalarna.

Otaliga är historierna om denne
man, som var envis och gick sina
egna vägar, men som också var mild
och vänlig och, åtminstone som
pensionär, en god berättare. Flera
gångar tog han sig på skidor från
hemmet i Särnaheden till Malung,
Sälen och Mora, sträckor på mer än
tio mil - för att tävla.

Sen åkte han skidor hem igen!

Särna-Hedlund borde uppmärk-
sammas!

I dag finns nämligen ingenting som
påminner om att Hedlund bodde i
Särnaheden, byn som består av 30-
40 hushåll, där folket livnär sig som
entreprenörer eller jobbar på Idre
fjäll eller på fiskodlingen.

Någon borde självklart göra en
skylt till minne av att han bodde där.
Och sätta upp den vid infarten till
byn, som ett hederstecken och som
ett bevis på att man aldrig någonsin
glömmer det som hände en gång.

Byar som Lima, Skamhed, Östnor
och Hulån lever i minnet av sina
skidhjältar. Det borde vara så med
Särna och Särnaheden också. □

Per Malmberg / Falu Kuriren



Särna Hedlund vid sitt digra prisbord någon gång på 40-talet

**Visst är det oförståeligt att inte
Särna på något sätt uppmärksam-
mar sin store son. Det finns
säkert ett stort PR-värde i att
uppmärksamma Särna-Hedlund.**
Varför inte ett minnesmärke vid stu-
gan på Héa, en staty på torget i Särna
och en större permanent minnesut-
ställning på Lomkällan?

Värd att minnas

Det känns lite som vi är i den sk. "sjät-
te timmen". Men jag hoppas att någon
tar tag i detta innan det är för sent och
vår skidlegend helt fallit i glömska.

**Dikt skriven i samband med ett bud-
kavle-SM någonstans i Norrland:**

*I Särnagrabbar med stora starka
labbar, ni har tävlat på Särnavis.
Ni har tagit hem pokaler för tusentals
med riksdaler,
och kungens stora kanna som
hederspris.*

Budkavle

Långlopp där distansen är uppdelad
på flera åkare. Tävlade denna gång
var Särna Hedlund, Ivar Johansson
(Trå Ivar) Särna, Sven Sundell Idre.

Hans □

Särna Allehanda

— Den lilla butiken med det breda utbudet mitt i vackra Särna —

HÄR HITTAR DU:

Presenter • Inredning • Kläder • Smycken • Sömmerska • Fotvård • Frisörer
Särna Fornminnesförening • Håkas Djur & Present



Är butiken stängd och du vill göra ett besök går det bra att
ringa, har vi möjlighet kommer vi och öppnar butiken.

Anette 070-368 33 83
Susanne Frisör 070-645 67 23
Maud Frisör 070-287 77 68
Tinas Fotvård 070-683 66 18
Sivs Syhörna 072-941 81 18

Fornminnesföreningen
070-628 50 59
Håkas Djur & Present
070-272 44 62

Håkas Djur & Present

(Även lite fritidskläder för stora och små)

Här hittar du lek- & presentartiklar, sakerna till din hund och dina smådjur.
Hos oss kan du köpa de populära SCHLEICH-figurerna.
Återförsäljare för hundmat: Royal Canin, Axess och Standardt.

Du kan även boka häst & slädturer

Särna Allehanda

Särnavägen 122 / mitt i byn

Öppettider i butikerna: (tills vidare) ti-fr 11-17 & lö 11-14. Under sommaren utökas öppettiderna.



Lill-Gunnar Jonsson
Foto: Utlånat av
P-G Jonsson

Gunnar Jonsson född 1920 i Särna. Avled 2002. Bilden är troligen tagen 1985

Lill-Gunnars äventyr i västerled ...

Mystiskt sällskap dyker upp i Särna och tar in på Gästis. Det blev inledning till ett fantastiskt och inte minst sagt farligt äventyr

Elon Hedlund berättar att den enda gången han åkte Vasaloppet så bröt han stavarna och fick låna ett par "barnstavar" av Lill-Gunnar Jonsson.

Lill-Gunnar från Särna träffade jag i början på 80-talet då han kom till Särnaheden med sin skåpbil och sålde korb och lite charkvaror. Den gången var Lill-Gunnar pensionär och verksamheten var på "hobbystadiet".

På 60-talet hade Lill-Gunnar en rull-

ande handesbod i form av en matbuss som han åkte runt i utbyarna här uppe med. Lill-Gunnar är också pappa till P-G Jonsson, helikopterpiloten från Särna som flyger för företaget "Fjällflygarna" och som har en helikopter stationerad i här Särna.

(PG hade bl.a. helikopteruppstigningar för allmänheten på Tjärnvallens dag, både i år och förra året.)

I en av Elons gömmor hittade jag ett litet handbundet häfte av den nu bortgångne Bengt Edgren från Idre.

Här återfanns hela historien om när Lill-Gunnar hjälpte delar av den Norska regeringen och kungahuset att fly från Norge under 2:a världskriget.

Jag har för länge sedan berättat en kortvariant av Lill-Gunnars äventyr som jag uppsnappat från ett radioprogram.

För den som inte hört eller läst historien kan jag här med Elons och Bengt Edgrens hjälp berätta lite mer detaljerat om äventyret.

Här berättar Lill-Gunnar Jonsson från Särna själv om sina upplevelser:

Jag hade just fyllt 20 år och var anställd som chaufför i min svägers droskrörelse.

Den 11 april, dagen efter bombningen av Elverum, fick jag en körning till Norge. Det var en grupp norska skogsarbetare, som ville hem till Norge och kämpa mot tyskarna.

Jag körde dem till Nybergsund, berättar han. Just den dagen inträffade en händelse, som påpassligt dokumenterades av en närvarande fotograf, källarmästaren Clöver från Sälen. En ögonblicksbild föreställande Kung Haakon och Kronprins Olav på väg att söka skydd i skogen under ett tyskt flygangrepp. Ett motiv som förekommer i de flesta historieböcker om andra världskriget.

Mystiskt sällskap dyker upp i Särna. Dagen efter Lill-Gunnars utflykt till Nybergsund så spreds ett rykte som



Kung Häkon och kronprins Olav söker skydd under en björk. Bild: Wikipedia

sade att ett stort sällskap med högt uppsatta personer sökt sig över gränsen till Sverige och Särna. De behövde bilar för den fortsatta färden norrut genom Norge. Ryktet visade sig vara sant. Flera medlemmar av den norska regeringen och ett antal höga utländska diplomater, alla på flykt undan de tyska bombarna, hade tagit in på hotell Gästis i Särna.

Min sväger fick bud att sällskapet behövde ytterligare två bilar.

Så vi tog var sin drosk och körde till Gästis. Vi anade inte att det kunde bli ett stort äventyr den gången. Jag visste bara att vi skulle in i Norge, så jag hade sett till att få min bil vitmålad litet provisoriskt, för att den inte skulle synas så bra av tyskt flyg.

Den 13 april, en lördag, rullade den lilla karavanen iväg från Gästis.

I Lill-Gunnars bil reste sir Cecil Dormer, minister vid Storbritanniens legation i Norge och hans sekreterare, en ung norska, så sekreteraren fick översätta allt som Dormer sa under de veckor vi tillbringade tillsammans.

ski-doo **LYNX**

GÅR DU I SKOTERTANKAR?

Vi har både nytt och begagnat!

SKI-DOO LYNXHALLEN IDRE

Industriområdet • Tfn 0253-205 01 • www.idreskoter.com

Första etappen gick till Sälens Högfjällshotell,

dit den norska Kronprinsessan Märta tagit sin tillflykt med sina barn, bland annat lillprinsen Harald. De norska regeringsrepresentanterna ville personligen framföra hälsningar från Kungen och Kronprinsen.

Mat och sömn var det brist på under hela resan.

Kronprinsessan åkte sedan med båt över till Amerika, där de fick en fristad under hela kriget. Lill-Gunnar, som från början inte visste något om färdväg, fann efter några dagar, att han kört långt in i Norge.

Den improviserade flykten gick via Trysil, Elverum och Hamar till 1994 års OS-stad Lillehammer vid sjön Mjøsas nordspets. I Lillehammer gjordes ett uppehåll så att vi chaufförer fick sova några timmar. Vi bodde i ett hus med rödakorsflaggor på taket.

Mat och sömn var det brist på under hela resan. Vissa dagar var det bara några kex vi kunde stoppa i oss. Vi visste inte dag från dag om vi skulle överleva, säger Gunnar.

Lill-Gunnar var yngst i hela sällskapet och den ende svensken

Det verkade som om tyskarna hade informatörer överallt. Längs hela vägen dök det upp tyska flygplan. Ändå bytte vi nummerskyltar varje dag för att försvåra för eventuella spioner. Lill-Gunnar var yngst i hela sällskapet och den ende svensken i den procession, som långsamt smög sig genom det norska landskapet.

Så snart den långa raden av bilar kommit in i Norge hade den norska Kungen och Kronprinsen anslutit sig till gruppen. Inbland körde Kronprins Olav själv en av bilarna. Men jag vet också att Kungen och Kronprinsen vid något tillfälle lämnade sina bilar och åkte tåg. De lär ha gömt sig i en postkupé.

Vissa av de syner som mötte Lill-Gunnar i de städer och byar han körde igenom förföljer honom hela livet.

Jag såg folk dö inför ögonen på mig. Gunnar tystnar, ögonen tåras och rosten stockar sig. Vårst var upplevelsen som mötte oss på vägen till Dovrefjell. Strax innan vi kom hade det varit hårda strider mellan norrmän och tyskar just där.

Tyskarna var fler och hade bättre utrustning. Längs hela vägen låg det högar av lik. 500 unga norrmän stupade där på fjället.

Vi fick vända vid en by som heter Oppdal. Det var omöjligt att komma längre norrut. Det fanns risk att vi skulle bli instängda där av tyska fallskärmsjägare.

Tyskarna hade vid det laget skurit av Norge på mitten

och enda chansen för de flyende att undkomma sina förföljare var att nå någon av de hamnar på västkusten som ännu var öppna.

Hela staden brann och kyrkan också.

Tidigt en morgon, efter det vi varit på väg i två veckor, nådde vi hamnstaden Molde. Där tvingades vi att ännu en gång lämna bilarna för ett tyskt flygangrepp, det värsta under hela resan. Bombningarna satte igång vid åttatiden på morgonen och pågick till klockan tre på eftermiddagen.

Hela staden brann och kyrkan också. Jag och den brittiske ministern tryckte bakom en timmerhög. De tyska piloterna visste precis var vi fanns. De dök ner mot skogsbrynet och kom ibland så nära att vi kunde se ansiktet på dem. Kulsprutorna smattrade och flisorna rök ur stockarna "Då var man fan så enkel", sa Gunnar. Som genom ett under blev ingen träffad.

Men min bil träffades och brann upp. Sista gången jag såg bilen var den bara en sotig skrothög. Samma dag fick vi gå ombord på den engelska kryssaren Glasgow. Om jag minns rätt så var vi 32 personer.

Den norska guldreserven räddades ur landet

Innan vi lämnade kajen så körde det fram ett tiotal lastbilar och det lyftes över ett antal tunga lådor på fartyget. Det var en stor del av den norska guldreserven som på så vis räddades ur landet. Senare hörde jag att den kommit fram till Amerika. Den fyra dygn långa båtresan till Tromsö som var vår destination erbjöd välbehövlig vila och gav Gunnar ett ovärderligt minne för livet. Jag fick ett betyg av den brittiske ministern, där han tackade för allt jag gjort under resan.

Det handskrivna brevet, en rekommendation på engelska, hänger i dag på väggen ovan sängen inom glas och ram. "En utmärkt chaufför i alla avseenden", skrev sir Cecil Dormer i maj 1940 om den unge svensken, som aldrig vek från sin uppdragsgivares sida under den strapatsrika resan på osäkra vägar. Glasgow förde sina passagerare till Tromsö, längst upp i Norge utom räckhåll för tyskarna.

Men äventyret för Gunnar var inte över.

Jag ville ju hem till Sverige och till Särna. Båda mina föräldrar var döda, men jag hade fem syskon som undrade vart jag tagit vägen. Kanske trodde de att jag var död för länge sedan. Efter några dagars vila i Tromsö, fick Gunnar erbjudande om att följa en norsk kurir över fjället till Sverige. Vi var tre personer, som gav sig iväg. En norsk stortingsman, som skulle till Stockholm, en svensk kvinna som skulle till Kiruna och så jag.

Vi gick till fots i sex dagar och fick hjälp av samerna att ta oss över sjöarna.

När vi äntligen kom fram till Karesuando, ville den lokala polisen internera mig, eftersom jag icke hade några legitimationshandlingar.

"Ring till landsfiskal Nilsson i Särna, så får ni reda på vem jag är", sa jag.

Lill-Gunnar", skrek Nilsson i örat på Karesuandopolisen.

- Lever den tok fan?

Skicka hem honom". Gunnar sattes på ett tåg söderut och kunde några dagar senare stiga av tåget i Mora, där två systrar och en sväger mötte honom.

När vi lämnade Särna trodde jag att vi skulle vara borta ett par, tre dagar. Det blev sju veckor, så visst blev det ett kärt återseende. Jag hade med mig flera brev från Dormer och jag och min sväger åkte ned till Stockholm några dagar senare och besökte engelska legationen. Min sväger fick ersättning för sin förlorade bil och jag fick en kontant summa. □

Man förstår om denna resa satte djupa spår och följde den då bara 20-årige Lill-Gunnar Jonsson genom livet. Lill-Gunnar gick bort 2002, men minnena av hans berättelse från Norge-äventyret lever kvar hos många äldre Särnabor

I dag är det nog mera riskfritt att ta en biltur till Norge. Den största faran är nog för plånboken.

Hans

Bilden nedan: Kronprins Olav kommer tillbaka till Norge efter andre världskriget. Max Manus (th.) blev hans livvakt. Max Manus medlem i "Oslogänget", som av britten ansågs vara Europas bästa sabotagegrupp under andra världskriget. Filmen om Max Manus hade premiär 2009 i Sverige.



Bild: DB.no

Harryssons Rörservice

Allt inom
VVS



Din närmaste fackman inom
VVS

Välutrustad servicebil

Mobil: 070-5460477
Byvägen 9 • 790 91 IDRE

En riktigt Go Tur! - På skidor i Valdalsfjällen



En riktigt Go Tur! - På skidor i Valdalsfjällen

I sommarnumret så delade jag med mig av en riktigt fin vandring i Valdalsfjällen/Grövelsjön. Jag lovade då att återkomma med ett härligt skid-turstips i samma område.

Visst har vi Kringelfordare fina spår på närmare håll. Vi har först och främst våra egna där underlaget fått en rejäl upprustning i sommar. Sedan har vi fina spår i Fjätervålen och runt Idre Fjäll förstås.

Men för oss som tycker att skönhets- och naturupplevelsen och där mat- och fikapauserna (nästan) är lika viktiga, lönar det sig med en liten utflykt till Grövelsjön med omgivningar. Och då inte minst till Valdalsfjällen.

Den här turen är otroligt omväxlad och bjuder på det mesta: vacker gles fjällbjörkskog, månghundraåriga knotiga tallar, kalvfäll och hänförande naturvyer.

Vi börjar vårt lilla skidäventyr vid Norgevägen, precis som vandringen jag beskrev i förra sommarnumret. Alltså vid parkeringen där leden mot Valdalsbygget börjar.

Låt er inte avskräckas om det är mycket bilar på parkeringen. Spårområdet är stort och folk verkar bara försvinna! Kan låta mystiskt, men det är aldrig trångt i spåret, utan man är ofta ganska ensam. Man möter någon ibland, och just vid Valdalsbygget är det en del som rastar, men inte ens där brukar man behöva trängas.

Vid parkeringen finns även en bra spårkarta. Spårkartor finns även att köpa på Grövelsjöns Fjällstation (som även har sport shop och skiduthyrning), Fjällbua i Storsättern och Storsättra Fjällhotell.

Kallt i Kringelfjorden - takdropp i Grövelsjön.

Ställ inte in en planerad skidutflykt

till Grövelsjö- eller Valdalsfjällen för att morgontemperaturen i Kringelfjorden visar på -25°.

Redan i slutet av januari kan en solig dag här i Valdalen bjuda på takdropp. Men ta för säkerhets skull med förstärkningsplagg för visst finns det naturligtvis kalla dagar.

Tips: gå in på webben > svenska-turistforeningen.se > Grövelsjön > väder. Här finns en föredömlig fjällväderprognos, timme för timme.

Välkommen till Valdalsfjällen - Nu åker vi...

Ettapp 1. Parkeringen - Valdalsbyggets fäbod 2,0 km.

Den här biten börjar med en liten kort uppförsbacke och sedan följer leden en liten bäckdal där naturen är mest bestående av mycket gles vacker fjällbjörkskog. Vänder man sig om får man en härlig fjällvy över bl.a. Bergsetskallen.



Vad synd att vi får fjällen i ryggen... tänker du kanske.

Var lugn, ni har många härliga fjällvyer framför er. Efter detta lite platta öppna landskap väntar en vacker gles bland skog med fjällbjörk och knotiga månghundraåriga vackert lavbeklädda tallar. Något som som talar om för oss att här är luften frisk och ren.

Nu väntar även ett par korta men branta backar samt en längre utförs-löpa.

En 11 km mycket omväxlande och vacker skidtur!

En tur som kan varieras så den kan bli både två- och tre mil för den riktigt hurtige.

Glöm inte att du kan se alla bilder i färg på webben > kringelfjordens-stugby.se > Kringelfjords-Nytt

Text & foto:
H. Forsslund



Nu står det inte påföret än vi anar fäboden Valdalsbygget.

Ved finns i vedboden utanför. Man brukar få säga och hugga själv. (Vilket innebär att när man är klar med veden så är man så varm att man inte behöver elda). Men å andra sidan så kanske det finns fler i sällskapet som tycker att det skulle vara skönt med en brasa.

Flera månljusa vinterkvällar har jag guidat grupper ut hit till den gamla fäbodvallstugan.

(Faktiskt även mulna kvällar, men då med pannlampor). Jag tror att ni kan föreställa er känslan när man ser de guldgula från fönstren blänka mellan träden i den blå nästan silvriga natten.

Men nu ligger vällen där, djupt nerbäddat i det renast tänkbara vita täcke, kanske badande i sol.



Valdalsbygget

Fäboden ligger mycket vackert och öppet på en äng som en bäckfåra slingrar sig genom och försvinner bara helt kort under en liten mejeribua.

Vallen består av fjös, mejeribua och kokhus och numera även en timrad raststuga. Tidigare användes själva huvudbyggnaden som raststuga. Men nu när vallen brukas sommartid så är den stugan låst. Men den nya raststugan är större och har två rum, bägge med kaminer.

Vill vi kan vi stanna och ta en medhavd fika eller lunch. Missa inte att slänga till våra gamla vänner familjen Lavskrika en gobit. Lavskrikorna siter ofta i trädet strax utanför raststugans vedbod.

De har en stående beställning inläggande gällande korb och mörkt bröd. Bara så ni vet. Vill man inte åka hela vägen planerade led så kan man kämpa sig upp de 1,7 km upptill toppen på Dyllen eller "Köldyllen" som det lilla fjället egentligen heter, men ingen säger.



Dyllen sträcker sig bara 850 möh och har bara en liten kal "flint" högst upp på hjs-san.

Utsikten är däremot enastående. Och att man får 1,4 km ren utförsäkning tillbaka är inte heller så tokigt. Dvs. om man är någorlunda bra skidåkare. Annars blir det många rovor och lite stumma ben efter allt plögande utför.

Ettapp 2. Valdalsbygget - Gammeldalen 1 km.

Det är lika bra att ha passat i handen när man satt på sig skidorna, för efter bara ca 100 m så gör vi vårt utträde ur EU (Något som vi borde ha gjort för länge sedan om jag fick bestämma). Det är lite konstigt med den här gränsen? För det är precis som om naturen ändrar utseende direkt på andra sidan gränsstängslet. (Vet naturen att den plötsligt är i Norge?)

Vi befinner oss nu i en mycket ljus och gles "fjällbjörkspark". Och platt och lättakt är den korta kilometern till den lilla norska fåbodvallen Gammeldalen.



När ni ser Gammeldalens fåbod så öppnar sig landskapet och fjällen visar vackert upp sig i fonden. Även här kan man rasta i vackert väder, men då får man nöja sig att sätta sig i



Rast vid gammelvallen

lä mot stugväggen, för normmännen har stängt sin dörr för oss svenskar (och troligen även för "norsker"). Det var kanske inte hela sanningen. Från vecka 7 då serverar man "kaffe og waffler" här vissa dagar. Det brukar komma upp ett anslag om detta vid parkeringen där vi startade vår tur.

Ettapp 3. Gammedalen - Valdalskrysset 1 km.

Efter en fikapaus och lite sollapande så åker skidorna på igen. Även den här sträckan är platt och lättakt. Vi fortsätter spåret över ängen genom grindhälet i gårdesgården. De låga träden skymmer inte fjällen som lock-

ar i bakgrunden. Snart står ni vid valdalskrysset. Nu blir fjällen med oss (och delvis under oss) en stor del av vår skidtur. Är det klart väder så är det bedövande vackert.

Ettapp 4. Valdalskrysset - Norgevägen 1,9 km.

Här tar ni leden som går snett höger. Tror det står Grövelsjön/Olån. Till vänster står det Valdalen Gård om jag minns rätt.



Mot Norgevägen

Ett tips kan vara att inte göra som jag och min familj gjorde. Välj denna tur en julhelg. Den gången stannade vi och lunchade som vanligt vid Valdalsbygget. Tog sedan spåret mot Gammeldalen. Klockan var halv tre när vi kom till Valdalskrysset och det började skymma.

Till vår stora förvåning (läs förskräckelse) var det bara spåret mot Valdalen Gård och inte leden mot Norgevägen!

Forts. sid. 16

COOP
KONSUM

VÄLKOMMEN TILL DIN KONSUMBUTIK I

SÄRNA

Det mesta av det bästa • Välkomna



Alltid aktuell - säsonganpassade råvaror

Mjölks från Konsums eget mejeri, Grådö!

Öppettider

Vecka 25-40: Mån - fred 9.00-19.00
Övriga veckor: Mån - tors 9.00-18.00
Fredagar 9.00-19.00
Alla veckor: Lördag 9.00-17.00
Söndag 11.00-17.00



SERVICEBUTIKEN I SÄRNA

- Vi är även ombud för: Post, Bussgods, Lotter och Banken nära dig med insättning-betalning samt kontantuttag, receptfria läkemedel.

Aterbäring
upp till 5%

Färsk frukt och grönt

Fräsch och säsonganpassad frukt grönsaksdisk

Kött, fisk och delikatesser

Vår väl sorterade charkdisk innehåller mycket gott att botanisera bland. Naturligtvis erbjuder vi lokala specialiteter som älg, ren och fjällröding m.m.

Forts.. På skidor...



Bergset-skallen

Vi provade på att gå ospårat, men vi sjönk ner till knäna i den luftiga pudersnöen.

Så det blev bara att bita ihop och åka vidare de 3,6 kilometrarna till Valdalen Gärd.

Det var mörkt när vi kom fram men vi var vid gott mod. Jag kände ju Martin Waldal på gården, han kunde säkert skjuta oss den dryga halvmilen tillbaka till parkeringen.

— Nej tyvärr Martin är ute med spårmaskinen och beräknas vara borta ett par timmar, tyvärr finns ingen annan här som kan köra er, så gamla mor Waldal vänligt när vi knackade på.

Det var bara att skidorna och stavar i vacker hand som det heter

och traska den drygt halvmil långa vägen till baka till fosterlandet och bilen. Natten var klar och rätt ljus tack vare månluset, fjällen och det öppna landskapet. Promenaden tog väl en- och en halv timma eftersom vi hade skidutrustning och ryggsäckar att bära på. Den natten sov vi gott! Morgonen därpå blev vi väckta tidigt av våra värkande ben.

Ettapp 5. Norgevägen – Bergset 1,2 km

När ni passerar Norgevägen så var inte lata och gör det med skidorna på. De här fyra metrarna kan straffa sig med många kilometer med dåligt glid pga. grus och förstörd vallning.



Nu börjar det bli påtagligt mycket glesare med träd, fjällen ser högre ut och verkar ha klivit några steg närmare oss. På andra sidan vägen har vi först rätt plan och öppen terräng som slutar i lite skog och en liten men rätt brant uppstigning. Sedan planar det ut igen och vi ser Bergsetkrysset.

Bergset ligger precis på gränsen till kalvfjället med stora öppna ytor och glest mellan de låga träden, träd som står i mindre grupper i ett försök att skydda varandra från den lite väl friska fjällvinden som ibland drar fram över vidderna. Framför er reser sig nu Bergsetskallen 990 m som närmaste topp. Till vänster reser sig flera högre toppar som St. Lijället

1210, Rundhögda 1120, och längst bort Sushögda 1252 möh. Vi stannar till och njuter av utsikten innan vi drar vidare mot Lövknull.

Ettapp 6. Bergset – Lövknull 1,8 km

När vi lämnar Bergset så dyker snart Långfjället upp och vi ser pister och liftar vid Huskläppen. Vi får relativt snart en rätt lång och brant men spikrak utförlöpa som jag tror är strax före Sverigegränsen.

Efter gränsen bär det lite uppför igen bara för att sluta i en relativt kort men väldigt brant utförlöpa. Om skidspåren blivit uppkörda i dagsmeja dagen innan och natten varit kall

Välkomna till Grövelsjöns Fjällstation

Svenska Turistföreningens sydligaste fjällstation.

Här blandas gamla traditioner och gemytlig miljö med nya fräscha grepp.

Här slutar bilvägen och fjällederna tar vid. Fjällstationen är ett givet utflyktsmål för dig som besöker Grövelsjön.



RESTAURANG OCH CAFÉ

Vår restaurang med Slow Food inriktning har en mäktig utsikt över de norska fjällen.

Ät buffé, à la carte eller ta en fikapaus med kaffe och ekologiska våfflor.

SPA

Unna Er en lugn stund med en av våra sköna behandlingar. - Må gott och ladda nya krafter!

BUTIK

Välsorterat sortiment av friluftskläder och utrustning. Allt vad du behöver för fjällturen. Livsmedel, tidningar, hantverk och souvenirer.

UTHYRNING

Välsorterad uthyrning av friluftsutrustning till vettiga priser.

Här finns allt som behövs för fjällveckan.

GUIDADE TURER - TEMAVECKOR

Hela vintersäsongen anordnas turer med färdledare och olika temaveckor. Ring eller besök vår hemsida för information.



www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon



GRÖVELSJÖN

GRÖVELSJÖNS FJÄLLSTATION

Grövelsjöns Fjällstation information och bokningstelefon: 0253-59 68 80



Rast / fika i bivacken, — (någon ser ut att ha lite ont)

och om spåren inte hunnit tina så var försiktiga i utförslöparna. Spåren kan vara hårda som järnvägsräls.

Det vill säga nästan omöjliga att ta sig ur spåren i farten. Det fick en familjemedlem erfara just i den här backens nedersta del, när hon vände sig om för att titta efter bivack som ofta finns utgrävd på höger sida, nedanför backen. (Alltid bra att veta var bra rastplatser finns).

Detta resulterade i en muskelbristning i en arm som kändes flera månader. Så åk bara rakt fram, försök inte titta åt sidorna eller vända er om i farten.

Bivacken fanns i alla fall där i kullen. Visserligen var den lite översnöad, men vindskyddad och solbelyst.

Vi fikade och pysslade om vår skadade gruppmedlem, som efter fika och en chokladkaka tyckte sig vara vid gott mod. Med en-och-en halv brukbar arm tog hon sig vidare mot Lövknul-korset (nästan) utan knot.

Ettapp 7. Lövknuln - Parkeringen 1,9 km

År vädret fint så passa på att njut av utsikten här vid Lövknuln. Här bjuds på enastående vyer med toppar åt väst, nord och ost. Nu kommer en lätt men rätt lång uppförslöpa. Men lugn! belöningen kommer som en kilometerlång, slingrade utförslöpa i gles, vacker fjällbjörkskog. Utförslöpan slutar nere i en vacker bäckdal där



Vid Lövknul-korset svänger vi 90 grader och får efter ett litet uppförslut minst en km. snirklande utförsåkning ner mot Norgevägen, — en fantastisk trevlig avslutning!

bäcken på ett par ställen går porlande i dagen, hur kallt den är. Nu strax ser vi Norgevägen och parkeringen.

Vi lastar nöjda skidutrustningen i takboxen efter ännu en härlig dag i vår vackra fjällnatur.

Det är bara att styra färderna hem mot stugan i Kringelfjorden.

Inte? Var det någon som ville tillbaks över gränsen och upp till kåtan på Norgevägens högsta höjd för att ta en bild av Söln, Rendalsölen? Klart vi ville det!

(Och en härlig bild blev det i det klara vädret, se själva nedan).

Hans



VI UTFÖR ALLA FÖREKOMMANDE JOBB INOM VVS!

MINDRE BYGG JOBB SÅ SOM REPARATIONER OCH VATTENSKADOR

GLASMÄSTERI/VVS BUTIK

Även entreprenad med minigrävare (5ton). Byter allt inom glas ex: Bilrutor, isolerglas, stenskottsreparationer, planglas (kittning) vanliga fönster

Välkommen att kontakta oss
Hattis och Tobbe

Bygg&Vvs Akuten • Särnavägen 142 • 790 90 Särna
byggovvsakuten@gmail.com

Thorbjörn 070-6010176 • Hans-Ove 076-8384575

SPORTSHOP • SKIDOR • SKOTER • BOENDE

Allt för en lyckad vinterupplevelse!

Öppet alla dagar 9-18 • Centralt i Idre by



Idres mest prisvärda skid-uthyrning och sportaffär!

Skiduthyrning & shop
Kunnig personal guidar dig rätt bland marknadens främsta varumärken och modeller av skidor, pjäxor, skiickläder och andra tillbehör.

Skoteruthyrning

Hyr din egen skoter eller häng med på en guidad skoteretur. Öppet tisdag-söndag. Tel. 070-942 03 08



Goggles, Z35 290,-

ELAN Waveski, All Mountain 1000,-

KOMBI Puffert 550,-

KOMBI Spookyt 260,-



Vandrarhems boende

Bästa tänkbara läge centralt i Idre by. Pris från 100,-/pers/dygn i 4-bäddsrum.

NYHET! Vi erbjuder även stugboende i samarbete med AB Idre Arnes.

VÅRA VARUMÄRKEN:

MADSHUS • ALPINA • ELAN • DYNASTAR • HEAD • 2117 LANGE • BJÖRN DÄHLIE • KOMBI • JO SPORT AB

Tel 0253-203 08 • www.idrefjallenssport.se



VALDALSBYGGET — en gång för mycket länge sedan...

Agnes Jonsson från Storsäterna minns och berättar om en tid som flytt för länge sedan

Text: Agnes Jonsson
Bilder: Agnes familjearkiv

Agnes Jonsson född 1919 i Säggliden. Död 2007, Foto: Idre hembygdsförening

I sommarnumret berättade jag om en vandring som passerade Valdalsbygget och passade då på att berätta om familjen Holm. Familjen var då inne på sitt fjärde år som arrendatorer och höll fäboden levande om somrarna.

I samband med detta så lovade jag att återkomma och låta Agnes Jonsson berätta hur det var när hon växte upp med fäbodbruket på Valdalsbygget. Agnes har berättat sin historia en gång tidigare i Kringelfjords-Nytt.

Men då säkert många glömt historien då det gått 10 år sedan och många nya läsare har tillkommit så jag tycker att det är ok att Agnes får berätta sin historia en gång till. Jag dessutom fått fram något lite bättre bilder till den här upplagan.

Under en av mina företagsresor till vackra Grövelsjön, bodde jag och mina medarbetare hos Agnes Jonsson i Storsäterna pga. platsbrist på Storsättra Fjällhotell där vår stora grupp bodde.

En dag när jag satt i Agnes trivsamma lilla kök och nämnde att Valdalsbygget var ett trevligt utflyktsmål. Då Glittrade det till i Agnes ögon



och hon berättade att hon till stor del vuxit upp just på Valdalsbygget. Hon hade också skrivit ner sina minnen från Valdalsbygget i ett lite häfte som hon visade, och senare gav mig.

Jag frågade om jag fick publicera materialet i Kringelfjords-Nytt vilket hon bara tyckte skulle vara trevligt.

Så här kommer hennes minnen från Valdalsbygget.

Hans

med två män från Elgå på besök, för då skulle det bli vräkning. Gubbarna plockade ut inventarierna enligt order av fogden, men lämnade vaggan med ett litet barn i.

– "Ta ut vogga!" Befallde fogden.

Gubben svarade:

– "Ska vogga ut får du ta uta sjöl."

(Ska vaggan ut får du ta ut den själv).

Vilket fogden också gjorde.

Vaggan åkte ut! Den mannen hade nog aldrig upplevt en hård prövning. Det fanns inget förmildrande där inte. Sedan fick de bo i en ladugård tills vidare. Så hittade gammelfarfar det ställe som först hette Bygget, sedan blev Nybygget och idag heter Valdalsbygget. Det byggdes stuga och ladugård.

År 1893 såldes Valdalsbygget till Korsnäs och stället blev utarrenderat igen.

Så övertog gammelfarfar och gammelfarmor Per Persson och Anne Kristina Jensdotter stället. Sedan blev det min farfar och farmor, Per och Annett Persson, som blev helårsboende på Valdalsbygget.

Mina föräldrar, Petter och Pernilla, använde Valdalsbygget bara som fäbod. Min farmor och farfar bodde kvar med sina vuxna barn och deras familjer, så vi fick ligga i kobäsen i vinterladugården, som givetvis var renskurad.

Man gjorde rent i vinterladugården varje vår sedan djuren släpptes ut i skogen.

Varför fanns de en vinterladugård och en sommarladugård? Den frågan har turister ställt. Jo, en sommarladugård byggdes alltid utanför "gärsgård". Då behövde man inte gå mellan husen med djuren när de skulle släppas ut till skogs, vilket i annat fall hade vållat en del oreda.

Forts.. nästa sida.

SÄRNAFFÄRN



Välkommen till det
"LILLA VARUHUSET"
i Särna - mitt i byn
(fd. Sprängs)

HÄR HITTAR DU bl.a:

Järnvaror • Färg • Tapeter • Vitvaror • Fiskeutrustning/kort • Kartor • Leksaker • Sodastream • Återförsäljare för Garmin produkter, tillbehör och mycket mer.



**Vi är även ombud för:
SYSTEMBOLAGET**



Minikafé med gott fikabröd, mackor och korv m. bröd i butiken.

Hamburgare
Nu serverar vi även goda hamburgare



HÅLTAGNING - PIERCING

Vi tar även hål i öron för örhängen etc.

Särnaffärn • Särnavägen 33 • 0253-104 30

Ibland är det värdefullt att stanna upp en stund och blicka tillbaka på den tid som har gått.

För mig känns det naturligt att låta tankarna kretsa runt Valdalsbyggets fäbod där jag vistats från det jag var litet barn fram till 1958, då fäboden upphörde. Mina föräldrar, Petter Persson f. 1886 och Pernilla Persson f. 1887, använde Valdalsbygget som fäbod i drygt 50 år.

Fäbodlivet är mycket innehållsrikt. Ett strävsamt liv, men ändå mest positivt. Ett liv dit man längtar varje vår. Den som inte upplevt fäbodlivet kan inte heller föreställa sig vad det betyder för både folk och få. Agnes

Agnes Jonsson minns och berättar om Valdalsbygget

Valdalsbygget, Floåsen 16:1

Min gammal - gammelfarfar, Bygga-Per Persson och hans fru Dordi arrenderade och bodde på Gammel-Valdalen (nuvarande Gammeldalen) i Norge med sina barn.

Gammeldalen blev nedlagt som fäbod sommaren 1905, och den sista fäbodkullan hette Berit Oljana. Vallen ligger 1 km västerut från Valdalsbygget.

Fogden kom...

Bygga-Per blev liggande efter med arrendet, och i mars 1874 kom fogden



Valdalsbygget 1939. Foto: Nils Zegéus

I sommarladugården öppnade man dörren direkt mot skogen och djuren hade fritt fram. Så enkelt var det.

Stugan som blev timrad torkade ihop, och det blev springor mellan stockarna som de sommartid tätade med kogödsel utvändigt. Korna blev lösa i magen när de börjat äta svamp på sensommaren och det blev tätningslist till stugan. Invändigt fanns lager av tapeter som klistrats med vattenvälling både i tak och på väggar.

Odlingen på vallen gick till så att man bröt ur de största stenarna med den tidens redskap, sedan slängde man på gödsel och så fick det växa så gott det gick. Man var rädd om grässtråna, så vi fick lov att hålla oss efter stigarna. Man gick på myrar och vid bäckar och slog med lie.

Ibland var det så mycket vatten att vi fick hänga gräset på tork i buskar. Det var inte kul att räfsa sedan. Man bröt ju av räffspinnarna. Det gillade inte manfolket, eftersom det var de som fick tälja nya pinnar. De var rädda om sina grejor.

Valdalsbygget har nu byggts till.

En del hus som fanns där före min tid har jag bara hört talas om. Vi fick turistinvasion 1937 då STF - Grövelsjön öppnade. Då fick vi även affär i Storsäteren. Jag hade då en cykel gömd vid vägen, så jag cyklade ner till byn för att handla sånt vi behövde. T ex kaffe som inte fick fattas.

Buss gick mellan Grövelsjön och Elgå i flera somrar. Då kunde vi ta den bussen över till Elgå för att storhandla. Det blev hela säckar med mjöl, socker och margarinkartonger. Vi fick bära allting till och från fåboden.

Pappa och mina bröder bröt en väg i kanten av Dyllen,

så på senare år blev det släpkörning upp till stora vägen med det tåligaste. Vilken lättnad det var. Det var så mycket som skulle fraktas hem till byn Sägliden på höstkanten. Vi hade 1 mil hem till byn. Vi hade ingen radio på fåboden, dagstidningarna fick vi varje lördag då någon av mina bröder eller pappa kom för att hämta mjölk, smör, ost och dylikt. De fick lov att cykla.

Fåbodvistelsen varade i drygt tre månader. Oftast så flyttade vi till fåboden en vecka före midsommar för vi skulle ju helgstäda.

Det kunde komma snö två omgångar på höstkanten så vi fick utfordra djuren, men snön smälte bort igen.

Ibland kunde vi stanna kvar en vecka in i oktober om vädret tillät.

När våren kom var det jättehärligt att få flytta till fåboden. Det var ett lugnt, skönt och fritt liv. Ingen trafik mer än den tvåbenta. Men när hösten kom och det började blåsa nordligt vind och snöslaska, då längtade vi hem till byn.

När korna betat av grödan på vallen så skulle de hem till byn för där väntade ny gröda. Då fick vi valla annars rymde de. Vi fick även valla för varg som smög omkring i skogar. En del nallar fanns också.

En nackdel med fåboden är att det finns miljontals med mygg. En zinkhink med några träflisor i botten som tänds på, sedan torv därpå håller myggen på avstånd. Hinken rök av torven och det fungerar bra.

Det fanns också rikligt med orm på fåboden, som tillfogade en del av djuren stor plåga.

Ormarna kunde rulla ihop sig på stenhällen vid trappan och på stenvuren. Överallt fanns de och de var otäcka.

Ibland när korna kom hem från skogen på kvällen, kunde vissa av dem se ut som flodhästar i huvudet på grund av ormbett. Då pappa var på fåboden snittade han ett kryss med en vass kniv i ormbettet och klämde ut giftet, vilket mamma och jag inte klarade av. De hade sina specialkurer för djur som blev sjuka. Sprit och starkt kaffe eller kamferbrännvin för att ta några exempel.

Mamma och jag var ensamma på fåboden med lillebror då något kusligt hände.

En get blev ormbiten i juvret, som blev inflammerat förstas. Mjölken blev grägrön. Geten blev bara sämre och sämre för varje dag som gick. En morgon när mamma och jag kom till ladugården var geten så dålig att vi fick lov att ingripa, för karlarna var hemma i byn. Vi tog ut geten, höll fast henne och placerade hennes huvud på en sten.

Jag sprang ner till vedboden efter en yxa, varefter mamma slog den i huvudet på geten som skrek. Sedan slog jag också yxan i geten, och geten skrek.

Jag slog ännu en gång, nu riktigt hårt och då blev det tyst. Vilka hemska minnen. Geten hade självdött annars, stackarn.

En gång när farmor var ensam hemma med barnen och farfar jobbade i skogen, blev en ko sjuk.

En morgon när farmor kom till ladugården var kon död. Farmor tog då ut en frisk ko och med den körde hon ut den döda kon och grävde ner den. Farmor var en stark kvinna. Hon såg ingenting som omöjligt.

När man hade slaktat garvade man djurhudarna själva och fick fint läder.

Ingenting fick gå till spillo.

Farmor gjorde skor och det gjorde även min pappa. Farmor kardade ull och spann garn, vävde vadmal, sydde kläder och kokade målarfärg av växter som hon plockade i skogen. Sedan målade hon möbler, dörrar m.m. Kohorn blev klädgalgar t.ex. Man tog reda på allting. Ingenting fick gå till spillo.

De snickrade laggkärl, kaggar, tråg, smörkärnor, mjölkstavor, slevar, vispar, matbestick, skålar, kåsor, möbler, ja allt.

Forts. sid 20

Agnes matar får 1997
Foto: Kajsa Göransson

Emretssons gräv & entreprenad AB

JAG UTFÖR ALLA TYPER AV GRÄVJOBBS:
Schaktning för husgrunder
Dränering • Dikning
Kabel- och rörschakter
Enskilda avloppsanläggningar
och mycket mer...

Jag utför även:
Buskrojning vid vägkanter
Snöröjning

KOSTNADSFRI KONSULTATION
30 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete ger dig trygghet och kunnande.

Välkommen att höra av dig
Mats Emretsson

Emretssons Gräv & Entreprenad i Särna-Idre AB
Hallonstigen 4 • 790 91 Idre Telefon: 0253 - 205 89 • Mobil: 070 - 258 06 08
E-Post: mats@emretssons.se • Hemsida: www.emretssons.se



Agnes kärnar smör på Valdalsbygget 1946 Foto: ur Agnes fotoalbum

Dagliga sysslor på fåboden

-var att sköta djuren, koka messmör och gubbost samt kärna smör. Det tog hela dagen.

De bakade bröd, t.ex. lemsa, som är ett tunt mjukt bröd, som man breder med smör eller messmör. De bakade även hårt tunnbröd samt limpör i stekpannor på spis med ringar på. Med ringarna kunde man bestämma "eldhälets" storlek på spisen så det passade pannorna. Limporna måste vändas i pannorna som pannkakor.

I Valån två kilometer väster ut vi all fisk som vi behövde.

Det fanns outtömligt av den varan. Det var bara att ta med mask och metspö och knalla iväg till ån. Vi visste att fisk skulle det bli. Bäckforeller - mums, mums!

I dagens läge är det nog slut på den gamla goda fiskelyckan.

...

Här måste berättas om en ovanlig fisketur.

Jag gick och vallade djuren en dag och kom fram till en tjärn som var på väg att torka ut. Det var fin sandbotten i tjärnen med några stenhällar här och där. Jag kom fram till stranden och såg hur det rörde sig i sanden.

Då vadade jag ut i vattnet och fick hela getskocken i hälarerna. De började gå runt i vattnet för att dricka och då fick jag se att det var öring i tjärnen. Jag började plocka den ena fisken efter den andra med händerna.

Getter gillar ju rå fisk, men det blev bara "Gammeljitta" som lyckades nappa till sig en öring och då blev det slagsmål om denna stackars fiskpinne.

Självt lyckades jag plocka upp tjuoen öringar, som jag stoppade i ryggsäcken.

När jag kom hem blev mamma förskräckt.

- "Hur har du gjort? Har du fiskat utan redskap?"

- "Ja", sa jag. "det gick jättebra med händerna."

- "Det händer då allt", sade mamma. Det var en jättekul fiskefångst.

Handarbeten som gjordes på fåboden, var att karda ull, spinna garn och sticka vantar, sockor, och tröjor.

Djuren på fåboden bestod av kor, getter, får, gris, hundar, katter och genom åren köroxar. På senare år ersattes dessa av hästar. Hönsen var kvar hemma på Sägliden.

Vår sista gris på fåboden blev en stor nasse.

Ett hål fick sågas ut ur väggen på gaveln för att man skulle kunna skotta ut gödseln.

(Det syns fortfarande var luckan var). Nu fick de bära hö genom köket när de skulle utfordra korna, likaså fick de bära vatten från kalkkällan och in i köket där det värmdes till djuren.

Ny vinterladugård byggdes upp under kommande sommar. På vinterladugårdens ladvägg finns inristade streck för antal inkörda hölass. Ett för varje lass.

Jag hade en farbror som led av engelska sjukan (rakitis) som barn.

Det var många olika typer av människor som vandrade omkring på den tiden. En dag kom ett "tattarfölje" till fåboden. När tattarfurun fick se pojakens problem frågade hon farmor om hon fick bota honom, och det skulle hon få.



Pernilla går till skogs med korna

Foto: ur Agnes fotoalbum

Det blev bekymmer hur vi skulle kunna frakta honom upp till stora vägen när vi skulle hem till byn. Då fick mamma en idé. Vi skulle ta en zinkhink och blanda matrester i, godis som grisen skulle smaska på efter vägen.

Vi visste ju att en gris styr man inte dit man vill. Den har så stark egen vilja att den inte låter sig styras hur som helst. Men den här idén med hinken fungerade jättebra. Så fort grisen ville på sidan av stigen så fick han hinken under trynet. Det tog en väldig tid att gå dessa två kilometer, men upp till vägen kom vi. Då fick nassen åka häst och kärra hem till byn. Han vägde drygt hundra kilo slaktad, så det var ingen liten krabat.

En vinter bodde en timmerkörare inackorderad hos farmor och farfar.

En kväll glömde han sitt tjärnbloss i en springa mellan stockarna på ladugården när han skulle utfordra sin häst ute i skjulet vid vinterladugården för natten. Ladugården brann ner!

De lyckades rädda korna men hästen däremot blev så illa bränd att gubben blev tvungen att skjuta honom. Korna fick sedan flytta in i stugan.

De fick bo i det ena sovrummet.

Tattarna hade olika smörjelser som de fixade själva. Tattarfurun tog sig an pojken. Hon begärde en ylletråd av farmor, inte för kort. På den knöt hon sju knutar och band fast tråden vid pojakens ena fotled. Där fick den sitta några dagar. Sedan klipptes tråden mellan varje knut, det blev sju trådändar som sedan skulle grävas ner på ett ställe där de aldrig skulle bli uppgrävda, för då skulle farbror återfå engelska sjukan.

Vid tre års ålder började farbror gå, han hade blivit botad och fick aldrig tillbaka sjukdomen. Det var vår pappa som fick äran att gräva ner trådändarna. Vi syskon skojade med pappa ibland angående dessa trådändar, men "icke sa Nicke", vi fick inget veta. Han avslöjade aldrig någonting.

Närmast fåbodgranne var Kjärran, första gården på norsk sida, två kilometer från Valdalsbygget.

Så kom kriget.

Tyskarna stormade in i Norge för att erövra landet, men så blev icke fallet. För min familj blev det kris. Det kom besked att vi inte skulle få vistas i fåboden eftersom vi bodde för nära gränsen. Vilken katastrof! Pappa kunde inte skriva svenska, så han värdade till en turist om hjälp.

Välkommen till vår
SERVICESTATION

SHELL IDRE

I vår ljusa moderna butik hittar du:

Drivmedel, livsmedel, butiksbarer, smörgåsar, korvmenyer, videdouthyrning, släpvagnsuthyrning

Vi har fullserviceverkstad och däckverkstad.

Biltillbehör, Bildelar ordnar vi på i regel en dags leverans tid.

MLJÖSMART!

Hyr bil hos oss

Tag tåg och buss till upp till Idre.
Bilen står här och väntar på dig.
Tryggt, enkelt och säkert.

ÖPPETTIDER
Vardagar 7 - 21
Lör, sön 8 - 21

IDRE
petroleum

Välkommen till Shell Idre

Macken mitt i byn



Fr. Höger: Petter, Pernilla, Agnes. Kvinnan t.v. är okänd.okänd Foto: ur Agnes fotoalbum

Turisten hette Erik von Hofsten, och han skickade en skrivelse till myndigheterna, där han värdjade att vi skulle få fortsätta med fäbodlivet, vilket beviljades.

Oroliga tider

Men det blev en orolig tid, eftersom vi bodde bara några meter ifrån norska gränsen. Det var inte alls kul. Vi hade daglig bevakning över oss. Det fanns militärförläggning i Grövelsjön och "landstormarna" de äldre höll till i Storsättern. Dessutom fanns gränspolis och tullare. Det kändes väl tryggt på sätt och vis.

Det blev invasion av flyktingar som kom smygande både dag och natt.

Vi hade en säker hund som inte viftade på svansen för vem som helst. Han sade till då det var någon på ingående. Ibland då hunden var inne i stugan kunde det bli knepigt när ovälkomna besökare kom in på knutarna. Då fick flyktingarna illa kvickt krypa in under sängar, gömma sig på vind, i uthus eller ute i buskar.

Det fanns ju stigar runt vallen, och hunden visade från vilket håll besökare kom. Rapp var en säker vakhund. Han var bunden i löplina på gården, så han hade koll runt vallen.

Tyskarna hade läger i Valdalen i Norge fyra kilometer norrut.

Mellan Valdalen och Valdalsbygget var det bara skog. Riksgränsen var igenväxt på den sidan så det var svårt för tyskarna att veta var de befann

sig, om de var på norsk eller svensk mark. Det kände ruggigt. Visst var man rädd dessa krigsår, det var en kuslig tid.

När slåttern var klar på vallen så blev det skjutfält där istället. Sverige kunde också blivit inblandat i kriget, men vi hade turen att slippa detta elände. Vi hade det jobbigt ändå under dessa krigsår. Smuggling pågick hela tiden över gränsen.

Vi hade våra gömställen i skogen där norrmännen gick för att hämta mat, kläder och skor m.m. Vi hade ju ransoner på allting, men vi delade med oss så gott det gick.

Det blev stort jubel under fredsvåren 1945.

Gränsen blev upprensad och renstängsel tillkom så att inte svenska och norska renar skulle beblanda sig.

År 1958 upphörde fäbodlivet.

Då sålde pappa till Domänverket. Stugan blev sedan raststuga för allmänheten. Det är tragiskt att alla fäbodar försvinner. Allt blir så tyst och dött utan djur.

Agnes Johnsson,
Storsättern

Familjen Holm har på Valdalsbygget s.k. levande fäbod med djur servering av fäbomat även sommaren 2014.



Trafikolycka i Särna

Då handlanden Olof Nilsson i Heden, Särna socken, jämte en annan person i måndags förmiddag var stadd på resa till Särna kyrkby för att hålla en auktion, föll hästen under vägen i sken kvarvid Nilsson, som för att som han trodde, undgå olycka kastade sig ur åkdonet.

Detta aflopp likväl ej bättre än att han fick bägge benen afbrutna strax ofvan fotlederna och vänstra benet illa klämdt, så att en större blödning uppstod och försvärade brottet. Nilsson inkom i onsdags till länsläsarettet.

Detta var inget som hände förra veckan, utan år 1899 eller 1900. Det hände trafikolyckor redan på den tiden också tydligen.

Texten kommer från ett gammalt tidningsurklipp jag hittat hemma hos Elon Hedlund i Särna. (Tidning okänd).

En annan "historia"

Här kommer en liten norrlandshistoria som utspelades sig på en konkurrenttidnings annonsavdelning i Västernorrland. (Kunde lika väl ha varit på Kringelfjords-Nytts redaktion)

Följande tel. samtal utspelade sig:

Alma: - Jer he annonsavdelninga?
Tidningens annonsmedarbetare:
- Jo, det stämmer.

Alma: - N' Alfre´ jer dö.

Medarbetaren: - Jaha, och nu vill ni sätta in en dödsannons förstår jag.

Alma:- Tschuu (visslade inandning, norrländska för ja)

Medarbetaren: - Och vad vill ni att det ska stå i annonsen då?

Alma: - N' Alfre´ jer dö.

Medarbetaren: - Och vad vill du att vi ska skriva mer i annonsen?

Alma: - Inge mar, för he väl se dyrt om ji skriv na mar. He jer int lönt å lägg ut na i onödan.

Tidningens medarbetare funderade en stund och kom fram till att det nog skulle bli svårt att övertala denna dam till att skriva något mera i annonsen, så efter övervägande så säger han till Alma:

- Du får tre ord till gratis. Vi bjuder på dem.

Alma funderade några sekunder och sa sedan:

- Ja, i såfall se vill je att he ska stå: Skoter till salu!



Skoter till salu...

HÅKAS HÄST&EL

NÄR DET GÄLLER!

- Nyinstallationer
- Reparationer
- Service
- Besiktning



Utnyttja ROT-avdraget!

Kontakta mig gärna för kostnadsförslag

Anders Johnson

Starrbacksv. 14 • 790 90 SÄRNA
Telefon: 0253 - 106 31 • Mobil: 070-622 62 38.

hakas_hast_el@msn.com

LEVANDE FÄBOD

Valdalsbygget sommaren 2012 Foto: H. Forsslund





Smått & Gott

FRÅN ORT Å STÄLLE

Nyheter och information

Sex nya naturreservat

DT oktober-13

Vår kommun har nu fått sex nya reservat, fem i Idre och ett i Särna. Det sedan länsstyrelsen fattat beslut om bildandet av dessa.

BURUÅSEN, ELÄNDESGRAVEN, SMOLBÄCKEN, GRÄNJÅSEN, VÅLÅBERGET, KIMBÄCKEN

Besluten om de nya reservaten är fattade, men besluten kan fortfarande överklagas av sakägare. De nya naturreservatens syfte är att värda och bevara värdefulla naturmiljöer och bevara den biologiska mångfalden.

Buruåsen i Idre är det största av de nya naturreservaten. Buruåsen som är på 823,1 hektar och ligger i nära Nipfjället, på andra sidan Burusjön.

Tillstånd för att framföra motor- drivna fordon

Idre nya sameby har i föreskrifterna för reservatet fått tillstånd att framföra motordrivna fordon på barmark och möjlighet att bedriva renskötsel i reservatet.

Även Eländesgraven och Smolbäcken blir nya reservat som är större än 10 hektar medan övriga tre, Gränjåsen, Vålåberget och Kimbäcken är mindre än 100 hektar. Tre av de här nya reservaten är sedan tidigare även utpekade som Natura 2000- område: Eländesgraven, Vålåberget och Kimbäcken.

Totalt finns det nu hela 55 naturreservat i Älvdalens kommun samt två nationalparker.

I Älvdalens kommun och då främst i Idre växer antalet reservat. Ytterligare nio områden ingår i den pågående reservatsprocessen i kommunen och det är följande: Hykjeberg, Storåsen, Tvärhugget, Veksjömyren, Rensjön, Grönåsen, Trollvasslan och revidering av två områden inom Drevfjället.

För mycket reservat i kommunen? – Vi vill sätta ner foten nu, det börjar helt enkelt bli för mycket reservat.

–Tycker nu staten att vi har så mycket värdefull mark så är det minsta man kan begära att de också ser

till att det går att resa till områdena genom bättre vägar och bussförbindelser, säger kommunalrådet Kjell Tenn.

Naturreservat en lönsam investering
Bättre vägar och kollektivtrafik är naturligtvis önskvärt, men kommunen skall nog inte se reservatsbildningarna som något negativt.

Jag är helt övertygad våra reservat har mycket stor betydelse för turistnäringen och därmed för näringsidkare och kommun. Detta kommer att bli allt viktigare med att våra naturskogar försvinner i en allt snabbare takt.

I länet som helhet är 9,25 procent av marken skyddad, medan det för Älvdalens del glädjande nog är 28,7 procent som är skyddad mark!

ELÄNDESGRAVEN

Har försökt att få fram varför det heter just "Eländesgraven". På nätet hittar jag ingenting som förklarar namnet. Men kanske har jag förklaringen i mitt eget lilla huvud.

Någoting säger mig att jag någon gång läst om en liten vallkulla (Möjligen från Grundagsättern eller Stensåsen fåbod) som skulle leta

rätt på någon bortsprungna ko eller get, då ett ett tidig men mycket kraftig snöstorm överaskade henne, just här på denna plats. Hon lade sig ner här i denna ogästvänliga men vindskyddade bäckravin, kröp ihop och lät sig översnöas.

På något sätt så skall flickan ha överlevt och tagit sig hem.

Av denna händelse skulle den lilla sänkan, eller bäckravinen ha fått sitt namn.

Jag kan naturligtvis minnas fel, men den här händelsen dyker i alla fall upp när jag tänker på namnet Eländesgraven.

Hans



Eländesgraven
Bild: visit Idre.se

Ps.
Vill du få mer information om våra reservat och varför just dessa platser anses som extra skyddsvärda kan du gå in på Kringelfjordens hemsida och klicka på "Naturreservat/Nationalpark" i vänstermarginalen. Ds.

STEFAN WALL ÅKERI AB



GRUS, GÅRDSGRUS, SAND
- direkt till din tomt eller bygge.
CHAKTNING • GRÄVNING
PLANERING • SNÖRÖJNING
SKOTERUTHYRNING, FÖRSÄLJNING

GUIDADE SKOTERTURER



HYR SKOTER och kör själv eller **HÄNG MED PÅ SKOTERSAFARI**

UTHYRNING: skotrar, pulkor, kälkar, kläder och vedeldad pool.
SERVICE OCH FÖRSÄLJNING: skotrar - Yamaha, nytt & begagnat.



Foto: T. Nilsson

Jättesatsning på hotell i Fjätervålen

Källa: DT/Fjätervålen

Att Fjätervålen erbjuder Dalarnas bästa alpina skidbackar är väl känt för oss Kringelfjordsbor. Men Fjätervålen har inte satsat så jättehart som många andra anläggningar. Kanske för att skidanläggningen ägs av stugägarna själva och dessa kanske velat ha den fina anläggningen lite för sig själva. Det har kanske räckt att det gått runt.

Detta trots att backarnas kapacitet räcker för internationella stortävlingar. Nu skall det tydligen bli ändring, för nu jobbar Fjätervålen på att etablera sig som en alpin anläggning som satsar på tränings- och tävlingsgrupper.

Och i det konceptet passar ett nytt fjällhotell perfekt in i anläggningen. Det är en satsning på närmare 20 miljoner och som ska ge 150 nya hotellbäddar i Fjätervålen.

Den som ligger bakom projektet är Johan Kukacka, tillsammans med sin familj, syskon med respektive familjer.

De driver även värdshuset i Fjätervålen sedan fem år tillbaka. – Jag driver sedan tidigare tre privata hotell, berättar Johan, som också är vd för Best Western i Sverige.

Vi har haft planer på ett hotell i Fjätervålen under några år. Men nu hoppas vi komma till skott. Hotellet kommer att placeras i anslutning till den befintliga värdshusbyggnaden. Tidigare hade vi tänkt placera hotellet lite längre bort, men genom att bygga i direkt anslutning till det befintliga värdshuset kommer det att gå att samordna utrymmen och inte minst kök och matsal. Säger Johan Kukacka

– I ett första skede blir det en separat byggnad intill den befintliga servicebyggnaden, men i etapp två räknar vi med att koppla ihop byggnaderna, berättar Johan.

Hotellet kommer att bli perfekt för klubbar och grupper som vill komma och träna, liksom för familjer. – I första etappen räknar vi med strax under 40 rum som kommer att ha fyra bäddar i varje rum. På det vistet så blir det extra intressant för klubbar

och grupper att boka träningsläger i Fjätervålen, säger Johan.

Hotellet kommer att göra Fjätrevålen och hela skidanläggningen ännu mera attraktivt, nu med ett bekvämt och backnära boende som kommer att erbjuda sk. "ski in ski out".

Det nya hotellet kommer att ligga på mark som ägs av Fjätrevålens Samfällighetsförening och som hotellbolaget kommer att arrendera. Förhoppningarna är att komma igång till sommaren 2014.

Kommunen säger nej till vindkraft på Stådjan

Källa: FK

Älvdalens kommun sätter ner foten och säger ett bestämt nej till planerna på att låta Stådjan-Nipfjället bli ett riksintresse för vindkraft. Samtidigt påpekar kommunchef Stefan Linde att kommunen i många sammanhang möter motstånd när det gäller utvecklingen av turistnäringen i fjällen. Då med motiveringen att en sådan utveckling skulle påverka den visuella upplevelsen.

Hur skulle då den visuella upplevelsen te sig med stora vindkraftverk på våra berg?!

Älvdalens kommun är ingen remissinstans, men kommunen anser ändå att områden med riksintresse för vindkraften måste utses genom en dialog där kommunerna ska ses som en naturlig part då det är deras framtida utveckling det gäller.

I kommunen finns det flera projekt som mött motstånd mot utbyggnadsplaner inom de befintliga naturreservaten, trots att det främjar både turister och boende, och det utan att vara några större ingrepp. Dit hör förlängningen av en skidlift i Fjätrevålen eller byggandet av en toppstuga vid Grövelfjäll. Kommunen skriver därför att det är synnerligen provocerande att stora områden som varit undantagna från varje form av nya tillskott plötsligt kan pekas ut som riksintresse för vindkraft.

Kommunen påtalar också den möjlighet som bilvägen upp till Nipfjällets sommarparkering erbjuder är en unik tillgänglighet till en

unik miljö. Därför anser Älvdalens kommun att Stådjan-Nipfjället inte ska pekas ut som riksintresse för vindkraft.

Särna gammelgård en skattkammare, väl värd ett besök.

Källa: DT

Vad göms i en gammal gård? Svar, mer än du anar! Skidstavar från 1718, en bok från 1842, en postdiligens som gått mellan Sörsjön och Särna på 1800-talet och ett vikingasvärd som är omkring 1200 år gammalt. Gammelgården i Särna är en kulturskatt som drivs och sköts av Särna fornminnesförening

Särna Fornminnesförening är länets näst äldsta fornminnesförening, grundad 1908, året efter Bjursås fornminnesförening.

Kansliet för föreningen finns numer i Särna Allehandas hus i Särna. Men Basen för Särna fornminnesförenings verksamhet är Särna gammelgård och de välbevarade byggnaderna från 1700-talet som ursprungligen uppfördes av Busk Per Jonsson på Särnaheden. 1939 köpte fornminnesföreningen in den gamla gården som nu är Särna gammelgård.

– Idag är vi närmare 40 medlemmar i föreningen, berättar Ulla Back som efterträtt Elon Andersson som föreningens ordförande. Den här dagen är det full fart när det

gamla stallet ska städas ur innan de noggrant registrerade föremålen ska stoppas tillbaka. Ulla sopar ur en postdiligens som ursprungligen fraktade post mellan Sörsjön och Särna på 1800-talet.

– Vi skulle gärna vilja få den renoverad, men det handlar om kostnader som vi inte kan ta, säger Elon Andersson, föreningens vandrande uppslagsbok.

Elon har koll det som finns i gömmorna. – Se de här, stavarna är från 1718, de var starka grejor, och de här vackert utsmyckade skidorna med stighud på den kortare skidan medan den längre var avsedd för att glida på, berättar Elon om ett par skidor från 1800-talet. Inne i storstugan plockar sedan Elon fram samlingarnas rariteter.

– Det här vikingasvärdet är från 700- eller 800-talet, Vendeltiden. Det återfanns vid mossinsamling på 1800-talet, berättar Elon, medan Ulla Back Olsson försiktigt håller det välbevarade svärdet.

Särna gammelgård är utan tvekan en kulturskatt som sköts i det tysta och som alltför få fått chansen att bekanta sig med.

Bild: Idre Turism



Kurvans TYG & KLÄDER
IDRE 0253-205 04

Välkommen till vår stora butik!
Kläder och tyger i mängder!

Hos oss hittar du tyger i alla smaker • Vi syr gardiner på beställning
Kläder för dam, barn, herr • Snösmucken • garn mm.

Syrran & Jag
Kurvans

Välkommen till vår butik mitt i byn
Heminredning för alla

Lakan • dukar • ljus • lampor • mattor • handdukar • skor mm.

0253-205 03

Öppettider för båda butikerna

Måndag - Fredag	10:00 - 18:00
Lördag	10:00 - 13:00
Söndag	Stängt

Välkomna önskar personalen!

Fjätervålen

-toppen i Idrefjällen!

30 ÅR

Fjätervålen
1983-2013



Toppen i Idrefjällen sedan 1983

Med 1 002 meter över havet är Fjätervålen otvetydigt toppen bland Idrefjäl-
lens skidanläggningar. Något som alpklubbarna sedan länge har konstaterat. Här finns 18 långa, breda nedfarter i olika svårighetsgrad, perfekta i jakten
på de härliga storslalomsvängarna. Du hittar även en snöpark för familjens
jibbers och längdskidspår. Här är litet och familjärt, alla nedfarter kommer
ner i ett samlat centrum med värdshus, värmestuga, närlivsbutik, skidkola
och skidshop. Den 28 december 2013 fyller norra Dalarnas elitbackar 30 år.
Välkommen att fira med oss i vinter!

Tfn: 0253-211 43

Idrepasset gäller på både Fjätervålen och Idre Fjäll

Ladda ditt skidpass on line på: www.fjatervalen.se



Förenings- nyheterna



Ordföranden har ordet...

Hej go vänner!

Nu är en av de bästa somrar vi upplevt på många år slut och snöskyfflar skidor, och sparkar framtagna för som vi hoppas ännu en fantastisk vinter häruppe.

När jag skriver detta bjuder fortfarande vårt vackra Kringelfjorden med omnejd på ett fantastiskt och sprakande färgfyrverkeri.

Nej det handlar varken om norrsken eller ett förtidigt nyårsfirande.

Det är alla björkar och aspar som i år har en ovanligt fin färgprakt och som står uppflammande eldslågor i de mörkgröna tallskogarna.

Det är svårt att se sig mått när man tittar utöver Älvrosfjordens öar, upp mot forsen och skogsslutningarna upp mot Stådjan, Nipfjället, Idre Fjäll!

Ja nog är det sant som många säger; "Kringelfjordens är absolut ett av Sveriges allra vackrast belägna fritidsområden!"

ÅRSMÖTET

Årsmötet är avslutat och stämprotokoll, budget, utgifts- och inkomststat, debiteringslängder finns att hämta under "medlemssidor" på vår nya fina hemsida.

Jag vill passa på att tacka Carina Björklund-Ström för det fantastiskt fina jobb hon lagt ner.

Det är roligt att så många medlemmar lägger ner så mycket tid och arbete för att göra vår vackra fritidsby ännu bättre.

Förutom alla enskilda arbete att på eget initiativ med att bl.a. rensa sly och hjälpa till med att hålla rent runt vår återvinningsstation, kört upp skidspår och preparerat pulka-backen vintern som var etc. Då tänker jag på: "På-spåret-gruppen", "parkförvaltarna" och den nybildade "Trivselgruppen för nyårsfirande". Jag undrar hur många Samfällighetsföreningar som har en så fin samanhållning och duktiga medlemmar som vi har i vår förening.

Vad som hänt inom området samt vad som kommer att hända i vinter redogör vi för här bredvid.

Frågor gällande Kringelfjorden och vår verksamhet

kan du ställa till föreningen via "kontakt" på vår hemsida: www.kringelfjordens-stugby.se

Med önsningar om en lika fin vintersäsong som föregående.

Kurt Pettersson
Ordförande



Vi var 12 glada skidspårs-arbetare som i det både vackra och varma höstvädret drog till skogs för att förbättra underlaget för vinterns skidspår. "Bröderna Bäver" :Stig och Kurt Pettersson hade lånat en minigrävare och en liten chaktmaskin för att få bort stora stenar och stubbar.

Foto: H Forslund

VA-SYSTEMET

Va-systemet fungerar med utmärkt godkänt enligt miljökontoret i Älvdalen. Vi har nu ett ny reviderat egenkontrollprogram för både vattenverket och reningsverket. Vi har även åtgärdat några läckage på avstängningskranar samt kompletterat värme slingor för att undvika frysskador.

VÄGAR/SNÖRÖJNING

Vi har samma snöröjare som i fjol. Om du har synpunkter på snöröjningen kontaktar du Kurt Pettersson på tel. 070-601 90 24

AVVERKNING/SLYRÖJNING

Vi kommer att fortsätta att röja det vi hinner. Vi kommer även att ta ner en del träd som står olämpligt eller är mogna för avverkning. Allt för att slippa se vårt vackra område växa igen och hålla det ljus och trivsamt.

PARKOMRÅDET/BRASUDDEN

Arbetet i- och runt brasuddsparken som påbörjades förra året har fortsatt även i sommar. Ytterligare sly rensning och markplanering har utförts. En godkänd gungställning och en "bävergunga" har tillkommit.



"UTMÄRKT" FARLED EFTER

LILLSTRÖMMEN
Christer Mohlin på Fiskartorpet (med ett annex i stugbyn) stakade i somras ut en "farled" med sjömärken och allt i sundet utanför fiskartorpet. Tyvärr blev det så otroligt lågt vatten att man tillslut i stort sett bara kom fram med kanot. Vi tackar i alla fall Christer för den lovvärda insatsen. (Kanske får vi nytta av den nästa år Christer)

SKIDSPÅREN

"På-spåret-gruppen" med inalles tolv frivilliga var dagen före årsmötet ute och jobbat i spåren. En hel del frivilligt arbete har även utförts i spåren även under sommaren av Per-Axel Persson och framför allt av vår "allt i allo" Göran Edlund Fiskartorpsvägen 43.

I år tog vi till "storsläggnan!"

Bröderna Kurt- och Stig Pettersson ställde upp med var sin liten schaktmaskin så nu är i alla fall halvmilen, om inte ett salsgolv så i alla fall så nära det går! Vårt arbete med skidspåret gör att vi nu hoppas kunna börja preparera spåret redan efter ca 3 dm snö.

Halvmilsspåret

Spåret kommer att hållas öppet så mycket som möjligt från det att finns tillräckligt med snö.

Observera att vi inte är någon skidanläggning så vi har tyvärr inte resurser att hålla med "proffs-spår" och köra upp spåret efter varje snöfall.

Forts. sid 26



Nya gungan vid Brasuddsparken. Till höger Christer Mohlins "utmärkta" farled. Foto: H Forslund

26 — **Kringelfjords** — **Nytt**
Förenings-
nyheterna



Forts. skidspären

Våra spår är i första hand tänkta som trevliga motionsspår, men vi gör dock så gott vi kan med de resurser vi har. För er proffs/tävlingsåkare så finns Fjätervålen och Idre Fjälls proffspreparerade spår, det bara 25 minuter bort med bil om våra spår inte är perfekt preparerade.

Förra säsongen hade vi proffshjälp med spårningen av Jan Ivar Rustad som har hus på Näverbäcksvägen 50. Jan Ivar ställde upp helt frivilligt och kostnadsfritt till otrolig glädje och nytta för oss Kringelfjordare.

Jan-Ivar har sitt fasta boende i Lillehammer och även om Jan Ivar har en ovanligt snabb bil så kan vi nog inte påräkna hans hjälp efter varje snöfall.

Men vi har naturligtvis även andra resurser att tillgå så vi kommer att göra det vi kan för att hålla i alla fall halvmilspåret öppet så mycket som möjligt.

Milspåret

Vi har kommit ganska långt med färdigställandet av spåret så med lite mer snö än i fjol kommer det att vara tämligen bra spår innevarande säsong

PULKABACKEN

Uppifrån Näverbäcksvägen ner mot Stortjärnsringen brukar Torbjörn Stridh och Birger Ormset preparera med sina snöskotrar i mån av tid. Birger Ormset bjöd dessutom på både strålkastare och ström för upplysning av backen förra vintern. (Birger och Jan-Ivar ja, - Dessa Norrmän! Snacka om goda grannar!

NYÅRS BRASAN

Välkomna ner till brasuddsparken kl. 17 på Nyårsaftonen för en liten smygstart på ert egna nyårsfirande. Föreningen bjuder förutom på nyårsbrasa på kaffe, glögg och grillkorv.

Ta gärna med några "förskotts-raketer" för att göra det hela extra festligt. OBS! tänk då på att ha bra säkerhet och låt inte barnen skjuta av raketerna.

Förra året så blev som bekant det ingen nyårsbrasa på grund av sjukdom.

Eftersom det mesta av det vi gör här i Kringelfjorden görs på frivillig väg så kan sådant tyvärr hända. Nu har i alla fall trivselgruppen snackat ihop sig och bildat en speciell "Nyårsgrupp" bestående av: Torbjörn Stridh, Paul Haberman, Christer Mohlin. Så i fortsättning kommer det nog att fungera.



Foto: G. Eriksson

OM FLER VISSTE HUR TREVLIGT VI HAR TILLSAMMANS

när vi jobbar tillsammans med att planera och preparera för skidspår, parkmark, badplatser nyårsfest etc. så tror jag att vi skulle kunna bli ännu fler frivilliga. Det är helt kravlöst! Man ställer helt enkelt bara upp i mån av tid och lust.

Vill du vara med?

Skicka i så fall din E-postadress info@kringelfjordens-stugby.se och märk mejlet "frivilligkåren" så blir du informerad om när extra krafter behövs. Har du tid och lust hör du i så fall bara av dig till den E-postadress/mobilnummer som anges. Annars låter du bara bli att svara. Enkelt och helt kravlöst!

DÅLIG MOBILTÄCKNING

För några år sedan hade vi hyfsat bra mottagning, men nu har många av oss dålig täckning och ofta tyvärr ingen alls.

Mobilnätstjänstleverantörerna är medvetna om att vi har dålig mottagning. Men man godtar tyvärr inte att föreningen gör en gemensam klagoskrivelse utan att varje abonnent får skriva direkt till sin leverantör.

VIKTIGT! Om vi var och en som har dålig täckning skickar en klagoskrivelse till sin leverantör kanske vi kan få en förbättring.

ÅRSTÄMMAN 2013

- Mötesprotokoll
 - Inkom- och ugiftsstat
 - Resultat- och balansräkning
 - Debiteringslängd
- från årets stämma finns att hämta som pdf på föreningens hemsida
kringelfjordens-stugby.se



Nyårsbrasa med glögg och korvgrillning blir av traditionsenligt kl 17 på nyårsafton.

En ny gäst i vår skog.

I höstas stötte jag på ett lavskrikepar vid slogboden efter skidspåret vid den sk. Rödingtjärn (Eller "Karins Tjärn" som en del säger). Eftersom jag såg fåglarna vid flera tillfällen så kanske vi kan hoppas på att de flyttat in i vår skog. Håll gärna utkik i vinter efter dessa vackra och sällskapliga fåglar som gärna delar din korvsmörgås med dig.



LAVSKRIKA

Foto: H Forsslund

EN RIKTIG HÄRLIG VINTERSÄSONG

- önskar Hans, Kurt och styrelsen dej och de dina.

Besök gärna vår hemsida för fortlöpande information

www.kringelfjordens-stugby.se

När snötilllgången är god har i fina välpreparerade spår i Kringelfjorden. Efter årets arbeten med spären så är förhoppningen att vi skall klara av att börja spåra redan vid 40 cm snö om den inte är för "luftig".

Foto: H Forsslund





hemma

Det kompletta Bygg- och Järn-
varuhuset med de BÄSTA priserna!

SPECIALISTER PÅ HEM • KÖK • TVÄTT

I våra varuhus hittar Du allt
från grund till skorsten!



ALLTID BRA ERBJUDANDEN!

BYGGMATERIAL • FÄRG
KAMIN • KÖK • BADRUM
FÖNSTER • DÖRRAR • KYL
SPIS • DISK • TVÄTT • TORK
FRYS • VÄRMEPUMP

ALLT FÖR KÖKET
OCH TVÄTTSTUGAN



Vi hjälper dig
hitta rätt produkter
som ger dig rent hus,
rena kläder och ett
trivsamt hem!



FÄRG FRÅN NORDSJÖ!



Idre BYGG & JÄRN

TEL: 010-471 96 00



När du handlar hos oss får du alltid låna släpvagn gratis.

ABRIS SJÖ & SNÖ — butik och service — torget SÄRNA


Husqvarna

YAMAHA

*Snöskoter, fyrhjulingar,
släpvagnar, båtar, båtmotorer,
motorcykel, motocross, moped,
trädgårdsmaskiner, tillbehör
samt service och reparationer.*

FX Nytro T-TX

Unik crossover maskin med "verldens bästa fjadring"
Ohlins TTX fram och komplett Ohlins i boggien.
1049 cc, 4-takt med bransleinsprutning.
Camoplast BackCountry matta 44 mm kamhojd.



YAMAHA

Slitvargen




Husqvarna

SNÖSLUNGOR från Husqvarna

Spara ryggen till skid- och skoteråkningen.
Vi har maskinen du behöver.

Kom in och se...

2014 års modeller

ÖPPET TIDER

Mån-Fre 8-17

Samt lördagar från dec. 9-13



ABRIS SJÖ & SNÖ



Since 1981

MORA 0250-59 35 00 LEKSAND 0247-346 32 SÄRNA 0253-100 10