

Kringelfjords-Nytt

Natur, kultur, små äventyr
och information

för dej som bor i
Kringelfjorden
— eller gästar



**SÄRNA-IDRE
GRÖVELSJÖN**

34:e årgången 1986 – 2020

Utkommer 2 gånger om året • Vinter & Sommarnummer

Stugtrappen / Kringelfjorden • Foto: H. Forsslund

SOMMAREN – 2020



Äventyren väntar...

Vi utför allt inom EL.

Vi säljer även
Cylinda vitvaror.

STRÅKENS EL

TEL. 070-295 36 88

IDRE

*Snabb
service!*

www.strakensel.se • niklas@strakensel.se



Walls Särna

Aktiv entreprenör – året om



walls-akeri@hotmail.com



**Gräv & chaktarbeten
Betong • Grus**

**HYR SKOTER och kör själv
- eller HÄNG MED PÅ SKOTERSAFARI
UTHYRNING: skotrar, pulkor, kälkar, kläder**

Knappgården Särnaheden

Vi hjälper dig med **GRÄV & CHAKT** som:

Grundplanering • Dränering • Dikesgrävning • Kabelgrävning • Betong

Hyr vår 5,5 tons minigrävare och gör jobbet själv...

Tel. 070-607 56 02 • Följ oss gärna 



40 år! - tiden går och mycket har hänt under alla dessa år. Många stugdrömmar och små äventyr har förverkligats genom åren. Vi har fått nya vänner och andra har försvunnit.

Det har blivit generationsskifte i byn under de senaste åren. Det ser man på att det är så många glada barn på Brasuddsparken, badstränderna och inte minst i pulka/snowboardbacken om vintrarna. För att inte tala om alla små fiskare som får doppa sin första mask i älvens "kringelikrokar" nedanför byn, eller från båt ute på gräsgrunden i fjordarna. Här föds många nya fritidsintresserade naturvänner. Ja, det drar nya friska fläktar genom byn tillsammans med glada barnskrätt.



Kringelfjordens Fritidsområde - En stolt jubilar!
Satellitbilden ovan säger väl det mesta om områdets fantastiska läge.

40-års jubileet var tänkt att firas under årets -Kul i Påsk-



Bilder från ett tidigare Kul i Påsk

Som bekant uteblev årets största evenemang, Skid- & Friluftsföreningens - "Kul i Påsk" - Det p.g.a. den minst sagt trista Corona-smittan.

Jubileumsfest vid årsmöteshelgen nu i september, kan kanske vara en idé?

Det finns funderingar på att eventuellt hitta på något extra kul till årsmöteshelgen för att fira vårt 40-års jubileum.

Styrelsen kommer så fall att återkomma med uppdateringar på hemsidan och FaceBook.

Den ljusnande framtid är vår, - eller skall vi säga i sommar?

- Om vi skall tro Statsepidemiolog Anders Tegnell och krishanteraren och journalisten Lottie Knutson, som säger:

Svenskarna kommer att semestra hemma i år och det kan bli ett behövligt uppsving för turistnäringen.

-Stämmer det kan det bli ovanligt fullt i stugor, campingplatser etc. Ja, det låter lovande även om man kanske får vänta till midsommar innan det händer. Huvudsaken är att allt blir normalt igen och inga Kringelfjordare kommer att saknas oss.



Påskcollaget (ovan). Foto: Carina Ström
Foto fantåg Gammelkyrkan / Särna: H. Forsslund

Du vet väl att du kan läsa detta och tidigare nummer på webben!

Du kan även hämta hem tidningen som pdf. Gå in på:
www.kringelfjordens-stugby.se
Välj "Kringelfjordsnytt" i menyraden.

KRINGELFJORDS-NYTT

Ges ut av:
Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening
Ansvarig utgivare: Hans Forsslund
Slaggvägen 15
135 55 Tyresö.
Telefon: 070-683 78 44
hans.skidofriluft@kringelfjordens-stugby.se
www.kringelfjordens-stugby.se



En trevlig och aktiv sommarsäsong önskar

Hans Forsslund
Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening
och Kringelfjordens Samfällighetsförening

OMSLAGSBILD: Foto: H. Forsslund
Stugtrappen i Kringelfjorden

Vår bästa tid är nu, är nu...



Text/foto: H. Forsslund

Vår bästa tid är nu...

Så känns det nästan alltid när vi kommer upp till stugan i Kringelfjorden, men det finns ett besök i Kringelfjorden som faktiskt är den bästa på hela året.

- Det är inte i juni/juli när sommaren bjuder på fiske, härliga vandringar, utflykter och ett blomstrande landskap.

- Det är inte hösten då lövträden står som facklor i fjällskogen på Städjans nedre del och myrarnas gräs och mossor byter från grönt till gul, orange och röd klädedräkt och man i kvällningen kan få se ett "änglok" rulla ner efter Österdalsälvens forsar och ut i Älvrosfjorden. Det är kylan som kommer rullande och på någon minut gör att man avslutar fisket och tar sig hemåt till goa brasan och nattmackan i stugan.

- Det är inte tiden med mys och tända juleljus, eftermiddagsfika med nybakt sockerkaka i "blå timmen" då Städjan sakta släcker ned och skiftar från gulvit till orange, för att sedan släcka helt och säga ett tidigt godnatt redan vid tresnåret. För att inte tala om trevlig samvaro med familj och grannar, och när vi samlas i hundratals runt den sedvanliga nyårsbrasan.

- Det är inte heller när januarinön ligger djup och gnistrande och kylan biter i kinderna och man får skotta vare sig det är skottår eller inte, och skidföret är som bäst och den lätta pudernön går ända upp på vindrutan på skotern.

- Och inte är det är påsken med sin ofta strålände sol som letar sig allt högre upp på himlen och inbjuder till skidåkning i lite högre terräng som t.ex. toppturer i Valdalen, och alla trevliga aktiviteter under Skid- & Friluftsföreningens "Kul i Påsk" på påskaftonen, och när vinden tagit ledigt kan man innta kaffe med väfflor på stugaltanen iklädd endast en tröja.

Nej det är den första vårhelgen i månadsskiftet maj-juni

- då mycket kan tyckas grått och trist häruppe.

Men se det är en glädjens tid! Solen står högt och marken doftar vår. Hemma i Tyresö är våren en hektisk tid där allt "måste" hinnas med. Vårstädning inne och ute, växtplantering med täta besök på handelsträdgården, bära tonvis med ny jord, gödsla och renovera gräsmattan, värrusta och sjösätta båten m.m.... Puuh! Kringelfjordsvåren kring pingst är en tid då vi kan få en njutningsbar långhelg med en andra och mer stilla vår än den vi upplevde hemma i Stockholm en månad tidigare.

(Fast skall sanningen fram - den bästa tid är varje gång vi är uppe i Kringlan).



Vy över stugbyviken en sen pingstkväll Foto: H. Forsslund

Minnen från ett par dagar under en pingst-helg i Kringelfjorden...

DAG 1.

När man sticker ut näsan utanför altandörren med morgonkaffet i näven så känner man den härliga rena lite kyliga och fuktiga vårdoften, en doft som blandar sig med doften av det nybryggda kaffet.

Ahhh! man drar in, blåser ut, drar in blåser ut. Det är inte bara vårluft man drar in, det är lite lyckokänsla också. Jag tittar ner mot Stugbyviken och ut över Älvrosfjorden. Längst bort reser sig Städjans vulkanliknande topp ovan skogen bortom Brattströmmens brusande utlopp i fjorden. Vattenytan är alldeles stilla då vinden tydligen har sovmorgon. Nere i viken ligger "Gula faran"

inplasad på sina bockar och väntar på sin vårliga make-up. Men båten får vänta den här gången.

Minnen dyker upp från en lite vildare tid i livet, dvs. ganska många år sedan nu.

Nästan det första man gjorde när man kom upp till Kringelfjorden på våren var att var fixa till och sjösätta båten. Sedan full fart upp till Brattströmmen för att testa om man kunde trotsa den strida vårfloden och ta sig upp och runt holmen som delar forsens i två delar i utloppet i Älvrosfjorden. Båten är lätt och 15 hk räckte oftast att i forsens skummade vatten ta sig runt holmen.

Det var en så otroligt underlig, och inte minst spännande upplevelse. När man såg ner i vattnet som forsade och skummade efter båtsidorna så kände man spänningen av att forsas fram i så där 50 knop!

Vänder man blicken mot land kom fartupplevelsen av sig, då kom man knapp framåt.

Det var knappt man tog sig runt holmen, och det hände att man fick ge upp, men kom man runt då gick det desto fortare nedströms.

Det kunde faktiskt vara svårt att hinna med och styra, och om det ville sig illa kunde en stor sten hoppa upp och förvandla propellern till en "tuli-panaros". Detta lite vansinniga äventyr gick bara att genomföra vid högsta vårflod.

(Jag avråder till varje försök att göra om denna bravad. Kan bli både blött och kostsamt värre!)



Man får se upp för stenarna, annars kan det bli kostsamt värre

Foto H. Forsslund



En trött båt som vänt ryggen åt Brattströmmen. Foto H. Forsslund

Ja det var i ungdomens fagraste vår - som det heter i visan.

Nu mer är man lite lugnare, det märks inte minst på att det nu tar en timme längre med bilen upp till Kringlan än på 80 och 90-talen.



FJÄTFALLEN -Ovan maj/juni. -Nedan sen september Foto: H. Forsslund



Förresten finns det en annan fors som alltid skulle upplevas denna första vårhelg.

FJÄTFALLEN

Fjätfallen i Särna bortom Östomsjön. En fantastisk plats, speciellt i vårflod, även om det kan brusas häftigt även regniga höstar.

Fjätfallen är flera fall efter Fjätälven inte långt från utloppet i Särnasjön. När barnen var små så kokade vi alltid köttsoppa på Trangiaköket sittande i det stora vindskyddet vid övre fallet.

Fjätfallen är sevärda alla årstider men naturligtvis mest när det är vårflod.

Det går en stig på åsen förbi den lilla stugan bakom vindskyddet. Följ den så hittar du nästa fall.

Ett litet varningens ord kan vara på sin plats. Var försiktig och ha stenkoll på barnen/barnbarnen gäller både vid fallen och efter stigen.

Nu vänder vi tillbaka till stugan i Kringelfjorden efter denna lilla utflykt till brusande forsar.

Vi plockar lugnt undan snöspadar, kälkar och spark medan en nykommen flock av färgglada bofinkar invaderar fågelhuset och närliggande buskar och träd med sin otroligt höga och drillande vårsång.

Krattar bort allt stormfällt ris runt på vår lilla plätt som skall eldas upp på tomtens eldstad tillsammans med julens ute- och innegranar.

Tar en fika på bänken vid skidboden. Njuter av att sommaren är på väg. Eva läser en bok som vanligt och jag går igenom min fiskeutrustning.

Blir nog inget fiske denna helg, men nästa gång skall flugspöet fram, det blev bara mete förra året. Inget ont om att få vara lite bakom flödet vid något gräsgrund och plocka upp en god abbormmiddag, men nu finns det inget sjögräs och vattnet är alldeles för högt och har för bråttom österut. Men som vanligt så är det flugfiskes-tunderna som längtan föder.

Ibland behöver man inte åka eller gå så långt för att doppa flugan och få en fin fisk. Som den här harren tagen en försommardag fiskad i Storströmmen från Vilholmen i Kringelfjorden.



Foto: Eva Forsslund

När man lagt ut en torrfluga i ett strömmande vatten finns bara du, älven, torrflugan och fisken, allt annat är borta och glömt!

Jag kastar en blick utåt sjön och ser ett gäng sångsvanar ute på Älvrosfjordens stilla spegel.

Konstigt att jag inte hörde när de kom? De brukar ju trumpeta så gällt så man undrar hur de kunnat få namnet Sångsvanar? Någon sång är det inte tal om, men man blir ändå glad varje vår när man hör dem. Sångsvanarna har nog varit här ett tag. De brukar dyka upp så fort det blir lite öppet vatten.



Sångsvanar på Älvrosfjorden Foto: H. Forsslund

Det blir grillkväll på altanen i solnedgången, det är lite kyligt men vår gamla infravärme hänger fortfarande med och det är riktigt behagligt.

Vi dricker ett gott glas portugisiskt vin, ett minne från vandringsresan till Madeira i vintras. Förresten, när vi vandrar på Madeira har vi en helt annan packning än på fjället. (sid. 6). Samtidigt som elden i eldstaden på vår lilla tomt där vi eldat upp riset falnar så sakta och luktar så gott i den fuktiga kvällsluften.

Naturligtvis har vi vattnat en bra bit runt eldstaden och vattenslangen ligger i högsta beredskap.

Efter middagen blir det den sedvanliga kvällspromenaden ner i dalen mot stugbyviken.

Jag upptäcker att vårfloden har börjat dra sig tillbaka. Man kan se av barr- och grässträngen ovanför stigen att vattnet har varit någon meter högre tidigare i vår när det varit som högst. De gamla läkta såren efter is flera meter upp på de strandnära tallarna, de vittnar om att nivåskillnaden mellan lägsta och högsta vattennivå i älven kan vara upp mot tre meter när det är som extremast!

Vi följer stigen runt udden vid Lillströmmen. Vattnet står högt och det kommer inte bli problem att köra med snurran genom sundet. Den gamla delen av stigen vid udden har älven tagit och en ny stig börjar växa fram lite längre upp.

Den jätte stora stenen som står på älvbotten precis vid udden och som jag brukar lägga fiskrens till mäsarna på, den var tidigare integrerad med stigen men nu sakta för varje år röra sig utåt strömmen av erosionen. En stor glipa mot land har bildats och om något år kommer den säkert att rulla ut i älvfåran och bli ett hinder när man skall ta sig igenom med båten.

Vi rycker till av ett mäktigt plask och stora ringar syns på vattnet i bakvattnet på andra sidan.

Men storgäddan får fortsätta jaga i lugn och ro.

Vi fortsätter efter stigen mot Brasudden. Vid den buskklädda myrhalvön skrämmer vi upp ett litet moln av nykommen sjöfågel av obestämbart sort. Vi får runda några knäckta småträd och grenar från vinterns stormar. Får gå hit med sägen innan vi går hem, tänker jag och vi travar vidare.

På andra sidan strax innan Lillströmmen rinner ut i viken vid Brasudden ligger ett bäverbo.

Vi stannar och tittar om vi kan se några lite färskare grenar som vittnar om hyresgäster. Men nej, det verkar stå outhyrt även i år.

Väl framme vid Brasuddsparken går vi runt och kollar om vinterns aktiviteter som nyårsbrasa, Kul i Påsk och majbrasan lämnat några spår som behöver rättas till.

Men det är så välstädat som det kan bli. På platsen för där jättetältkåtan stod står nu endast vildmarkspisen och rampen runt kåtan kvar.

Mycket jobb har det varit sedan jag tog upp kåtan och inredde den.

Vi hade bänkar och bord för 48 personer, vildmarkspis, stekfat, kastruller m.m.

Vi hade mycket glädje av den under ett antal år tills den rasade ihop av snötyngden. Eva och jag brukade skotta av den varje gång vi var uppe, och det var flera andra stugägare som hjälpte till i bland.

Viktigaste snöröjning av kåtan var den första blötsnön före jul. Hösten 2018 skulle jag operera ett ben och ville ta ner kåtan innan eftersom jag inte skulle kunna komma upp och skotta i december som vanligt. Blev övertalad om att det skulle ordnas med skotning av kåtan.

Så blev inte fallet och kåtan blev för tung och stängerna knäcktes och trassade sönder duken.

Ja, ja, Eva och jag städade undan resterna av kåtan förra våren.

Vi lämnade kvar vildmarkspisen och om vi gör en liten förhöjning av tältkåtarampen så blir det en fin grill- och mötesplats med fantastiskt fin utsikt över älven och öarna för större sällskap.

Inget ont som inte har något gott med sig. Stor grillplats blev det, - och Eva och jag sparar våra gamla trötta ryggar när vi slipper ägna ett antal vintertimmar med att skotta av kåtan.



Ovan: Kollbottenstekning. Nedan rampen Foto: H. Forsslund.



Forts. vårliga minnen...

Vi går hemåt, rundar informationskiosken och spårcentralen, går Fiskartorpsvägen tillbaka upp till stugan. Tänder en brasa, kokar kvällsfilka och lägger oss i TV-soffan.

DAG 2.

Vaknar tidigt, går fram mot det fönster i storstugan som vetter mot nordväst, tittar ut över stugbyviken.

Dimman ligger i stråk nere på vattnet. Småöarnas trädtoppar flyter ovanpå det vita och skapar en enastående känsla av djup i landskapet. Dimman har legat tjock hela natten, och växtligheten dryper av vata.

Så plötsligt når solen igenom, dimman lättar snabbt och bortom vattenspegeln målar solens första strålar Städtjans snövita topp som nu lyser varmt gulvitt ovan den mörkgröna skogen och den blålila fjorden.

Mäktigt! Detta fönster i min storstuga är egentligen inget vanligt fönster, det är ett konstverk av rang!

Nej, inte ett konstverk, utan snarare hundra, alla signerade av moder natur. Konstverk som nästan alltid bjuder på något nytt i färg och design.

Jag sätter på tevattnet och dukar fram mackor med tillbehör och när jag kommer med tekannan så är skådespelet slut och dimman har lättat och en solig dag har återigen fötts. Jag väcker Eva med en kram, hon är varm och känns inbjudande där under duntäcket.

Vilken dag, säger Eva som ser solstrålarna som söker sig in i sovrummet. Ja men du missade hela föreställningen säger jag. Missat vad då, säger hon och drar av sig duntäcket. Du missade när moder natur steg upp och tog av sig sitt duntäcke, sa jag.

Efter fiket var det dags för den sedvanliga morgonrundan=Rödingtjärn runt. En lika vacker som härlig vandring på ca 4 km.

FÖLJ MED PÅ EN TUR VETJA.

För er som inte vet så bor vi i stugbyn



Städtjans topp lyser varmt gulvitt Foto: H. Forslund

strax ovanför stugbydalen, så vi brukar börja vandringen med att gå genom byn. Just den här biten genom byn kan ta lite tid, alltid är det några morgonpigga bekanta som vill höra sig för om vi gjort några utflykter, fiskat eller bara byta några ord.

Som vanligt går vi lätt packade, d.v.s endast frö till fågelbordet vid sloboden. (Inte som bilden på de välutrustade madeirensiska vandrarna nedan tv. som en Portugisisk kompis rekommenderade).

Det är rätt mysigt med den goda stämning som ofta råder i byn, man blir liksom lite glad.

Vi tar stigen över vår fina skidbro, stannar till och tittar på Bygningåns vilt brusande vatten.

Sist vi var uppe och ån var isbelagd och endast hade en lite öppen fåra i mitten där vattnet kluckade snällt och beskedlig. Nu har ån har verkligen morskat upp sig i vårflödet och verkar tro att den är en stor brusande älv.

Nåja tänker jag, är det inte så att vi alla behöver få brusa upp lite och känna oss lite betydliga, åtminstone en gång om året!

Kommer du ihåg, säger jag till Eva och pekar uppströms ån mot vid vadstället där tidigare en traktorväg korsat ån. Minns du när vi såg stora djupa björnsår i sanden där uppe?

Det var många år sedan, sa Eva, då var allt så nytt och så spännande, det var liksom äventyr hela tiden när vi var nybyggare!

Allt behöver inte vara så stort och häftigt för att det skall bli ett fint minne, säger jag.

Jag minns en liten händelse från några år sedan då jag skulle gå och bäckmeta.

Ett mycket litet, men trevligt äventyr...

Det är i slutet på maj, eller kanske i början på juni. Jag går för att ta mina första bäcköringar i Bygningån.

Som vanligt gick jag genom stugbyn och tog stigen över Skidbron som går över Bygningån och följer stigen upp mot bron vid Kringelfjordsvägen. Ja bro och bro, snarare en stor vägtrumma är det. "Mina" fiskeställen ligger nämligen en bit uppströms vägbron. Där brukar jag passera en delvis lingonrisbevuxen myrstack för att se om mina flitiga små vänner vaknat.

För ett par år sedan hade "Ole Brum" varit där och ätit vårens första frukost och efterlämnat en stor solaltan i stacken. En altan som myrorna tydligen inte uppskattat. Men nu när jag passerar så är det mesta av altanen borta och stacken har man börjat renovera. Konstigt det kändes precis somom myrstacken tittade på mig! Myrstackaren kanske kände igen mej?

Jag stannade till en stund vid stacken - och följde en myras kamp med att släpa hem en pinne flera gånger så stor som hon själv.

Jag la min hand tvärs över hennes väg, myran stannade tittade förvånad på hindret, släppte sin tunga börda och sedan klev hon,



Det kändes precis som om myrstacken tittade på mig Foto: H. Forslund

(eller om det var en han) upp på min hand och ilade snabbt iväg mot tröjärmens öppning.

Jag ångrade genast mitt tilltag och föste varsamt tillbaka den lilla myran till hennes arbetskamrater. Även myror har ett minne, det bevisades genom att myran genast började gå bort mot sin bortlagda börda, travade glatt över några andra medarbetare, stannade till ibland och pratade med någon släkting, kanske om vädret, eller hur man bör förhållas sig till EU. Vad vet jag?

Myran kom i alla fall till slut fram till sin bortlagda börda.

Där stötte vår vän på patrull. Ett par polare höll gemensamt på att lyfta och bära bort vår myras pinne. Nu uppstod en livlig diskussion, troligen om äganderätten, och antenner möttes under livligt viftande.



Efter en kort stunds överläggning drogs sig inkräkterna tillbaka och överlät pinnen till den rättmätige ägaren som nu kunde "dra sitt strå till stacken" som det brukar heta. Jag fick lite att fundera på.

Är det verkligen så att i dessa pytte, pyttesmå insekter finns plats för ett nästan mänskligt tänkande? Något att fundera på.



Packning a la Madeira för lite längre vandring än morgonrundan, eller? Foto: Min gode vän José Vidal från Coimbra (& Skarpnäck)

Att du stannade vid myrstacken och lät myrorna klättra på dig verkar osannolikt, sa Eva. Du brukar ju vara livrädd för myror?

Näe, - bara dom jag har i huvudet och i byxorna, sa jag.

Vi gick vidare efter den sandiga stigen och kom fram till "Rödingtjärn". Jag skall återkomma vid ett senare tillfälle och berätta om hur namnet kom till.

Skall man ta vänster eller höger varv runt tjärnen?

Det blir som det oftast blir, vänster varv. - Nu är det mycket vatten igen, säger Eva. Jo det var mycket vatten i tjärnen denna vår konstaterade jag.

Rödingtjärns hemliga liv...

Det här med tjärnens varierande vattenstånd är mig en gåta. Verkar inte bara ha något med mängden snö, eller regn som fallit.

Ibland är det så lågt vattenstånd att man kan cykla runt tjärnen som kan ha en upp till tre meter bred strand. Vid andra tillfällen är strandängen i början på tjärnen så vattenfylld så man skulle kunna ro i den.

Rekordet (i alla fall som jag varit med om) var för så där fyra-fem år sedan. Då var det så mycket vatten att

en strid bäck rann från strandängen och över vandringsleden (skidspåret) och ner till älven!

Kristallklart vatten

Vattnet är kristallklart. Går utmärkt att dricka och koka kaffe och te av.

Jag har flugit över tjärnen några gånger och varje gång förvånades över det klara och medelhavsturkosa vattnet. Skiljer sej så markant från de intilliggande tjärnarnas mörka vatten.

Varifrån kommer vattnet?

Vart kommer då det klara vattnet ifrån? Det finns en liten bäck som kommer från en liten myr väster om tjärnen. Bäckens mynnar ut via en trumma under leden/skidspåret ca hundra meter upp på västra sidan, räknat från strandängen. Bäckutflödet syns här på bilden till höger.

I den här bäcken finns bara vatten på våren eller vid regnperioder. Myrvatten innehåller alltid humus som färgar vatten brunt så det kan inte vara huvudtillrinningen.

Nej, förklaringen är nog snarare att det är en källsjö som får vatten underifrån sin sandiga botten. De öppna vakar man kan se på höstarna, inte långt från slobboden innan isen blir för tjock, är nog belägg för det.



RÖDINGTJÄRNS OLIKA SKEPNADER

Övre bilden tv. är vid högvatten, den nedre är vid extremt lågvatten.

Bägge bilderna är tagna från södra ändan av tjärnen.

Nedersta bilden är slobboden vid vid norra ändan. Även denna bild tagen vid lågvatten. Fågelmatningen syns till höger.

Foto: H. Forsslund

Jag körde delvis ner i en sådan råk en decemberdag med min första skoter, ovan skoterförare som jag var. Var bara att traska hem och hämta hjälp av någon bättre skoterförare än undertecknad.

Vi fortsätter vår härliga vandring runt tjärnen

- och snart är vi vid vindskyddet, eller *slobbod, som man säger här uppe. Snart är vi vid tjärnändan och slobboden. Den har ett fantastiskt fint sydläge med hela den vackra sjön framför sig. Speciellt under vårvintern är det mysigt att hoppa av skidspåret och rasta en stund i solen.

Det var förresten det första vindskyddet vi byggde. Den var en Kringelfjordsbo som timrade den hemma i byn, (kommer tyvärr inte ihåg namnet). Seved och jag körde dit byggsatsen och monterade upp den.

Konstruktionen var inte helt ige-nomtänkt så vindskyddet stod på näsan nästan direkt. Därav stolparna i framkant. Vindskyddet fick nytt tak och eldstad för ett par år sedan under arbetsdagarna vid årsmötet.

Vi vilade en stund vid vindskyddet. Fyllde på fågelbordet med lite solrosfrö och ett par falukorvskivor. Falukorvskivor? Inte så konstigt som det låter.

Att vi satt upp fågelbordet kom sig av att vi en sommar några gånger fick besök i slobboden av lavskrikor som var väldigt närgångna och tiggde mat.

Vid ett tillfälle lunchade vi här och jag hade stekt falukorv på smörgåsen, slängde iväg en bit och lavskrikorna var genast där och åt.

Vi delade broderligt på lunchen broder lavskrika och jag den gången.

Dags att vända kosan hemåt.

Vi fortsätter stigen efter den mycket smala ås som hindrar tjärnen att rinna ner i sjön så där tjugo meter nedanför. Sjö förresten, det ser bara ut som en

*Slobbod= Slätterbod, ett vindskydd med eldstad som användes vid övernattningar och raster, exempelvis vid myrslätter.

sjö. Det är en del av Byggningsåns deltalandskap. Du kan oftast ta dig in i "sjön" med roddbåt från älven om du bara har koll på var de smala djupfårororna går. Du kan faktiskt ro ända upp till Byggningsåns sista fors om du bara följer rätt fåra.

Snart är vi tillbaka i ändan av tjärnen och följer samma väg tillbaka som vi kom. Naturligtvis kan man följa skidspåret efter både femman och milspåret. Men det får bli en annan gång. Det är mycket som skall hinnas med denna dag.

När vi gått över skidbron så tar vi till vänster och följer leden som rundar rundar stugbyn och blir "Strandvägen" efter älven mot stugbydalen och Brasuddsparken.

Denna morgon 2019 möter oss en syn vi aldrig sett förut!

Direkt vi lämnar skidbron och tar till vänster så står det hundratals murklor! Inte bara där, efter hela stigen fram till "Strandvägen" är det fullt med murklor, måste vara många hundra.

Varför hände detta inte innan Socialstyrelsen avrådde oss att äta murklor!

Strandvägen. Foto: H. Forsslund



Vi plockade alltid murklor för i världen, men då var det minsann ingen massinvasion. Vi tog strandvägen den sista biten och så var vi hemma igen, precis till förmiddagskaffet!

Forts. sid 8



Forts. Vår bästa tid...

Efter förmiddagskaffet var det dax för värrustning av snurrebåten.

Jag tar stigen ner till stugbyviken, stannar till och tittar på björkens nyutslagna löv som lyser starkt ljusgrönt mot fonden av fjordens glatt glittrande blå vågor, och längst upp reser sig Stadjans fortfarande delvis vita vulkan. Det är bara så vackert och man fylls av glädje.

Till och med vaxningen av båten går med glädje, och dessutom snabbt eftersom jag hade tvättat den direkt efter höstupptagningen, då båten fortfarande är blöt, och alger och smuts lossnar lätt.

Eftersom båten varit täckt över vintern så gick vaxningen på en halvtimme och båten skiner som nästan ny trots sina 35 år.

Vår snurrebåt "Gula faran" förresten, den köpte jag av Kringelfjordens första tillsynsman, Seved Ebers från Särnaheden.

Seved var Mr. Kringelfjordens områdets allt-iallo fram till sin död 2002.

Seved Ebers var en verklig mångsysslare. Förutom att han hade ett eget litet åkeri med lastbil och schaktmaskin, skötte han vatten- och reningsverket i Kringelfjorden, där han också var "stugfogde" och byns alltiallo.

Seved drog och preparerade ofta skidspår tillsammans med under-tecknad.

Dessa skidspår skulle nog få våra nuvarande skidspårare Jan-Ivar och Göran Edlund dra på munnen (eller gråta).

Nåja det blev spår där tidigare inga skidspår fanns. Både 3, 5 och 10 km och de flesta Kringelfjordare var tack-samma, trots att det slingrade sig på det mest underliga sätt mellan träd-stammarna och med lite väl tvära kurvor, ibland mitt i backar. Vi kunde just ingenting om längdäkning och spårning och vår utrustning var naturligtvis av det enklare slaget. Jag minns att min tävlingsåkande granne och gode vän, Leif Källds betyg av spåren inte skulle passa sig i tryck.

Jag hade en ide om att vi skulle försöka dra spåren den vackraste vägen. Och det utan att jag tänkte på förutsättningarna och kommande åkare.

Biten vi drog på åsen upp mot Brattströmmen med utsikt över Älvrosfjorden och fjällen får man väl säga var lyckad. Men biten på slutningen efter Stortjärn var nog vacker men nästan omöjlig att dra, men jag stod på mig. Ibland välte man med spårmaskin och allt och skidåkarna fick åka på skrå. Men vackert var det!

Seved sålde även snöskotrar, båtar och båtmotorer med tillbehör mm.

Det var naturligt att jag köpte båt och skotrar av honom. Speciellt båt-motorn var ett riktigt klipp skulle det visa sig.



"GULA FARAN" med sin ombytliga utombordare. Bilden är från en annan historia "En djuplodande dykhistoria från Kringelfjorden och Älvrosfjorden". Finns att läsa i vinternumret 2014. Fotocollage: H. Forsslund

Jag fick prova lite olika båtmodeller med passande motorer ute på Hedfjorden innan köp.

Jag fastnade för en gul Smiler tillverkad i Rättvik. Är man i Dalarna skall det väl vara dalakvalitet. Båtmotorn, en 9 hk Yamaha som var tillverkat en bit bortom landskapsgränsen vad jag kunde förstå av namnet.

Jag skakade hand med Seved och satte mig till rors och körde upp stolt upp mitt nyinköpta ekipage till Kringelfjorden och visade mitt fynd för en rätt ointresserad Eva.

- Men kolla vad jag fått för endast tolv tusen! En splitter ny båt med en niohästars japan!

Det skulle visa sig att det inte var en liten japan, utan en stor!

När jag kom hem och provkörde motorn så plockade jag av kåpan och studerade vad som fanns under och läste samtidigt i instruktionsboken.

Det satt en lite plastmanick vid förgasaren där gasvajern var ansluten. Konstigt nog stod det inget om vad den var till för i instruktionsboken. Kanske någon form av transportsäkring tänkte jag och skruvade bort den, satt på kåpan och startade för ännu en provsväng.

Jag höll på att åka av toften, båten gick upp i planade läge på en gång och farten ökade med säkert med tio knop!!!

Jag ringde Seved och frågade -Vad är det för plastbit som sitter vid förgasaren. Det står ingenstans vad den är tillför?

— Den måste sitta där för att stabilisera förgasaren, så den får du absolut inte röra, sa Seved.

Men jag plockade bort den och båten gick som ett spjut, det var nära jag själv blev kvar på bryggan, sa jag.

— Oj, Sa seved, jag skall säga som det är. Yamaha har snålat och säljer två motorer som egentligen är samma. Den du har är egentligen en femtonhästars som man stryp gasen och monterat en mindre propeller på. Jag beställer en ny propeller så har

du en femtonhästars motor i stället för en niohästars, sa Seved.

Jag kollade i instruktionsboken och slaglängd, cylindervolym etc. De var verkligen desamma på bägge motorerna! Lite förvånande att en så stor tillverkare fuskar på detta sätt!

Svårt att hinna med på semestern?

- eller hellre njuter av golf och friluftsliv än tillbringa dagarna med jobbarbyxorna på?



Lugn, vi fixar det!

IDREMÅLARNNA
Jens Martinsson Måleri AB Idre. Tel 0253-204 18. Mobil 073-057 69 22

**Vi utför:
in- och utvändiga måleriarbeten
samt tapetsering**

Idremålarna är din kompletta måleripartner i Idre med omnejd. Vi utför in- och utvändiga målning samt tapetsering vid nybyggnation och renovering.

I företaget finns lång tradition och gedigen kunskap
— vi håller alltid hög kvalitet på våra arbeten.

Välkommen att kontakta oss!

IDREMÅLARNNA

Telefon: 0253-204 18 • Mobil: 0730-57 69 22
www.idremalarna.se • E-post: jens@idremalarna.se

Som sagt var jag på väg ner och värrusta snurrebåten när jag kom in på minnet av inköp av båt och båtmotor och inte minst lite av vår stugvärd och byfogde Seved Ebers som jag köpte ekipaget av. Jag tar av pressen på båten som ligger upPOCHNER på sin vagg. Som jag nämnt tidigare har båten varit täckt över vintern och båten tvättades i höstas innan täckning. (Tvättas båten direkt vid upptagningen så lossnar sommarens beläggningar lätt).

Kastar på några hinkar sjövattnen för att skölja bort sådant som blåst in under vinterns stormar. Torkar av allt vatten och låter båten lufttorka, sedan gick vaxningen på en halvtimme och båten skiner som nästan ny trots alla sina 35 år.

Jag blir lite sorgsen när jag ser mig omkring på båtarna på upp-lägningsplatsen.

Några få båtar är välskötta medan andra ser ut som om naturen tänker ta tillbaks dom. Det är inte bara gräsligt ledsamt och fullt att se, utan även kapital förstöring.

Jag förstår mer än väl att många inlandsbor inte är vana med båtar.

Men många av oss kustbor är vana med båtar och vet lite om hur man sköter båtar för att de skall se trevliga ut och hålla länge.

Tänkte därför avsluta denna artikel med lite råd gällande att sköta en båt.

Höst- och värrusta din båt snabbt och enkelt.

Detta förutsätter att båten från första början är ren utan beläggningar.

Höst

1. Ta upp båten lägg den på något så den kommer upp en bit från marken.
2. Tvätta direkt med vatten och båt-tvätt (finns på t.ex. på Biltema om inte Idre bygg har). Annars tar du vad du har hemma t.ex. Ajax.
3. Skölj av båten med rent vatten.
4. Täck med plastpress.

Tidsåtgång: ca 1,5 tim.

Vår

1. Ta av täckningen och skölj med rent vatten torka helt torrt.
2. Vaxa båten med båt-vax. (inköp se ovan).

- Stryk ut vaxet ordentligt med cirkelrörelser på en begränsad yta i taget.

- Låt torka en stund.

- Polera med polerduk/polertrassel tills båten är blank.

- Efterpolera med en torr trasa. Fortsätt tills hela båten är blank.

Tidsåtgång: ca 1-1,5 tim.

Den som har stor plånbok vill spara tid och arbete kan köpa: TCnano Marine Gelcoatförsegling på SeaSea butik eller på nätet. (Ny nanoteknik).

För de båtar som mossan börjat ta över krävs betydlig mer tid, svett och starkare rengöringsmedel. Sedan vaxa, polera, vaxa polera.

TIPS till dig som inte använder din båt utan bara låter den ligga år efter år. Sätt upp en lapp på informationstavlan och en blänkare på Face Book och sälj den billigt. Då kanske du kan glädja någon annan mer entusiastisk blivande båtägare, och som gärna lägger ner lite jobb på en billig båt att ta med barnen eller barnbarnen ut och fiska i.



Hur gammal båtarna är på övre bilden vet jag inte. Men båten på den undre det vet jag med säkerhet att den är över 35 år, med endast tvätt och vaxning! Foto: H.



JONES - BYGDENS ELPROFFS

ELINSTALLATIONER: Vi är Er lokala elinstallatör som utför alla slags elinstallationer vid om- och tillbyggnader, installationer, reparationer, service m.m.

ELBUTIK: Småel för hemmet/stugan, radio/tv, vitvaror, armaturer, datorutrustning, alla sorters batterier, återförsäljare Swedol m.m

RADIO/TV: Försäljning, montering och service av: Parabol, TV, DVD, Video m.m.

DATORTILLBEHÖR / UTRUSTNING: Både för fast och trådlöst

VITVAROR: Spisar, köksfläktar, kylskåp, tvättmaskiner m.m.

Beställningsvaror tar vi hem på 4-5 dagar

FÖRVARINGSPLATSER:

Sommar som vinter för husvagn, bil, skoter m.m.

Jones gör det lätt!

Miljövänlig, kostnadseffektivt



Jones - aldrig längre bort än din telefon



Från våren 2020 är vi exklusivt återförsäljare för Sverigepumpen i Särna-Idre och Sälen – förutom Mitsubishi Electric värmepumpar – Kontakta oss för bästa pris –

Butiken är öppen:

Mån-fre 08.00 - 17.00

Lunch 12.00 - 13.00

Telefon: 0253-203 32

**Välkommen till
den vänliga butiken**

Välkommen till vår nyrenoverade butik!
Miljövänligare • Ny inredning • Generösa ytor • Lättöverskådligt sortiment



Frukt & Grönt

Fräsch frukt och grönt hela året.
Naturligtvis med årstidsanpassning på primörerna.

Nybakat bröd varje dag

I vårt butiksbageri bakar vi varje dag
gott mat- och kaffebröd

Kafeteria

Stanna gärna och ta en fika med gott kaffe
och nybakat bröd eller en god lunchmacka

Färdiga lunchsallader från ICA

Vi har flera fräscha sallader att välja på
— take away —

Här hittar du:

Stor sortering på LIVS & HUSGERÅD
CHARKAVDELNING med grillat
SMÖRGÅSTÅRTOR på beställning
LOKALA VILT & GETprodukter
FJÄLLRÖDING fryst
EGET BUTIKSBAGERI med CAFÉ
TÅRTOR på beställning
SNITTBLOMMOR & KRUKVÄXTER

Vi är ombud för:



Kassagirot



SVENSKA SPEL

Se veckans erbjudande på hemsidan...

ica.se/idrebua • Vi finns även på Facebook
IDRE BUA Tel. 0253-200 03

ÖPPETTIDER
Mån-Lör 8-20 • Sön 11-20

Välkomna till

ICA
Supermarket

Idre Bua

Mikael och Marie med personal





**KRINGELFJORDENS
FRITIDSOMRÅDE**
★ **40 år** ★
1980-2020



KRINGELFJORDENS FRITIDSOMRÅDE 40 ÅR! - Vårt att uppmärksamma, eller hur!
*Tro det eller ej, men i år är det 40 år sedan Rolf Klang ABs tomtförsäljning kom igång och de första stugorna levererades till Kringelfjordens Fritidsområde!
Vi börjar resan med "Så föddes Kringelfjordens Fritidsområde..."*

Sedan bjuder vi på några av mina egna och Göran Erikssons minnen (som varit med någon gång tidigare). Vi har även glädjen av att fått in några andra minnesgoda kringelfjordares minnen.

Så föddes Kringelfjordens Fritidsområde...

Titta där, säger min bror Håkan, där har du Nipfjället och Lillnipen och pekar (helt galet förstås) mot Städjan och Lillstädjan! Året var 1979 (eller möjligen 1978).

Vi står utanför bilen en höstdag uppe på Nipfjällsparkeringen. Håkan ville ofta briljera med sina kunskaper för lillebror, ibland med kunskaper som inte alltid var så tillförlitliga.

Det var alltså jag, den då unge reklamkillen och min äldre bror Håkan, fjälljägaren utbildad i Kiruna, scoutledaren, friluftsmänniskan, den gode och snälle storebrorsan som lärde mig gå på topptur med fjällskidor och även invigde mig i utförsåkningens ädla konst. (Med rätt dåligt resultat).

Håkan var nog en av de få skidåkare som klarade svarta puckelpister med en Bellman Siesta i mungipan. Håkan plockade sedermera bort Siestan ur "fjällutstyret" och blev av med sin som han trodde "kroniska" astma. Kanske inte så förvånande!

Vi hade just blivit klara med att sälja en Stugby i Sälen åt Rolf Klang Byggnads AB.

Min reklambyrå jobbade bl.a. med marknadsföringen av Rolf Klang ABs olika projekt runt om i Dalarna och min bror Håkan jobbade som säljare åt Rolf Klang.

Försäljningen av stugorna i Sälen hade gått bra. Alla stugor såldes snabbt och nu skulle vi titta på mark som Rolf Klang köpt i Idreområdet. Det gällde den mark som vi sedermera döpte till "Kringelfjordens Stugby".

Visserligen fördelar sig markområdet ganska jämt mellan fjordarna Kringelfjorden och Älvrosfjorden, men det gav sig självt att det var Kringelfjorden som skulle få ge namn till området. Namnet klingade enastående vackert och beskriver

dessutom väl älvens vindlande framfart mellan öarna som skiljer fjordarna åt.

Många turister, och faktiskt en hel del stugägare förväxlar ofta den övre fjorden, Älvrosfjorden, med Kringelfjorden. (Måste faktiskt medge att jag själv mot bättre vetande gör det samma ibland). Inte så konstigt då många av de vackra bilder över fjäll och vatten man kan se från vår by är just tagna över Älvrosfjorden.



Kringelfjorden sedd från infarten till Kringelfjordsvägen. Foto: H. Forsslund

Kärlek vid första ögonkastet!

Håkan som hade besökt området en gång tidigare guidade mig runt i området till fots och även till sjöss med en snurrebåt som vi lånat.

Jag blev helt överväldigad av vad jag såg. En vacker liten å gick snudd på rakt genom byn, och Österdalälven bjöd här på en hel liten skärgård som älvfårorna slingrade sig igenom, och vyn upp mot forsen där Idre Fjäll (Gränjesvälen), Nipfjället och Städjan reste sig över skogen var helt enastående! Jag såg även flera fina sandstränder under bätturen.

Mitt norrländska hjärta bankade hårt när jag såg allt detta härliga, - vilka möjligheter!

Detta skulle inte bara bli ett fritidsområde för skidåkning vintertid med Idre Fjäll och Fjätrevålen på bara 20 minuters avstånd med bil. Somrarna skulle nog bli minst lika härliga, med fiske, bad och massor av möjligheter till fjällvandringar och spännande utflykter i närområdet.

Jag kände att här vill även jag ha en stuga! Och så blev det ett par år senare, men då hade redan luften gått ur fritidshusbranschen.



Kringelfjordens Fritidsområde
Karta: Google Earth

de första åren att få till en fungerande fritidsby med el, vatten och avlopp.

Kringelfjorden erbjuder så generöst mycket året om, och är en av Sveriges vackrast belägna fritidsbyar.

(Fritidsby med en allt mer ökande bofast befolkning är det väl bäst att tillägga).

I dag är Kringelfjorden sedan många år en mycket väl fungerande Fritidsby som kan stoltsera med fantastiska skidspår som inte står de stora skidanläggningar långt efter.

Och numer även skoterleder och en härlig pulka-/snowboardbacke med belysning.

Sommartid har vi badplatser, fina fiske- och paddlingsmöjligheter, vandringsleder med vindskydd, en ovanligt vackert belägen parkanläggning (Brasuddsparken) med lekplats för barnen, grillplatser, utegym och boulebana, båtplatser och badmöjligheter.



Rolf Klangs logotyp

Jag ritade någon gång på 70-talet. Rolf Klang ABs logotyp. Företagets valspråk "Din trygghet - Vår framtid-har" jag dock inte hittat på. (Som tur är). Jag har även tagit fram Kringelfjordens logotyp som jag är lite mer stolt över.

Hans



Nybyggartid är en spännande och äventyrlig tid!

Hans Forsslund minns i ord och bild.

Nybyggartid är en spännande och äventyrlig tid! Det tror jag alla som kommit till en helt ny plats och slagit ner sina bopålar håller med om.

Speciellt om man är ung och har en familj, då känns det som ett stort äventyr att köpa en liten halfvärdig stuga vid världens ände. I alla fall tyckte mina då femåriga tvillingar Lina och Gustaf att det kändes så när man passerat genom sjumilaskogen mellan Älvdalen och Särna.

Och den sjumilaskogen var något helt annat än den glesa trädplantering med kalhyggen som finns nu. Skogen stod tät och nästan utan hyggen, och träden stod tätt efter dikeskanterna vilket gjorde man fick vara på sin vakt mot älgar som ville passera. Och älgar såg man nästan varje resa upp.

Ja den biten var vacker men ansträngande. Vintertid så hände det att endast den övre decimetern av vägskytarna stack upp ur snödrivorna. Det var inte bara det att det var mer snö på 80-talet utan man hade en annan plogteknik som jag antar berodde på att skogen stod så nära att man inte kunde skicka iväg snön längre bort som idag. (Möjligen har även plogtekniken utvecklats).

Det första "Ljuva" året...

Åkte vi ofta upp över helgerna för att göra huset beboeligt. Vatten, El och toaletter var en bristvara. Fungerade hyfsat ändå med provisorisk brunn



Fiskartorpsvägen 15. 1980

Foto: H.Forsslund

för färskvatten, tvätt- och toavagn (som delades med byggjobbarna) samt ett stort elverk som vi nybyggare fick dra ström ifrån. Denna lilla "serviceinrättning" var placerad där parkeringen för husen i ring tre är idag. D.v.s. det stora elverket stod och brummade och frustade något fruktansvärt på andra sidan vägen mot husen.

Kan låta jobbigt med den ljudnivån (och det var det). Men det var ännu jobbigare när den tystnade och vårvinterns kyla kröp in hos nybyggare som dessutom måste ha ett fönster på glänt för elsladden.

Serviceanläggningen fungerade bara någon månad, sen kom Klangs konkurs.

Efter konkursen fungerade det dåligt och det hände att elverket stod still pga. bränslebrist och då fungerade varken värme eller tillgång på vatten.

Diesel till elverket fick vi tigga oss till av konkursförvaltaren. En gång fick jag köpa diesel själv och det kostade flera tusen som jag aldrig fick ersättning för. (Men det var ett litet problem jämfört vad konkursen kostade mitt företag).

Men, det var bara världsliga saker, som Astrid Lindgrens Karlsson på taket skulle ha sagt.

Det var roligt att vara nybyggare också.

Allt trassel knöt oss nybyggare samman och man fick nya vänner.

Roligt att välja, tapeter, tapetsera, måla, lägga golv och sedan köpa möbler.

Vilken härlig energi vi hade.

Det var så roligt! Visserligen kom ungarna in lite då och då i bara strumplästen. Då var det bara att gå ut och titta runt i hålen i den meterhöga snön tills man hittade ungarnas stövlar.

Vi hittade en kamin på en utställning hemma i Stockholm. Kaminen såldes av ett danskt företag och var en bra och snygg och praktisk kamin. En kamin som man kunde elda i med öppna luckor om man ville tack vare att man kunde dra ner ett galler.



Avbrott i byggandet med lunch på Nipfjället våren 1981

Foto: H.Forsslund

Första vårvinter var en härlig tid! Det var inte bara jobb. Var det fint väder så lastade vi in matsäck, ved, liggunderlag och snowracer i bilen och for upp till Nipfjällsparkeringen.

En stor parkering som var omgiven av flera meter höga plogdrivor. Om man klättrade över drivan mot Städjan fick man en härlig slänt att gräva in sig i, göra upp eld för korvgrillning och en stunds solande medan ungarna åkte kälke i slutningen nedanför.

Sedan bar det av hem igen och jobba vidare med nya friska tag. Jag minns att vi ibland höll på till halv två på natten. (Vad tog den energin vägen?)



Hmm... inte så pjåkigt!

Naturligtvis skulle man ha öppenspis eller kamin.

Vår lilla stuga var bara 45 kvm från början så det gällde att hitta en kamin som hade rätt storlek.

Jag minns att vi ställde en murbruksbalja mot väggen mellan ett sovrum och köket, ställde i några brädbitar, tog några steg bakåt. Hmm... inte så pjåkigt! Då var det klart med storleken, nu gällde det bara att hitta en kamin som var lite snyggare än baljan.

Dessutom fanns det liksom gjutna cirklar på översidan så man kunde sätta ett par pannor på. Något som kom till användning en vinter med -33° och strömmen gick. Då satt vi och grannarna runt kaminen och kokade fika och hade det rätt bra..

Vi beställde kaminen och skulle få den levererad till bussgodis i Särna i början på juni. Vi åkte upp och jag murade en vägg av mexitegel som kaminen skulle stå mot. (på så sätt kunde kaminen ställas närmare väggen). Skickade Eva och ungarna upp till Idre Fjäll under murningen trots oväder med hagelskurar. En murarmästare som aldrig murat tidigare vill helst vara ifred med sina misstag.



Den färdiga kaminen äntligen på plats

Väggen blev klar, men ingen spis kom den utlovade dagen.

Ringer kaminfirman som glömt ringa och tala om att det blivit försening. Åker hem och jobbar tills nästa helg då kaminen skall finnas att hämta i Särna.



Klangs konkurs betydde mycket trassel och extra arbete. Foto: H.Forsslund
Det mesta av marken var oplanerad och jag hade extra otur, Avloppsledningen drogs inte som på ritningen så vår stuga fick inte helt fritt läge från grannhuset som jag var lovad. Dessutom lämnade man minst 10 ton sten och grus på husets baksida. Den vänlige Seved kom med traktorn och schaktade ut massorna mot stugbydalen.

Åker upp, och kaminen finns i Särna, -men ingen skorsten! Ringer återigen till kaminfirman. Oj, det har visst blivit en miss vid leveransen, skorstenen låg kvar hos leverantören men skulle finnas på plats till nästa fredag. Åker hem, jobbar några dagar, åker upp igen med ett nytt besök hos bussgods i Särna. Nä, ingen skorsten finns, säger bussgodskillen. Men vänta det var någon från Kringelfjorden som hämtade en skorsten häromdagen. Ringer åter kaminleverantören, jodå den har gått iväg och måste finnas däruppe.

Någon annan nybyggare har alltså tagit min skorsten. Åker tillbaks till Kringelfjorden och går och tittar under alla presenningar jag hittar. Jodå, under en press uppe på tomtområdet låg min skorsten! Lite tillbucklad, men ändå.

Lånar ett släp och kör hem den, lägger en lapp under pressen där skorstenen låg då ingen ägare syntes till.

Här skulle kaminhistorien kunnat slutat...

Men så lätt skulle jag inte komma undan. Då skorstenen var fyra meter lång och hade en diameter på ca 30 cm. och skorstenen skulle träs uppifrån genom yttertakets och ner genom storstugans tak (om man nu kan prata om "storstuga" i ett hus på 45 kvm) så behövde jag hjälp. Jag avtalade tid med en granne, sågade upp hålen i taken. Ingen granne dök upp på den avtalade tiden.

Jag väntade en halvtimme, gick bort till grannen, ingen där. Gick hem och med rep och med Evas hjälp fick jag upp skorstenen på taket. Lyckas resa den och hålla balansen på de fyra metrarna, siktade in skorsten i yttertakets håll och började sänka ner skorstenen en halvmetr, - sen orka-de jag inte hålla emot, tappade taget och skorstenen valde att ta sig genom innertaket på ett annat ställe än som jag tänkt.

Som tur var valde skorstenen att fara ner genom taket till barnens sovrum

garderob där fortfarande knäckta brådor minner om händelsen. Grannen dök upp så småningom och skorstenen kom på plats.

I det läget så var jag ganska trött på allt trassel, fakturan på kaminen var inte betald och jag ringer upp leverantören och säger att han får skriva en ny faktura, och då jag vill ha ersättning för resekostnader och några förlorade arbetsdagar pga. strulet de hade orsakat mig. Det blev tyst ett tag i luren. — Är det ok om du får en ny faktura på 30 % av offerten, sa han sedan. Ok. sa jag och la på. Jag kan nämna att kaminen har varit fantastiskt bra och värmer effektivt upp våra nu 65 kvadratmeter vintertid. Vi har elementen ställd på 15 grader och eldar när vi tycker det blir kallt).

Stugan blev klar och 1983 (tror jag det var) så startade vi en Samfällighetsförening.

Vi är några som var med och startade och som satt i styrelsen som fortfarande håller fast i livet och Kringelfjorden. Det är undertecknad, Gösta Olsson, Leif Källd och jag tror att även Anders Hägg kom med rätt tidigt. En som betydde mycket för föreningsarbetet var den sedan många år bortgångne Göran Eriksson som berättar sin historia här postumt här längre fram. Görans stuga har nu övertagits av sonen, Anders Eriksson – Liljenberg. Som även han jobbar i våra olika föreningar i samma fina anda som sin far Göran. Det var förresten Anders som skriv om sin "Topptur= toppskidåkning" i vinternumret.

Under 80-90 talet hände det väl inte så där jättemycket i Kringelfjorden.

Det mesta och det bästa har nog hänt sedan Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening kom till. Men lite gjorde vi i alla fall. De "äventyrliga" skidspåren som jag nämnde i början kom igång rätt tidigt. Vindskydden med eldstäder vid



Idag syn inget av stenhögen bakom huset. Vi fyllde över alltihopa med jord och sådde gräs och lade på mossor och ljung i slänten. (Huset är tillbyggt). Foto: H.Forsslund

Rödningtjärn och St. Blankvattentjärn satt vi upp rätt tidigt precis som "skidbron" över Byggingån. Sedan skalade Seved och jag av mossan (mest Seved med sin traktorskopa) och fixade till en badplats i fiskartorpvik. Vi gjorde även en gångväg och trappa ner till badet så man kunde komma ner med barnvagn.

Sedan hade vi förstås lite aktiviteter bl.a. KUL i JUL

1987 var första gången det ordnades en liten festlighet för oss i Kringelfjorden. "Kul i Jul" på Knappgården

Under några år i slutet på 1980-talet och början på 90-talet ordnade jag julfester under mellandagarna. Jag fick god hjälp av den egna familjen och de nu bortgångna stugvärdarna Seved & Anita från Särnaheden, med servering transporter etc.

tolv turister, (biljettpriserna närmade sig hundratusen kronors nivån för 10 dagar,) och dessa välbeställda äventyrare skulle Kjelle och Annika serva.

Annika jobbade dessutom även några år som Marknadschef på Fjätervålen. Kjelle började sin bana som, frisör i Stockholm, träffade sedan Annika, utbildade sig till kock och var ett tag med i Svenska Kocklandslaget, och som jag nämnt tidigare varit krögare på Fjätervålen Vårdshus tillsammans med Annika. Kjelle jobbade sedan som kock och chefskock på restauranger i Sälen och på Idre Fjäll.

Kjelle sadlade sedan om igen och blev byggnadsnickare,

- och dessutom en duktig sådan!
Det kan jag intyga då han hjälpt oss både med stugan i Kringelfjorden och vårt nya hus i Tyresö.



Annika tillbaka (tillsammans med sin Kjelle) där hon en gång började. Från vänster, Kjelle, Annika och de tidigare ägarna Linnéa och Nigel Tarr.

Foto: Knappgården, Andy Horner

Den som basade för köket var ingen mindre än Annika Andersson eller "Knappgårds Annika" som vi sa.

Faktiskt samma Annika som nu är tillbaka på Knappgården och driver den tillsammans med sin sambo Kjelle Arvidsson. Efter utbildning till sommelier på Grythyttan blev Annika krögare på Fjätervålen Vårdshus (tillsammans med Kjelle), dessutom jobbade både Annika och Kjelle många somrar ombord på M/S Origo och M/S Stockholm. Dessa fartyg gör exklusiva 10-dagars-expeditioner i Svalbards övärld. Båtarna tar endast

Nu är alltså paret tillbaka på ortens charmigaste restaurang- och vårdshus, Knappgården och erbjuder också ortens bästa kök med vilt och råvaror från orten som specialitet.

"Svalbardsminne..."

Nu när jag skriver om Annikas och Kjelles jobb på båtarna som gick till Svalbards övärld, då kommer jag ihåg en speciell liten händelse som min bror Håkan, *han som var säljare åt Rolf Klang och ofta briljerade med sina kunskaper för lillebror Hans, ibland med kunskaper som inte alltid var så tillförlitliga.*

Forts. sid 14

Forts. "Svalbardsminne..."

Min bror Håkan var mycket naturintresserad och anlätades någon gång på 90-talet för ett program om Svalbard för Sveriges Radio. Håkan hade även med en programansvarig från SR som jag glömt namnet på.

Jag råkade höra radioprogrammet och sa till Håkan, – Fantastiskt bra och spännande program, speciellt när ni var uppe vid den där glaciären som kalvade ner i havet.

Hmm! sa Håkan, – Jag skäms men vi såg aldrig den där glaciären. Vi hade bara tre dagar på oss att göra programmet, och sista dagen när vi skulle till glaciären var vädret så dåligt så det funkade inte, vi han helt enkelt inte med! Men, sa jag. Jag hörde ju när ni var där och dundret när isblocken bröts upp och kalvade i havet?

– Vi satt utanför huset i Longyearbyen, sa Håkan. Vi välte stenar nedför trappen ner i en balja vatten, samtidigt som vi rörde om i gruset med fötterna. Fungerade tydligen, sa Håkan och skrattade.

Lita aldrig fullt ut på naturprogram, från SR.

Något att tänka på för oss som följer "Naturmorgon" i Sveriges Radio varje lördagsmorgon.



KUL I JUL

Denna lilla begivenhet (var tänkt som en liten) gick av stapeln den 30 dec. under några år.

Vid årsmötet 1987 tillfrågades jag om jag inte kunde ordna någon liten informell träff i juletid för oss i Kringelfjorden.

Jag gjorde en liten enkätundersökning via KF-nyttis höstnummer, och fick svar från 38 st. som var intresserade. Det var i mitt tycke tillräckligt för att kunna anordna en liten julfest. När den lilla begivenheten skulle gå av stapeln kunde vi räkna in hela 75 personer!

Däribland ett par familjer från Särnaheden som nappat på vår inbjudan. Jag blev lite orolig huruvida mat och förfriskningar skulle räcka.

Men Annika Andersson sa bara, "lugn det fixar sig"!

Jag undrade hur vi skulle få plats, Annika fixade fram extrabord och trollade med maten (vet inte hur det gick till, det blev till och med över).

Det här är lite av programmet:

Deltagarna anlände och betalade en liten kuvertavgift. 50:- för de stora och 25:- för de små. Vilket var knappt



Kul i Jul på Knappgården. Annika Andersson serverar tårta.

Foto: H.Forslund

självkostnadspris, då personalen ställde upp gratis och tävlings- och lottvinsterna var skänkta och fanns i mängder. Här skulle ingen gå "lottlös".

I entrén fick man en slädbiljett, som berättigade till en slädtur efter häst genom Särnaheden

En tur som tog ca 15 min och ordnades av Mona Hedlund från Särnaheden.

Vidare fick vi ett "tävlingscertifikat" för den gigantiska tävlingen "3-kampen". Med dessa värdepapper i ena handen fick vi genast ett glas glögg i den andra.

Vi satte oss till bords och blev serverade en alldeles utsökt lasagne, ledsagad av sallad och lingondricka. (Väl valt då både barn och vuxna lät sig väl smaka).

Under måltiden så klurades det för fullt med uppgifter att lösa som t.ex. "Svengelska städer". Efter maten var det dags för slädturerna och "3-kampen". Denna enorma kamp bestod av tre svåra grenar: Pilkastning, ringkastning och bollkastning.

De 7 bästa i varje gren erhöll ett pris/julkapp.

Reglerna var synnerligen stränga, man fick göra så många försök man ville (orkade) endast det bästa resultatet räknades. (De små fick välja sina egna regler).

Det roliga med 3-kampen var att inte bara de yngsta, utan att de äldre nästan var ivrigast.

Många äldre fick barnasinet tillbaka och tävlade ivrigt, vilket var roligt.

Efter tävlingar och slädåkande bar det åter till stora salen för kaffe med tårta, lotterier, frågesport samt prisutdelning. Personligen tycker jag att det var jätteroligt att vi kunde samlas under dessa nöjsamma former och bekanta oss med varandra. D.v.s. inte bara ett artigt nickande åt varandra i backen, skidspåret eller på det mera allvarstygda årsmötet.

Första åren höll vi till på Knappgården.

Sedan blev vi för många så vi blev tvungna att hyra in oss i Bystugan. Knappgården var naturligtvis charmigare och vi hade tävlingarna och lotterierna i samlingsrummen i källarplanet där det fanns många rum.

Bystugan hade den fördelen att vi kunde ha tävlingar och underhållning från en upphöjd scen. Men naturligtvis stod Annika för maten

Det var mycket, men kul jobb med förberedelserna. Jag tror jag la ner en hel arbetsvecka på jobbet för denna kväll.

Till slut blev lasset lite för tungt att dra...

Jag drog det tyngsta lasset och hade ganska stressigt arbete med att driva reklambyrån i Stockholm.

När jag berättade att jag hade svårt att hinna med så erbjöd sig flera medlemmar att hjälpa till. Detta för att traditionen med "Kul i Jul" som var ett trevligt avbrott i melandagarna inte skulle försvinna.

Tyvärr var det dock ingen som hade tid när julen närmade sig, så Kul i Jul lades ner till många besvikelser.

Jag och min familj, och säkert många med oss minns dessa julfester med stor glädje.



Jag höll på att glömma Fiskevårdsföreningen "Glada Laxar"

Put and Take-fiske fiske när det är som bäst!

Fiskevårdsförening Glada Laxar i Kringelfjorden startade vår dåvarande tillsyningsman Seved Ebers och jag, tror det var i slutet på 90-talet eller början på 20-talet och vi höll väl i gång föreningen en fyra-fem år.

Vi var riktiga entusiaster.

Vi arrenderade Rödingtjärn, La. och Stora Blankvattentjärn och ett litet "skogsöga" uppe på tomtområdet som vi döpte till "Barntjärn".

Denna lilla pöl hade sina egna regler. Här fick bara barn under tonårsåldern fiska då den var liten och låg centralt uppe på tomtområdet



Det är vi som plogar och skottar snö i Kringelfjorden

Behöver du extra skottnings/snöröjning på parkering eller uppfarter så kontaktar du oss för offert.

Vårt motto:
Bra snöröjning - bra priser

ÖVRIG SERVICE I VÅR VERKSAMHET
Bilreparationer • Service • Krockskador
Lacksador • Plåtskador • Billackering
Däckförsäljning & däckreparation

Oberoende bilverkstad
Vi är en oberoende bilverkstad och arbetar med alla bilmärken på marknaden.

ÖPPETTIDER: Måndag-fredag 08.00-16.00
TELEFON: 0253-109 00 • Per 070-359 18 28 • Roger 070-396 16 26
E-POST: per@torvstro.se • roger@torvstro.se
ADDRESS: Vägverksvägen 8, 790 90 Särna

PeRo i Särna AB



Fiskutsättning i St. Blankvattenjärn. Th. Seved matar myggen... Foto: H.Forslund

Vi släpade ut kalk till sjöarna med snöskotrar på vårvintern. Körde ut fisk i tankar med fyrhjulning om våarna.

Tre sjöar/tjärnar blev ett tufft jobb att sköta. Ibland fick vi hjälp av ett par medlemmar eller om jag hade en kompis med upp. Men oftast var det bara Seved och jag.

Fiskutsättning med lite förhinder...

En vår nådde ryktet om att fisk-sjukdomen M74 Särna.

Seved tyckte att vi inte skulle ta några risker med vår utsättnings-fisk, då vår inlånade transport tank används av andra.

Seved erbjöd sig att åka till fiskodling-

en för att införskaffa desinficeringsmedel. Han återkom med 3 liter av något jag tror hette *formalinaldehyd*.

Denna soliga och för årstiden mycket varma pingsthelg stod vi på vår gårdsplan i Kringelfjorden och förberedde fiskutsättningen.

– Hur skall man använda, desinficeringsmedel? Står det inget på dunken? Frågade jag Seved. – Nej, det här är en gammal plastdunk hemifrån, som jag fyllde i ifrån ett stort fat på fiskodlingen. Det kan väl inte vara så svårt att använda, sa Seved och tömde i hela dunken med desinficeringsmedel i fisktanken.

Då det skulle vara lättare att göra ren tanken borta vid reningsverket så stängde vi tankluckan och körde tanken till reningsverket.

Jag stod på ena sidan om tanken med slangen och bad Seved som stod på andra sidan att öppna luckan.

Seved öppnade luckan, som sedan for igen med en smäll och jag hann se två händer som försvann ner bakom tanken. Sedan blev allt tyst! Seved, ropade jag, inget svar!

Jag gick runt tankvagnen och där låg Seved på rygg, avsvimnad!

Efter en liten stund lyckades jag ruskade liv i Seved. Vad hände? frågade jag. – Vet inte sa Seved. Jag skulle öppna luckan, sedan minns jag inget mer!

Vi förstod att det hade med desinfektionsmedlet att göra. Att det förgasats i värmen. Jag frågade Seved om vi skulle åka till Sjukstugan?

– **Vi är ju inte färdiga än sa Seved** Vi fyllde på ordentligt med vatten och skurade med borste med skaft.

Då lossnade borsten. Jag hann inte tänka mig för utan var snabbt nere med handen och tog upp borsten. Plötsligt kändes det som det gick arméer av myror upp för armen. Jag sprang in i reningsverket och spolade av med kallt vatten. Det gick inte över utan även hjärtat började nu hyperreagera.

Nu bar det i alla fall av till Sjukstugan med fart.

Vi berättade vad som hänt. Läkaren ringde fiskodlingen för att kolla vad det var för ämne vi använt. Jag fick kortison och adrenalin och om Seved fick något minns jag inte. Vad jag däremot minns är vad läkaren sa efter samtalet med fiskodlingen.

– **Hur mycket medel använde ni? frågade läkaren.**

Tre liter, sa Seved. Jaha, sa läkaren, - *blandningsföreskrifterna är en dl. av medlet till tre kubikmeter vatten!*

Sa läkaren. Gaserna är inte direkt frätande, så lungskador har ni nog inte fått. Däremot finns alltid en stor risk att hjärtat inte orkar med en så kraftig allergisk reaktion.

Vi åkte tillbaka sköljde ur tanken noggrant och satt ut fisken i tjärnarna utan fler missöden.

Vi har skrattat många gånger åt denna smått vansinniga lilla historia.

Seved var liksom inte en man alla som andra han...



Ja, ni som var med när Seved levde och var vår tillsynsman har säkert många minnen av Seved Ebers. Själv har jag massor.

Forts. sid 16

Lomkällan

Särna skogs- & försvarsmuseum

- En spännande mötesplats för alla åldrar

3 km norr om Särna, strax före avfarten till Njupeskar - Sveriges högsta vattenfall

Besök vårt friluftsmuseum som visar miljöer för skogsarbetare från förr eller besök försvarsskansen från 2:a världskriget.

Ta gärna en fikapaus i vårt café.

Där serveras frasiga vällor, smörgåsar, langos, bakad potatis och hembakat kaffebröd.



Köp gärna med en kaffekorg på din runda...



Välkomna till:

- fjällskogens, forsarnas, skogshuggarnas och flottarnas spännande värld!

Öppettider: (Lite osäkert pga. eventuella restriktioner med anledning av covid-19).

Från 1:a juni till 30:e september har vi öppet 11.00-16.00 varje dag

För mer info ring: 0253-10049, 070-628 50 59 - eller på Facebook och vår hemsida (Se nedan).

Välkomna

Gilla oss på Facebook

- Här lägger vi ut nyheter och planerade aktiviteter. www.facebook.com/lomkallan

www.sarnahembygdsgsforening.se

Sommarens utställningar

Nytt för i år är utställningar om:

Timmerhuskulturen i övre Dalarna

Timmerhuskulturen i övre Dalarna
Timrade hus och gårdar är starkt förknippade med skogslandet, erövrande av ödemarksbygden och brytande av mark för småbruk.



Buskgården, Särnaheden

Skolfotografier

Har mycket gamla anor och många är fantastiska tidsdokument där gamla elever och lärare lever vidare och kan berätta lite om hur skolan, elever och lärare såg ut under olika tidsepoker. Från gamla till lite modernare tider.



Skolklass, Mörkret

Övriga utställningar

-När järnvägen kom till byn

Särnas korta järnvägshistoria

-Beredskapstiden

En tid som satt sina spår i bygden

Bilder tv. Invigningståget, Soldater Särna

Välkomna att uppleva Lomkällan i sommar!

Forts. Seved...



I mina barns farkost färdades Seved och jag plus pump över mörka vatten i Kringelfjorden

Som när vi en kväll skulle byta dricksvattenpumpen ute på holmen utanför Brasudden.

Vi bara hade ungaras lilla 1,5 meters mahognjolle att frakta pump och personal i. Jag minns att Seved som inte kunde simma darrade som ett asplöv när det mörka älvvattnet bara hade centimetrar till relingen.

– Aldrig, aldrig mer! sa Seved efteråt, och var så skakig att jag fick köra honom hem till Särnaheden.

Vid något annat tillfälle kanske jag berättar fler små äventyr med Seved som t.ex.

- Vårstormen som hotade vända båten och förstöra våra nät, men i stället gav med 23 gäddor, 22 rödingar, 17 abborrar.
- Kringelfjordsgäddan som var en sexkilos öring
- Myrstacken vid Djuptjärn som brann en hel vecka en vinter.
- Invigning av ädelfisket på Öresjön med förhinder
- När vi blåste fjällprästen på Fulu fjället och fick straffet samma dag.
- Sikfiske med stormlykta, håv och sjöstövlar en mörk oktoberkväll i Svartsjöän. (Med överraskande snöstorm så vi höll på bli kvar däruppe!)
- En mycket annorlunda middag. Och många, många fler äventyr. Listan har blivit lång genom åren.

Vi stadsbor och landsortsbor lever ofta i olika världar.

Det är både spännande, roligt och lärorikt för alla parter när vi träffas och umgås på ett otvunget sätt i trivsamt miljö.

Man får se vilka fördomar vi har om varandra som visar sig stämma och vilka som inte gör det.

Och framförallt får vi lära oss uppskatta varandra, efter förtjänst.

Vill avsluta med att jag och min familj alltid har trivts som fiskar i älven och lämlarna på fjället här i Kringelfjordens natursköna omgivelningar, förutom glädjen att få träffa så många härliga och spännande orsbor och fått så många vänner (och kanske en och annan ovän) från Särna, Idre och Grövelsjön

Hans

Ja visst ja, jag har naturligtvis inte ensamrätt på minnen nu när Kringelfjorden fyller 40 år.

Jag måste naturligtvis även lämna plats för några andra minnesgoda Kringelfjordare.

Andra minnesgoda Kringelfjordare:

- Göran Eriksson
- Leif Käld
- Kjell Dahlin
- Pelle Nyberg
- Gunnar Axelsson (i vinternumret)

Jag glömmer aldrig när vi första gången åkte upp med bil och släp med sommardeck, lastade med möbler, tapeter och spackelhinkar. Vi körde in på Kringelfjordsvägen med drygt 3 dm nysnö.

Vi svängde ner på Fiskartorpsvägen, men kom inte längre än till infarten till första ringen.

Där fick vi i mörker och snö och sent på kvällen ställa bilen då vi inte kom längre. Vi fick stappla fram i snön med målarburkar, och en 16 kg tung spackelhink som skar in i fingrarna. Dessutom hade vi en linoleummatta i rulle som skulle täcka 45 m². Den kämpade vi fram med på axlarna i 500 m. i mörker. I stugan hade målardelägaren redan börjat med spackling. Vi amatörer fick lacka trätak, lister och dörrfoder.

Dagen därpå kom Seved som var

Stugvärd och allt-i-allo på den tiden med våra möbler, vånings-sängar, matbord, och bäddsoffa m.m. Allt i stora snöskopan! Han bogserade även upp bilen till stugan, den gode Seved. Seved var nyckelperson för alla oss nybyggare. Den mannen ställde alltid upp när helst man behövde en hjälpare hand.

Det var första påsen, och vi fick känna på hur det är att ha fritidshus i fjällen.

Nästa gång var det dags att ta med övriga delen av familjen

- och fin-liret att möblera, sätta upp gardiner. Barnen fick leka i snöhögarna. På den tiden var det betydligt mer snö än vad det har varit under de senaste åren. Då hade vi ingen motorvärmare och tjock olja i motorn. Bilen stod ute ett dygn i minus 38 grader.

Givetvis frös bilen, så att det blev bogsering av bilbärgare till Särna till den stora rosa fabriksbyggnaden vid utfarten från Särna mot Idre. **Sedan började maten tryta**

- och en av fruarna började med att portionera ut hur mycket alla fick äta av vad vi hade kvar av falukorv, hårt bröd m.m. så att det skulle räcka tills vi fick tillbaka bilen och kunde åka och köpa mat.

Då började vi verkligen fundera på vad har vi gett oss in på.

Efter detta blev allt bra och vi stortrivs i stugan och området. På den tiden hade vi ingen samfällighet utan som jag minns det bildade vi först

"Kringelfjordens Stugbyförening" som fick en tuff period i samband med Klangs konkurs.

Alla problem vi hade med frysta vattenledningar, stopp i avlopp, sönderkörda avloppsbrunnar, ett reningsverk som inte var färdigt m.m.

Jag mindes när jag var med på första stämman då det skulle väljas en styrelse. En styrelse som till en början var en interimsstyrelse för i första hand tillgodose stugbyns intressen, men även skulle fungera lite för hela Kringelfjordens Fritidsområde tills en samfällighetsförening bildats.



Kringelfjorden i början på 80-talet. Mycket sand och grus!

Foto: H.Forslund





▶ FISKE

▶ FRITID

▶ HUND

▶ BOENDE

www.idrefjallenssport.se 0253-203 08

Det mesta för fiske- och vandringsturen...

Köp fiskekort hos oss och passa på att upgradera din spinn-met-flugutrustning.

– Färsk mask, drag, spinnare, flugor –

Välkommen in till **IDREFJÄLLENS SPORT** snett emot Ica Idrebua



info@idrefjallenssport.se 

Göran Eriksson berättar om nybyggartiden

Vi flyttade in i Kringelfjorden 1981 och vi fick sista huset innan Klangs konkurs.

Vi fick från början en tomt i samma ring men in mot "meteor-nedslaget" men p.g.a. av ett återbud fick vi en tomt med utsikt över älven.

Vi var från början tre delägare, en arbetskamrat och hans bror, som var målare som kunde måla och tapetsa huset.

Vi andra fick vara handlangare.

Vi medlemmar kom från hela landet och det var svårt att rösta fram ledamöter.

Jag hade klagat på att vi inte fått läscylindrar till vår altandörr, (vilket saknades även hos övriga grannar).

I informationen som gick ut till medlemmarna stod det att läsa att:

”- läscylindrar till altandörrar har genom Eriksson i hus 104 anskaffats efter kontakt med Borohus och kommer att läggas ut i husen av Seved Ebers”.

Efter min stora bragd med läscylindrarna blev man given som förslag till ledamot i föreningen,

- då det i princip var det enda namn man hört talas om.

Jag har ju varit lite av föreningsmänniska då jag arbetat fackligt och varit med i andra föreningar, så jag tackade ja.

Det blev ett par år som ordförande i dåvarande stugföreningen

Några av oss stugägarna som var med i stugbystyrelsen blev även valda till ledamöter i Kringelfjordens Samfällighetsförening.

Som jag minns det så var det Hans Forsslund, Leif Källd och jag från Stugbyföreningen som valdes in i den nybildade stora föreningen

Kringelfjordens Samfällighetsförening.

Sedan behövde den styrelsen fyllas på med ytterligare ledamöter

Några av de tidigaste namnen i den föreningen (om jag minns rätt) var förutom undertecknad,

Hans Forsslund, Leif Källd och jag, Rolf Lindberg och Gösta Olsson m.fl.

Jag och min familj har trivts fantastiskt bra här uppe i Kringelfjorden.

Det har varit en oas att komma från storstaden till lugnet i Kringelfjorden.

- Vi har upplevt vårt fritidshus som både vinterhus och sommarhus.

- Vi har älskat skidåkning och under sommaren fiske fjällvandringar, bärplockning i färgerna blått-gult och rött.

Göran Eriksson



Göran gick ur tiden den 4: februari 2010. Göran hade klagat på ont i ett ben under 2009, men sagt till mig att han skulle komma upp till julhelgen.

Jag tog med en flaska äppelglögg till Kringelfjorden den julen. En flaska som min gode vän Göran skulle få. Ingen Göran dök upp denna jul, eller fick njuta av några framtida jular heller i sitt älskade Kringelfjorden.

Göran var en stor man på flera sätt. Inte bara duktig och otroligt vänlig. Han var närmare en och nittio lång och hade 54 i skostorlek, i alla fall sa Leif Frölander tillsyningsmannen uppe vid Rösjöarna det:

- Du vet storfiskarn, Göran, han med femtifyrorna.

Hans



Leif Källd berättar om sitt nybyggerliv i Kringelfjorden.

En eftertanke i ord och bild...

Man tror inte det är sant! - En evighet, - det skulle barnbarnen säga i alla fall...

Ja, det var väl knappast i förrgår man kom upp till Kringelfjorden, men det känns verkligen inte som någon evighet. Jag minns som igår när vi kom hit upp, och det känns nästan lite skrämmande hur åren går och minnena hela tiden viskar ”det här var väl inte så länge sedan, eller...”

HUSKÖPET

Den 9 december 1980 köpte vi vårt hus i Kringelfjorden för 199 500 kr av Rolf Klang AB. Handpenningen var 4 500 kr.

Den övriga köpeskillingen var uppdelad på 3 lån varav det största lånet hade en otrolig ränta på hela 18 %. Lånen administrerades genom Rolf Klang AB och var en del av köpekontraktet.

Forts. Sid 18.

Välkommen till Norra Dalarnas ledande fastighetsmäklare.

- Största utbudet av fjällstugor, villor, bostadsrätter och tomter.



Vill du veta vad din bostad är värd idag?

- Prata med oss för en kostnadsfri värdering. Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrå Idre 0253-201 80 • idre@fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.se/idre



Följ oss gärna!
Fastighetsbyranmoraidre

Fastighetsbyrå



Forts. Leif Kåld...

Så här 40 år senare med noll- och minusräntor undrar jag hur man var funtad som skrev på ett sådant avtal.

Men längtan efter fritidshus var stor, och mitt första besök i Kringelfjorden i november 1980 hade gjort mig helvänd på stället. 199 500 kr kan låta billigt även för ett halvfärdigt skalhus utan egentlig tomt.

Men omräknat till dagens penningvärde (enl. SEB) så motsvarar det faktiskt hela 592 410 kr i april 2020.

Nåja, jag kände bara att - här skall jag ha mitt fritidshus, kosta vad det kosta vill!

Det vi fick för pengarna var ett skalhus på 45 kvm med färdigställt badrum. Allt det övriga skulle vi själva fixa: inreda, måla och tapetsera. Utvändigt målning skulle ske med Falu rödfärg, förutom husknutarna som skulle vara vita eller svarta. Så var reglerna då.

De flesta av oss husköpare var lite fixarnördar som såg fram mot nybyggarand här uppe i "vildmarken". Så färdigställandet av husen var en del av nöjet med köpet. Fastnade man i byggande och det blev idétorka, då fanns det alltid någon trevlig granne som hade fler idéer och större kunskaper än man själv och som man kunde inspireras av.

All tid i Kringelfjorden är naturligtvis mysig, men jag undrar om inte "nybyggartiden" ändå var den roligaste.



Skulle någon idag betala 600 000 kr för detta skalhus på 45 kvm utan egen tomt i dag? Man fick inte bara ett hus för pengarna utan "lite" att göra både ute och inne.

KONKURSEN

Våren 1981 gick Rolf Klang AB i konkurs.

Plötsligt förändrades fritidshusdrömmen till en mardröm. Reningsverket var inte helt färdigställt, elen levererades inte, markplaneringen av området var inte klar, de utlovade gemensamplaneringarna kom aldrig längre än till ritningarna.

Minnen jag har från första sommaren var flämtande glödlampor som fick ström från en generator som drevs av en dunkande och frustande dieselmotor.

Vår stuga låg rätt nära elverket så ljudet var väldigt störande.

Men man blev faktiskt mycket mera störd och irriterad när ljudet upphörde och elen försvann.

handla de horribla lånen som var kopplade till husköpen. Varje husägare kunde efter en tuff omförhandling själva söka egna lån med egna säkerheter som inte var kopplade till fastigheten 1:128.

Omförhandlingen av lånen hölls i det pampiga konferensrummet hos Zander & Ingerström, ett dotterföretag till Alfa Laval där Svante Thunander var ekonomidirektör. Från väggarna i konferensrummet blickade tidigare företagschefer ner på våra motparter, två herrar från HSB där lånen låg. Vi som representerade husägarna var förutom Svante, Thunander, Hans Forslund och jag själv.

Svante pressade herrarna från HSB med sitt proffskunnande och sin pondus. Han ville ha en förklaring om hur det kom sig att vi hade så höga räntor. De två från HSB kunde inte förklara, utan blev väldigt osäkra och sa högröda i ansiktet att de hade rätt att sätta vilka räntor de ville.



Man blev faktiskt mycket mera störd och irriterad när ljudet upphörde och elen försvann.

FÖRSTA STYRELSEN

Ett annat minne jag har från första sommaren är då vi som fanns på plats i stugbyn samlades på slätten mot sjön med Städjan i bakgrunden. Det för att diskutera hur vi skulle tackla konkursen.

Resultatet blev att vi med stöd av Rolf Klang AB bildade Kringelfjordens stugbyförening. En interimstyrelse som skulle föra dialogen med konkursförvaltaren och myndigheter.

En första styrelse valdes med mej som ordförande, Hans Forslund sekreterare och Svante Thunander kassör. För den nu tillsatta interimstyrelsen blev det bara att tacka för förtroendet, kavla upp ärmarna och beta av problemen steg för steg.

ANDELSHUS/ANDELSTOMTER

Ett av de första uppdragen vi i stugbyföreningen fick det var att omför-

Svante sa att han inte godkände det resonemanget, utan blev det ingen ändring skulle vi/han gå vidare med saken.

Jag tyckte herrarna målade i olja tittade belåtet ned på Svante, undrar om de inte log också!

Där löste sig det hela och HSB återkom rätt snart med ett mycket rimligare bud till oss.

För de som inte känner till det så ägde vi husköpare i stugbyn våra hus, men bara andel i fastigheten Heden 1:128

Heden 1:128 inkluderade marken husen stod på, och all parkmark runt omkring inkl. stugbydalen och nuvarande Brasudden.

Upplägget var en del av Rolf Klang ABs upplägg med andelshus och "andelsbyar", något som han började med i Sälenområdet.



Svenska kyrkan
IDRE & SÄRNA

Välkommen till fjällkyrksverksamheten i Idre-Särna församling!



**Gud välsigne dig!
Välkommen!**

SOMMARENS VECKOSHEMA:

SÖNDAG
Friluftsgudstjänst på Grängesåsvallen.

TORS DAG
Ljusgudstjänst på Idre Fjäll.
Ljusgudstjänst i Storsätterns kapell.

DESSUTOM:
Fler gudstjänster samt dop och vigslar i kapellen, kyrkorna eller utomhus, kontakta oss gärna!

DESSUTOM:
Musikkvällar kommer att erbjudas, håll koll på vår hemsida, annonsering och affischering om när, vad, var.

Osäkerheten som råder i dessa Coronatider gör att vi reserverar oss för att programmet kan ändras.

Veckor, dagar och tider, mer info. och kontaktuppgifter finns på hemsidan.
www.idresarnaforsamling.se

Forts. Leif Kæld...



Mycket av markplaneringen fick man stå för själv...
Leif, säningsmannen.

Markplaneringen slutfördes i stugbyområdet och vägarna byggdes klara, förutom på den osålda delen.

Den del som idag ligger efter Dalälvsvägen, där det gjordes i efter som det såldes.

Avtal om snöröjning skrevs. Tillsammans med den nybildade styrelsen för tomtområdet jobbade vi med att säkerhetsställa att gemensamhetsanläggningarna för vatten, avlopp och el skulle fungera. Avtal skrevs med en tillsyningsman, Seved Ebers. Seved skulle se till att allt i anläggningen fungerade.

Seved hade fullsysselsättning i början med att hålla i gång reningsverket och fixa stopp i avloppsledningarna, byta ut vattenpumpar som skar där

för att sand hade kommit in i systemet på grund av slarvigt gjorda anslutningar och sönderkörda brunnlock. Det var ett tufft jobb att kalla vinterdagarna krypa ner i brunarna och göra det jobbet. Utan Seved undrar jag hur vi skulle ha kunnat fixa allt så bra som det till slut i alla fall blev. Dessutom hann han med att hjälpa oss husägare med tusen andra saker.

BILDANDET AV SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN

Det blev snabbt allt mer tydligt att det var komplicerat att ha två olika föreningar som skulle förvalta gemensamhetsanläggningarna. I konsortieavtalet som upprättades vid köpet skulle säljaren svara för att ansökan om en samfällighetsförening bildades.

Rolf Klang AB:s konkurs försenade ansökan fördröjde det hela. Men den 5 april 1983 beslutade Mora lantmäteridistrikt att Kringelfjordens samfällighetsförening skulle bildas. Det var ett nödvändigt och viktigt beslut för att juridiskt få ordning och reda i skötseln av anläggningen.

Tyvärr tvingades stugbyn ur samfällighetsföreningen 2015 för de delar som inte gällde gemensamhetsanläggningarna.

KLYVNINGEN AV FASTIGHETEN HEDEN 1:28

Köpet av husen i stugbyn innebar att man köpte 1/110 av fastigheten Heden 1:128. I praktiken innebar det att stugorna i stugbyn stod på ofri grund.

1989 genomfördes en klyvning av Heden 1:128 så att varje hus blev en egen registrerad fastighet med egen tomt. Då kunde varje fastighetsägare som önskade söka egna lån med fritidshuset som säkerhet. De flesta har sedan dess byggt till sina hus.

Det är spännande att följa hur fantasin flödat och hur man kommit fram till olika lösningar, inte alltid inom regelverket för byggverksamhet. Men i regel snygga och bra lösningar.

NATURTILLGÅNGAR

Som de flesta som köpte hus i Kringelfjorden var vi var intresserade av friluftsliv.

Båt skaffade vi oss för att fiska. Vissa drar upp massor med fisk, andra som jag själv får sällan någon fisk.

Har aldrig förstätt varför? Farsgubben, som nu är borta sedan många år, han kom upp till oss i Kringelfjorden varje sommar så länge han orkade, - och han fick jämt fisk!?

Bär som hjortron, lingon och blåbär finns de flesta år i stora mängder häruppe.

Själv finansierade jag bygget av min altan genom lingonplockning.

KRINGELFJORDENS SKID- & FRILUFTSFÖRENING

Med de gemensamma arbetsdagarna under höstarna, enskilda initiativ och bildandet av Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening 2014 har vi tillsammans skapat inte bara en trevlig by utan faktiskt en anläggning med möjligheter till många aktiviteter, och som passar de flesta av oss, ung som gammal.

Jag har alltid varit intresserad av skidåkning och ville träna till mina Vasalopp. För en Kringelfjordare var det naturligt att även testa Raiden, 110 km mellan Femunden-Idre-Särna.

Redan första året drog vi här i byn upp skidspår 2,5, 5 och 10 km.

Vi var få som röjde så det blev tränga spår. Det blev ganska vilda nedfarter i höga farter mellan trädstammarna i backarna.

Det fanns mycket överraskningar efter spåren på den tiden, speciellt efter milspåret.

Forts. Sid. 20



VI HAR BÅDE NYA & BEGAGNADE MASKINER!

VERKSTAD - KLÄDER - TILLBEHÖR

Välkomna till vår butik i Idre!

Vi erbjuder våra kunder kvalitet, komfort säkerhet och ett gediget kunnande. Vår utmärkta service får du på köpet.

IDRESKOTER & MOTOR AB
0253 - 205 01 www.idreskoter.com

Vi erbjuder även skoteruthyrning och guidade turer!



Foto: H. Forslund

Seved var kanske inte så bra på skidspår, men han var en hejare på att steka jönbrö

Seved Ebers som inte var skidåkare spårade med skotern och lade med förkärlek 90 graders svängar nere i utförsluten där farten var som högst.

Annat är det nu. Backarna är raka och inte lika många och branta, spårren är ordentligt breddade och under högsäsong är det ofta dubbelspår och håller nästan skidanläggningsklass. Kanske lite tråkigare men säkrare.

Hoppsan, -nu kanske jag blev lite nostalgisk när jag tänker tillbaka på forna tiders "äventyrskidåkning".

Men skall sanningen fram så hände det väl att när jag tränade för Vasaloppen i våra äventyrliga skidspår, att ett och annat fullt ord slank ur mig.

Jag och min fru Bojan ser fram emot ännu en härlig sommar i Kringelfjorden bara Folkhälsomyndigheten blir på bättre humör och rekommenderar frisk fjällluft till alla

*Trevlig sommar önskar
Leif Käld*



En lång resa till Kringelfjorden, - men nu är jag framme!

En reseskildring i ord och bild av Kjell Dahlin

Nu mera fastboende i Kringelfjorden

EN LÅNG RESA TILL KRINGELFJORDEN

Och man kan faktiskt säga att jag tog mig hit på skidor...

Min första kontakt med norra Dalarna skedde redan 1966 när jag var på ett träningsläger för ungdomar uppe i Lövåsen som arrangerades av Närkes Skidförbund.

Jag är ju av födsel och ohejdad vana en sann Västmanlänning så varför Närkes Skidförbund! Förklaringen är enkel, landskapsgränser och länsgränser inte riktigt går i samma spår! Efter min militärtjänstgöring på I3 i Örebro blev jag "värvad" till Garphyttans, IF som var en mellan-svensk storklubb i skidsammang-hang på den tiden.

Så nu hade jag jobb och lägenhet ordnad, - perfekt för en lat, men skidintresserad snorvalp som jag!

Skidorna tog mig upp i Idreområdet flera gånger per år, - och det kändes alltid glatt, både till humör och före.

Samhörighet med naturen och kulturen blev starkare vid varje besök för träning och tävlingar.

Den här känslan blev bara starkare med åren. Jag bar en dröm under alla dessa år, att kunna skaffa ett eget litet "vildmarksnäste". Jag kände någonstans därinne att jag passade in häruppe!

Jag var nu gift med min älskade Raija och vi hade barn, och ekonomin för en ung barnfamilj tillät inga sådana "utsävningar" på den tiden, så det stannade vid drömmar i många år.

Forts. Sid 21.

Båtturer på Grövelsjön

Ta en tur till Norge med M/S Sylöra



TRAFIK SOMMAREN 2020

Någon tidtabell för sommaren 2020 kan vi inte presentera vid pressläggningen av denna tidning.

Detta på grund av att vi inte vet hur läget blir i sommar gällande svenska och norska regler pga. ev smittorisk.

Vi hoppas dock att komma igång med trafiken men vet inte när.

**För aktuell information se vår hemsida:
www.sylora.se**

PRISLISTA preliminär

Vuxen, enkel	SEK 150
Barn 3-14 år, enkel	SEK 100
Barn 0-2 år	Gratis
Hund, enkel	SEK 75
Liten ryggsäck för dagtur	Gratis
Större ryggsäck, packning	SEK 50
Tur och retur samma dag	SEK 200
Extratur, miniavgift	SEK 800

M/S Sylöra går normalt alla dagar mellan slutet av juni till slutet av september. Sylöra avgår från Grövelsjöns södra strand till båtbyggen i Sylen.

Varje tur tar ca. 35 minuter. Vid stark vind kan turer ställas in av säkerhetsskäl.

Turer utan förbokade passagerare ställs automatiskt in.

Bokning och information
070-336 25 80.

Alla turer måste förbokas

M/S SYLÖRA

Forts. En lång resa...



Kjell under Vasaloppet 1975

Att hyra en stuga en vecka varje år blev en "acceptabel" lösning. Men drömmen levde vidare under årtionden!

Med en uppväxt mer eller mindre i skogen blev jakt, fiske och hundar viktiga delar i vardagen, utöver hus,

familj, träning och tävling. Att ta hem mat från naturen blev lika naturligt som att åka till macken och tanka bilen. Och med de intressena i bagaget förstår ni nog att norra Dalarna är mitt i prick!

TYG & KLÄDER Välkommen till oss
 Kläder och tyger i mängder!
 IDRE 0253-205 04

BUTIKEN SOM HAR DET MESTA.
 Här hittar du: Dam, Herr & Barnkläder.
 Tyger: metervaror och färdigsydd gardiner.
 Garner, stickor, sybehör

Vi syr även på beställning.

Miss inte vår webshop på: www.kurvanstyg.se

Syran & Jag

Kurvans

Välkommen till vår butik mitt i byn
 Heminredning för alla

Lakan • dukar • ljus • lampor • mattor • handdukar • skor mm.

0253-205 03

Öppettider för båda butikerna

Måndag - Fredag	10:00 - 18.00
Lördag	10:00 - 13.00
Söndag	Stängt

Välkomna önskar personalen!

Fin stuga i Kringelfjorden till fast pris inkl. inventarier, först till kvarn...!

Åren gick och ekonomin förbättrades. Vi kollade på flera objekt, i Björnliden, i Grövelsjön, och efter Flötningvägen bl.a. Men så, precis som om det var förutbestämt, fick äldste sonen se en annons på Blocket, fin stuga i Kringelfjorden till fast pris inkl. inventarier, först till kvarn!

Och först till kvarn var familjen Dahlin. Och efter många år blev drömmen verklighet! Året var 2007.

Några lyckliga år som fritidshusägare i Kringelfjorden

Raija och jag fick några härliga och lyckliga år tillsammans på vårt smultronställe, där resorna hem kändes som om det var Herr Ågren som körde varje gång. På resorna upp hade vi en helt annan chaufför, Herr Glader hette han visst!

Vistelserna i Kringelfjorden blev många och av varierande längd, året om. Naturen, läget och stugan i sig passade oss som hand i handske! Efter ett par år köpte vi även in granntomten. 2011 hjälpte jag min äldste son Mikael att sätta upp ett eget hus på den tomten.

Säg den lycka som varar beständigt!

Det jag berättar nu här är kanske lite personligt, men jag känner att jag ändå vill berätta, eftersom det är en del av orsaken till att jag numer är fastboende här uppe.

I slutet av 2015 blev min fru Raija sjuk, en sjukdom som hon aldrig hämtade sig ifrån. Sommaren 2016, i juli månad for vi trots att Raija hade dåligt med krafter upp till Kringelfjorden. Hon skulle absolut upp till Kringelfjorden, förklarade hon för mig bestämt. Vi kom upp en söndag eftermiddag och på tisdagen gav hennes kropp upp! Raija fick sluta sitt liv på sitt älskade smultronställe!

*Ett vintrigt paradiset...
 - som är lika mysigt på sommaren!*

Foto Kjell Dahlin



Flyttlasset gick till Kringelfjorden
 Inget ont som inte har något gott med sig...

Efter ett år av sorg och saknad fick jag den inre kraften tillbaka. Jag beslutet att sälja villan i Storå och bli fastboende Kringelfjordenbo!

Ett beslut som jag inte ångrat för en sekund!

För en gubbe som hade sin uppväxt skogsnära i en liten by i Bergslagen, där naturen var en plats där i stort sett alla aktiviteter ägde rum, är ett liv i Kringelfjorden som att återvända till ursprunget!

Nu är det min tur, "ortsbon" att vänja mig med alla "fritidsturister till stugägare" som kommer upp och stör lugnet!

Nej, så är det verkligen inte! Det är nog snarare att man känner som många andra ortsbor.

Man blir jätteglad när de/ni kommer och det blir lite fart i byn. Samtidigt som det fram i oktober kan kännas rätt skönt med lite lugn och ro. Men snart börjar man längta efter lite liv i luckan igen, och alla goa grannar förstås.

Sedan finns ju jakt, fiske, bärplockning, vandring, skoteråkning, vedhuggning, läsande osv.

Den som tror att man får långtråkigt här uppe tror fel!

Och med åren har naturligtvis bekantskapskretsen utökats både inom och utom området, som tillgodoser även behovet av sociala kontakter.

Du, Kjelle, tävlingsåkarn, - varför ser jag dig så sällan på skidor?

Det finns de som tycker det är konstigt att jag som ägnat så stor del av livet åt att fara runt på skidor, så sällan syns våra fantastiska skidspår?

Var sak har sin tid, som min fru Raija brukade säga.

Om man som jag fick åka skidor till och från skolan de två första åren, åkte skidor på rasterna, åkte skidor med kompisar i mänskenet på kvällarna, började träna och tävla i 13-14-årsåldern, tränade som vuxen i stort sett 7 dagar i veckan året om, tävlade runt om i Mellansverige varje helg på vintrarna fram till 35-årsåldern så finns så mycket annat som intresserar och drar.

Men visst händer det att det pockar på och skidorna åker på när det är tyst och stilla och snöflingor stora som Lovika vantar faller ner.
 Men då åker jag för den befriande känslan och lugnet som bara naturen kan ge.

Forts. Sid 22.

Forts. En lång resa...

Inte som förr då tävlingsdjävulen vaknade upp så fort ett par skidor kom under fötterna!

Den känslan avstår jag ifrån idag. Det finns så mycket annat att göra i Kringelfjorden vid sidan av skidspåret! Att bara vara här duger långt!

Fastboende eller fritidsboende – Vi har något gemensamt

En sak har vi gemensamt vare sig vi bara är uppe några veckor om året eller är fastboende, Kärleken Kringelfjorden! Kringelfjorden med sitt unika och vackra läge, och med alla de möjligheter till olika aktiviteter som det fjällnära läget ger. Nära till skog, sjöar, fjäll för både skidåkning och vandring, skidbackar och fantastiska utflykter till spännande platser och vackra älvar med dramatiska vattenfall för den som så önskar.

Eller en lite lugnare och vistelse i byn och närområdet som faktiskt bjuder på massor av aktiviteter för både unga och gamla barn. Jag ser med glädje att många numer väljer att stanna kvar hemma i byn. Här finns ju numer mycket att göra för både gammal och ung, sommar som vinter. Mycket av det kan vi tacka vår Skid- & Friluftsförening.



Molly och Olma
Två av mina fem barnbarn

Jag tycker att det bästa med Kringelfjorden är att det är nära – men ändå långt ifrån!

- Och att mina barn och barnbarn vill komma hit upp vid alla årstider, det är jätteroligt. Och att sedan få dela med mig och föra vidare mitt intresse och respekt för naturen, det gör mig extra lycklig. Att få gå på fjälltur med barn och barnbarn det får man aldrig nog av.

Jag önskar er alla goa fritids- och fastboende Kringelfjordare en fin sommar och att statsepidemiolog Anders Tegnell, släpper ut er så ni får komma upp till Kringelfjorden, för här bjuder vi på precis vad ni behöver, naturmedicin av bästa sort.

Hälsar
Kjell Dahlin
Stortjärnsringen 89

Pelle Nyberg 84 - "Byälsten" i Kringelfjorden...

Så här i jubileumstider vill jag naturligtvis få med några rader av en av de äldsta Kringelfjordarna jag känner.

Det är Pelle Nyberg från Katrineholm, 84 år.

Pelle kanske inte är äldst, men i alla fall den äldsta av mina vänner i byn. Mitt första möte med Pelle var när han en morgon knackade på i min stuga och gav mig en rejäl utskällning för att jag förstörde skidspåret! (Vi hade varit ute med skotern kvällen före och tryckt till våra på den tiden amatörmässiga skidspår inför morgonens nydragning).

Sedan dess har vi varit goda vänner. Pelle har tillbringat mycket tid i Kringelfjorden. Pelle och hans fru Irene brukar hjälpa till på arbetsdagarna och Pelle har ofta gjort sin väljudande Katrineholmsstämma hörd på våra årsmöten.

PELLE NYBERG HAR ORDET

Hasse frågade mig nu i vår om jag inte hade någon liten händelse häruppför Kringelfjorden med omnejd som jag kunde dela med mig av i Kringelfjordsnyttets sommarnummer.

Hasse brukar ha en liten sammanfattning av innehållet i Kringelfjordsnytt: *Natur, kultur, små äventyr och utflykter i Särna-Idre-Grövelsjöfjällen - allt från dåtid till nutid!*

Då kom jag att tänka på nedanstående lilla äventyr.

Ett av de "små äventyren" som Hasse skulle ha sagt.

Skidäventyret sportlovet 1977

Detta äventyr hände innan Kringelfjordens Fritidsområde kom till.

Familjen hyrde på den tiden en stuga inne på gården hos Sofie och Algot Svensson i Idre.

Gården låg precis till vänster då man kört över bron mot Grövelsjön. Vi var sex familjemedlemmar på den tiden: Jag och min fru Irene, barnen Eva och Bosse, samt hunden Flipper och katten Vicke. Bosse var av någon anledning inte med just denna gång.

Det var vecka åtta och sportlov

Just den här dagen skulle min dotter Eva stanna på Idre Fjäll. Hon skulle åka utför med några kompisar från Idre medan Irene och jag skulle ta hunden och katten med på en skidtur ut till Ulandstugan, en raststuga som ligger nedanför Mula längst bort på Nipfallet.

Vi gjorde matsäck till hela gänget inklusive hund och katt.

Pelle Nyberg



Vi lämnade sedan Eva uppe på Idre Fjäll och lovade hämta upp henne kl. 16.00. Färden gick sedan vidare upp till parkeringen på Nipfallet. Solen sken och vinden hade gått till vila, det var en av de där härliga vinterdagarna man längtar till.

Vi monterade pulkan, i med katten och packning i pulkan, selade pulkan på Flipper

Sedan stakade vi iväg efter kryssliden. Katten Vicke tröttnade snart på att sitta i pulkan, han tyckte väl att det var dålig fart på Flipper. Vicke hoppade ur pulkan och tog ledningen och snart såg man inte svansen av honom. Vi släppte lös Flipper som sprang efter sin kompis och fick stopp på honom innan han försvann för gott.

När vi kom fram till Flipper satt Vicke mellan Flippers tassor och såg lite moloken ut. Han hade väl fått en utskällning kan tänka.

Vicke åkte ner i pulkan igen, och färden gick utan missöden vidare fram till Ulandsstugan.

Vi var helt ensamma vid stugan så vi släppte lös hund och katt som fick leka i snön

Vi dukade upp vår medhavda lunch till oss och våra fyrbenta vänner. Lunchen åt vi på bänken vid den soliga stugväggen. Solen värmdde, det var helt tyst, såväl djuren som vi slappnade av njöt. Efter lunchen tänkte vi sitta vila och sola en timme eller så, innan återfärd.

Plötsligt så dök det ett upp ett par andra skidåkare som också hade hund. Hunden fick syn på katten och satte fart efter Vicke. Vicke blev förskräckt för som en blick med ett jamaande ner under stugan och försvann.

Vicke stannade under stugan och vägrade komma fram

Flipper som låg och vilade mätt och belåten, öppnade ena ögat och tittade på den andra hunden helt ointresserad av vad som hänt, stängde ögat och sov vidare.

De andra skidåkarna rastade och skidade sedan vidare med sin hund. Lugnet återvände till den lilla stugan och kattjakten satte igång.

Vicke, ropade vi gång på gång in under huset, lockade på alla sätt och vis, men katten nekade att komma ut från sitt gömsle under stugan. Man kunde se kattens ögon blänka när man lade sig ner och spanade in mörkret under stugan.

Vi ropade, lockade, bad snällt och slutligen hotade vi med att vi skulle lämna kvar honom till vargarna och järven om han inte kom ut.

SÄRNAFFÄRN



Välkommen till det
"LILLA VARUHUSET"
i Särna - mitt i byn
(fd. Sprängs)

HÄR HITTAR DU bl.a

Järnvaror • Färg • Tapeter • Fiskeutrustning/kort
• Kartor • Leksaker • Hundartiklar • Återförsäljare
för Cylinda produkter, tillbehör
– och mycket mer.



Vi är även ombud för:
SYSTEMBOLAGET



Minikafé med gott fikabröd,
mackor och korb med
bröd i butiken.

Hamburgare
Vi serverar
hamburgare
med tillbehör.



Välkommen in

HÅLTAGNING - PIERCING
Vi tar även hål i öron för örhängen etc.

Särnaffärn • Särnavägen 133 • 0253-104 30

Inget hjälpte, katten vägrade att komma fram och det började bli lite tidsbrist

- Vi hade ju lovat dottern att hon skulle bli upplodkad på Idre Fjäll klockan 16. Det kom ett par skidande på väg till baka mot Nipfjällsparkeringen. Irene hakade på för att kunna ta bilen och hämta Eva för att sedan köra tillbaka till parkeringen och hämta mej, hunden och förhoppningsvis kattskrälet klockan 17.

Jag fortsatte ligga och locka på Vicke, men inget hjälpte! Jag kunde se hans ögon som tittade på mig, men inget mer hände. Jag började förstå att jag måste lämna katten kvar tills vidare om jag skulle hinna till parkeringen klockan 17. Ställde fram kattkorgen med en lite filt över, men lämnade en glipa så han kunde krypa in om han frös. Skidade sedan iväg.

På den här tiden hade vi inga mobiltelefoner att meddela förändrade mötestider etc på, så man fick försöka passa tiden så ingen blev orolig och så.

Klockan 17 var jag i alla fall på parkeringen och fick berätta för Irene och Eva den hemska nyheten att Vicke verkade flyttat till Ulandsstugan för gott! Väl tillbaka till vår hyrstuga i Idre hade mitt dåliga samvete redan bestämt att jag måste åka tillbaka till Ulandstugan samma kväll för att försöka få hem katten. Irene envisades då med att hon i så fall skulle med.

Då får vi prata med Eva, det är i alla fall hennes katt, sa jag.

Ett nattligt äventyr...

Vi frågade Eva om hon kunde tänka sig att vara ensam i hyrstugan över natten, hon var ju i alla fall 14 år?

Det går bra sa Eva, bara Vicke kommer tillbaka. För säkerhetsskull berättade vi även för värdfolket om våra planer. Ge sig ut på fjället i vinternatten tyckte de lät vansinnigt dumt! Vi sa att vi absolut inte ville ha katten ensam ute på fjället en iskall vinternatt, och att vi inte trodde att den annars så pålitliga fjällräddning skulle ställa upp i just detta fall.

Vi packade ner matsäck samt extraplagg i pulkan och for tillsammans med vår hund tillbaka upp till Nipfjällsparkeringen. Klockan 19.30 stod vi klara för vår skidtur.

Det var lite månsken så man kunde se leden.

Turen började bra och Flipper drog pulkan snällt, nästan lite ivrigt! Jag tror hunden kände på sig att vi skulle hämta hem hans bästa kompis.

När vi skulle åka sista backen ner mot Ulandstugan så gick Irenes ena skidbindsle sönder

- hon fick åka sista biten på en skida. Vi tog oss i alla fall ner till stugan. Vinternatten var vacker men kall som attan, minst minus 20 grader.

Det blev att snabbt hämta in ved och elda. När vi börjat få upp lite värme i stugan då kratsade plötsligt på stugdörren och utanför satt en frusen liten Vicke.



Katten hade vågat sig fram när han förstod att det bara var vi där. Vicke strök sig några varv runt våra ben, gick sedan lade sig framför kaminen och somnade.

Vi åt upp vår matsäck och plockade ihop för att skida tillbaks till Nipfjällsparkeringen

Forts. sidan 25.

Allt inom
BYGG!



Vi sätter stor ära i att uppfylla dina önskemål!
Välkommen med din förfrågan!

Allt inom
PLÅT!



- Grundarbeten
 - Nybyggnationer
 - Om- och tillbyggnationer
- både inne och ute



Kontakta oss gärna: 073-693 40 07
matsbyggidre@gmail.com

Vi utför allt inom plåt
både utvändigt och invändigt
efter dina önskemål!

Särna-Idre Fiskevårdsområde

Särna-Idre Fiskevårdsområde omfattar Särna och Idre Socknar, med 17 mil större strömvatten, 6000 ha sjöar och massor av mindre strömvatten: ungefär 400 000 ha landområde. Sveaskogs vatten ingår och genom samförvaltningsavtal de flesta reservatsvatten utom i Fulufjällets nationalpark och Hävlingsystemet.

Fiske i Särna och Idre socknars världsberömda strömvatten!

Strömfiske efter öring och harr kommer i regel igång framåt midsommar. Vid lämplig väderlek kan dagsfisket på vissa sträckor vara bra även tidigare. Natfisket brukar vara fenomenalt i början av juli i vissa vatten: ex Storån, Grövlan, Sörälven, Guttan m.fl. Andra halvan av juli blir vakperioderna kortare. De största öringarna tas i regel på natfiske.

Sjöar, vinter- och sommarfiske efter röding.

Särna-Idre FVOF sätter ut röding i ett stort antal vatten (uppräknade under särskilda bestämmelser nedan). Fisket på röding är bäst maj-juni, då rödingen hugger bra på långdrag eller fluga vid nattliga vakperioder.

Fiskebestämmelser för Särna-Idre fiskevårdsområde, gäller till sista april 2021.

Fisket skall bedrivas med måtta för god fiskevård. Fångad fisk får ej saluföras. Levande fisk får ej användas som agn.

Minimimått: Österdalälven: Östomsjöbron - Hornån, samt i Fjäten från fallen till Fjätros: öring och harr 45 cm, fångstkotvot max 2 öring eller harr/kort & dygn. Flugfiskesträckor öring och harr 35 cm, fångstkotvot max 5 fiskar/kort & dygn.

Förbud mot fiske från båt eller flytring i: Norra Trollsjön, Slöttjärn, Valltjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Bergslagstjärn, Kimtjärn, Klarvattentjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Siktjärn, Djuptjärn, och Glytjärn. I Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Eksjön, Gytjetjärnen, Hemsjön, Stora Flysjön, Södra Trollsjön och Näcksjön är **båtfiske tillåtet**. I samtliga uppräknade vatten gäller **max 5 laxfiskar/kort och dygn och 2 spö/fiskare (max 2 spö/fiskare gäller i alla vatten)**.

Endast fiske med fluspö: Storån; uppströms Hällsjön, och Klingforsen - Kronparklinjan söder om byn Foskros. Sörälven; Båthusströmmen - Flottarkoj-grunden (gapskjulet). Grövlan; Storedan (gapskjulet) - Storån. Buruån; Burusjön - Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms - Inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är nu alltså spinn mm., tillåtet (men mellan bron och Hällsjön gäller 30 cm minimimått och kvot på fem öringar). **Allt strömfiske är förbjudet 1/9 - 30/4, undantag** flugfiske efter harr är tillåtet 1/9 - 31/10 i alla harrvatten (i Storån finns harr upp till Sognstupet).

Fiskeförbud: Fulan; Södra Fulusjön - fallet vid Gethammaren. Görälven; nedan hån vid Lillingarna - Lillån, Flugsträckor och förbud skyltas.

Fiskekortet gäller även i: Sveaskogs vatten (ej privat-arrenderade, den fiskande har skyldighet att ta reda på vad som gäller), hela Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängselsjön. I Grövelsjön, i Storån upptill bäcken vid Rusk-Perskojan och i Foskan tom Ulvsättern gäller kortet (se nya fiskekartan). Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort.

FISKETIPS, FRÅGOR: Särna-Idre FVOFs hemsida www.sarnaidrefvo.se, och telefon 0253 - 10210, kl 14 00 - 15 00 vardagar.

KORTPRISER

1 dygn 90 kr 3 dygn 200 kr
5 dygn 250 kr 7 dygn 300 kr

Säsongkort (1/5 - 30/4) 600 kr
Make + Maka-kort 1 säsong (se ovan) 600 kr
Gruppkort 1 dygn (10 personer) 400 kr



"De som vill lösa fiskekort för delägare på Särna-Idre FVOFs vatten, måste enligt våra stadgar själva visa att de är delägare i fisket. FVOFs styrelse har undersökt fiskerätten för Kringelfjordens fritidsområde och kommit fram till att delägare i den samfälligheten inte äger fiskerätten på den. För frågor får man vända sig till Besparingsskogens kansli, som ajourför en förteckning över delägare i fisket."

Särna-Idre FVOFs styrelse

FISKEKORT Kan köpas på följande orter: Flötningen, Foskros, Grövelsjön, Gördalen, Höstsättern, Idre, Lillfjäten, Lövåsen, Mora, Myråsen, Mörkret, Storbo, Storfjäten, Storsättern, Särna, Sörsjön, Tjärnvallen, Älvdalen, Öjvassla m.fl. **För fullständig information se vår hemsida.**



FOTO: H. FORSSLUND

Fiskekort kan även köpas på hemsidan.



www.sarnaidrefvo.se

SNÄLLA: Undvik att kasta cigarettfimpar på vattnet (isen), fisken kan ta dem som mat. Antingen "omsätter" fisken "näring" från fimpen och får sämre värde som matfisk, eller också fastnar filtret i analen och leder till en plågsam död för fisken.

FRÅGOR/TIPS: SE HEMSIDAN:

www.sarnaidrefvo.se

- eller ring 0253-102 10.

Trevlig fiskesäsong

Forts. Pelle Nyberg...

När jag skulle bädda ner Vicke i pulkan fick han panik igen

Irene tog katten och gick tillbaks in i stugan som fortfarande bjöd på lite värme i den iskalla vinternatten. Irene och jag diskuterade om vad vi skulle göra. Jag sa, - om vi gör ett nytt försök kanske Vicke rymmer igen och försvinner här nere i mörka fjällskogen eller ut på fjället, då har vi nog sett Vicke för sista gången! Han kommer att frysa ihjäl, eller så får vargen eller järven sig ett nattamål.

Nej, det gick naturligtvis inte för sig. Det var bara att gå ut, hämta mer ved, hålla värmen och försöka sova tills det blir ljust.

Någon vila blev det knappast tal om. De vägghasta bänkarna i stugan var gjorda att sitta på, inte ligga på. Och råkade man slumra in utan att ramla i golvet, så vaknade man för att kaminen höll på att slockna och man frös.

Vid sexsnåret gick jag upp och lade på några sista vedträn i kaminen

Flipper lyfte som vanligt lite slött på ena ögonlocket, tittade på mig och somnade om. Vicke däremot snodde runt och strök sig runt mina ben som en galning medan jag grävde i ryggsäcken efter något att äta. Lite och minst sagt ljummet kaffe och några Örebrokex var vad jag kunde hitta.

Väckte Irene och presenterade den gedigna frukosten. Irene log och sa, - minns inte att vi tog in på Idre Fjäll i natt?

Morgontoaletten höll samma klass som frukosten, men 07.30 stod vi i alla fall färdiga för avfärd och med

lagad skidbindning och med skidor på fötterna, dvs. inte Flipper som hade pulkan och Vicke som nu snällt låtit packas sig ner i den samma.

Skidturen tillbaka till parkeringen gick bra i fint väder helt utan missöden

- och snart kunde vi återlämna Vicke till min dotter Eva som blev helt utom sig av glädje medan katten verkade mest undra vad som stod på? Sportlovsveckan gick sedan utan fler missöden och större äventyr, och vi hade lärt oss älska Norra Dalarna ännu mer!

Vad är ett äventyr?

Det är väl lite beroende på vem man är. Jag känner på mig att en bergsklättrare som just kommit ner från Mount Everest kanske inte skulle tycka att vårt lilla äventyr är så mycket att komma med. Men vi tyckte då, och tycker fortfarande att detta inte bara ett litet äventyr, utan i vår värld ett rätt stort äventyr och ett fint minne att tänka tillbaka på.

Nu när vi är lite äldre eller "äldre, äldre" som statsepidemiolog Anders Tegnell skulle ha sagt, så är man lite stelare och tröttare och kräver ännu mindre äventyr. Det är då lite trevligt att tänka tillbaka på när man var ung, stark och kunde ta utmaningar med lite humor och en "klacksparck".

Hälsar
Pelle



Visst ja, jag hade lovat skriva något om Kringelfjorden också

Som jag skrev tidigare så hade vi förälskat oss i Norra Dalarna och ville gärna få något eget här uppe.

1984 hade vi som vanligt firat vårt sportlov uppe i Idre. Vi hade sett att man sålde fritidshus och tomter på ett ställe som hette Kringelfjorden.

På hemväg till Katrineholm passade vi på att åka in och tittade på området och på ett visningshus som fanns iordningställt i stugbyn. Jag minns att han som sålde stugorna hette Hans Lindgren.

Vi fastnade direkt för området med sitt fina och vackra läge och med goda möjligheter till aktiviteter sommar som vinter.

Vintertid utförsäkring på Idre Fjäll och längdåkning i spåren som fanns då runt i byns närområde. 10, 5 och 2,5 km. Terrängen var spännande och trevlig.

Spåren gick naturligen inte att matas med dagens profisspår, men vi tyckte att spåren var ok ändå.



Stugbyviken och Älvrosfjorden Foto: H. Forsslund

Jag har förstått att många köper hus här uppe för vintern

- men jag tycker nog att sommaren är ännu mer fantastisk här uppe, vandring i skog och mark, fjällturer och så fisket, maskmete i alla små bäckar och vattendrag där det verkligen finns fisk. Österdalälven med sina kringelikrokar och fjordar. Genom åren har jag fiskat mycket i Älvrosfjorden som slutar uppe vid Älvros där forsarna mynnar ut i fjorden. Jag har fått fin fisk där genom åren, både harr och öring.

Förr kunde man åka med snurrn nästan var som helst i Älvrosfjorden om man bara såg upp för några grundområden.

Älven har ändrat karaktär, något har hänt!

Nu verkar det som fjordarna håller på att växa igen. Det är så mycket vattnväxter så snurrn bara kan ta sig fram i vissa fåror under högsommarens lågvatten.

Jag pratade med Hans Forsslund om det

Hans berättade att i Storströmen utanför Vilholmen fanns det flodpärlmusslor på 80-talet.

Nu finns inte ens ett skal kvar. Flodpärlmusslor växer mycket långsamt och har höga krav på miljön de lever i. Musslan är även fridlyst i svenska vatten.

Ja, orsaken heter väl "utveckling". Utveckling är för mig oftast något positivt.

I detta fall råkar utveckling vara det samma som utbyggnad av skidläggningar med hotell och stugor vilket innebär massvis av nya avlopp!

Det är nog just när det gäller det här sistnämnda som utvecklingen inte är så positiv, eller man kanske skall säga att här har tyvärr inte utvecklingen skett lika effektivt i reningsverken som övrig utbyggnad.

Jag vet att även vi i Kringelfjorden har reningsverk som släpper ut renat avloppsvatten i Älven,

- men vårt utsläpp är nog bara en "droppe i älven" jämfört med skidläggningarnas.

Vi får hoppas att man kommer att komma tillrätta med rening av näringsämnen.

Om tekniken går framåt på den här

punkten och man hittar lösning på att få bort näringsämnena ur avloppsvattnet innan det går ut i sjöar och vattendrag, då hoppas i alla fall jag att det blir lag på att använda den tekniken, inte minst för våra barn och barnbarns skull, och då hoppas jag att vårt reningsverk i Kringelfjorden inte är det sista här uppe som ställer om!

En fin sommar trots Corona-tider önskar "byäldsten", som än så länge får vänta på nästa och mycket efterlängta- de besök uppe i stugan i Kringelfjorden

Pelle Nyberg

Pelle & Irene på Kul i Jul Foto: H. Forsslund



Välkommen till Gulf Idre!

Kiosk
Fastfood
Minilivs
Hyrfilm
Biltillbehör
Drivmedel

Däckverkstad
Hyrsläp
Gasol
Bilbatterier

ÖPPET
Mån-fre 07-21
Lör-sön 08-21

Gulf Idre
0253-201 12
info@gulfidre.se



Kringelfjords — Nytt

Förenings- nyheterna


KRINGELFJORDENS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Särna-Idre



Ordföranden har ordet...

Ja go vänner, vad skall man säga?

En vintersäsong som började så bra med mycket snö, kanonspår och vinterglädje.

Lagom till sportloven började det rapporteras om en pandemi i Kina, men det var väl inget som vi behövde oroa oss för? Trodde vi!

Nu är vi där vi är, och alla har vi blivit drabbade på ett eller annat sätt, inte minst när det gäller arbete och kanske lite otryggare ekonomi.

Det gäller även företagarna här uppe i Särna och Idre. Vi skall kanske tänka till och handla det vi kan häruppe, då vi får behålla den goda service som finns, och som vi faktiskt är rätt beroende av.

Nu går vi mot ljusare och mycket bättre tider

- och att kan likt korna på vårens "kosläpp" få kasta oss ut, om inte på grönbete så i alla fall ut i vår härliga natur med fjällvandringar, fiske och utflykter.

Här uppe finns minsann plats att hålla gott om avstånd om det skulle behövas. Frisk luft lugn, och ro och rent källvatten att inta som naturmedicin.

Innan jag går vidare med den lite mer jordnära informationen så vill jag gärna dela med mig av en fin dikt på prosa.

En dikt med ett härligt och positivt laddat budskap, ett budskap som andas framtidstro och en bättre värld.

Visst kommer det att komma något gott även ur denna konstiga tid, - eller hur!

Goda nyheter i en lite tuffare tid...

Planeten fortsatte vrida sig runt sin axel som vanligt, med resultatet att solen gick upp överallt på jorden.

Miljarder fåglar sjöng och ett oändligt antal blommor blommade.

Jorden välsignades med hundratusentals helt nya, ljuvliga människobarn.

Intelligenta, kärleksfulla och mycket modiga handlingar utfördes varje sekund någonstans på planeten.

Miljoner människor avstod från att säga eller göra något elakt.

Hundratusentals nya, verkligt bra idéer kläcktes.

Miljarder människor skrattade, lärde sig något nytt, rörde med ömhet vid varandra, älskade livet någon stund och vägrade ge upp.

Hedda Waldenström

Med denna poetiska och ljusa rapport från Hedda så önskar jag er alla, och era anhängare en riktig fantastisk sommar. En sommar med massa härliga minnen att spara och ta fram om det skulle kännas lite tungt.

Kurt Pettersson
Ordförande

Foto: H. Forsslund



ANLÄGGNINGAR HALVÅRSRAPPORT

Lite information om vad som hänt i vinter, och planer för sommaren VA-SYSTEMET

Inga frysningar i år, och värmeslingorna har varit påslagna betydligt kortare tid än vanligt. Det spar pengar det!

Vattenverket

Har fungerat felritt utan några driftstörningar under perioden.

Reningsverket

Renoveringen av reningsverket är i stort sett klart och allt fungerar som avsett.

Vi håller på att rengöra bassäng två för att kunna växla upp till dubbel kapacitet om så skulle behövas i framtiden. Är naturligtvis även bra att ha i reserv om något händer bassäng ett. Det är tryggt att veta att vårt fina reningsverk inte ens nått upp till halva sin kapacitet.

Vägarna

Snöröjningskostnaden har varit låg och vägarna har klarat sig ovanligt bra i vinter. Ingen åtgärd verkar behövas på Kringelfjordsvägen.

Även grusvägarna har klarat sig fantastiskt bra i vinter. Troligen räcker det med saltning inför sommaren.

Tjälskottssäsongen är inte helt slut när detta skrivs, så vi kommer att hålla lite koll på utvecklingen



Hej alla vänner i Skid- & Friluft

Här kommer en rapport från säsongen som gått och lite planer inför sommarsäsongen.

KUL I PÅSK OCH NYÅRSBRASAN

- är två höjdpunkter när det gäller det sociala livet i här Kringelfjorden.

Nyårsbrasan

Att på en av årets mörkaste dagar få ha en gemensam ljusfest där vi kan träffa många av våra grannar på en och samma gång. Säga hej, byta några ord och mysa i den värmande brasans sken det är riktigt trevligt.

Årets brasa blev i vanlig ordning välbesökt. Det kom flera hundra unga och gamla som i vanlig ordning njöt av en stor och vacker nyårsbrasa. De många hundra grillkorvarna med bröd hade en strykande åtgång som vanligt.

Tack ni som ställde upp skötte nyårsevenemanget. Vi vet att det var många som drog sitt strå till stacken (man kanske skall säga "brasan" i detta fall). Men det finns två personer som vi vill tacka lite extra.

Som vanligt är det Paul Haberman och Kjelle Gustavsson som håller i de tjockaste trådarna.

Tack Palle, Kjelle och ni andra. - Det blev kanon!

Kringelfjordsbänken

Lotterna på Kringelfjordsbänken såldes rätt snabbt ut och gav ett fint tillskott till föreningskassan. Tack alla!

Vi får inte heller glömma vilka som skänkt Kringelfjordsbänken: Snickar-Anders Jonasson från Östomsjön och Rigmor Johansson som dekorerat och ytbehandlat bänken.

Rigmor har ortens finaste butik när det gäller hantverk och kuriosor. Missa inte ett besök i Rigmors lilla butik snett emot Sko- Klädes i Särna.

Snickar-Anders kan hjälpa dig med hyllor, bord, bänkar och sängar. Anders är sedan några år pensionär och vill inte ha allt för tjock orderstock. Men vill du beställa något så kan du alltid slå Anders en signal och höra om han har tid.

Anders mobil: 073-820 91 77

Kul i Påsk

I januari hade styrelsen ett planeringsmöte gällande bl.a. Kul i Påsk.

Det blev aldrig något mer än planer som vi alla vet. Kul i Påsk är till skillnad från nyårsbrasan en ljusets och barnens stora fest, även om vi äldre och "äldre, äldre" också har jättetrevligt.

Nyårsbrasan och Kul i Påsk är aktiviteter som för oss stugägare i Kringelfjorden lite mer samman och ger oss en skön "vi"- känsla.

Det är gott att vara Kringelfjordare och känna sig lite privilegierad.

- Eller hur!



SKIDSPÅREN

Vi hade en jättefin start på vintern!

Alla skidspår och ski-board/pulka-backen var öppna och i fint trim redan från i mitten av december, och ända till påsk.

Av kända skäl så var det ingen trängsel i skidspåren från slutet av mars. Med andra ord det var lätt att hålla avståndet på två meter!

Göran fick sista tiden sköta skidspåren själv då Jan-Ivar var tvungen att åka hem till Lillehammer.

Det eftersom Norge stängde gränsen mot Sverige den 13 mars.

Efter den 13 mars måste alla resande från Sverige till Norge sitta i karantän utan att lämna karantänen på 14 dagar!

De e dritt!!! sa Jan-Ivar,

- när vi pratade med honom på telefon här i maj. - Jag har så mycket att göra både i Kringelfjorden och här hemma i Lillehammer, - men jag får inte ens lämna huset!

AVVERKNING AV SKOG OCH SLY Slyröjningen och skogsgallring kommer att ske enligt Skid-& Friluftss uppdrag att sköta skogs- och parkmark. Vägkanterna på Kringelfjordsvägen slyrojs fortlöpande om möjlighet ges. Hjälp gärna till och gallra sly och småträäd efter Kringelfjordsvägen. Det ger en ljusare och vackrare bild av Kringelfjorden.

OBS. Lägg sly och träd i samlade högar direkt efter Kringelfjordsvägen så hämtas det upp.

Har du större träd som du vill ha bort så kontakta Skid-& Friluftss så får vi se om vi kan hjälpa dig. Du kan förslagsvis ringa Kurt på 070-601 24.

BRASUDDEN

Även här fortsätter vi upprustningen. bl.a. skall vi försöka snygga till slänten och om möjligt ordna med brygg och fler båtplatser, både för sommarplats och vinterplats.

Vi väntar på besked från kommunen innan vi kan påbörja det arbetet.

KRINGELFJORDS-NYTT

Kringelfjords-Nytt höll på att utebli för första gången på 34 år!

Det hade varit extra tråkigt då Kringelfjordens Fritidsområde fyller 40 år i år.

Problemet var att vi inte hade tillräcklig finansiering på grund av Covid 19, som naturligtvis även påverkar våra

annonsörer. Vi tänkte, - ger vi inte ut sommarnumret så kanske tidningen går i graven!

Vad göra?

Hans lade ut en blänkare på FaceBook om läget och frågade om några medlemmar var intresserad att sponsra sommarnumret. Det kom en del svar och önskemål om att lägga ut Sport-& Friluftss Swish-nummer. Sagt å gjort!

Snart började det droppa in pengar på Swishen och Hans fick trevliga mejl och samtal från personer som ville skänka lite större belopp då man tyckte att de absolut ville ha kvar tidningen. Man blir väldigt glad, och inte minst lite stolt över att ni tycker att tidningen är viktig. Jag (Hans) har snickrat ihop den i 34 år nu, så självklart känner jag det lite personligt också.

Tack alla ni som sponsrade utgivningen av detta nummer!

Vi har lagt ut namnen på alla sponsorer på FaceBook och hemsidan, men vi vill speciellt tacka dessa extra generösa sponsorer:

- Karl-Johan Björklund
- Marcus Ruser
- Mahts Andersson
- Mats Bergkvist
- Helena Wallin

**Hur hålla kvar annonsörerna tills i höst då vi förhoppningsvis har fått bättre tider?**

Det här är en minst sagt livsviktig fråga för tidningen. Vi tog oss en längre funderare.

Efter kontakter med våra annonsörer så förstod vi vad vi måste göra.

Föreningen hade nu i princip fått in

kostnadstäckning av givmilda medlemmar, så här kan vi vara flexibla tänkte vi. Ett par annonsörer kunde betala fullt, andra fick kraftiga rabatter och de företag hade som tuffast fick vara med helt kostnadsfritt.

Allt för att vi inte skall missa våra annonsörer/sponsorer till kommande nummer.

Hoppas att ni alla läsare har fått glädje av detta sommarnummer.

En riktigt fin sommar önskar vi alla våra läsare och medlemmar.

Kjell Andersson/Hans Forsslund



Det gick vilt till i

Kringelfjorden vecka tolv.

Järven och den slagna renen...

Vecka 12 fick skidåkarna i milspåret en obehaglig överraskning.

I skidspåret låg en huvudlös ren. Samerna från Idre Sameby varskoddes och var snart på plats.

— Det är järven, konstaterades.

Järven dödar renen med ett kraftigt nackbett genom att hoppa upp på bytets rygg och sedan försöka bita i nacken och sedan bita av huvudet. Järven är nog inte långt borta, han

skall nog tillbaks och hämta resten i natt och gräva ner någonstans, fick man veta.

Vargen som raskade över isen...

Samma vecka en tidig morgon sågs en fyrbent grå varelse gå över isen på Älvrosfjorden, från Kringelfjorden mot landsvägssidan. Förmodligen en varg. Svårt att tänka mig att en ensam gråhund går i lössnön över en stor fjord.

**Den blå jättefågeln...**

Samma vecka landade en stor blå fågel på stugbyviken is på sin färd från Idre. Ur fågelns inre kom en yngling som gick genom snön upp till stugbyn. En för mej okänd fågel såväl som yngling. Fågeln lyfte och fortsatte färden mot Särnahället. Jag han ta en bild innan den lyfte.

Järven och vargen såg jag aldrig själv med egna ögon, men den blå fågelns landning och flykt såg jag från Fiskartorpsvägen. Fotot på renen i skidspåret togs av Christer Sjöling.

Hälsningar

Hans

- och hjälpreportern Göran Edlund

Information från Golfentusiasterna inom:



KRINGELFJORDENS
Skid- & Friluftss
Förening

GOLFRUTAN



Idrefjällens Golfbana



Golf på hög nivå

- Kringelfjorden "Masters" - 2020 -

Favorit som återkommer...

Vi som deltog vid förra årets Kringelfjordens "Masters" enades om att "de här måste vi göra om nästa år" alltså nu 2020.

Sedan dess har det som vi alla är väl medvetna hänt mycket som vi drabbats av på olika sätt, att vi skall vara försiktiga med allt för nära umgänge inte vara närmare än....

Inte träffa barnbarn....inte resa hit och inte dit.....

Men ännu har man inte förbjud golfspel det kanske beror på den spridning av bollarna som vi ofta upplever vid en runda, liten risk för

närkontakt till och med förordar många banor 2-bollar mm.

Med detta som bakgrund har vi i tävlingsledningen Per S, Thorbjörn S, och Christer S enats om att vi härmed bjuder in till 2020 års tävling som kommer att genomföras som planerats V31 Onsdagen den 29 juli på Idrefjällens GK

Som tidigare är alla som har anknuten till Kringelfjorden på något vis välkomna att anmäla sig och ha en trevlig dag med go gemenskap.

På grund av den nu rådande situationen med Coronaviruset kommer vi givetvis att hörsamma och rätta oss efter de eventuella förändringar som kan komma att införas.

Det brådskar lite...

För att så snart som möjligt kunna boka de starttider som vi vill är det viktigt att du snarast kommer med anmälan om ditt deltagande med namn och golf ID och kontaktuppgifter dock senast den 15 juli 2020

Anmälan gör du till någon av oss:

- Per Segergren 073-432 55 70
Email pelle.segergren@hotmail.com
- Thorbjörn Strid 070-323 96 19
Email tobe.stridh45@gmail.com
- Christer Sjöling 072-314 15 04
Email c.sjoling@comhem.se

**Vi söker sponsorer**

Om du vill och har möjlighet får du gärna sponsra vårt fina prisbord Välkomna till en trevlig dag tillsammans.

Tävlingsledningen



POLARIS®

Vi har **fullserviceverkstad** för alla våra produkter
Besök gärna vår utställning och butik i Särna

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS GÄRNA:

Särna: 0253-100 10 • Mora: 0250-59 35 00

Leksand: 0247-346 32

Öppettider: Mån-fre. 8.00-17.00 • Lunch 12.00-13.00

– DET MESTA FÖR EN PERFEKT SOMMAR –

Automower 435X AWD
Branta sluttningar är inte längre ett problem



SUVI
POPULÄRASTE SMÅBÅTEN I FINLAND

POPULÄRASTE SMÅBÅTEN I FINLAND

BÅTAR

ÄVEN PAKETPRIS
med motor

Roddbåtar & kanoter
Suvi, Linder

Suzuki och Mercury båtmotorer samt elmotorer från minnkota.
TILLBEHÖR: Åror, paddlar och lite annat smått och gott som du kanske behöver



POLARIS



ATV fr. 84 875:- inkl moms

Kom in och hitta den modell som
passar dina behov och din plånbok.

Flera kampanjer på ATV i butiken



Husqvarna

Husqvarnas kvalitetsprodukter
Röjsågar även till uthyrning



Släpvagnar och båttrailer från Brenderup

Brederup

SERVICE OCH FÖRSÄLJNING:
nytt & begagnat

Välkommen till oss i SÄRNA - torget i fd. Icahallens lokaler
www.abris.se

Ett jätte tack till alla er som varit med att sponsra Kringelfjords-Nytt sommar nummer. Utan er har vi inte haft någon tidning denna jubileumssommar!

Anders Hammar
Anders Lilienberg
Anette Rissved
Anna Axelsson
Cajsa Jansson
Claes-Olof Jönsson
Eva Alving
Eva-Britt Johansson
Gunnar Andersson
Göran Edlund
Helena Wallin
Håkan Lantz
Jan-Ivar Rustad
Kenneth Stefansson
Kjell Andersson
Kjell Oskarsson

Klas Larsson
Lars Paulsson
Linda Ilerup
Lisbeth Sjölin
Lynn Bergwall
Maria Engberg
Per-Åke Oskarsson
Peter Ekström
Peter Thygesen
Pär Lindholm
Regina Dietzler
Susann Hedlund
Tommy Axelsson
Ulla Hermansson
Ulla-Britt Lindh Axelsson
Åke Söderlind

Vi vill speciellt tacka dessa extra generösa sponsorer:

- Karl-Johan Björklund
- Marcus Ruser
- Mahts Andersson
- Mats Bergkvist
- Helena Wallin

