

Kringelfjords-Nytt

Natur, kultur, små äventyr
och information
för dej som bor i
Kringelfjorden
— eller gästar



SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN



33:e årgången 1986 – 2019

Utkommer 2 gånger om året • Vinter & Sommarnummer

Blankvattentjärn / Kringelfjorden • Foto: H. Forsslund



**SOMMAREN
— 2019 —**



Vi utför allt inom EL.

Vi säljer även
Cylinda vitvaror.

STRÅKENS EL AB

TEL. 070-295 36 88

IDRE

Snabb
service!



www.strakensel.se • strakens.el@telia.com

Allt inom
BYGG!



Vi sätter stor ära i att uppfylla dina önskemål!
Välkommen med din förfrågan!

- Grundarbeten
 - Nybyggnationer
 - Om- och tillbyggnationer
- både inne och ute



BYGG 073-693 40 07 PLÅT 073-693 99 04
matsbygg@spray.se

Allt inom
PLÅT!



Vi utför allt inom plåt
både utvändigt och invändigt
efter dina önskemål!

Stugbyviken, Kringelfjorden Foto: H. Forsslund



I sommar får du inte glömma aktiviteter i vårt egna och unika närområde... Vårt härliga område är unikt på många sätt. Älven med sin vindlande "skärgård" mellan fjordarna och som gett vår by och område sitt vackra namn - "Kringelfjorden". Visst är det ett vackert och positivt namn!

SPÅR- AKTIVITETSKARTA

Skid- & Vandringsleder



BRASUDDSPARKEN
Slogbod/grillplats, lekplats, utegym, boulebana (nyårsbrasa & Kul i Påsk aktiviteter)

- ◆ 2,5 km
- ◆ 5 km
- ◆ 10 km
- ▲ Färdriktning
- Start/Mål
- ▲ Sommarled
- ▲ Vindskydd
- ▲ Tältkåta "värmestuga"

KRINGELFJORDENS
Skid- & Friluftsförening

Tältkåtan på brasuddsparken har bänkar & bord för 40 pers. samt vildmarks spis/eldstad, lyktor och brandfilt. Medtag gärna egen ved, lampolja/värmeljus. (Ta med ev. skräp hem).

Kringelfjordsguide

Jag fick i höstas en förfrågan om vi inte kunde sammanställa en liten Kringelfjordsguide. Bra att ha för de som är lite nyare Kringelfjordare, hyresgäster och besökare.

Någon fristående guide blir det inte den här gången, men en som jag hoppas användbar liten guide här i detta nummer av Kringelfjords-Nytt.

Spar gärna tidningen i stugan. Sedan kan du naturligtvis hänvisa vänner, bekanta och hyresgäster till nätupplagan av denna tidning.

Utflykts/vandringsguide

Om vi får den just nu lite ansträngda ekonomin för tidningen att gå ihop, då skall vi försöka få till en tidning även nästa sommar.

Då hade jag tänkt att tidningen mest skall handla om att ge trevliga utflykts-tips på vad du kan göra i vårt härliga "Särna-Idre-Grövelsjöfjällen".



En beskuren bild från ett av våra äldre sittunderlag från 1990-talet.

Forts. på sid 7.

Vill du läsa hela tidningen i fyrfärg?

Då kan du gå in och hämta hem tidningen på hemsidan som pdf. www.kringelfjordens-stugby.se
Välj "Kringelfjordsnytt" i menyraden.

KRINGELFJORDS-NYTT

Ges ut av:
Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening
Ansvarig utgivare: Hans Forsslund
Slaggvägen 15
135 55 Tyresö.
Telefon: 070-683 78 44
hans.skidofriluft@kringelfjordens-stugby.se
www.kringelfjordens-stugby.se



En trevlig sommarsäsong önskar

Hans Forsslund
Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening
och Kringelfjordens Samfällighetsförening.

OMSLAGSBILD: Vindskydd vid Stora Blankvattentjärn.

Foto: H. Forsslund



Själva byn ligger otroligt vackert. (Utsikt från min egen stuga)
 Här skidar/vandrar man direkt från byn ut i vacker natur med sjöar och tjärnar, en del med vindskydd i soliga lägen och med eldstäder som dessutom oftast är försedda med färdighuggen ved. För den som bara vill ta en kortare promenad med barnvagnen eller "frukostpromenad" så kan jag rekommendera "Strandvägen" som går från Brasudden bort efter Stugbyviken.

Text & Foto: H. Forsslund



**KRINGELFJORDEN
 Fritidsbyn som har nästan
 allt in på knutarna!**

Hur många fritidsområden i Sverige kan erbjuda så mycket på gångavstånd från den egna (hyrda) stugan? Knappast någon skulle jag tro. Lika mycket att göra sommar som vinter!



Vi kör upp våra skid- och skoterleder med egen utrustning

Foto: J.-I. Rustad

Att göra i Kringelfjorden

Med tanke på nya Kringelfjordare och hyresgäster så kanske jag skall göra lite närmare beskrivning om dessa fina resurser, framför allt om våra fantastiska skidspår som ofta håller samma klass som Idre Fjälls och Fjätervålens och som dessutom inte kostar något extra för våra besökare, även om de kommer utifrån.

Naturligtvis är vi mycket tacksamma för frivilliga driftbidrag i vår bidragslåda vid spårcentralen.

Den gångna vintern har vi glädjande nog fått in rätt bra med bidrag. Det går att lägga i kontanter men vi ser helst att det sker via Swish.



Välkommen till Norra Dalarnas ledande fastighetsmäklare.

– Största utbudet av fjällstugor, villor, bostadsrätter och tomter.

Det är vi som hjälper dig med din fastighetsaffär i Norra Dalarna. Välkommen att kontakta oss!



Mikael Olson
 Fastighetsmäklare /
 Franchisetagare
 Tel: 0253-201 80
 Mobil: 070-347 78 68



Hans Olson
 Fastighetsmäklare /
 Värderingsman
 Tel: 0253-201 80
 Mobil: 070-347 78 85



Nina Petersson
 Fastighetsmäklare
 Tel: 0253-201 80
 Mobil: 070-347 78 09



Anna-Lena Persson
 Mäklarassistent
 Tel: 0253-201 80
 Mobil: 076-851 20 32



Helene Märthen
 Mäklarassistent
 Tel: 0253-201 80
 Mobil: 070-347 12 72



Linn Wessman
 Mäklarassistent
 Tel: 0253-201 80
 Mobil: 070-347 74 27

Fastighetsbyrån



Se hela vårt utbud på: www.fastighetsbyran.se/idre
 Kontoret Idre 0253-201 80, idre@fastighetsbyran.se



Följ oss: [fastighetsbyrannorradalarna](https://www.facebook.com/fastighetsbyrannorradalarna)



VINTERAKTIVITETER

Foto: Rebecca Sjöling



Bild: Frasse Boersman

VINTERAKTIVITETER Längdskidåkning

Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening, Preparerar tre slingor, 2,5, 5 och 10 km och emellanåt en slinga på älven som kan variera i längd mellan 5-10 km.

Föreningen är en ideell förening och all arbetskraft är frivillig och obetald. Våra spår är 2,5, 5,0 och 10 km. långa. Dessa spår har till största delen ett mycket bra markunderlag.

Vi har röjd skog och sly samt markplanerat upp till fyra meters bredd. Både för hand och med maskin. För att hålla hög standard på våra spår har vi två pistmaskiner och spårmaskiner för skoter och Vi har möjlighet att dra dubbelspår om vi tycker att det behövs. Vintern som var har det mest körts upp som dubbelspår.

Spåren körs upp av frivillig och obetald arbetskraft inom Skid- & Friluftsföreningen.



Skiboard/pulkabacke

- av toppklass finns, och det nästan mitt i byn!

Den prepareras med pistmaskin och har kvällsbelysning. Lift saknas dock beroende på säkerhetsaspekten. (Kräver ständigt tillsyn av personal).

Ny alpin klass i Kringelfjorden -

I påskas kördes det första Kringelfjordens "One Ski Race"!

Vinnare blev.....?

Foto: St. bilden: H Forsslund. La. bilden : Mimmi Bodingsh

Att köra upp perfekta spår med pist- och spårmaskiner är en konst vilket innebär att vi har ett begränsat antal medlemmar som kan göra detta.

Alpin skidåkning

Finns tyvärr inte på gångavstånd utanför stugknuten, även om jag ser både **Idre Fjäll** och **Fjätervålen** från mitt hus.

FJÄTERVÅLEN Foto: Tobbe Nilsson



Bilden nedan IDRE FJÄLL - Västbacken Foto: Idre Fjäll



När spårar vi?

Vi börjar när det fallit tillräckligt med snö och vi hunnit packat en ordentlig botten. Oftast i början på december. Vi börjar med att preparera 2,5 km spåret, sedan 5 kilometern och sist milspåret. Allt beroende på snömängd.

Vi försöker hålla Spåren välpreparerade så ofta vi kan.

Som jag nämnde ovan så sköts det av frivillig obetalda föreningsmedlemmar med olika långt till Kringelfjorden. Detta gör att av praktiska skäl inte spåren riktigt alla vinterns dagar är nyuppkörda.

Trots detta så har spåren oftast varit mycket fina. Det kan vi tacka våra "chefspårare" Jan-Ivar Rustad och Göran Edlund för. Göran får emellanåt hjälp av Kjell Gustavsson, och Jan-Ivar som åker som en skottspoling mellan Lillehammer och Kringelfjorden har emellanåt hjälp av kompisar och sin son.

Jan-Ivar har som Lillehammerbo naturligtvis långvarig kunskap om skidåkning och spårdragning. Jan-Ivar är också behjälplig med att skaffa bästa möjliga utrustning vi kan få för vår budget.

Göran Edlund är maskin- och svetskunnig så vi har egna reparationsmöjligheter i byn.

Det var även Göran som såg till att vi fick vår första pistmaskin.

Till dessa anläggningar tar ca. 20-25 minuter med bil. Fjätervålen blev tidigt vår familjs favorit. *Lite mer som fjällen var förr med vildmarken in på knutarna.* Nu har Fjätervålen växt, men charmen finns kvar.

Med tanke på hur omgivningarna ofta ser ut på de stora skidanläggningar sommartid skall vi nog vara tacksamma att inte ha pisterna in på knutarna, utan på behändigt avstånd.

Preparerade skoterleder

Inte behöver man köra snöskoter i skidspåren i Kringelfjorden (som vi tyvärr haft en hel del problem med denna säsong).

Vi själva har som mest ca. 150 km skoterleder öppna. Våra skoterspår leder direkt ut från vår by och vidare ut mot Djuptjärn, Särnaheden, Älvrostjärn och Idre. Våra skoterspår är kostnadsfria att utnyttja.

Från vårt ledsystem tar du dej lätt vidare ut på SONDS skoterleder (Snöskoter Område Norra Dalarna).



Foto: H. Forsslund



Med vandringskängorna på finns massor av spännande ställen... Foto: H. Forslund

SOMMARAKTIVITETER

BAD - Flera långgrunda badplatser med guldgul sand. Ett par stränder på "fastlandet" och ett flertal ute på öarna.

Den vackraste av dem är "Playa Kringlé" på Vilholmen med utsikt rakt upp mot städjan och Nipfjället.

Vid sommarlågvattnen kan man vada hit ut, (och även ibland via stenarna gå torrskodd över Lillströmmen i Stugbyviken ut till Vilholmen.

Ett kanoteldorado

Paddla runt i fjordskärgårdens vindlande vatten eller paddla upp till vackra Forssholmen som delar nedre delen av Brattströmmen i två brusande fårör. För den som gillar långturer så varför inte förena nytta med nöje och paddla ner till Särna fram och åter när det är dags att fylla på förråden. Tar du sedan kanoten på taksäckarna så finns många spännande kanotvatten både på svenska och norska sidan.



Endagsäventyr med kanoten... Foto: H. Forslund

Fiske

Vattnen runt Kringelfjordensfritidsområde erbjuder ett utomordentligt bra fiske...

METE:

Ett trevligt fiske som hela familjen kan vara med på. Du kan få abborre och om du har tur och vattnet strömmar kan du förutom abborre (och mört) få harr som är en lækker laxfisk.

Stor sik finns också, men den är svårflörtad på mask.

METE FRÅN LAND:

Från land är det lite svårare att fiska än från båt. Från land så bör man leta efter djupkanter som t.ex. från badstranden i Kringelfjordsviken och ner mot riksvägen. Samt efter den långa smala halvön i älven som börjar vid Fiskartorpsstugan. Bägge sidorna på halvön kan ge resultat.

*Lillströmmen ner mot Brasudden kan fungera kvällstid.

Här kan du få både harr och abborre även om storleken inte brukar vara så imponerande. Kvällstid eller vid riktigt mulet väder, kan du om du har tur förutom abborre, även få bäcköring och harr.

METE FRÅN BÅT:

Har du tillgång till båt så har älven mycket att bjuda på i fiskeväg. Vi håller oss till att börja med till mete.

Jag tänker nämna bra fiskeställen för mete, dock utan att rangordna dem.

Vid djupkanterna efter gräsgrund och grusgrund nere i Kringelfjorden och naturligtvis efter djupkanter- och vass- och näckroskanter uppströms mot Älvrosfjorden. Mete runt den lilla holmen nere vid landsvägsbron kan också ge resultat.

Man behöver inte åka/ro långt...

Precis utan för näckrosbestånden på utsidan av stugbyholmarna uppe i

Älvrosfjorden är bra metarställen. Även vid djupkanter utefter sjögräs- och näckrosbestånd som ligger fritt ute på älven brukar ge utdelning.

Bäst är om det är lagom strömmen vatten. Precis nedströms "Älgholmen". Den holme som delar *storströmmen i en lugnare och en lite forsigare del. Fisket är allmänt bättre vid lågt sommarvattnen, och abborren vill dessutom gärna ha varmt vatten. Glöm det där med att "det nappar bäst när det regnar". Abborren gillar vackert väder, lika mycket som regn i alla fall.

Tips vid mete från båt:

- Får du bara mört kan det finnas abborre bara några meter uppströms eller nerströms. Det kan liksom finnas separata "mört och abborrsamhället". Om du besöker samma metarställe flera dagar i rad kan dessa "samhället" dessutom bytt plats eller flyttat på sig.

- Nappar storabborren så skall du så snabbt som möjligt slänga ut på samma ställe igen. Likt de små abborrarna går även de stora i stäm.

Jag och min dotter Lina har dragit många storabborrar genom åren ute på fjordarna

- Fiskars mattider

Fiskar fungerar ungefär som småfåg-larna vid fågelbordet. Vissa tider är det trångt och andra helt tomt. Det kan löna sig att ta sig en timmes roddtur eller åka hem för en kopp kaffe och sedan åka ut och prova på nytt.

*Storströmmen och Lillströmmen är de två strömmar som är inloppet till vår egen lilla slingrade arkipelag.

BÄCKMETE:

Kvällstid eller en mulen dag, gäller för fiske i små vattendrag. Fiskar du trots allt i soligt väder så stå i skuggan en bit in bland buskar och träd.



Varma somrardagar fixar man middagen lätt... Foto: H. Forslund

Särna Allehanda

— Den lilla butiken med det breda utbudet mitt i vackra Särna —

HÄR HITTAR DU:

**Presenter • Sömerska • Fotvård
Frisörer • Fransförlängning
Sängkläder från Värnamo of Sweden**



Titta in till oss, - alltid något nytt...

- I sommar har vi lite
ÄLGTEMA



— Välkomna in till Särna Allehanda —

Har du frågor eller vill boka tid - titta in eller ring oss gärna.

Frisör & Butik:	076-792 33 52
Fransförlängning:	072-24 65 132
Kosmetisk spapedikyrfotvård:	072-24 65 132
Tinas Fotvård:	070-683 66 18
Spraytan	072-24 65 132
Sivs Syhörna:	076-213 48 03

Särna Allehanda
Särnavägen 122 / mitt i byn

Vackra lilla Bygningån som nästan rinner genom byn.

Här måste du vara försiktig så att inte den skygga bäcköringen hör eller ser dig, då blir det garanterat ingen fisk. Fiska i djuphål, ovan och nedanför strömsträckor och i strömkanter.

Fiskar du på dagen så bör det vara skugga där du fiskar och att du inte själv är solbelyst. Stå inte för nära åkanten och närma dig ån försiktig. Bygningån håller bestånd av liten bäcköring. Det går även upp en del Harr från älven. I alla fall till vägtrumman där Kringelfjordsvägen (Vegåsvägen) går över Bygningån. Bästa fisket hittar du uppströms vägtrumman.

Fisket uppströms vägtrumman är tyvärr inte barnvänligt, eller knappast vuxenvänligt heller. Åkanterna är snåriga och fulla av djupa vattenfyllda håligheter efter tusentals våröversvämningar. Stövlar är ett måste!

Är det någon "utomstående" som jag skulle kunna ta till mina specialställen så är det Bisse.

Vi har samma humor och det är aldrig långt till skämt och skratt med Bisse. Dessutom är hon ingen fiskare så jag kan vara lugn för att hon inte går dit själv eller talar om för andra vart vi varit och fiskat.

Visst kan du få hänga med till Bygningån, men du måste lova att inte avslöja var vi fiskat, sa jag till Bisse. Vi sticker vid 18-tiden. Jacka, stövlar, mössa.

Det var en vacker sommarkväll och när vi väl vandrat fram till ett av mina favoritställen så stod solen så ån låg i skugga. Jag hade ställt in mig på att hjälpa Bisse och vi hade tur, det blev ett perfekt fiske! Jag fick fullt upp att plocka av fisk, trassla ut och eller byta revar samt plocka ner en och annan "flygfisk" från omgivande växtlighet.

Bygningåns exotiska fiskar Foto: H. Forslund



Här fiskar du inte med flöte utan det är långspö med sänke, krok, mask, myggmedel och en massa tålmod gällande mygg, lintrassel och fiskar som fastnar i träden!

I träden? tänker du som aldrig bäckmetat. Jo det är så att när du känner att fisken liksom hugger i kroken så vill man naturligtvis kroka fisken med ett litet mothugg. Till din förvåning så drar det hårt i linan och spöt står i en båge. När sedan lilla muskelpaketet ivrigt sprattlande lämnar vattnet, då sker det med ett svung, och fisken far gärna metervis upp i vegetationen med trassel som följd.

Tips ta med extra lina, sänken och krok, samt sätt aldrig på mask med myggmedel på fingrarna.

Trots allt jag skrivit om bäckmetet ovan så är detta fiske bland det trevligaste fiske man kan ägna sig åt. Visst har jag mina favoritställen, men jag överlåter till dig kära fiskare att hitta egna! Min goa granne Bisse, en äkta göteborgstös, där skämten och skrattet alltid ligger på lur. Bisse har sett mig cykla iväg med fiskeväska och fiskespö i flera år. En dag sa Bisse, - Du Hasse, jag skulle så gärna vilja fiska bäcköring, - kan jag inte få följa med en gång?

När jag tyckte det var dags att lämna detta lilla paradiset så var fiskeväskan havande med vackra små Kanariefiskar med sitt fantastiska mönster i guld och smaragdgrönt krönt av röda och orange prickar.

En stund att minnas. (Eller hur Bisse).

SPINNFISKE: (kastspö)

Här är det bara att prova på efter ungefär samma ställen som land- och båtmetet. Fördelen är att man snabbare kan fiska av ett ställe och snabbt förflytta sig till nya ställen att prova på. Även gäddan gillar strömmande vatten och står gärna i kanterna av strömmarna där det strömmar minst och väntar på mattransporterna.

Har du tur (mycket tur) så kan du även få öring från stranden eller ute på sjön.

Seved (tidigare stugfogde och tillsyningsman). kom upp till mig en dag och sa, - Nu ska du få höra, jag var nere vid vattenverket och jobbade när en hyresgäst kom och frågade: Kan man fiska öring här? - Jag var upptagen med en kompressor som inte fungerade som deen skulle, så jag sa, - Det är bara att gå ner här var som helst, bara för att bli av med karln.

Jag trodde jag skulle svimma när han kom tillbaka efter en kvart och tackade för tipset. I handen höll han en ca trekilos öring! Jag aldrig hört talas om att någon fått en öring i sundet, om aldrig så liten! Sa Seved.

Vill du få chansen att ta en öing på spinn?

Då får du nog leta dig upp mot Brattströmmens utlopp och öarna däromkring. Här har jag själv varit med om att dra upp en sexkilos öring på 90-talet.



Redaktörn flugfiskar

FLUGFISKE:

Det kanske roligaste fisket av alla. (Bäckmetet ligger kanske inte så långt ifrån).

Storströmmen uppe vid "Praia Kringlê" ute på Vilholmen kan vara värt att prova. Tidigt på sommaren kan man få någon fin harr här. (Har själv fått några på dryga halvkilot).

Men oftast är det bara småharr och de får släppa tillbaka. (Läs gärna Särna-Idre Fiskevårdsområdes fiske regler för området i denna tidning).

Det bästa flugfisket i vårt närområde är naturligtvis efter- och nedom Brattströmmen.

Båt är bästa sättet att ta sig hit upp. Det finns inga fungerande stigar hit från Kringelfjorden. Men det finns möjlighet att åka bil upp efter Kringelfjordsvägen mot Idre och sedan ta till höger mot Älvrostjärn.



Foto: E. Forslund

Här kan man parkera och ta stigen ner till Brattströmmens västsida. (Rätt lång väg att gå och stigen är inte helt lätt att hitta). Du kan naturligtvis åka riksvägen upp och ställa bilen ovanför Älvros. Kanske inte så kul gå efter älven här då det ofta är turister på den här sidan, och troligen rätt utfiskat.

Forts. Sid 8

Svårt att hinna med på semestern?

- eller hellre njuter av golf och friluftsliv än tillbringa dagarna med jobbarbyxorna på?

Lugn, vi fixar det!



IDREMÅLARNA

Jens Martinsson Måleri AB Idre. Tel 0253-204 18. Mobil 073-057 69 22

**Vi utför:
in- och utvändiga måleriarbeten
samt tapetsering**

Idremålarna är din kompletta måleripartner i Idre med omnejd. Vi utför in- och utvändiga målning samt tapetsering vid nybyggnation och renovering.

I företaget finns lång tradition och gedigen kunskap - vi håller alltid hög kvalitet på våra arbeten.

Välkommen att kontakta oss!

IDREMÅLARNA

Telefon: 0253-204 18 • Mobil: 0730-57 69 22
www.idremalarna.se • E-post: jens@idremalarna.se



Utsikt från Stugbyviken över Älvrosfjorden mot Brattströmmens utlopp

Foto: H. Forsslund

Båt är det bekvämaste sättet att ta sig från Kringelfjorden till Brattströmmen.

Dra upp båten på holmen som delar Brattströmmens utlopp. En bra plats att utgå ifrån. Vadarstövlar är naturligtvis inte ett måste men är bra att ha. Det ger större flexibilitet i flugfisket. Inte minst för den som inte är flugfiskeproffs.

Ett annat bra alternativ är att dra upp båten på grusbanken nedanför Stuttstugan på västra stranden och gå upp för forsen och sedan fiska dig nedför. (Då stör du fisken minst).

Vilken tid på dygnet skall du fiska?

Ju senare på kvällen/natten desto bättre. Visst kan du få fisk även på dagen, men då mest harr. Men chansen på öring och de stora fiskarna ökar markant efter skymningen.

Hur tar jag mig upp till Brattströmmen utan att gå på grund.

Vi som redan lärt oss fjordarna från "grunden", tar oss någorlunda säkert fram även vid lågvatten.

För er andra och nyare Kringelfjordsbor så har jag gjort ett "sjökort" att använda med sunt förnuft och försiktighet. (Inga garantier lämnas från Själsäkerhetsrådet).

Glada Laxen - put-and-take.

Jag kan inte här nämna något om vårt eget put-and-takevatten med regnbåge eftersom jag i skrivandes stund inte vet hur det blir med detta.

Blir det något så lägger vi ut det på Facebook och hemsidan samt en blänkare på vår infotavla vid spårcentralen.

Fiskekort

För allt fiske häruppe krävs fiskekort. I de flesta vatten klarar du dig med Särna-Idres-Fiskevårdsområdes fiskekort. (vars logotype jag fått nöjet att designa). Aktuell fiskeinformation och kortpriser hittar du på SIFs egen sida här i tidningen.

Du kan även titta in på:

www.sarnaidrefvo.se



Ovan: på väg till Rösjöstugorna. Nedan: Båthusberget

Foto: H. Forsslund



Vandringsleder:

Sommarlederna i Kringelfjorden följer inte riktigt samma sträckningar som skidlederna, och dessutom kan sträckorna varieras i både längd och sträckningar. Milspåret går i vacker lättgången skogsterräng. Skogen är ljus och du passerar flera tjärnar och myrar. Vid två av tjärnarna finns vindskydd (slogbodar) med eldstäder. Vindskydden ligger i soliga lägen i direkt anslutning till vattnet. Oftast finns ved i vindskydden, ibland färdigkliven, ibland okliven och du får klyva själv.

Håll rent och snyggt efter leder och vid vindskydden, och ta med allt skräp hem, (och gärna även skräp som andra "glömt" efter vägen). Här är några visdomsord från 1915 som är precis lika aktuella idag:



I Kringelfjorden börjar vandrigen utanför stugknuten

Foto: H. Forsslund

Vädjan till vandraren

Karl-Erik Forsslund 1915

Varsamt far i bygd och mark!

*Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud!*

Bort med skräp och matsäcksrester!

Ståda efter Er, Ni gäster

i naturens helgedom!

Skövla icke blad och blom!

Tänd ej eld - men om Du tänder,

släck var glöd i kol och bränder!

Låt och bli att simpelt rita

plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är

akta allt som minnen bär!

Denna dikt hittade jag i Nipfjällstugan februari 2008. / Hans

Myrarna på våra egna leder är spångade på de våtaste delarna, så en torr sommar fungerar det med gymnastikskor för den som så behagar. Annars så är vandringskängor att rekommendera. Är sommaren våt så är myrarna självfallet lite blötare, och vi har ett myrstråk där vi skulle behöva lägga ut spänger. Vi får se om det är något som vi kan fixa under "arbetsdagarna" i samband med årsmötet i september.

En bra översiktskarta gällande Kringelfjordens faciliteter har du på sidan 3. En stor karta finns vid vår lillspårcentral- och informationscentrum. Här finns även en uppvärmd "Bajamaja" med tvättmöjligheter.

Swamp- och bär

Swamp tillgången är väl inte den bästa, i alla fall för den kräsne. Murklor på vären kan det vara gott om, precis som allehanda soppar om hösten, eller som Sonja Spånberg på Foskdalsvallen brukar säga, "kosvamp". Tyvärr är det sparsamt med den godaste soppen av alla, Karl Johan.

En bekant i Kringelfjorden har hittat ett kantarellställe med gula kantareller (som hon inte avslöjar), själv har jag inte sett en enda kantarell under alla år, vare sig höstkantarell eller vanlig.

De Kringelfjordare som har lite tyskt påbrå plockar gladeligt alla soppar de hittar, och kommer dragandes stora kassar fulla med svamp.

(De kanske vet något om svamp som vi vanliga dödliga inte vet).

Bärens förlovade land...

Kan man nog säga att våra trakter är. Lingon och blåbär finns i stort överflöd så gott som varje sommar. Själv äter jag blåbärsgrot varje vardagsmorgon, året runt. Snabbt, enkelt och gott.

RECEPT: Ta fram en skål som är mikrosäker, håll i två deciliter vatten, tillsätt en nypa flingsalt och en deciliter havregryn, rör i en ordentlig klick hemgjord blåbärssylt, rör om och låt stå någon minut. Kör i micron ca. 2,5 minuter och du har en nyttig och jättegod snabbgrot



Ovan: Resultatet av en bra dag på myren. Till höger: Blåbär och lingon rensning.

Foto: H. Forslund

Myrens guld, hjortronen

kan vissa år även de finnas i överflöd för de som vet var och orkar gå med stövlar en bit.

Hjortron en känslig historia

Själva hjortronplantan är mycket köldtålig och kan klara temperaturer ned till -40 °C. Hjortronets blommor är däremot känsliga för frost, vilket innebär att en kall frostnatt under blomningsperioden frostskskadar blomman så att fruktsättningen uteblir. Hjortronet är känsligt för och torra förhållanden och gillar mycket sol, blöta myrmar, mossar och kärr.



Sist men inte minst:

Golf:

Idrefjällens golfbana och Golfklubb ligger ca 15 km Kringelfjorden. Idrefjällens golfbana är en bana som vunnit både kritiska golfjournalister och spelares beröm. Vi erbjuder en vacker och omväxlande bana med fairways som överraskar och som få väntar sig finna i fjällmiljö. Banan som är ritad av Bengt Lorich innehåller en hel del intressanta och variationsrika hål.

Fjällgolf för alla

Idrefjällens golfbana besöks årligen av många gästspelare. Vår förhoppning är att du alltid skall känna dig välkommen hos oss. Saknar du spelpartner så hjälper vi dig gärna att hitta ett sällskap.

Idres 18-hålsbana är en av Sveriges mest populära golfbanor. Varför upptäcker du snabbt när du väl är på plats.

- Att spela golf på Idrefjällens golfbana är en helhetsupplevelse. Välskötta greener, omväxlande spel och en trevlig stämning som smittar av sig på swingen är bara halva nöjet. Fjällgolf betyder vidsträckt vidder och frisk fjällluft.

- **Porlande fjällbäckar, tjädertuppen Åke**, en musikalisk toalett strategiskt utplacerad vid hål 5 och en magnifik utsikt över fjällvärlden gör rundan till en golfupplevelse utöver det vanliga.



Vinnaren Kringelfjorden Open Leif Käld tv. tillsammans med kompisen Per Segergren

Foto: C. Sjöling

För enkelhetens skull brukar vi kalla det "Golf på hög nivå".

- Vid klubbhuset finns restaurang, shop och uthyrning liksom ett pro som får ordning på både proffs och amatörer.

Allt enligt Golfklubben själv...

Kringelfjorden Open 2018

var startskottet för golfentusiasterna i Kringelfjorden egna golftävling. I år så kommer tävlingen att köras igen. Det blir troligen onsdagen 31 juli. Den intresserade kan läsa mer under rubriken "Golfrutan" nedan.

Information från Golfentusiasterna inom:



Idrefjällens Golfbana



Golf på hög nivå

- Kringelfjorden open 2019 -

Favorit som återkommer...

Vi som deltog i tävlingen 2018 bestämde att "det här får vi göra om" vilket innebär att tävlingen kommer att genomföras på Idrefjällens GK onsdagen den 31 juli 2019.

Som tidigare är alla som har en anknytning till Kringelfjorden på något sätt välkomna att anmäla sig, och samtidigt vill ha en trevlig upplevelse tillsammans med andra "Kringelfjordare".

Vi har bokat ett antal starttider från kl 10 och framåt och vill därför ha din anmälan med ditt golf Id så snart som möjligt dock senast 20 juli 2019.

Anmälan gör du till någon av oss: Per Segergren 073 4325549, Torbjörn Strid 070 3239619, Christer Sjöling 072 3141504
Om du vill och har möjlighet får du gärna sponsra vårt fina prisbord.

Välkomna till en trevlig dag tillsammans

Tävlingsledningen



Onsdagen den 1 augusti 2018 genomfördes på Idrefjällens GK golftävlingen som många väntat på: Vi var 8 glada och förväntansfulla "grabbar" som i ett underbart golfväder samlades vid klubbhuset och gick igenom tävlingens spelform och delade också upp oss i två 4-bollar "lag".

"Sjökort"

WARNING! Detta är endast tänkt som vägledning och får inte på något sätt användas som ett regelrätt sjökort.

Vid normalt sommarvattenstånd är de **streckade linjerna** en farbar väg för snurrebåtar. Extra försiktighet bör dock tas vid de utsatta siffrorna. **Den prickade linjen** genom Lillströmmen visar att sträckan har sina begränsningar.

Sträckan från "spetsiga stenen" och upp till krysset före Brattströmmen brukar vara helt ok om du håller ca 15 från land. Dvs. mellan land och sjögräset.

Lillströmmens inlopp kan bli helt torrlagt vid lågvatten. Även vid högvatten bör försiktighet iaktas då det ligger en stor sten strax nedanför inloppet på Vilholmssidan. I övrigt är sundet oftast helt farbart ner till **Fiskartorpssundet** där du vid lågvatten bör fälla upp motorn och hålla mest åt Vilholmssidan. Passera alltid med försiktighet.

I övrigt är fjordarna rätt grunda med sandbankar som förflyttar sig. Vattenståndet mellan högsta och lägsta kan skilja upp till 3 meter!

OBS! det har hänt att sk. "dykare" dvs. sjunket timmer från flottartiden stigit upp med ena ändan från botten vilket medför fara i hög hastighet! *Nere i spalten tv. hittar du en del förtydliganden på siffrorna.*

FÖRTYDLIGANDEN

- 1. Stugbysundet:** Grunt håll något mer åt landsidan. Var alltid försiktig här.
- 1-2. Näckrosblad:** Sträckan brukar gå bra att köra igenom med full fart.
- 3. Sandströmmen:** Grävd grund smal kanal med stenkummel på bägge sidorna precis mellan öarna. Fäll upp motorn vid passage.
- 4. Spetsiga stenen:** Hög rätt smal sten med fiskmåsspilling på topp. Bra att ta sikte på från 2 - 4 på väg mot Brattströmmen. Och på tillbakavägen från 4 - 2. (Ta gärna sikte på nedre delen av Ställplatsen. Lätt att se). Håll dig i strömfåran ca. 15 meter från land mellan "spetsiga stenen" och Brattströmskrysset.
- 5. Storströmmen:** Håll något mer mot Älgholmen och håll sedan mitt i strömfåran.
- 6. Lillströmmen:** Inloppet kan bli nästan torrlagt vid extremt lågt sommarvatten. Annars kan man ro genom inloppet om man aktar sig för en större stenbumling som ligger några meter nerströms på Vilholmsidan.
- 7. Fiskartorpssundet:** Sundet mellan fiskartorpet och Vilholmens nedre del är grund vid lågvatten. Fäll ärna upp motorn och håll något mer mot Vilholmsidan.
- 8. Badvikshålet:** Du kan åka genom "hålet" mellan fiskartorpshalvön och Lillholmen. Håll något mer åt Lillholmen.
- 9. Älgholmssundet:** Grunt med stora stenar. Fäll helst upp motorn och ro.
- 10. Gamla strömfåran:** Stora stenar på botten. Var försiktig och håll dig närmast ön.
- 11. Hedsundet:** Här innan bron (uppströms) finns sandbankar att se upp för.

TIPS. Visa hänsyn och kör försiktigt, sätt gärna någon i fören som har uppsikt. Ta hänsyn och stör ej badande, fiskande, och kanotister som vill njuta av vår vackra natur.

Naturligtvis håller du undan för sjöfåglarna och inte heller stör dem i sina bon.

Go tur i fjordar och strömmar



Kartbilderna är tagna från Google Earth och monterats ihop och bearbetats av oss.

Någorlunda säker led

.....
Osäker led - extra försiktighet

Vill du skriva ut sidan i färg? Välj tidningen på hemsidan.

VIKTIGT: Glöm inte att detta "sjökort" är endast en vägledning. Du använder det på eget ansvar!



År 2016 så 30-års jubilerade Kringelfjords-Nytt och då påbörjade vi en resa efter vad jag kallar "Minnenas väg". Trodde att jag skulle klara av resan på par nummer av denna tidning, - men minnen efter denna vägsträcka visar sig bli allt fler eftersom resan fortskrider.

Jag fick idén en härlig sommarnatt när jag rodde drag utanför Älvros vid Tännäsvägen i Älvrosfjorden och såg billyktor fara uppför backen mot Fjätervålen. I mitt huvud dök det upp massa händelser jag varit med om efter vägslingan från Kringelfjorden - Fjätervålen - Klutsjön - Idre och tillbaka till Kringelfjorden. Jag fick ingen fisk, men väl en fantastisk kväll, ensam med några av mina bästa vänner, d.v.s. mina minnen!

Så var det dags att ta sig hem och få en nattasmörgås och en pilsner.

Att sätta igång snurran en sådan här natt blev det inte tal om. Det skulle klyva tystnaden och bryta förtrollningen, och man kan inte vara helt säker på om det kommer några fler trolska, och ljumma nätter av samma kaliber under denna sommar.

Minnen strömmar fram...

Roddturen tillbaka till Kringelfjorden är lång - och båten är inte gjord för rodd, så mitt huvud hinner gå igenom många händelser, kulturhistoria och "små äventyr" jag upplevt genom åren efter "minnenas väg", (se kartan ovan).

Jag trodde att mina minnen efter denna vägslinga skulle räcka i ett par nummer av tidningen, men än verkar det vara långt innan vi är tillbaka i Kringelfjorden.

På vår resa har vi hitintills klarat av minnen från:

- Sprängningen av Hedsundsbron som Elon Hedlund i Särna berättat för mig om.
- Älvros och rekordlaxen. Utanför en av öarna utanför Älvros drog undertecknad och Seved Ebers från Särnaheden upp en laxöring med en vikt på över sex kilo!
- Foskvallen och bilgaraget som blev ett ofrivilligt bussgarage och lite om skidtävlingen Raiden.

- Foskdalsvallen fåbod,
- Städjan,
- Lingman och bussen.
- En vådlig "seglats" på Fjätervålen.
- Lillfjätens dansbana.
- Lofjätåsen,
- Småsjödalen.

- Stenåsens Fåbod
- Klutsjön och ett besök hos Klutsjö-Sven.
- Hällsjön, Storån och Storvätteshägna.

Allt finns att läsa på:
kringelfjordens-stugby.se

Nu har vi kommit till fåbodarna och fjället väst om Foskros

Här följer jag i minnet efter stigen upp till Foskdalens och Ulvsätterns Fåbodar. Nu är det sommar, men när detta hände var det mars månad och vårvinter. Det är ingen lång historia utan bara lite dräplig.

Nästa "minnestopp" blir som sagt vid Foskros by.

Här följer jag i minnet efter stigen upp till Foskdalens och Ulvsättern Fåbodar.

Nu är det sommar, men när detta hände var det sommar mars månad och vårvinter.

Vi hade fått i uppdrag att ordna en kombinerad konferens och fjälläventyr för Fujitsu Svenska AB. Denna resa var lite speciell eftersom delar av konferensledningen från det japanska huvudkontoret med vd i spetsen skulle vara med. Vd kom med för att få mer av svenskt naturäventyr. Om jag minns rätt så hette den trevlige koncernchefen, Tetsuya Unai.

Innan jag berättar om det lilla äventyret på Lillvätteshägna och Foskdalens och Ulvsättern Fåbodar. Så vill jag gärna berätta om upprinnelsen till att en japansk mångmiljardär uppväxt i en myllrande japansk storstad hamnade på fjället här uppe i den svenska vildmarken.

- Excuse me, I saw the light of the fire through the tent, it looked so cozy.

I wonder if I could sleep here in your tent with you?

Of course, you are welcome, sa jag. Jag förväntade mig att Tetsuya skulle gå och hämta täcken och kuddar från stugan, men nej han gick bara rakt in tog ett par lediga renskinn, virade in sig och låg länge helt tyst med blicken in i brasan och lyssnade på vårt prat, vars språk som han troligen inte begrep något av.

Då hördes plötsligt upprörda japanska röster och dörren slets upp och där syntes fyra förvånade ansikten som förskräckt tittade in på sin chef. Huvudena försvann och dörren åkte igen och man hörde ljudet av snabba steg som avlägsnade sig för att fem minuter senare höras igen.

Tältdörren åker upp än en gång, och in stormar fyra japaner belamrade med kuddar och täcken.

De bad oss maka ihop oss och lade sig sedan runt sin chef.



Tetsuya Unai han hade ett par år tidigare varit i Sverige och vårt företag, Berg & Dahl blev ombedd att visa upp svensk natur och kultur på ett spännande sätt. Det blev Segling med allmogebåtar till ett naturreservat i Trosa Skärgård övernattnings och matlagning i tältkåta. (Just den kåtan som vi haft på Brasudden).

Det var tänkt att Tetsuya tillsammans med övriga från Fujitsu skulle sova i fiskestugorna och vi i personalen skulle sova i kåtan.

Natten kom och vi från Berg & Dahl låg på renskinnen runt brasan och pratade om dagens händelser och morgondagens program, då öppnas plötsligt dörren till kåtan och där stod Tetsuya Unai.

Förklaringen fick jag dagen därpå då jag berättade om de nattliga besöken i tältkåtan för Magnus, den svenska chefen.

Magnus skrattade och sa: Japanerna må ligga långt fram när det gäller teknik, men när det gäller hierarki är de medeltida. Tetsuyas stabsgrupp måste helt enkelt göra allt som chefen gör.

Det var en upplevelse att se en mångmiljardär sitta på bryggan i skymningen och skrubba rent sotiga kastruller, nynnande på någon japansk melodi! Dagen efter seglade vi upp till Oaxens Skärgårdskrog som på den tiden låg på ön Oaxen. (Idag ligger restaurang Oaxen som bekant på Djurgården).

Forts. sid 12



Oaxens Skärgårdskrog Foto: H. Forslund

Krögarparet Magnus och Agneta hade som vanligt bjudit på något alldeles extra i matväg, så vårt lilla sällskap var otroligt nöjda. När jag skulle gå ut och packa in utrustning i mitt släp så står Tetsuya på restaurangtrappen och tittar ut över fjärden bort mot Landsorts blinkande fyr.

- **Hans, säger Tetsuya, Har du tid en stund?** Visst säger jag. - Jag känner mig så otroligt lycklig att få vara här, säger Tetsuya. - Jag är uppväxt i Tokyo och i princip bara sett stora städer. Jag har aldrig sett så fantastisk vacker natur som här i Sverige, jag har aldrig seglat, aldrig sovit i tält och inte lagat mat ute i naturen, dessutom aldrig varit på en så härlig restaurang med så otroligt god mat.

Tack Hans, ni har gjort mig till en mycket lycklig människa!

Jag visste inte vad jag skulle svara, det blev tjockt i halsen. Tänk att något som många av oss nordbor tar för givet och dessutom är nästan gratis, det är en otrolig lyx för de flesta människor på jorden. Ja, lyx sitter inte i kristallkronor, flotta hus och bilar, utan i natur, kultur, ren luft och upplevelser. Här hade vi en man, en mångmiljardär som i princip kunde köpa allt man kan tänka sig av världens lyx, men det var här under ett par dagar i den svenska skärgården han fick sitt livs största upplevelser.

Tetsuya Unai längtade till svenska fjällen!

Fujitsu, var under flera år en återkommande kund som vi hade flera årliga arrangemang med.

Jag gick lite som barn i huset ute hos Fujitsu i Kista. En dag så berättade den svenska chefen Magnus att deras vd Tetsuya Unai på huvudkontoret i Tokyo skulle besöka dotterbolagen i Europa och han skulle komma till Stockholm i mars. Han hade inte glömt sina upplevelser i vår skärgård och undrat om de det fanns möjlighet att få uppleva vinternaturen i Sverige? Jag sa att jag skulle återkomma med ett förslag.

Så blev det bestämt, fjällresa till Grövelsjön med delar av det svenska dotterbolaget tillsammans med huvudkontorets stabsgroup åka med Midnight Express, Europas flottaste konferensbuss upp till Storsättras bekväma- och charmiga fjällhotell.

Mars månad kom och vi checkade in på Storsättra

Gruppen fick fina här upplevelser bl.a. åka hundspann med Ketil Reitan från Röros. Snöskotersafari med Ingemar Enarsson från Sägliden. Allt var på topp och Tetsuya Unai och hans stab strålade i kapp med marsolen. Sista äventyret var att gruppen skulle tolka efter Enarsson snövessla upp över Lillvätteshågna och ner till Foskdalen och till Ingemars fåbod i Ulvsättern.

Vi hann knappt börja tolka innan japanerna föll som käglor.

D.v.s. Inte Tetsuya Unai som stod lugnt kvar och log åt sina olycksbröder.



der. Efter att ägnat tjuo minuter med att resa upp japaner på skidorna igen så ledsnade vi. Bad dem gå in och sätta sig i vesslan. De japanska deltagarna tog med glädje av sig skidorna och satte sig i Vesslan. (Dvs. inte Tetsuya),

Det tog inte många sekunder innan det blev ett vilt skrikande och bultande inifrån vesslan!

De hade upptäckt att koncernchefen inte var med i vesslan utan fortfarande var kvar på skidorna och tolkade. Och nu ville man omgående ut och på med skidorna igen.

Okay, sa jag, vi gör ett nytt försök så får vi se. Naturligtvis så gick det åt pipsvängen och japanerna låg återigen utspridda som renskit på fjällslutningen. Enarsson suckade och sa: Vi kommer aldrig fram innan det blir vår och snöfritt i den här takten! Jag gick till Magnus, den svenska chefen och berättade att vi inte kunde fortsätta så här. Magnus gick fram till Tetsuya och pratade med honom. Tetsuya skrek några korta men bestämda order till den lilla japanska gruppen.

Tetsuya och de andra japanerna tog av sig sina skidor och alla gick in i vesslan och satte sig.

Jag mindes episoden i tältkåtan ute i Trosa skärgård och förtrod situationen. Det var den medeltida japanska hierarkin som spökade igen. Nu gick tolkningen smärtfritt och snart njöt vi av den strålande utsikten från Lillvätteshågna.

Sedan blev det lite besvärligt igen. Tetsuya som hade fått en kurs i Telemark utav min kollega Tommy dagen innan i Löväsbacken ville

naturligtvis prova på att åka utför ner till Foskvallen. Tetsuya klarade åkningen ner galant. (Man blir inte vd för ett multinationellt företag utan att man är något speciellt). De övriga i den japanska troppen tog sig ner ömsom sittande på skidorna, ömsom rullande nedför fjället.

Väl nere så möttes vi upp av same Micke som tog emot som undrade varför vi var så väldigt sena? (Vi hade inte kunnat ringa Micke pga. bristen på mobilmottagning). - Är soppan varm? frågade jag Micke. Jo, nog är den varm alltid, kanske lite stark i smaken då den stått på elden i flera timmar och reducerats, sa Micke.

Tetsuya frågade leende Micke om han kunde få köpa renhorn, hans fru hade speciellt önskat det, påstod Tetsuya med en spjuveraktigt leende.

Hemfärden gick snabbt och bra med en fullastad vessla.

Enarsson var okuvlig när det gällde önskemål om att få tolka. ALLA japaner skulle sitta i vesslan!

Det blev några fina dagar i vårt vackra fjällandskap och Tetsuya sa sig återigen "vara en otroligt lycklig människa", precis som när han fick uppleva skärgården.



Ingemar Enarsson

(längst t.h. på bilden lite uppgiven med huvudet i handen) han var en av våra bästa leverantörer, både när det gäller skotersafaris och vesseldrag. Ingemar var dessutom en mycket pålitlig och vänlig människa. Tyvärr gick Ingemar bort 2018 och finns inte längre ibland oss.

Bilden tv. Fujitsu på Lillvätteshågnas topp. Bilden ovan: Rast vid Enarsson snövessla Foto: H.Forslund

Forts. minnenas väg på sid 14

SÄRNAFFÄRN



Välkommen till det
"LILLA VARUHUSET"
i Särna - mitt i byn
(fd. Sprängs)

HÄR HITTAR DU bl.a

**Järnvaror • Färg • Tapeter • Fiskeutrustning/kort
• Kartor • Leksaker • Hundartiklar • Återförsäljare
för Cylinda produkter, tillbehör
- och mycket mer.**



Vi är även ombud för:
SYSTEMBOLAGET



**Minikafé med gott fikabröd,
mackor och korv med
bröd i butiken.**

Hamburgare
Vi serverar
hamburgare
med tillbehör.



Välkommen in

HÅLTAGNING - PIERCING

Vi tar även hål i öron för örhängen etc.

Särnaffärn • Särnavägen 133 • 0253-104 30

Särna-Idre Fiskevårdsområde

Särna -Idre Fiskevårdsområde omfattar Särna och Idre Socknar, med 17 mil större strömvatten, 6000 ha sjöar och massor av mindre strömvatten: ungefär 400 000 ha landområde. Sveaskogs vatten ingår och genom samförvaltningsavtal de flesta reservatsvatten utom i Fulufjällets nationalpark och Hävlingsystemet.

Fiske i Särna och Idre socknars världsberömda strömvatten!

Strömfiske efter öring och harr kommer i regel igång framåt midsommar. Vid lämplig väderlek kan dagsfisket på vissa sträckor vara bra även tidigare. Natfisket brukar vara fenomenalt i början av juli i vissa vatten: ex Storån, Grövlan, Sörälven, Guttan m.fl. Andra halvan av juli blir vakperioderna kortare. De största öringarna tas i regel på natfiske.

Sjöar, vinter- och sommarfiske efter röding.

Särna-Idre FVOF sätter ut röding i ett stort antal vatten (uppräknade under särskilda bestämmelser nedan). Fisket på röding är bäst maj-juni, då rödingen hugger bra på långdrag eller fluga vid nattliga vakperioder.

Fiskebestämmelser för Särna-Idre fiskevårdsområde, gäller till sista april 2020.

Fisket skall bedrivas med måtta för god fiskevård. Fångad fisk får ej saluföras. Levande fisk får ej användas som agn.

Minimimått: Österdalälven: Östomsjöbron - Hornån, samt i Fjäten från fallen till Fjätros: öring och harr 45 cm, fångstkotvot max 2 öring eller harr/kort & dygn. Flugfiskesträckor öring och harr 35 cm, fångstkotvot max 5 fiskar/kort & dygn. Övriga vatten: harr 35 cm, röding 25 cm, öring 25 cm.

Förbud mot fiske från båt eller flytring: Norra Trollsjön, Slöjtjärn, Valtjärn, Källdalstjärn, Bladtjärn, Tjärn 87, Slättåstjärn, Mellersta Långsjön, Bergslagstjärn, Kimitjärn, Klarvattentjärn, Älgsloken, Blanktjärn, Ögåvalltjärnarna, Bergslagstjärn, Bumlingtjärnarna, Siktjärn, Djuptjärn, Stora Flysjön, och Glytjärn. I Bålsjön, Öresjön Idre, Öresjön Särna, Långtjärn, Burusjön, Eksjön, Gytjetjärnen, Hemsjön, Södra Trollsjön och Näcksjön är **båtfiske tillåtet**. I samtliga uppräknade vatten gäller **max 5 laxfiskar/kort och dygn och 2 spö/fiskare** (2 spö/fiskare gäller i alla vatten, alltså även i Grövelsjön och Hällsjön).

Endast fiske med fluspö: Storån; uppströms Hällsjön, och Klingforsen - Kronparklinjan söder om byn Foskros. Sörälven; Båthusströmmen - Flottarkoj-grunden (gapskjulet). Grövlan; Storedan (gapskjulet) - Storån. Buruån; Burusjön - Smedkojan. Fjätälven; Skoterleden vid Ringströms - Inloppet i Österdalälven (Fjätros). Mellan Hällsjön och bron i Foskros är nu alltså spinn mm., tillåtet (men mellan Kronhån och Hällsjön gäller 35 cm minimimått och kvot på fem öringar). **Allt strömfiske är förbjudet 1/9 - 30/4, undantag** flugfiske efter **harr** är tillåtet 1/9 - 31/10 i alla harrvatten (i Storån finns harr upp till Sognstupet).

Fiskeförbud: Fulan; Södra Fulusjön - fallet vid Gethammaren. Görälven; nedan hån vid Lillingarna - Lillån, Flugsträckor och förbud skyltas.

Fiskekortet gäller även i: Sveaskogs vatten (ej privatarrrenderade och skyltade), hela Glysjön, hela Öjsjön och hela Trängselsjön. I Grövelsjön, i Storån upptill bäcken vid Rusk-Perskojan och i Foskan tom Ulvsättern gäller kortet (se nya fiskekartan). Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort.

FISKETIPS, FRÅGOR: Särna-Idre FVOFs hemsida www.sarnaidrefvo.se, och telefon 0253 - 10210, kl 14 00 - 15 00 vardagar.

KORTPRISER

1 dygn 90 kr 3 dygn 150 kr
5 dygn 250 kr 7 dygn 300 kr

Säsongkort (1/5 - 30/4) 400 kr
Make + Maka-kort 1 säsong (se ovan) 600 kr
Gruppkort 1 dygn (10 personer) 400 kr



"De som vill lösa fiskekort för delägare på Särna-Idre FVOs vatten, måste enligt våra stadgar själva visa att de är delägare i fisket. FVOFs styrelse har undersökt fiskerätten för Kringelfjordens fritidsområde och kommit fram till att delägare i den samfälligheten inte äger fiskerätten på den. För frågor får man vända sig till Besparingsskogens kansli, som ajourför en förteckning över delägare i fisket."

Särna-Idre FVOFs styrelse

FISKEKORT Kan köpas på följande orter: Flötningen, Foskros, Grövelsjön, Gördalen, Höstsättern, Idre, Lillfjäten, Lövåsen, Mora, Myråsen, Mörkret, Storbo, Storfjäten, Storsättern, Särna, Sörsjön, Tjärnvallen, Älvdalen, Öjvassla m.fl. **För fullständig information se vår hemsida.**



FOTO: H. FORSSLUND

Fiskekort kan även köpas på hemsidan.



www.sarnaidrefvo.se

SNÅLLA: Undvik att kasta cigarrättfimpar på vattnet (isen), fisken kan ta dem som mat. Antingen "omsätter" fisken "näring" från fimpen och får sämre värde som matfisk, eller också fastnar filtret i analen och leder till en plågsam död för fisken.

FRÅGOR/TIPS: SE HEMSIDAN:

www.sarnaidrefvo.se

- eller ring 0253-102 10.

Trevlig fiskesäsongs

Idre - Flugfiskekursen

Forts. minnenas väg...



Flugfiske virtuosen Hasse lär kompisen Jerker flugfiskets ädla konst

Så då har vi kommit ner till Idre by på min resa efter minnenas väg.

Det mest spännande minne jag har från Idre är att här, på fotbollsplanen i Idre började min flugfiskekarriär. Det gav mig idén till detta kåseri.

Vi börjar väl från början

I januari månad en gång för länge sedan fick jag en fin flugfiskeutrustning i födelsedagspresent av mina syskon.

Hela den våren gick jag och väntade på att jag skulle få ägna mig åt flugfiskets ädla konst. Jag såg mej själv i drömmen hur jag svingade flugor som "Swisher & Richards' Hen spinner" eller en "Dady long legs".



Dady long legs

Det skulle sedermera visa sig att John Goddarts "Last Hope" skulle komma att avsluta alla mina första trevande försök, (även den visade sig vara en ypperlig fluga, i den svåra konsten att hålla sig undan allt vad vattenlevande varelser vill säga).

Jag såg framför mej i min fantasi TVs en gång så legendariske nyhetsuppläsare- och fiskeexpert, Bengt Öste, stående vid min sida. (Naturligtvis speciellt upprest) för att se det revolutionerande "Kringelfjordskastet" på 55 m i blå-sigt väder, (i lugnt varierade kastet mellan 75 – 112 meter).

Bengt tittande storögt på mej, då jag landade min fjärde 6 kilos öring på en kvart!

Jag tittade på Bengt och väste överlägset genom mungipan, "visst nappa-re grabben!" (Sedan vaknade jag).

Sommaren och semestern kom.

Det vart juli även detta år, och vi for upp till Kringelfjorden. Klockan halv tolv en torsdagskväll svänger vi in på gården. Snabbt ur bilen, in i bakluckan! Här gäller det att komma iväg upp till Brattströmmen innan någon annan rackare hinner före och tar de stora som väntade på mej.

- Men vad nu? Vaaaar är flugspöet och de nya flugorna?

Jag hade lagt fiskegrejerna överst för att snabbt komma åt dem.

– Om du bär in packningen i huset kanske dina fiskeprylar dyker upp, sa min Eva i en ton som jag tyckte lät lite väl kärvändig.

Senare på kvällen kom det fram, Efter att ha lyssnat på mina alla fiskefantasier blev Eva orolig att jag bara skulle strunta i att hjälpa till att packa ur bilen och bara ta fiskegrejerna och rusa ner till sjön när vi väl kommit upp. (Var får de allt ifrån? dessa misstänk-samma människor som benämns kvinnor.) När jag var inne på macken i Insjön hade Eva helt enkelt passat på att stuva ner mina nya fiskegrejor underst i packningen!

Detta i hopp om att jag då inte skulle bara ta det "allra viktigaste", utan hjälpa till med att bära in, och plocka upp övrigt bagage.

Fyrtiofem sekunder senare låg all packning inne i huset. (Det blev en stor hög strax innanför ytterdörren).

- Hur tror du att vi nu skall komma in skrek Eva.

-Lugn, lugn, sa jag (nu iklädd fiskeväska, flugspö och en sådan där löjlig hatt som alla flugfiskare av någon anledning ska ha).

- Du vet väl att jag alltid har varit omtänksam av mej. Jag har läst upp altandörren åt dej! Hej, sa jag och smet så, fort jag kunde.

Äntligen stod jag på bryggan och lastade ner fiskeprylarna i båten.

Nu loss och iväg till forsen.
- Rackarns, båten är ju läst!!

Snabbt fixat tänkte jag, och rusade i bästa sprinterfart upp till huset. Lyckades med svårighet att ta mig genom ytterdörren, satte ena foten på något mjukt som rörde sig oroligt nere i högen av prylar. En målbrotts-röst: tränger fram ur högen.

– Se dej för farsan, ska du ta livet av älsklingsgrabben? Nu när han äntligen hittat sitt survival kit! (Hans nyinköpta dator som skulle göra hans fjällvistelse uthärdlig regniga dagar).

Väl inne hittar jag alla nycklar "utom båtnyckeln".

Jag river runt i alla lådor, anklagar fru, son och dotter i tur och ordning för: slarv, stöld, bedrägeri, skörlevnad och för sitt eget höga nöjes skull försöka driva sin man och fader till vansinne!

Mitt sista utmattade vrål hade inte tystnat då Lasse, en av mina grannar sticker in sitt huvud

Vad skriker du för? säger Lasse. Har den där björnen du yrade om i höstas förskansat sig barskåpet eller vad står på?

- Min sköna familj har bestulit och bedragit mej. Ingenting är heligt för dem. Håll hårt om plånboksfickan och klockan, de säger jag dej. Dom har stulit eller haft bort båtnyckeln för mig. Här står jag med ett halvårs längtan i bröstet, och håller nästan på att kvävas. Hör hur svårt jag har att andas! Hääähhh!

– Lugna ner dej, i bland undrar man om du är riktigt navlad, eller om du bara driver med en?

- Det minns du väl att jag skulle få låna båten. Du la själv ut nyckeln i elskåpet åt mej. Har du tittat där?

Du det ringer visst! Vi får snackas vid någon annan gång sa jag, och lät-sades springa in till telefonen.

Ett inusoniskt skratt fyllde huset, och tre par skadeglada och lyckliga ögon stirrade in i ett ansikte som skulle kunna tillhöra någon medlem i "Cyanotiska sällskapet".

Men stärkt av en pilsner och med båtnyckeln på fickan gick jag åter på lätta ben ner till bryggan.

Tio minuter senare stod jag på forstranden, på med flugan mata fram 20 meter lina och så lätt ut med skiten. Hur svårt kan det vara! Svisch, svisch, svisch så där, släpp nu! Oj oj oj

Vilket kast! (Jag kunde nå flugan med stövelspetsen). "Kanske otur, försök igen" tänkte jag, och försökte och försökte och försökte!

I vredesmod drog jag isär spödelarna, fattade om spöet med bägge händerna och sänkte hastigt mot ena knät.

Då tyckte jag att jag hörde en röst från ovan.

Först tyckte jag rösten sa:

- "Gören icke denna illgärning ty ett stort under kommer att vederfaras dig!"

Jag tyckte också att det lyste liksom en stjärna borta vid en sten i forsen.

Jag skulle just skruva ihop spöt igen när rösten blev tydligare och jag klart kunde urskilja orden.



PeRo tackar alla Kringelfjordare för i vinter
– och hoppas ni varit nöjda med snöröjningen även denna vinter.



En riktigt fin sommar önskar vi alla
Kringelfjordare

PeRo i Särna
Snöröjning • Bilverkstad • Däckförsäljning & däckreparation
ÖPPETTIDER: Måndag-fredag 07.00-17.00
ADDRESS: Vägverksvägen 8, 790 90 Särna
TEL. 0253-109 00 • Per 070-359 18 28 • Roger 070-396 16 26

PeRo i Särna AB

Rösten från ovan sa något helt annorlunda:

- Din tönt om du bryter av spöet och syskonen kommer upp och frågar "var har du flugspöt som vi köpt för våra sista ören som blev kvar sedan vi betalt restskatten? Vad säger du då? Att flugspöt svaldes av en jätteöring, och att båda nu är hos konservatorn i Mora för uppstoppning?"

Jag drog ner den löjliga lilla fiskehatten hatten för öronen och åkte tillbaka till stugan. Familjen sov. Dagens enda positivitet!

Så ösregnade det några veckor, som det gör i bland när man har semester.

En vecka kvar! Och ett bröst som oavbrutet värker av besvikelse. En värk som endast lindras något vid måltiderna, eller när det är såpass uppehåll att man i alla fall kunde ägna sig åt så avancerade aktiviteter som att gå ut med soporna. "Lite motion skadar ju inte, om man inte överdriver".

En morgon vaknade jag av att hela rummet fylldes av ett gudomligt ljus,

och utifrån kom som ljud som från Edens lustgård och jag tyckte jag hörde sus som av vingar. Jag fylldes av en stilla ro och tänkte

- "Undrar om det var hjärtinfarkt, levern eller bröstet hjärta?"

Jag låg alldeles stilla och väntade på att åter få höra rösten från ovan. Och där kom den. - Upp och hoppa din latmask, vi skall iväg och handla. Solen skiner, 25° varmt! Det var Eva.

Fantastiskt va! - Jaså man skulle få vara med ett tag till!?

Iväg till Idrebuva. Det var på affärens anslagstavla jag såg det.:

Flugfiskekurs i Idre, anmälan på turistbyrån.

Jag gick dorekt in på turistbyrån och anmälde mej. Vi skulle träffas vid Shell i Idre nästa dag. Smart tänkte jag, bara några hundra meter ner till sjön.

En ny dag grydde, och där stod jag och fem andra lika förväntansfulla, som sjuåringar på sin första skoldag.

De flesta iklädda i nya flugvästar med miljoner små fickor, (som det antagligen tog halva semestern att fylla) och så de obligatoriska löjliga hattarna och Fjällrävenbyxor, alltihop utan en skrynkla.

Munderingarna hade troligen lämnat Idrefjällens Sport en halvtimme tidigare. När dessutom en deltagare fälldes ned en mindre strömmingsskote som han hade inbyggd i hatten, och så på västgötska:

- "De la möcke tockidäringa ohyra i luften i år", då kunde jag inte hålla mig längre, sprang fram till bilen, in i baksätet, igen med dörren.

Men jag tror att skrattet hördes ut för alla tittade konstigt på mej, och västgöten såg väldigt solbränd ut, vilket var förvånansvärt med tanke på den dåliga sommaren.

Så kom maestro själv.

En stor kraftig karl i trettiofemårsåldern som jag vill minnas hette Tomas, iförd skitiga jeans, timmerhug-

gartröja, och en väl tummad skärm-mösa med texten "Lantmännen".



Till detta hade han en grågrön trasig ryggsäck av den där typen som gubbarna hade på ryggen när de på mopeden kom hem från pappersbruket i min barndom. Kontrasten var slående.

Vi turister tror oss kunna köpa kunskap, ära och berömmelse med "de rätta prylarna".

En löjlig idé som jag egentligen alltid avskytt som pesten. Därför tittade jag nu på denne enkla och lite skitige karl med stor beundran.

Jag kände direkt: "Den, han kan nåt. Han behöver inte spöka ut sig för att låtsas vara expert. Han är det!"

Maestron var tydligen van vid turister för han hälsade oss välkomna till endagarskursen utan att på något sätt dra på munnen åt vår löjliga lilla församling. - Nu går vi ner sa han, följ mej. Vi gick ner mot älven, men av någon outgrundlig anledning stannade han på fotbollsplanen.

En svag misstanke kröp fram i min luddiga hjärna. Det skulle visa sig att

jag hade rätt. Vi skulle tillbringa större delen av dagen där nere på fotbollsplanen! Vi övade överhandskast, knöt flugor på tafsspetsar, övade överhandskast, knöt tafspetsar på tafsar, övade överhandskast, knöt tafsar på fluginor, övade överhandskast, knöt fluginor på flugrullar.

**- Nu tar vi lunch!**

sa maestron. När jag skulle öppna mitt medhavda smörgåspaket hade jag stora svårigheter. 'Armana hade börjat stelna till, och drog sig uppåt i en pose som om jag var fanbärare i första majtåget. Lite pinsamt tyckte jag att det var.

För att ingen skulle märka att "gubben stelnat till" satte jag mej så att det såg ut som om jag hade armbågen i knät och vilade huvudet i handen.

Forts. sid 16

Lomkällan

Särna skogs- & försvarsmuseum

- En spännande mötesplats för alla åldrar

3 km norr om Särna, strax före avfarten till Njupeskar - Sveriges högsta vattenfall

Besök vårt friluftsmuseum som visar miljöer för skogsarbetare från förr eller besök försvarsskansen från 2:a världskriget.

Ta gärna en fikapaus i vårt café.

Där serveras fräsiga väfflor, smörgåsar, langos, bakad potatis och hembakat kaffebröd.



Möt Stor-Per Sveriges starkaste man

**Välkomna till:**

- fjällskogens, forsarnas, skogshuggarnas och flottarnas spännande värld!

Öppettider:

Från 1:a juni till 30:e september har vi öppet 11.00-16.00 varje dag

Välkomna

Gilla oss på Facebook

- Här lägger vi ut nyheter och planerade aktiviteter.
www.facebook.com/lomkallan

För mer info ring:

0253-10049 eller 070 6285059

Sommarens utställningar

Joles-Pelle, dragspelsfabrikören från Särna

Nytt för i år är utställningen om Joles-Pelle och hans dragspelsfabrik i Särna

Joles-Pelle startade och drev en dragspelsfabrik bl.a. i Särna och blev en av landets största tillverkare av dragspel under senare delen av 1940-talet.

**Jubileumsutställningarna**

-När järnvägen kom till byn -Särna Hedlunds OS-Guld i St. Moritz

Samt även

-Utställningen om beredskapstiden visar vi denna sommar.



Välkomna att uppleva Lomkällan i sommar!

Forts. minnenas väg. Flugfiske kurs i Idre...



Kanske det fungerar bättre med en jigg på på flugtafsen, eller...

Foto: H. Forslund

Med vänstra handen (som var något rörligare) lyckades jag peta in både mackor med korv och stekt ägg, samt skölja ned detta med mjölk.

En av kurskamraterna kom fram till mej och ville bjuda på mitt favorittilltugg: torkat renkött.

Det grämde mej hela dagen att jag måste tacka nej, då den enda något sånär användbara handen läst sig och nu inte ville släppa smörgåsen.

Jag vände mej om, försökte så diskret som möjligt liksom knycka till med armen så att smörgåsen skulle ramla ner i gräset. Resultatet blev bara att nu "hängde" på tummen och dinglade på ett osmakligt sätt.

Jag vågade inte visa min löjliga och osmakliga belägenhet,

så jag vände mig till honom över axeln och sa "Tack det var mycket vänligt av dej. Men jag kan nog inte få ner en bit till". Jag tror inte att han förstod hur sant det var. Jag smög in bakom ett par björkar, kavade av mackan mot en gren och satte mig sedan så att solen värmd armarna.

Efter en stund släppte krampen och jag hade bara en liten lätt känning av mjölksyra.

– Samling! ropade maestron. Nu skall vi öva på riktigt.

- Eftersom fiske som bekant kan vara lite nyckfullt, och jag vill att ni skall få känna hur det känns att få "drilla" en öring, har jag ordnat så att vi skall få fiska i odlingsdammen nere vid Larstjärnarna. De som inte har bil får kompisåka med någon.

Så kom vi till de natursköna Larstjärnarna som bjöd på lite blåsig väder, men en varm slösande sol förlät vinden. Vi gick upp till odlingsdammen som mätte ungefär 20 m i fyrkant med spångar i mitten för upptagning av fisk med håv för utplantering.

– Här under oss finns uppskattningsvis ca sjuhundra öringar! i storlekar från 3 hg till kilot. Och ni får bara ta en var! sa maestron – Jag ser inte en enda fisk, sa den enda kvinnliga deltagaren (som faktiskt var den som kom längst i övningskastan på fotbollsplan).

– Vänta ska du få se, sa maestron och gick till ett litet skjul intill dammen. Han kom tillbaka med en skopa fiskmat i form av små kulor, "pellets". Sen tog han en näve och skickade ut. Då exploderade dammen fullständigt av fisk. Många hade så bråttom att hela fiskkroppen lämnade vattnet.

Nu j .. rar, tänkte jag och började upphetsat och med darriga händer att göra i ordning spöt.

– Nu får ni sprida ut er, och passa er noga så ni inte fastnar i varandra.

Vi kastade ut och tog hem linan med små "tändsticksstora" rörelser som vi lärt oss.

Vi kastade ut, tog hem, kastade ut, tog hem. – Åhh, Nuuu! skrek kvinnan i sällskapet, med en fruktansvärt upphetsad röst. En gentleman med häv dök upp vid hennes sida och landade fisken. (Den gentlemanen var inte jag, fast jag stod närmast med min häv.

Min "sportsmananda" sa mig att fisken först skulle få en rejäl chans).

Efter en timma var vi bara två som inte fått fisk.

De övriga tittade uttråkade från strandbanken på våra fåfänga försök. Jag byter fluga sa jag. - Jag har en här som heter "Hemsedalsflugan". Den är norsk och Norge ligger ju inte så långt härifrån, så det borde nog gå.

Flugan flög över det vida vattnet (och landade fem meter bort). Jag halkade till på den hala spången och vispade till med spöt. Då small det till!

- Vad vare jag sa, han svalde Norrmannen. Min intuition sa mig att det var rätt fluga!

- Säg bara till om ni vill ha några råd när det gäller flugval, jag har det i blodet ser ni! Fisken for runt hela dammen, vattnet skvätte som en fontän runt fisken.

– Den här måste vara en som gått kvar i många år sa jag. Hämta en större håv.

Fisken tröttnade snart och lät sig snällt bogseras in till spången.

– Hur många kilo var den på? frågades det från land. Jag stod alldeles tyst och tittade ner i håven. Där sprattlade en liten 3 hektos regnbåge med en norrman fastkrokad i ryggen. Jag svalde min stolthet och gav i stället goda råd till den fiskekamrat som ännu inte fått napp. Han brydde sig tyvärr inte om mina råd utan hade en egen idé. Han plockade fram en jigg och satte på tansen!

Trots detta lyckades han av någon outgrundlig anledning dock landa en bit i halvkilosklassen.

Flugfiske vid Storloken

Foto: H. Forslund



– Nu skall vi gå ner till "Storloken" och träna under mera naturliga förutsättningar. Ni tränar så länge ni vill, jag kommer att gå runt sjön ifall det är någon som har några frågor, sa maestron.

I övrigt så tack för idag och lycka till.

Forts. sid 17






▶ FISKE

▶ FRITID

▶ HUND

▶ BOENDE

www.idrefjallenssport.se 0253-203 08

Det mesta för fiske- och vandringsturen...

Köp fiskekort hos oss och passa på att upgradera din spinn-met-flugutrustning.

– Färsk mask, drag, spinnare, flugor –

Välkommen in till **IDREFJÄLLENS SPORT** snett emot Ica Idrebua



info@idrefjallenssport.se



Det sista tog jag fasta på och åkte hem.

Pappa har du lärt dig något? sa min fiskeintresserade dotter.

Ja, ödmjukhet sa jag!

Nu kanske du undrar om jag verkligen lärde mig något om hur man fiskar med flugspö?

Jag blev naturligtvis ingen mästare, det tar nog många år, men jag lärde mej att få ut flugan tillräckligt långt för att den skulle fiska, dessutom upptäckte jag att många gånger står fisken alldeles intill land om man hukande smyger fram och stannar en bit innan sjökanten.

Denna sista semestervecka som också bjöd på det bästa vädret, uppvägrade alla regniga dagar.

Varenda dag var vi vid någon älv. Badade, solade, grillade korv och fiskade, mest jag förstås. Jag har aldrig fått så mycket fisk som denna vecka. Ett femtiotal fina harrar blev det (även om de flesta fick gå tillbaka pga. att de inte höll måttet).

Vilken rolig sport. Det absolut roligaste fiske jag ditintills provat på! Och effektivt är det ibland om man väljer rätt tid och rätt plats.

Jag har nu testat flugfiske i vatten uppe på Fulufjället där jag tidigare bara fiskat med spinnspö och flytkula, och med ett uselt resultat.

Med flugspö och fiske sena kvällar och tidiga mornar har det med åren blivit många fina fiskar uppe på fjället.



Jag hoppas att även du käre läsare får uppleva flugfiskets glädje, (om du mot förmodan inte redan är flugfiske entusiast).

Som Kringelfjordsbo så har du nära till fina fiskevatten, och det gäller naturligtvis inte bara flugfiske utan både mete och spinnfiske!

Jag vill avsluta med ett ordspråk som jag fått av Bengt Öste, när han var uppe och studerade det berömda "Kringelfjordskastet".

– Man skall inte ha flickor med sig när man fiskar. Dom står bara och får smått hela tiden. / Bengt Öste

Bengt Öste, en av teves nyhetsankare som även gjorde det populära fiskeprogrammet "Visst nappar det". Bengt öste avled 20007.

Bilden ovan: Fina fiskar från Fulufjället

Foto: C. Parthe

Bilden t.h: Bokomslag

BENGT ÖSTE Visst nappar det!



TV:s fiske expert avslöjar sina bästa knep

DIPLOM

tilldelat Hans Forsslund
som med stort flit och bravur
genomgått Idre Fiskets
Flugfiskekurs den 10/7 1990

Må all ädelfisk bäva
- nu är han/hon lös!!!

Idre 10/7 1990
Instruktör
Sten Olsson

Svenska kyrkan 
IDRE * SÄRNA

Välkommen till fjällkyrkoöverksamheten
i Idre-Särna församling!

**SOMMARENS
VECKOSHEMA:**

SÖNDAG
Friluftsgudstjänst på
Grängesåsvallen.

TISDAG
Musikkväll i Storsättern.

ONSDAG
Musikkväll i
Fjällkapellet på Idre Fjäll.

TORSDAG
Friluftsgudstjänst
vid Njupesjär.
Nattvard på Idre Fjäll.
Ljusgudstjänst i Storsättern.

DESSUTOM:
Fler gudstjänster samt dop
och vigslar i kapellen,
kyrkorna eller utomhus,
kontakta oss gärna!

*Gud välsigne dig!
Välkommen!*

Veckor, dagar och tider, mer info. och kontaktpgiffter finns på hemsidan.
Telefon 0253-59 61 54 • www.idresarnaforsamling.se

Lite skitsnack... och dassiga minnen!

Niklas Natt och Dag

beskriver utförligt upplevelser under en "sittning" i sin roman "1793". Kanske inte direkt på ett utedass men väl på en potta. Tror dock att upplevelsen på ett utedass kan upplevas lika intensivt. En enkel sittning och en fungerade mage är nog lika viktig i dag som år 1793.

Text: H. Forslund

"Jag vaknade i ottan, klev hastigt ur sängen, lyfte fram porlinspottan från sin plats under spjälorna, svängde nattskjortan ett halvt varv om livet och intog sedvanlig hukande position. Denna min tarmtömning visade sig vara av ett slag som jag haft ynnesten att få uppleva alt för sällan, då alla faktorer samverka för att nå bästa resultat. Trots att min kosthållning inte varit den bästa på sistone var konsistensen ett dygdemönster: lagom fast för att erbjuda ett motstånd och lämna efter sig känslan av prestation, men samtidigt följsam nog att inte välla minsta omak. I samma stund som min barlast lossats fick jag liksom ett erkännande i form av en fanfar från tuppen nästgårds, och kände mig därtill inte oförtjänt. När jag sedan tvättade mig och klädde mig var det med bästa humör.

Vi är nog inte så många kvar som har minnen från torrdasssets dagar.

I Kringelfjorden så finns faktiskt några hus som fortfarande har utedass. Det är väl en tre fyra äldre hus med anor från flottningstiden som ännu inte anslutit sig till våra moderna vatten och reningsverk. Naturligtvis har alla hus byggda efter 1980 vatten och avlopp. Fiskartorpsstugan, även den från en gammal övernattningsstuga från flottningstiden med utedass. Stugan har

sedan utnyttjats som fiskestuga av skogsbolagets personal.

Numer är även den stugan ombyggd med indraget vatten och avlopp. Dock har man valt att ta vatten ur egen brunn samt installerat trekammarbrunn istället för att använda vårt VA-nät.

Det var ju torrdass vi skulle prata om.

När jag någon gång på 80-talet gick förbi Fiskartorpsstugan såg jag att det lilla enmans dasset låg vält i slänten ner mot älven.



Filosofiska rummet Bild: Lars Horst / Kringelfjorden

Välkomna till Grövelsjöns Fjällstation

Restaurang och Café

Vår restaurang med Slow Food inriktning har en mäktig utsikt över de norska fjällen.

Ät en god buffé eller ta en fikapaus med kaffe och dopp.

Spa

Unna Er en lugn stund med en av våra sköna behandlingar. - Må gott och ladda nya krafter!

Butik

Välsorterat sortiment av friluftskläder och utrustning.

Allt vad du behöver för fjällturen. Livsmedel, tidningar, hantverk och souvenirer.

Uthyrning

Välsorterad uthyrning av friluftsutrustning till vettiga priser. Här finns allt som behövs för fjällveckan.

Guidade vandringar - Temaveckor

Hela sommarsäsongen anordnas turer med färdledare och olika temaveckor.

Ring eller besök vår hemsida för mer information.

www.stfgrovelsjon.com



FJÄLLVANDRA I SOMMAR!



Vandra tryggt längs mittals av leder eller upplev äventyret bortom dem i landets sydligaste fjäll.

KRAV-certifierad restaurang, familjevänligt och mängder med fjällarrangemang.

Mer information och bokning på svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
E-post: fjallbokning@stfturist.se Telefon: 0253 - 59 68 80

På fiskartorpsstugans vägg satt en lapp med texten:

"På hösten 19?? drog här en svår storm förbi och dasset välte.

Ingen person kom dock till skada!".

De flesta i vårt moderna samhälle och som är under 50-år har nog aldrig fått uppleva torrdassets bra och mindre bra sidor, och kanske inte ens vet hur dessa fungerar.

Visserligen finns torrdassen kvar i enklare sommarstugor på landet, men även många av dessa förtjänar inte epitetet torrdass då man har moderniserat med mull- och eltoaletter.

I upplysningens tjänst så vill jag inte att ni dagens medelålders och ungdomar skall gå genom livet utan att veta lite om denna så viktiga serviceinrättning. Ja, förresten de flesta i min egen ålder har inte heller haft förmånen att få uppleva ett riktigt utedass så jag ser det som en kulturgärning.

Dasset i mitt hjärta...

I mina tidigare år så bodde jag kortare och längre tider hos släktingar uppe i en Ångermanländsk by vid namn Dombäck eftersom mina bägge föräldrar var sjukliga under en tid. Sedan ville jag inte åka hem då jag trivdes med att bo närmaste granne med skogen, naturen och den brusande älven.

Hemma i storstaden bodde min familj i nybyggt hus med alla tänkbara bekvämligheter. Men jag trivdes ändå bäst i det enkla nära naturen.

Dasset i Dombäck låg uppe i skogsbacken sådär en hundra meter från boningshuset. Dasset var av den lite enklare "ensitsiga" sorten. Dasset var dock ingen hemsk historia utan ganska trivsamt och väl pyntat med mattor och kungabilder. Sommartid hände det dasset även fick tjänstgöra som lekstuga. Enda lyxen på dasset var att det fanns en naken glödlampa så man skulle hitta dit även mörka vinternätter. Jag behövde dock aldrig "gå ut på dass" vintertid, då fick jag använda pottan istället.

Dasset hade ingen tunna utan man öppnade bara bakstycket när det började bli fullt, och sedan "rakade" man ut det hela i skogsslätten ner mot älven.

Som toapapper användes olika gratis-kataloger som man borrhade hål i ett hörn på och hängde på en spik. Telefonkatalogen kom jag ihåg att jag tyckte var bäst med sin lite strävare yta och som lätt kunde mjukas upp med gnuggning. Tidiga Åhlén & Holms kataloger fungerade bra även de. Värre var det med de lite senare av Weibulls kataloger. De hade ett glättat papper så hur man än gnuggade så var som att man torkade sig med en plastpåse! Ingen höjdare, utan kunde ge mycket "extraarbete".



Faster Gerdas dass

– en historia för sig!

Utedassen var inte så ovanliga på slutet av 50-talet och början på 60-talet. Jag minns flera som hade utedass. Faster Gerdas på Gideåbackas dass var av en lite speciell konstruktion. Hennes dass var liksom inbyggd en bit upp inne i ladugården. Dasset hängde som ett "burspråk" över gödselstacken som tornade upp sig likt en pyramid nerifrån och upp mot de tre hålen som var i olika storlekar för att passa "sittningar" för alla åldrar. Jag var ofta hos faster Gerda. Hon hade kor, höns häst och gris, så det var väldigt spännande.

En dag när jag precis fått ett nummer av Kalle Anka & Co så skulle jag vara hos faster Gerda.

Detta medan det skulle tvättas trasmatör nere vid älven, och man ville inte ha mig springande på bryggan. (Flytväst var inte var inget man hade).

Jag satt i faster Gerdas kök med mitt pinfärsk nummer av Kalle Anka & Co då magen plötsligt sa att "nu var det dags". Jag gick ut ladugården och upp i burspråket. Nya numret av Kalle hade kommit med posten samma dag och var jättespännande så den kunde ju inte lämnas kvar i köket, utan fick följa med upp på dasset.

Bäst som jag satt där och läste (jag kunde göra två saker samtidigt på den här tiden) så kom Gerdas katt, Missan och försökte stryka sig mot mina ben som dinglade en bit upp från brädgolvet. Jag vill naturligtvis försöka komma ner en bit så jag kan klappa Missan. Ligger Kalle Anka på sidan om mig och skall precis böja mig ner till Missan då jag upptäckt att jag lagt Kalle i dasshålet bredvid och nu var tidningen borta!



Jag tittar ner i hålet och ser att min Kalle ligger på toppen av "pyramiden".

En alldeles pinfärsk Kalle Anka som inte var färdigläst kunde man ju inte bara gå förlorad. Jag borde nå tidningen om jag lutar mig ner i hålet. Jag när precis Kalle med fingertopparna. Jag behöver bara böja mej lite, lite till. Voops!

Där gled lille Hans ner genom hålet, rullar ner efter den övre lite torrare delen av pyramiden, för att sedan stanna upp i det nedre slaskiga delen där både mänsklig och djurens avföring samlas.

Jag springer gråtande ut på gårdsplanen och möter en chokd faster Gerda.

Vad i herrans namn har du gjort, nästan skriker hon. Pär kom, det här eländet får du ta hand om!

Pär, Faster Gerdas äldste son som annars brukar vara så snäll ryter åt mig, stå kvar och av med paltorna medan jag hämtar vattenslangen. Jag blev omsorgsfullt och brutalt tvättad. Först med slangen, sedan skrubbad i en stor träbalja.

Som avslutning fick jag en omgång av slangen igen. Ta på dig de här kläderna. Dygnkläderna får karringarna nere vid älven ta hand om, sa en mycket irriterad Pär. Vet du vad min Kalle tog vägen? sa jag. Tok, ska du ha däng eller, sa Per och gick mot sin nyinköpta skära Folka bubbla. Får jag åka med? ropade jag. Pär svarade inte utan försvann med en rivstart.

Vindarnas Tempel...

Min familj köpte 1964 en liten ö i Stockholms skärgård. Även här fanns det ett utedass av "korvstånds" modell.

Av någon outgrundlig anledning stod dasset på öns högsta höjd vilket fick till följd att när det blåste hårt var det problem att få ner pappret i hålet.

Dass med fritt fall ner i fjorden

Jag minns även ett dass på norska västkusten som jag besökte under en semesterresa. Där var det ett liknande problem, fast värre! Dasset var placerat så att själva fjölen hängde ut över en brant med fjorden nedanför. Där fick man stoppa ner handen ner till armbågen för att bli av med pappret. Annars flög det direkt pappret direkt upp i dasstaket. Forts. Sid 20



Behöver inte vara en dröm...

- Inte försent att välja ATV
- Inte förtidigt att titta på en skoter. (Nytt-beg.)

Välkommen in till oss i sommar.

Vi har semeserstängt: v 32, 33, 34.

ÖPPETTIDER:

Mån-tor 09-17.00. Fredag 09-16.00. Lunch 11-12.00. Lör-sön. stängt.

Välkomna till en bra affär

ski-doo | LYNX | can-am

SKI-DOO LYNXHALLEN IDRE
Industriområdet • Tfn 0253-205 01 • www.idreskoter.com

Forts. Dashedhistorier



M/S Sjögull Foto: Blidösbolaget

Mats Östermans "skitiga" båtfärd på Möja Västerfjärd.

Under ett antal år hyrde Eva och jag båtplats i Löka fiskehamn på Möja av Mats Österman.

Eva och jag blev mycket goda vänner med Mats och hans fru Birgitta. Vår båtplats var precis vid Mats båthus. Mats jobbade med lite av varje som de flesta skärgårdsbor, hade får, fiskade och var även en ansedd snickare. Löka fiskehamn hade även ett antal gästplatser för besökande. Mats ansvarade även för sop- och latrintömningen för gästplatserna.

En blåsig kväll när jag sitter på bryggan så ser jag Mats kommer roende med sin svarta sköteka genom inloppet i piren, Mats rör snabbt förbi mig och in i båthuset utan att titta upp. Han lämnar en omisskännelig doft som inte bara kunde vara ett olycksfall i blåbyxorna när mig.

Mystiskt, tyckte jag. Det här måste undersökas.

Jag går in i båthuset, Dra igen dörren, skriker Mats irriterat. Jag tittar ner i skötekan och där står ett par dasstunnor och ekan har ett otrevligt brunt spillvatten som sipprar upp när Mats förflyttar sik i ekan.

Vad har hänt? frågar jag.

- Du kommer inte att tro mig, säger Mats. Jag brukar som du vet tömma skittunnorna ute på fjärden. Det brukar inte vara några problem att bara tömma ut över aktern.

Det blåste lite idag men det borde gått bra att tömma ändå, sa Mats om inte Sjögull passerade i full fart bara tjugo meter ifrån mig precis som jag lyfter en tunna.

Först kommer fartvinden och toapappren som låg överst för upp över ansikte och mun.

Jag kunde inte släppa tunnan så jag försökte liksom blåsa iväg toapappren, fluff, fluff, fluff. Sedan kom vågsvallet! Jag ramlar baklänges över den andra tunnan som välte och den jag höll på att tömma fick jag över mig, och det som var kvar i tunnan lika så!

Vill du göra mig en tjänst så gå upp till min snickarbod och hämta ett blåstall som hänger där. Ta med sandsåpan också så badar jag här i båthuset så länge. *Träffar du Birgitta så får du inte säga ett knyst om det här, då kommer jag att kölhala dig, sa Mats.*

Jag har inte njutit av så många utedass här uppe i Nordvästra Dalarna.

Dasset vid St. Harrsjön och dasset vid Rösjön de gånger jag bött där förstås. De har jag inga bilder på, men däremot bilder på Inga Walls lyxdass uppe på Stenvallen.

Kringelfjords-Nytts gästmedarbetare Inge Blomberg kom med ett rätt "dassigt" inlägg.

- Helt otroligt Hasse, men jag satt på dasset och kollade mobilen när du gjorde ditt inlägg på Fejan.

- Jag bor ju lite spartanskt när det är högsäsong och jag har fullt med folk här uppe på Gammelsätervallen.

- Allt går ju att lösa. Köpte en pinnsotol på Glimten i Idre innan de stängde. Bästa toastolen jag någonsin haft! Jag sänder dig ett par bilder från förrådet (tillfälliga dasset) med spegel och tavla över Nipbyn Mest för kul och snabb respons till dig på en kul idé.

Ps. Kom ihåg att nöden har ingen lag.

- Allt gott. / Inge



Inges av "nöd" inredda tillfällighetsdass Foto: I. Blomberg

Selma Lagerlöf lär ha sänt en dikt till Gustav Fröding för att få hans omdöme. Detta lär vara Frödings svar:

*I skitande ställning jag läste ditt brev
ju mera jag läste, dess mera det drev.*

*Men marken var frusen, det fanns inga löv
så med dina rader jag torka min röv.*

Gustav Fröding



Inga Walls lyxiga dass på Stenvallen

Foto: H. Forslund

Kurvans TYG & KLÄDER
IDRE 0253-205 04

Välkommen till vår stora butik!
Kläder och tyger i mängder!

Hos oss hittar du tyger i alla smaker • Vi syr gardiner på beställning
Kläder för dam, barn, herr • Snösmucken • garn mm.

Syrran & Jag
Kurvans

Välkommen till vår butik mitt i byn
Heminredning för alla

Lakan • dukar • ljus • lampor • mattor • handdukar • skor mm.

0253-205 03

Öppettider för båda butikerna

Måndag - Fredag	10:00 - 18:00
Lördag	10:00 - 13:00
Söndag	Stängt

Välkomna önskar personalen!

Utedassets lovsång

*Jag minns min svunna barndomstid
med sol och sommarhagar
Med lek och ras i lantlig frid
och plommonfyllda magar*

*Jag minns en lummig vild berså
av hägg, syren och fläder
Ett litet hus med snedtak på
och dörr av enkla bräder*

*Minns snickarsågens cirkelgång
i nötta furusitsen
och tusen flugors muntra sång
i djupet under britsen*

*Visst är den sanitär och fin
och ren den nya tiden
med blanka knappar, kranar och porslin*

Men var är ron och var är friden?

*Dessa visdomsord hittade Lars Horst
(Kringelfjorden) troligen när han besökte
"Filosofiska rummet" på sidan 18.*

Dassets historia – inte bara en skitsak...

*Text: H. Forsslund. Källa: Det svenska
dasset inte bara en skitsak / Kalle Bäck.*

**Det vet Kalle Bäck född 1949,
professor och historiker vid
Linköpings Universitet.**

Kalle har åkt land och rike runt och föreläst om utedassets kulturella och sociala betydelse historiskt sett.

Dessutom är Kalle författare och upphovsman till den lilla boken "Det Svenska dasset - inte bara en skitsak".

Boken handlar om utedassets betydelse inte bara som avträde utan dasset som forum för social kontakt och medborgarfostran.

Vad är då ett utedass?

Ute-dass, som namnet säger så handlar det om en toalett som är belägen utomhus – ofta friliggande från huvudbyggnaden. Det enklaste allmogedasset är gjort av trä och oftast saknar uppvärmning.

Utedasset har många namn: Petterboda, skithus, avträde eller hemlighuset. Det gamla dasset känns igen på sin "lite" speciella doft - och att det brukar finnas ett litet utsågat hjärta på dörren så den som sitter på "tronen" kan få en liten blick av omgivningen utanför, utan att själv bli närmare iakttagen. Hjärtat fungerar även som ledtråd till vilken typ av byggnad det handlar om.

Våra moderna utedass

bjuder inte riktig på samma doftupplevelser som de gamla. Välventilerad konstruktion och att man numer har torvströ över sin "dagliga gärning" då den är så att säga avklarad.

Dassets konstruktion

Här har det väl bara byggherrens egna fantasi som är begränsningen. Det kan vi vara ense om efter att sett bilderna från Inge Blombergs och Inga Walls dass, bäge ytterligheter åt var sitt håll.

Förutom det obligatoriska hålet i form av ett hjärta brukar dassets dörr även vara utrustad med ett handtag i trä och en låsanordning - typ hasp eller hake.

Forts. på sid. 22



Byskolans dass vid Eke Kyrka, Gotland
Foto: Hans Forsslund

Båtturer på Grövelsjön

Ta en tur till Norge med M/S Sylöra

**TIDTABELL SOMMAREN 2019 (26 JUNI - 29 SEPTEMBER)**

Från Grövelsjön, Sverige	10:00	11:30	14:30
Från Sylen, Norge	10:45	12:15	15:15

MÅSTE FÖRBOKAS! TEL. 070-336 25 80

Bokningen är öppen alla dagar kl. 08:30-16:30 från 24 juni till 29 september

DU BETALAR NÄR DU GÅR OMBORD, MED KORT ELLER SWISH (Ange "Sylöra")

PRISLISTA

Vuxen, enkel	SEK 150
Barn 3-14år, enkel	SEK 100
Barn 0-2år	Gratis
Hund, enkel	SEK 75
Liten ryggsäck för dagstur	Gratis
Större ryggsäck/packning	SEK 50
Tur & retur samma dag	SEK 200
Extratour, minimiavgift	SEK 800

M/S Sylöra går alla dagar 26 juni - 30 september 2019, från Grövelsjöns södra strand till båtbyggnaden i Sylen. Varje tur tar ca 35 minuter. Vid stark vind kan turer ställas in av säkerhetsskäl. Turer utan förbokade passagerare ställs automatiskt in. Kontrollera gärna genom att ringa 070-336 25 80.

Extraturer kan köras efter överenskommelse

M/S SYLÖRA

Forts. Dassets historia...

Was ist das - inte bara en ordvits

Ordet "dass" kommer helt riktigt från tyskan, där det avser en bestämd artikel. Det är troligen substantivet das Haus (huset) som gav oss svenskar ordet dass.

Själva sitsen består oftast av en träbänk med ett, eller flera, runda hål i. Dass med flera hål fanns oftast på större gårdar, allt för att öka den sociala samvaron - samt att undvika köbildning...

I Lycksele lär det funnits ett dass med 68! hål och 34 dörrar. Det låg på Finnbacken i centrum och tillhörde Folkets hus. Dasset är nu rivet.

Inredning/tillbehör

En del dass var mycket enkla av "korsvåndsmodell" med ett hål att fylla och inte mycket mer. Annars så varierar inredningen mycket. På 30-40-talet så började dassen bli lite mer designade, framför allt fritidshusen dass förvandlades till lite av "skönhetssalonger" med trasmattor, färgtryck med kungafamiljer och sommartid fanns ofta även en vas med ängens blommor i.



Ängsblommor, Lissåvallen / Särna
Foto: H. Forsslund

Och nu var lock över sitsen en självklarhet, vilket det inte varit tidigare och tillsammans med kalk och torvströ så blev lukten inte så besvärande.

Man "vinterbonade även sitsen med en ring av frigolit, "så man slapp frysa häcken av sig", som min svärfar Sigge sa när han presenterade nymodigheten på sitt torp Petterslund.

Kalle Bäck har i sin bok "Svenska dasset - inte bara en skitsak" räknat upp vad ett riktigt dass kräver:

- 1) Toalettpapper.
- 2) Någon form av möjlighet att tvätta sina händer.
- 3) Tidningar att njuta av när man gör sina behov.
- 4) Fönster med gardiner - och gärna fin utsikt.
- 5) Affischer, ofta med en bild av kungen eller kungafamiljen.

Hemlighuset

Enligt Kalle så var dasset även platsen där man berättade hemligheter - och hade hemliga möten. Det är därför utedassen även kallas hemlighuset - ett namn som även överförts på moderna toaletter. □



Smått & Gott

FRÅN ORT Å STÄLLE Nyheter och information

Bild: Gammalt vykort - gåva från Sven



Klutsjö-Sven

I vinternumret 2017-18 skrev jag under rubriken *Minnenas väg* om min sedan länge avlidna gamle vän, Sven Svensson (Klutsjö-Sven). Jag berättade att en dag passerar en stelbent "vän av ordning" och undrar om Sven har registrerat bolag och betalar in sin skatt och moms regelbundet?

Sven blir ledsen och upprörd, tömmer sin lilla bod, välter den bakom ett buskage (Där den låg i flera år som ett trist minne över intolerans och avundsjuka).

Jag hittade tyvärr ingen bild på Svens lilla kiosk till artikeln den gången. Nu när jag letade andra bilder i mitt minst sagt röriga

bildarkiv dök en bild på Svens kiosk upp. Tänkte det kunde vara intressant för er som läste artikeln att få se hur Svens kiosk såg ut. Ni som inte läst den ganska spännande artikel om Klutsjö-Sven och hans familj, ni kan gå in på vår hemsida och öppna Kringelfjords-Nytt sidan 18.

Otroligt förresten att sådana människor finns! Intoleranta människor som inte unnar en sjuk gammal man lite livskvalitet. En person som själv försöker att hitta på något att sysselsätta sig och egentligen inte kostar staten något extra utom sjukpension. Medan man på annat håll kan vråka ut ersättningar och sysselsättningsbidrag. □



Foto: H. Forsslund

Störröset vid L:a Harrundsjön

I förra numret av Kringelfjords-Nytt så berättade jag om det vackra lilla störröset uppe vid L:a Harrundsjön. Störröset är en av de äldsta och vackraste byggnaderna i vårt område (Särna-Idre-Grövelsjöfjällen).

Stugan har förfallit under en längre tid, men nu har taket börjat rasa in och vatten har fritt spelrum in i stugan. Eldpallen är nästan bara lite murkna rester kvar av. Nu är det bara en tidsfråga innan hela taket ramplar in och då vet vi att det blir svårt att rädda något över huvud taget.

Jag kontaktade för ett år sedan någon på Länsstyrelsen Dalarna, (namnet har jag tyvärr glömt).

På Länsstyrelsen var man inte intresserade att göra något åt stugan. I somras kontaktade jag Särna Hembygdsförening, som inte sa sig ha några som helst resurser att rädda stugan.

Jag väddade då vintras i Kringelfjords-Nytt om bidrag från företag och privatpersoner. Inte en enda hörde av sig!

Jo, Elon Andersson från hembygdsföreningen i Särna efter att ha läst min artikel i Kringelfjords-Nytt. Elon tyckte väl det var trist att inget kunde göras åt störrösets förfall.

Elon ringde mig och berättade att han pratat med Länsstyrelsen Dalarna, de kunde inte lova något men skulle fundera på det hela. Elon gav mig telefonnumret till Andreas Järlespång på Länsstyrelsen.

Jag ringde upp och pratade med Andreas som var mycket tillmötesgående, men sa att det var svårt med pengar efter drastiska neddragningar efter regeringens budgetöverkommelse, och dessutom var själva störröset i privat ägo och på "ofri grund" som det heter. Man behöver ägarens tillstånd. Andreas Järlespång skulle föra ärendet vidare till en Linnéa Skoog.

Det var tyst länge från Länsstyrelsen.

Under tiden så lyckades jag spåra ägaren till störröset som visade sig vara en Mona Kristina Wesström. Även Mona visade sig vara en jät-trevlig och intresserad person.

Mona berättade att hon fått ära stugan, men hon hade inga ekonomiska förutsättningar att underhålla den. Var det någon annan som ville renovera stugan så var det ingen som var gladare än hon.

Nu börjar det hända saker!

Jag blev upprörd av John Halvarsson på Länsstyrelsens Särnakontor. John lät väldigt entusiastisk, och berättade att de hade varit och tittat på störröset och i första hand beslutat att lägga nytt tak. Tyvärr blir det inget spåntak som jag hade önskat utan ett tak av "pannplåt" som i alla fall har en snyggare profil än vanlig korrigerad plåt. Man hoppades även på att Länsstyrelsens Dalarna får ta över ägandet. Då kan man renovera mera och Störröset kanske då får leva vidare i hundra år till med en ansiktslyftning då och då.

Ibland är den dörr man trott varit av betong, visat sig bara varit ett draperi av finaste linne, och som lätt öppnade sig. (Bara det sitter rätt människor där bakom).

Passa på att och vandra runt uggarna och besöka störröset i sommar. Vandringsbeskrivning hittar du på vår hemsida väjl sedan "Kringelfjordnytt Vinternumret 16 (sidan 17).

Go tur / Hans

Föreningsnyheterna


KRINGELFJORDENS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Särna-Idre


Ordföranden har ordet...

Så blev det grönt ännu en gång... Efter ännu en vinter med mycket snö, nästan som på den gamla goda tiden. Nu återstår bara att summera vinterns framfart när det gäller våra gemensamhetsanläggningar.

- Och förstås min önskan att Ni alla får en fantastisk sommar med bär, bad och båt i och omkring en av Sveriges bästa fritidsbyar. Härliga vandringar och utflykter inte att förglömma.

Kurt Pettersson
Ordförande

ANLÄGGNINGAR HALVÅRSRAPPORT

Här kommer lite information om vad som hänt i vinter, och planeras att hända i sommar.

VA-SYSTEMET

Vattenverk och reningsverk har fungerat bra den gångna vintern, fränsett något fryst avlopp hos enskilda husägare. Ett bra tips för den kommande vintern är att när man kommer upp till huset på vintern börja alltid med att koka upp en kastrull med vatten och ett kg salt att slå i avloppet då smälter den eventuella isproppen.

Som vanligt har det inte varit några problem med dricksvattnet. Förra våren var vi lite oroliga eftersom vi hade rekordhög vårflood. Vi tog då prover som visade att ingen inträngning av älvvatten skett. Denna vår slapp vi dessutom extremt högvatten i älven.

Nu i vår genomför vi en stor renoivering och uppgradering av reningsverket. Välbehövligt efter 35 års drift. Detta är inget som påverkar oss boende.

VÄGAR

Den gångna vintern var av det mer normala sorten. Snöröjningen har fungerat mycket bra. Långa perioder var temperaturen mycket mildare än vanligt, särskilt under nyår och sportloven till mångas nöje.

Vägarna i tomtområdet för rätt illa under påsken när snösmältningen tog extra fart, samtidigt som många var uppe och njöt av ett helt otroligt påskvader. Vägarna är nu skrapade och Näverbäcksvägen förstärks med mycket grus för att öka bärigheten.

Asfalsvägen kommer att ses över och det blir nog aktuellt med lagning av några s.k. potthål. Vi kommer nu till att hösten fortsätta arbetet med dikning efter Dalälsvägen för att förbättra avrinningen. Dalälsvägen ingår i de bidragsberättigade vägarna från och med i år.

Slyröjning fortsätter som vanligt det är bra om vi lägger allt ris bortanför Dalälsvägen där vi haft en hög tidigare, så hämtas det upp.

Har du större träd som du vill ha bort så kontakta Skid-& Friluftsså får vi se om vi kan hjälpa dig. Du kan förslagsvis ringa Kurt på 070 601 24.

Särnahedens bystuga

Särnaheden, vår närmsta grannby som alla åker igenom men sällan stannar till i har en bystuga som vi Kringelfjordare använder varje år i september till våra föreningsstämmor. Till denna hör en bystugeförening där några av oss är medlemmar. Att Särnahedens bystuga blir kvar är av ett visst intresse för oss i Kringelfjorden eftersom vi inte har någon egen samlingslokal.

Informationsmöte med inbjudna Kringelfjordare

På påskdagen hade ett tjugotal Särnahedenbor och tre personer från Kringlan tackade ja till en informations- och diskussionsträff med kaffe och duppa. Man vill helt enkelt få nya idéer hur bystugan skulle kunna användas bättre, och inte minst sagt flitigare.

Bystugor finns i nästan alla byar häruppe i norra dalarna och dessa kom till för att användas som samlingslokal och festlokal för föreningar och enskilda, lite som byns nav. I Särnaheden, som på de flesta andra små orter på landsbygden har innevarantalet minskat och därmed utnyttjandegraden av bystugan.

Många idéer och tankar på mötet
Många idéer kom upp vid mötet och följdes av frågan vilka som kan tänkas göra vad och vilka som kan tänkas komma att använda bystugan och vad det finns för arrangemang man kunde tänkas anordna? Här intresserar man sig givetvis för den åtminstone tidvis mer befolkade grannbyn Kringelfjorden.



Särnahedens Bystuga

Och varför inte? Särnaheden är en underbart belägen och mycket gammal by, äldre än Särna. Vi Kringelfjordare är välkomna att bidra med idéer och att delta i anordnade (eller hyra bystugan för egna arrangemang).

Helt klart är att bystugeföreningen behöver få in pengar för att täcka drift och underhåll om bystugan skall finnas kvar, som just bystuga och samlingslokal.

Tidigare aktiviteter som anordnats i bystugans regi
Bystugeföreningen anordnar ett skoterrally på vintern och deltog tidigare i Särnaveckan, v 29, med en "Särnahedens dag". På önskelistan finns också att återuppliva denna. Midsommaraktiviteter finns också med på den listan.

Vad händer nu?

Efter informationsmötet där vi tre Kringelfjordare deltog har ett styrelsemöte ägt rum. På mötet valdes en helt ny styrelse, där även Kringelfjorden har en representant med. På styrelsemötet bestämdes att Stugbyföreningen skulle avvakta med Särnahedens dag och större arrangemang till nästa år. Detta med tanke på att styrelsen i stort sett är helt ny vill så vill man få lite erfarenheter innan de drar igång för stort.

Däremot kan man tänka sig att ha lite mindre arrangemang under sommaren som t.ex. "loppisdag", tipspromenad eller liknande. Information om aktiviteter kommer i förekommande fall att läggas ut på Facebook.

Bystugan är tillgänglig för oss Kringelfjordare

Bystugan kan hyras till en låg kostnad per dag/kväll för privata arrangemang där utrymmet i våra hus inte räcker till. Catering kan ordnas och även enklare logi. Bystugan har även en fin scen för t.ex. underhållning.

Bli medlem

För den som är intresserad av att bli medlem i bystugeföreningen är avgiften 100 kr/pers/år enskild medlem. 150 kr/pers/år familj. Betalas till: Plusgironr: 4985181-9.

Priser Hyra

- Hela lokalen för fest, dans och större möten, inkl. kök, porslin: 1 000 Kr
- Stora salen, sittande föreningsmöte bara någon timme och endast kaffeservering: 500 Kr
- Lilla matsalen och köket: 500 Kr
Kontaktperson hyresfrågor: Bo Björneby 070-6071414
bbjorneby@hotmail.com

/ Gösta Olsson
f.d. Kassör i Kringelfjordens Samfällighetsförening


KRINGELFJORDENS
Skid-& Friluftsförening


Så var det då dags med lite information från Kringelfjordens Skid-& Friluftsförening.

Jag har som bekant efterlyst lite hjälp med text till tidningen. Något som nu äntligen hör sammans. Dels artikeln ovan om Särnahedens Bystugeförening där min vän och före detta kassör i Samfällighetsföreningen, Gösta Olsson informerar om Särnahedens Bystuga och "Vår-tid i Kringelfjorden" på nästa sida, där min granne Christer Sjöling berättar om sina tre värveckor i Kringelfjorden över påsk och Valborgsmäss. / Hans

Forts. sid 24.



VÅR-tid i Kringelfjorden

Text & Foto: C. Sjöling

Efter tre veckors vistelse i "Kringlan" - som började med påskhelgen som i år var väldigt sen 18-22 april, bar det hemåt till Göteborg igen med sig många underbara minnen,

Vi tycker att kanske detta är den finaste tiden att vara här uppe när vintern går över i vår.

Påskan var ju som ni som var häruppe vet helt underbar med mycket snö och jättefina skidspår eftersom nätterna fortfarande var kalla, vilket också medförde fantastiska slalombackar för de som ville åka utför.

Jag hade lovat Hasse en liten påskresumé – och här kommer den:

En påsk-skidhelg att minnas

Vad sägs om medhavd lunch ut i backar eller i våra härliga skidspår i 15-18 plusgrader och strålände solsen? Kan det bli bättre?! (Vi såg även solande lunchgäster i byns egen härliga snowboard & pulkabacke).



Kul i Påsk

En annan höjdare var som vanligt vårt jättetrevliga "Kul i Påsk" på påskafton som vår fantastiska skid- & Friluftsförening som vanligt anordnade ute i Brasuddsparken.

Här bjöds bl.a. på lekar, Lilla Hasaloppet, Stora Hasaloppet, tipspromenad för hela familjen, lotterier, skotersafari för yngre, påsk-påskastning för yngre, fiskdamm, korvgrillning, kaffe med bulle, musik. Och framförallt en go gemenskap i ett fantastiskt väder (men nästan lite onödigt varmt), - allt under ledning av vår nya ordförande, Kjell Andersson.

Och tack även ni alla övriga som hjälpte till att göra det så jättetrevligt!

Kanske var det lite färre deltagare denna påsk efter som många trodde att snön inte skulle räcka till.

(Synd om dem, -men det går fler tåg).

Majbrasa

Efter påskan blev det ganska tomt i Kringelfjorden. De flesta skulle väl hem och jobba eller gå i skolan. Men vi (som nu mer nästan har ständig semester) stannade kvar och fick uppleva många soliga dagar med mycket värme, med kanske lite kyliga kvällar.

Till Valborgsmässoafton hade vi som var kvar med Kjell G. och Göran E. i spetsen samlat ihop till en jättefin brasa som vi tände kl. 17 00. Vi sjöng inte så många vårsånger, men njöt av den goa värmen från brasan och den fina gemenskapen.



Majbrasa i torraste laget - och en första maj i kallaste laget

Innan vi tände brasan kontaktade Kjell G. Mora brandtjänst om det gick bra att elda? (för det var ju så torrt i markerna). Snön hade försvunnit helt på en dryg vecka. Beskedet vi fick var att det var helt ok att elda.

- Men vad hände sedan med vädret? Fredag den 3 maj blev det kallt, bara några plusgrader och ändå värre blev det på söndag morgon.



Då tittade vi chockade ut genom fönstret och såg till vår förfaran att det kommit 20 cm nysnö över natten och det var svinkallt!

Jag sa till Kjell G. - att nu får vi göra nya skidspår, "De e borta innan kvällen", sa Kjelle. Men icke då, måndag 6 maj hade det kommit ytterligare 10 cm snö!

STUGMYS- är inte heller fel

Vi tyckte att det var det var gott att tända brasan i stugan lite tidigare och få uppleva ett par långa ljusa kvällar med en sprakande brasa, - trots att det vädermässigt kändes som en februarikväll utanför.

En klen tröst var ju att det var kallt i hela landet, - men 30 cm snö är ju inte vad man vill ha så här sent på våren, eller hur?

Någon sa att det är bra för hjortronen så att de inte blommar för tidigt med tanke på de s.k. "järnätterna" lite längre fram.

Nu när det snart bär hemåt kändes det bra att sammanfatta vår vårvistelse. Man får alltid så många olika upplevelser i "vårt" vackra Kringelfjorden, vilken tid på året man än är här, det är bara att ta det som det kommer, prova gärna när vintern går över till vår.

Vi ses i Kringlan i sommar
Christer Sjöling

Glada vinnare...

Kringelfjordsbänken, som är vinsten i det traditionella lotteriet vid nyårsbrasan vanns av Johan Stefansson.



Vill passa på att skicka ett hjärtligt tack till "Snickar Anders", Anders Jonasson och kurbitsmålaren Rigmor Johansson.

Snickar Anders har skänkt bänken och Rigmor målat och dekorerat bänken. För den intresserade kan jag nämna att Anders har ett fint snickeri i Östomsjön och gör bl.a. fina Dalasängar, bord och bänkar m.m. på beställning. Ring helst före besök på tel. 0253-109 92.

Rigmor har sin hantverks- och sin prydbod i Särna snett emot Sko Klädes. Besök den, den är rena guldgruvan för den som vill hitta fina grejer till otroligt bra priser.

Påsklotterierna

Högsta vinsten i de två påsklotterierna

var härliga akvareller med fjäll- och naturmotiv med inspiration från vårt område. Akvarellerna är målade och skänkta av vår ordförande Kjell Anderssons dotter Lina..



Tavlan vanns av Karin Möller



Tavlan vanns av Marit Bergkvist

Vår nya maskinhall är snart färdig

Vår efterlängade maskinhall för pist- och spårmaskiner etc. står färdig i sommar. Christer Sjöling, Janne Hellström skall eventuellt upp och måla den nu i vår.



Vart tog kåtan vägen?

En lite tråkig historia. Jag ville ta ner kåtan i höstas med tanke på att jag inte hade möjlighet att skotta av den denna vinter. Blev övertalad att låta den stå mot löfte om att det garanterat skulle skottas. Redan efter ett par snöoväder i december med blötsnö utan skottning, så den brakade tyvärr ihop!



Jag önskar alla Kringelfjordare en härlig vår, sommar och höst!

Hans Forsslund

JONES - BYGDENS ELPROFFS

ELINSTALLATIONER: Vi är Er lokala elinstallatör som utför alla slags elinstallationer vid om- och tillbyggnader, installationer, reparationer, service m.m.

ELBUTIK: Småel för hemmet/stugan, kontakter, armaturer, lampor m.m.

RADIO/TV: Försäljning, montering och service av: Parabol, TV, DVD, Video m.m.

DATORTILLBEHÖR / UTRUSTNING: Både för fast och trådlöst

VITVAROR: Spisar, köksfläktar, kylskåp, tvättmaskiner m.m.

Beställningsvaror tar vi hem på 4-5 dagar

FÖRVARINGSPLATSER: Sommar som vinter för husvagn, bil, skoter m.m.

Rätt inställd parabol
= störningsfri bild.

Ring oss för
antennjustering



Jones gör det lätt!

Miljövänlig, kostnadseffektivt



Jones - aldrig längre bort
än din telefon

Vi söker elektriker
till vårt härliga område...

Butiken är öppen:

Mån-fre 08.00 - 17.00

Lunch 12.00 - 13.00

Lördag 09.00 - 17.00

Telefon: 0253-203 32

JONES EL AB - Industriområdet Idre • Ljunghemsv 19 • 0253-203 32 • Bengt-Arne 070-661 69 71
www.jonesel.se • info@jonesel.se

Välkommen till Gulf Idre!

Kiosk	Däckverkstad
Fastfood	Hyrsläp
Minilivs	Gasol
Hyrfilm	Bilbatterier
Biltillbehör	
Drivmedel	

ÖPPET
Mån-fre 07-21
Lör-sön 08-21

Gulf Idre
0253-201 12
info@gulfidre.se



Lena's
KÖK & BAR, SÄRNA

Mat
lagad med
kärlek

Lunchbuffe
mån-fre 11-14.30

À la carte & fullständiga rättigheter

PUBKVÄLLAR
AFTER WORK
HOCKEYKVÄLLAR
AFTER BEACH
Konferenser, släktträffar,
firmafester, middagar m.m.
Boka hos oss!

Öppettider för À la carte
& evenemang se FB

Välkomna önskar
Lena med personal!
Tel. 0253-108 51



Välkommen till den vänliga butiken



Frukt & Grönt

Fräsch frukt och grönt hela året.
Naturligtvis med årstidsanpassning på primörerna.

Här hittar du

Stor sortering på LIVS & HUSGERÅD

CHARKAVDELNING med grillat

SMÖRGÅSTÅRTOR på beställning

LOKALA VILT & GETprodukter

FJÄLLRÖDING fryst

EGET BUTIKSBAGERI med CAFÉ

TÅRTOR på beställning

SNITTBLOMMOR & KRUKVÄXTER

Vi är ombud för:



Kassagirot



SVENSKA SPEL

Se veckans erbjudande på hemsidan...

ica.se/idrebua • Vi finns även på Facebook

IDRE BUA Tel. 0253-200 03

Nybakt bröd varje dag

I vårt butiksbageri bakar vi varje dag
gott mat- och kaffebröd

Kafeteria

Stanna gärna och ta en fika med gott kaffe
och nybakat bröd eller en god lunchmacka

Färdiga lunchsallader från ICA

Vi har flera fräscha sallader att välja på
— take away —

ÖPPETTIDER

Mån-Lör 8-20 • Sön 11-20

Välkomna till

ICA Supermarket

Idre Bua

Mikael och Marie med personal

Vi utför allt inom EL.

Vi säljer även
Cylinda vitvaror.

STRÅKENS EL

TEL. 070-295 36 88

IDRE



*Snabb
service!*



www.strakensel.se • strakens.el@telia.com



BOLIST

Din lokala bygg- och järnhandel

ALLTID BRA ERBJUDANDEN!

*I våra varuhus hittar Du allt
från grund till skorsten!*

När du handlar hos oss får du alltid
låna släpvagn gratis.



FÄRG FRÅN NORDSJÖ!

ALLT FÖR KÖKET
OCH TVÄTTSTUGAN



*Vi hjälper dig
hitta rätt produkter
som ger dig rent hus,
rena kläder och ett
trivsamt hem!*

Idre BYGG & JÄRN



POLARIS

Vi har **fullserviceverkstad** för alla våra produkter
Besök gärna vår utställning och butik i Särna

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS GÄRNA:

Särna: 0253-100 10 • Mora: 0250-59 35 00

Leksand: 0247-346 32

Öppettider: Mån-fre. 8.00-17.00 • Lunch 12.00-13.00

– DET MESTA FÖR EN PERFEKT SOMMAR –

Automower 435X AWD
Branta sluttningar är inte längre ett problem



SUVI
POPULÄRASTE SMÅBÅTEN I FINLAND

POPULÄRASTE SMÅBÅTEN I FINLAND

BÅTAR

ÄVEN PAKETPRIS
med motor

Roddbåtar & kanoter
Suvi, Linder

Suzuki och Mercury båtmotorer samt elmotorer från minnkota.
TILLBEHÖR: Åror, paddlar och lite annat smått och gott som du kanske behöver



POLARIS



ATV fr. 79 875:- inkl moms

Kom in och hitta den modell som
passar dina behov och din plånbok.

Flera kampanjer på ATV i butiken



Husqvarna

Husqvarnas kvalitetsprodukter
Röjsågar även till uthyrning



Släpvagnar och båttrailer från Brenderup

Brenderup

SERVICE OCH FÖRSÄLJNING:
nytt & begagnat

Välkommen till oss i SÄRNA - torget i fd. Icahallens lokaler
www.abris.se