

# Kringelfjords-Nytt

Nyheter och information  
för dej som bor i  
Kringelfjorden  
— eller gästar

**SÄRNA-IDRE  
GRÖVELSJÖN**

Kringelfjords-Nytt  
30 år!



**30:e årgången 1986 – 2016!**

Utkommer 2 gånger om året • Vinter & Sommarnummer



**VINTERSÄSONGEN  
2016 -17**



Foto: H. Forsslund



© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)



**VI HAR BÅDE NYA & BEGAGNADE MASKINER!**  
— Stort urval av kläder & tillbehör —

VI ERBJUDER VÅRA KUNDER kvalitet, komfort, säkerhet och ett gediget kunnande. Vår utmärkta service får du på köpet. Välkommen till vår butik i Idre!

**ski-doo** **LYNX** **can-am**

**SKI-DOO & LYNXHALLEN IDRE**

Industriområdet • Tfn 0253-205 01 • [www.idreskoter.com](http://www.idreskoter.com)

**Allt inom  
BYGG!**



Vi sätter stor ära i att uppfylla dina önskemål!  
Välkommen med din förfrågan!

**Allt inom  
PLÅT!**



- Grundarbeten
  - Nybyggnationer
  - Om- och tillbyggnationer
- både inne och ute



**BYGG 073-693 40 07 PLÅT 073-693 99 04**  
[matsbygg@spray.se](mailto:matsbygg@spray.se)

*Vi utför allt inom plåt  
både utvändigt och invändigt  
efter dina önskemål!*



## Vi vill ha tillbaka våra gamla hederliga vintrar...!

Förra vintern bjöd inte på så många månader "riktig" vinter. Var det två eller tre? Bilden ovan är tagen från min altan en gnistrande februaridag 2009. Visst har vi upplevt några snöfattiga julhelger under åren, men snön kom alltid i mängd efterpå, och man körde liftarna på Idre Fäll och Fjätervålen ända till första maj!  
*Jag känner på mig att denna vinter blir en "riktig" vinter där skidorna sliter i backe och terräng!*

**Tidningen du har framför dig är ett av två jubileumsnummer.** Missade du jubileumsnummer ett som kom i våras? Då kan du hämta/läsa den tidningen på Internet via vår hemsida. Gör gärna det, du kommer inte att bli besviken, det förs jag lova.

**I sommarnumret började vi en resa efter "minnenas väg".** Ett verkligt vägvagnsnummer som börjar och slutar vid Kringelfjorden. Där tar jag dig med på härliga händelser, upplevelser och ett- och annat "litet" äventyr och även ett större äventyr där Rut Hansen, blivande fru till den tyske förbundskanslern Willy Brandt berättar om sin flykt under kriget från Hamar till Särna.

**Vi lever i en föränderlig värld – då menar jag inte bara vädret...** Vi har väl alla upptäckt att vi lever i en värld i förändring, inte minst när det gäller vädret på gott och ont. Snötillgången har inte varit speciellt bra de sista vintrarna, i alla fall inte under någon längre tid, samtidigt har den gångna sommaren bjudit på mycket sol och värme. De veckor under sommaren och hösten jag vistats här uppe i min stuga har mest solen lyst, även om dimman i höstas kunde dyka upp på morgontimmarna.

**Med anknytning till Rut Hansens flykt från krigets Norge till Sverige via Särna...** Norra Dalarna har åter fått ta emot krigsflyktingar. Denna gång från andra länder än Norge. Man får hoppas att dessa får ett gott mottagande. Visst, det är stor skillnad att ta emot några få flyktingar än mot att ta emot många, dessutom från andra kulturer.

Men nu ser världen i dag ut som den gör, och det drabbar tyvärr även oss. Men jag tror att flyktingar som blir väl bemötta kommer snabbare in i samhället och ofta vill ge något tillbaka till det samhälle som öppnat famnen för dem. Då blir det en s.k. "win-win" situation som alla har glädje av.

### Min kompis José – En solskenshistoria i juletid.

Jag kan inte låta bli att berätta om ett mycket varmt flyktning-välkommande till Sverige en snöig julafton. Det handlar om en av mina allra bästa och äldsta kompisar och mångåriga arbetskamrat, José Vidal. José är född i slutet på 40-talet i universitetsstaden Coimbra i mellersta Portugal.

Krig utbröt i kolonierna när kolonierna under 60- och 70-talet ville frigöra sig från Portugal och diktatorn Salazars förtryck. Behovet av soldater blev stort för det lilla landet Portugal som inkallade allt yngre män. Även min då tonårige vän José fick en inkallelseorder under 1960-talet.

Då José inte ville riskera sitt liv för en sak som han inte stödde så bestämde han sig för att fly till Sverige. José lyckades via en kamrats pappa få låna pengar till flykten.

**Efter en lång resa med båt och tåg kliver José med sin lilla väska av tåget på Stockholms Central en kall, blåsigt och snöig julafton.**

José har inte den minsta aningen om vart han skall ta vägen och pengarna är slut. Det är inte så mycket folk i rörelse när han kommer ut på Vasagatan då det är självaste julafton och vädret är dåligt.

**Medan han står där villrådig i snöyran kommer en äldre kvinna fram till honom.**

Hon ser att den unga pojken ser vilsen ut. Den gamla damen går fram till José och frågar vart han är på väg? José svarar på engelska att han inte förstår. Damen frågar en gång till fast på engelska José berättar lite kortfattat sin historia och att han inte har en aningen om vart han skall ta vägen och att han saknar pengar till hotell. Den gamla damen säger då " *Pojk, här kan du ju inte stå och frysa på självaste julafton. Följ med mig hem så får du sova där över natten. I kväll skall du fira jul med god mat tillsammans med mig och min familj.*"

**Josés tacksamhet till den gamla damen och det nya landet dyker fortfarande upp emellanåt** och José får då fortfarande en tår i ögat när han återberättar om sin flykt till Sverige.

José lärde sig snabbt svenska och började köra taxi, fick sedan jobb hos en stor researrangör som var kund hos reklambyrån jag då drev. Vi blev sedan bästa vänner och José har sedan under många år arbetat tillsammans med mig på mitt lilla affärsreseföretag och dessutom lärt mig älska Portugal. Vi har tillsammans ordnat stora event i Portugal med många hundra personer förutom våra egna "små äventyr" både i regnskog och storstadskungälv.

*Den här historien om Josés flykt är naturligtvis längre än så här, både händelser innan och på resan, men jag vill bara berätta hur ett första bemötande kan prägla nästan ett helt liv!* Nästa gång du ser fotbollsmatch där Inter, Barcelona, Benfica eller Portugisiska landslaget spelar. Tänk då på att det kanske är José från Skarpnäck i Stockholm som ordnat deras resa, boende, transfers etc.

Hans

Vi tackar alla nedanstående företag för hjälp med att hålla hög kvalitet och intressant läsning i vår tidning:

ABRIS Sjö & Snö	- Särna
Bygg & VVS-akuten	- Särna
Emeretssons Gräv & Entr.	- Idre
Forma Graphica Sv. AB	- Stockholm
Fjätervålens skidanläggning	- Särna
Fjällpumpen	- Sälen
Fjällkyrkan	- Särna/Idre
Grövelsjöns Fjällstation	- Grövelsjön
Gulf	- Idre
Harryssons Rörservice	- Idre
Ica Idre Bua	- Idre
Idre Bygg & Järn	- Idre
Idrefjällens Sport	- Idre
Kurvans tyg och kläder	-Idre
Lena´s Kök och Bar	- Särna
Mats Bygg & Plåt	- Särna
PeRo	- Särna
Särnaffärn	- Särna
Särna Allehanda	- Särna
Skidoo- & Lynxhallen	- Idre
Stråkens El	- Idre
Walls Åkeri	- Särna

### GYNNA VÅRA SPONSORER

När det är dags att anlita hantverkare eller göra dina inköp, välj då gärna någon av våra sponsorer.

### Vill du läsa hela tidningen i färg?

Då kan du gå in och hämta hem tidningen på hemsidan som pdf. [www.kringelfjordens-stugby.se](http://www.kringelfjordens-stugby.se)  
 Välj Kringelfjordsnytt i menyraden.



### En trevlig vintersäsong önskar:

Hans Forslund och  
 - Kringelfjordens Samfällighetsförening  
 - Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening

### KRINGELFJORDS-NYTT

**Redaktör och ansvarig utgivare:**

**Materialadress:**  
 Hans Forslund  
 Kringelfjordens Samfällighetsför.  
 Slaggvägen 15  
 135 55 Tyresö.  
 Telefon: 070-683 78 44  
 hans.skidofriluft@  
 kringelfjordens-stugby.se  
 www.kringelfjordens-stugby.se

### OMSLAGSBILD:

På tur i Valdalsfjällen  
 Foto: H. Forslund

Jag vill gärna inleda detta jubileumsnummer med den mest poetiska välkomsthälsning en "riktig" vinter kan få.

Att den sedan handlar om vinterns ankomst till våra trakter, om än i gamla tider men just detta ger orden

den rätta känslan. Det handlar vinterns ankomst till de små gårdarna i trakterna av det som senare kom att kallas "Ödemarksvägens" när den byggdes någon gång i början på förra seklet.

Ödemarksvägen kan väl sägas vara sträckan mellan byn Lillfjäten norr om Fjätervålen vidare upp mot Sörvattnet och vidare in förbi

Klutsjön, Fjätvallen, Foskros och ner mot Idre.

D.v.s. en bra bit av den väg som jag åker i min text "minnenas väg".

- En resa i minnet samt ord och bild som började i sommarnumret 2016.

Du som är en trogen läsare av vår tidning känner säkert igen den, men den kan läsas gång på gång. Texten är skriven av Tomas Ljung och tagen

ur den fantastiska boken "Ödebygdsminnen"

Boken skildrar de nybyggare som befolkade fjällbygderna i norra Dalarna från mitten av 1800-talet och med successiv avfolkning fram till mitten av 1900-talet. Tyvärr är boken slutsåld i handeln sedan många år. Läs och njut av den underbaraste fjällprosa"

## Fjällvindens förord Eller... Ödemarksbygden väntar vinter

av Tomas Ljung - ur "Ödebygdsminnen"

Stugor i Fjätvallen / Ödemarksvägen - minnenas väg  
Foto: H. Forsslund (montage)



Genom fjällvildmarken drar en vind. En alldeles vanlig senhöstvind, bitande kall och med en doft av ovillkorlig vinter. Den har fötts på de kala hedlandena i norr, vuxit sig starkare i det frusna sjölandet och har stängt sig stursk mot de kullriga höjderna i söder.

Nu har den tryckt sig upp mot passen och tumlat ästad genom tränga dalfören för att till slut ohejdat bryta fram över de kala höjdryggarna. Där ett nytt land breder ut sig nedom fjällets fötter.

Från höglanden i norr och nordväst kommer vinter vinden till bygden denna november-eftermiddag. Den sveper ned genom ravinerna river loss de sista löven i den översta björkskogen och far tjutande genom blockbranternas hålor. Ned för sluttningarna och ut över det flacka myrlandet virvlar fjällvinden, föser den första höstsnön framför sig över tysta tjärnar och jagar vidare bort genom de glesa moarna.

Lo och mård trycker i sina gömslen i den suckande och knakande gammelskogen. Ett ensamt hickande skrott dör bort i den skymmande dagen. Sedan hörs åter bara vinden i riset, i videsnären, i rotvältor och torrskator.

Ned genom den breda dalen drar fjällvädret. Hoar i de gamla knipholkarna vid stranden, risslar vasst i den oslagna starren, knirkar till i båtshusets skeva dörr och frasar mot det grå timret i härbrets nordvägg.

Och där är stugan. Torrsnö prasslar mot de svarta rutorna och ett tomt eko klagar till i skorstenspipan.

Gräsruggarna på tunet darrar till sedan länge döda och alabastervita. Redan när de första stjärnorna tänds har fjällvinden dragit förbi och vidare. Den har lämnat efter sig ett tunt lager av snöpuder på förstutrappen och ett övertygande löfte om mer.

Och mildals omkring, bland moar och kölar har, den letat sig in under grundstenar och gamla timmersyllar, klämt sig genom rester av sommarlagårdar och vinterstall, blåst rakt genom glesa tak och vinda väggar, snott fram över tomma brunnar och mossiga grunder.

Den har yrt förbi ensliga lador och flottarkojor och vitmenat fjäbodvallar, slättermyrar och fångstplatser. Och den har bringat sitt bud till båtlaningar och kätatomter.

Men ingenstans i denna bistra novemberkväll tänds något ljus i fönstret. Inga rökar stiger ur spispiporna, inga kor tuggar i de varma båsen och inga hundar skäller mot den svarta skogen och håller den stora tystnaden borta.

Inte en enda människa stampar av sig snön eller slamrar med hinkar i skumrasket. Ingen huggar ved ingen haspar dassdörren eller ropar in katten.

I hela den milsvida fjällbygden står inte en enda människa denna kväll står och ser upp mot Karlavagnen och drar in den starka doften av vinter i näsan.

För detta är ödemarksbygden.

Tomas Ljung

- Det var dagen före midsommarafton...

Naturpoesi av Tomas Ljung / Ödebygdsminnen

Jag rodde hemåt från Stenåsen i Einars gamla eka. Sjön låg blank som ett hästöga och sikarna vakade i vikarna.

De stora fiskarna låg och drömde i ytan, makligt viftande på fenorna. Himlen över sjölandets gulgröna backmyrar flimrande av gluttsnäppors, småspovars och rödbenors oavbrytliga spel. I söder tornade Nipfället upp sig, vitspräcklig av snöfläckar, vilka vid närmare betraktande var fullprikiga av renflocker. Närmast intill kom gammelfurorna nedskridande längst uggarnas långa utförslöpa och gjorde halt i strand brynet.

Här blev vidundren stående, speglade sina silvergrå elefantansikten i det svarta vattnet och med de förvidna armarna höjda till avsked. Ett hest skratt hördes inne bland träden. Något rött skymtade till och var borta. Minnet vandrade iväg bland tallarna. Här hade jag själv en gång för längesen kommit vandrande söderifrån och stannat upp inför höglandet och sjön nedanför. Och fått syn på den lilla gläntan, där några grå byggnader kurade mitt i fjälltystnaden. Jag hade genast begripigt att detta var en gammal fjällgård.

Jag vilade på årorna. Ett skydrag svepte fram däruppe på fjällheden. Vardagsvärlden med dess bilar och pipande apparater låg djupt nedsänkt under horisonternas stenskodda bräddar och oavbrutna skogsborder.

Landskapet sträckte ut sig i en tidsåldranas klarvakna djupandning, en rytm som utgjorde förlängningen av de lätta svallvågor som den nu mycket långsamt framglidande lilla farkosten skickade ut över det tysta vattnet.

Ett årtag bara, så skulle förtrollningen vara bruten.

Tomas Ljung



## Jul i Elgå – ett litet äventyr ...

”Smärtsam” men gammal god julstämning i norska Elgå.

Eva och jag brukar inför varje jul få en julebordsinbjudan av våra vänner Tone och Rolf på Femund Fjellstue i Elgå. Tyvärr brukar det ligga lite tokiigt i tid för oss, men förra julen blev det av. Nu denna sista helg i november 2015 så kunde vi ta några lediga dagar och bokade julebord med övernattning på Femund Fjellstue.

**FEMUND FJELLSTUE** 

0-2446 2446 NORRÅ. [www.femundfjellstue.no](http://www.femundfjellstue.no) 0861 80 950 729 001 99086 0067-02029041

**JULEBORD**

LÖRDAG 26. NOVEMBER 2016 KL 19.00  
OGSÅ LÖRDAG 3. DESEMBER KL 19.00

VÅRT HUSORKESTER SPILLER  
EVA OG GEIR HARRY HAUGLAND



HUSK BORDBESTILLING TLF 62455541 BILDER 95175989

ALLE ØNSKES VARMT  
VELKOMMEN

Private, bedrifter og foreninger velkommen til å bestille  
julebord eller andre ønsker! Ring oss i dag!

GOD JUL ØNSKES ALLE

”Smärtsamt” står det i rubriken? Förklaringen på detta är att på väg till Elgå så stannar vi naturligtvis till och övernattar i vår lilla stuga i Kringelfjorden. Tältkåtan på Brasudden måste naturligtvis tittas till. Blötsnön hade frusit till tungt ispannar på duken så tältstängerna bägnade. Måste naturligtvis åtgärdats med att knuffa duken från insidan så snö och is ramlade av.

Jag tog piassavakvasten, klev upp på ett av bordens och stötte duken med kvasten. Snön på utsidan började rasa av, men det gjorde även frosten på insidan!

Plötslig förvandlades bordet till en skridskobana och jag föll handläst ner över eldstaden och bänkar. Det svartnade för ögonen en kort stund och när jag kvicknade till var min första tanke, ”hoppas någon skrev upp bilnumret på timmerbilen som körde över mig?”

## Jag hade ont precis överallt!

Släpar mig upp till stugan där Eva storrögt tittar på resterna av det som en gång var hennes man. – Har du ont frågar hon? Bara när jag skrattar lyckades jag pressa fram. Den natten var lång, ingen fungerande sovställning gick att hitta. Dagen därpå så lyckades jag ta mig in i bilen för färd till vårt norska julebord i Elgå. Ta sig in i bilen gick hyfsat, men vid varje växling så kändes som i alla fall ett revben knäcktes.

Smärtan lindrades något av den otroligt vackra vägsträckan över fjället från Storsättern vid Grövelsjön till Elgå.



Vi anlände till Fjällstuen i den blå timmen, och vyn över Femunden med Rendalsölen (1755 möh) massiv lyste blått mot den ljusare klara himlen. Så vackert att jag för ett ögonblick glömde smärtan. Vi fick ett verkligt hjärtligt mottagande av Tone och Rolf när vi steg in i Fjellstuen, (även om hunden skällde ut oss).

För den som händelsevis aldrig beträtt de knakande golvtilljorna i detta lilla paradis kan jag göra en kort beskrivning. Femund Fjellstue är ett litet fjällpensionat med en enkel men ”hjemmekoselig atmosfære”.

En atmosfär som för tankarna till 40-50-talet även om köket är modernt och matsalens rustika miljö fått maka lite på sig för en modern kaffemaskin som Tone är mäktigt stolt över. ”Du kan velge nesten hvilken som helst kaffe du vil”, sa Tone lyckligt till mig när maskinen var ny.

Vi gick uppför trappan till vårt mysiga lilla rum med vacker utsikt mot de gamla husen med upplysta gyllengula fönster borta i Båstövika, och Elgåhogna (1460 möh) som synes svagt i mörkret i öster.



## Vilket lugn, vilken julstämning, - en annan tid, en annan värld.

Vi packade upp och gick sedan ner till det samlingsrummet som andades 40, 50-Talsmys, det vara bara den stora plattveven som förtog känslan lite, annars var det som att stiga in i det mysiga Dalsländska pensionatet där en av mina favorit tv-serier utspelade sig, (Insp. 1985) den norsk-svenska ”Rød Snø”. (Inga liknelser i övrigt med Femund Fjellstue med tanke på handlingen).

## Det är november 1942.

Den unga norskan Anne Erikssen återvänder till ett pensionat i Dalsland, nära den norska gränsen, där hon spenderat sin barndoms somrar. Pensionatet sköts av Ruth Lindh och hennes hjälpsamme men inte allt för klipske son Evert (Tomas von Brömssen). Det är väldigt nära till det tyskockuperade Norge och omgivningarna är långt ifrån lugna och tysta.



En kanonserie som nu finns att köpa som film på nätet. Rekommenderas på det varmaste!

## Klockan slår sju i Femund Fjellstue och året är tillbaka till 2015.

Smärtlindringen är nu nära i form av en norsk Aquavit (eller två) och en kall Ringnes öl. Vi går ner till matsalen där gästerna redan anlant.

Vi var väl ett tjugotal gäster från grannbyarna och vår trevliga bordsgranne berättade att han var från Trysil. Han och hans fru hade ätit julebord och övernattat här på Femund Fjellstue i över tjugo års tid. Nu var hans fru sjuk och var inte med denna gång.

Vad tråkigt sa jag. - ikke noe problem, det er bare å spise for to, fick jag till svar.

Vi studerade fascinerat gästerna, speciellt en än äldre lång dam iklädd blå-lila klänning, vinröd kofta vinröd hatt med stor ros i. Kinderna var rougepudrade, det kunde man se trots den svaga belysningen.



Var det 1942 trots allt? Rolf klingade i glaset och hälsade alla välkomna och berättade att man hade långväga gäster idag, Hans og Eva fra Stockholm, vilket ganska oväntat gav en spontan applåd? Sedan var det dags att beställa smärtlindringen och ta för sig av det norska smörgåsbordet, eller ”julebordet” som det heter här, ett bord (eller snarare tre) med bl.a. Ribbe och Pinnekjøtt, spickerätter och något småvarmt och naturligtvis många fiskrätter sill, sik, lax. Lite grönt och säser till det samt ett efterrättsbord.

## Vi tar för oss av rätterna som många ser väldigt obekanta ut för oss fränstet laxen och sillen.

Smärtlindringen kom in och livet började återvända. Nu skulle det bli underhållning förstod vi när en stor man med ”trekkspill” kommer in. Han tar ett par norska bitar och vänder sig sedan mot vårt bord och säger,



–Jeg hørte ni var svensker, så jeg tar nå en svensk sang. Så drar han igång med Alice Babs ”Swing it magistern”.

Var den melodin inte från 40-talet?! Jag var tvungen att snegla bort mot den moderna kaffemaskinen för första tid och rum.

Forts. Jul i Elgå...

Efter två snapsar, två öl och norsk julmatstradition samt fantastiskt mycket av gammal härlig hemmekoselig atmosfär, så tackar vi för oss och går upp på rummet.

Vi ser ut genom fönstret, ser att Rendalsölen släckt lampan och gått och lagt sig, så gjorde även vi. Smärtlindringsmedicinen fungerade och jag föll i sömn med drömmar om spioner och gäster som försvann.

**Morgonen kom, vi tittade ut genom fönstret, minst tre decimeter nysnö! Och den var inte röd!** Efter en fin frukost så borstade vi av bilen och åkte mot Kringelfjorden.

Vi var inte helt säkra på om vi skulle ta oss över fjället till Sverige, då vägen bara bestod av ett skidspår i bästa skidföre. Men man har ju en "svensk" bil, en äkta Volvo och har inte kineserna manipulerat för mycket med den så borde det nog gå.

Vet inte vad vi hade för valla eller vad Elgöborna tyckte om att vi förstörde skidspåren, men vi lyckades ta oss över fjället hem till Kringelfjorden där vi övernattade ännu en natt innan hemfärd till huvudstaden.



Väg eller skidspår?  
Foto: E. Forsslund

**Har ni möjlighet och vill uppleva något lite utöver det vanliga,** något spännande och trevligt på ett sätt som ni kanske inte varit med om tidigare. Då skall ni boka in er hos det härliga och mysiga värdparet Rolf och Tone Eriksen på Femund Fjellstue, men tänk på att norskt och svenskt julebord inte riktigt är samma sak, - lite av tjusningen!

**Hur var det då med min rådbråkade kropp?** Värken återkom när "medicinen" avtog, blev faktiskt lite värre eftersom en svag huvudvärk infann sig. Väl hemma konstaterade farbror doktorn flera bräckta revben eller "ribber" som Rolf och Tone skulle ha sagt, samt några utgjutningar här och där. Smärtan satt i så länge att jag juni började tänka att det kanske var något annat som spökade, kanske något inre organ som inte mädde så bra.

Jag fick tid för lite prover och ultraljudsundersökning på SÖS i juli, lever, njurar etc. visade sig vara i alldeles perfekt kondition, så norsk Aquavit och ett par Ringnes öl är en helt ofarlig medicin.

Förresten, någon dag efter läkarbesöket var jag symtomfri!

Tänk vad lite ultraljud och några blodprover kan göra!

Tack landstinget  
Hans

## Knappgården på Särnaheden i nygammal regi.



Kjelle och Annika tv. Linnéa och Nigel th.  
Foto: Knappgården, Andy Horner

### Vackra Knappgården på Särnaheden i nygammal regi.

**Jag ringde till min gamle kompis, snickaren och allkonsträren m.m. Kjelle Arvidsson på Särnaheden här i början på oktober.**

Det var hans sambo Annika som svarade då Kjelle för tillfället var upptagen på annat håll. Jag bad Annika att hon skulle be Kjelle höra av sig ang. datum då Kjelle skulle komma ner och sätta upp vårt nya kök i Tyresö.

— **Ja, det måste bli i mitten av november det, för sen har inte Kjelle tid, då skall han stå i köket och laga mat.**

Lät lite underligt att en snickare skall stå i köket i över en månad och laga mat? Även om jag själv tycker det är kul att laga mat verkar det lite överambitiöst! Jag bad Annika om en förklaring. Från och med december så skall Kjelle och jag driva Knappgården. Nu blev du förvånad va? sa Annika.

Förvånad blev jag, men ändå inte! Jag har känt Annika och Kjelle sen de kom hit upp. Jag träffade Annika första gången 1987, just på Knappgården på Särnaheden. Knappgården drevs på den tiden som kursgård av 4H i Bohuslän och Annika serverade bla. mat på gården.

**Ni Kringelfjordare som var med på 80-talet minns säkert "Kul i Jul".**

En julfest som jag anordnade under mellandagarna under några jular.

Vi hade massor av lotterier och tävlingar med många och fina vinster, slädturer med häst och facklor samt underhållning. (Nuvarande "Kul i Påsk" i Kringelfjorden kan man säga är en uppföljare av "Kul i Jul").

*Ps. Du kan köpa Röd Snö på nätet som DVD-film eller streama hem alla avsnitten gratis på:  
<https://tv.nrk.no/serie/roed-snoe/fuha06000384>*

*Gör det du blir inte besviken. Ds*

Det var Annika som ansvarade för mat- och servering med lite hjälp av bybor den gången. I början var vi på Knappgården, men sen på Bystugan eftersom vi blev för många och växte ur Knappgården.

**Gick till final i tävlingen som årets Viltkock!**

Annika pratade på den här tiden ofta om sin kille, frisören Kjelle från Stockholm. En grabb som jag träffade först ett par år senare, då hade han lagt saxen på hyllan och flyttade upp till Särnaheden.

Mitt företag Berg & Dahl arrangerade varje vinter under nittio- och början av tjugohundra-talet ett antal konferensgrupper på Fjätervålen, förutom en under en tioårsperiod årligt återkommande lägerskola för Gotlandsungdomar.

**Kjelle och Annika drev på den här tiden Fjätervålens Vårdshus.**

De middagar som skapades i Fjätervålens då minimala kök var kulinariska äventyr som konkurrerade hårt med våra egna fjälläventyr.

**STRÅKENS EL AB**

**TEL. 0253-202 65**  
**FAX. 0253-202 99**  
**MOB. 070-338 15 28**

**IDRE**

**Utför allt i EL**

Återförsäljare av Luft-Luft  
VÄRMEPUMPAR från ITV

Begär gärna offert/broschyrer

**STRÅKENS EL AB**

**!! SNABB SERVICE !!**

**LARS-ÅKE: 070-338 15 28**

strakens.el@telia.com • www.strakensel.se

Foto: Bruno Westerdal



### Vem minns inte sådana storheter som Coca-Cola bräse rad renfilé och ketchupflamberade jordgubbar med hemgjord glass?

Våra gäster var minst sagt hänfödda över maten och inte minst matfantasin, och Kjelles menyrepresentationer och flamberingar vid bordet, de var rena underhållningen. Det hände att även Gotlandsungdomarna fick ta del av viltmiddagen.

*Ni skulle se ungarnas glädje över bl.a. ketchupflamberade jordgubbar!*

### Årets Viltkock

Kjelle var med och tävlade i "Årets Viltkock" när han gick kockskola i Göteborg i början av 1990-talet. Det var imponerande att så ung kvalificera sig till final i konkurrens med många kända kockar och han var mycket nöjd med sitt deltagande. Det var Stockholmskrögaren Melker Andersson som vann det året.

### Annika och Carl-Jan

Ja, de hade väl inte direkt något förhållande vad jag vet, annat än kärleken till god mat och dryck. Annika gick som ni nog förstår och utbildade sig till sommelier på restauranghögskolan i Grythyttan. Sommelier-Annika tillsammans med sin älskingskock Kjelle – Ja, nu var den perfekta restaurangduon skapad.

### Popularitet har sitt pris

Det lilla värdshuset på Fjätervålen blev populärare och populärare bland skidturister såväl som ortsbor.

Långa dagar och korta nätter (om man ser till antal sovtimmar) blev det för Kjelle och Annika. Första steget att hinna med så mycket som möjligt var att spara in restiden Särnaheden – Fjätervålen en timme tor.



Foto: Bruno Westerdal

En byggarack inskaffades och det blev i alla fall en timmes extra vila. Efter några hektiska år så höll det inte att bara jobba, för att sedan gå ut och lägga sig i en byggarack för några timmars sömn.

Kjelle sa till mig en sen kväll när gästerna gått, — det här håller inte i längden, skall Annika och jag ha en dräglig framtid tillsammans kan vi inte hålla på så här.

Visst är det här kul med alla gästerna och så, men vi jobbar hårt i ett pyttelitet kök och stressar för att hinna med, för att sedan sent på natten gå trötta ut i vinternatten och lägga sig i en byggarack. Det tror jag inget förhållande mår bra av i längden. Nej, det här får bli vår sista säsongen på Fjätervålen.

### Visst vi har haft mycket kul och fått många kompisar, inte minst här på Fjätervålen.

Men nu vi måste tänka lite på oss själva och pyssla om varandra lite mer. Annika och Kjelle har sedan dess tagit det kallt, - i alla fall under sommaren!

### Matlagning ibland isflak och isbjörnar...



Fridtjof Nansen (Kjelle) har tagit med sitt "gosedjur" till Svalbard  
Foto: Annika Andersson

Ovan:  
Den äkta varan sedd från båtens "byssa" (kök).  
Foto: Kjell Arvissou

Under många somrar jobbade Annika och Kjelle sommardag ombord på M/S Origo och M/S Stockholm. Dessa fartyg gör exklusiva 10-dagars-expeditioner i Svalbards övärld. Båtarna tar endast tolv turister och dessa skulle Kjelle och Annika serva.

-Det exklusiva är att man är så få och kan komma djurliv och natur så nära som man gör i en liten grupp. Det äventyrliga paret serverade nyttiga och goda frukostar och luncher och härliga tre-rätters middagar som en härlig avslutning på en spännande dag.

### Kjelle erbjöd mig en gång att få följa med på en resa med Origo.

Om jag hjälpte till ombord skulle jag få ordentlig rabatt på priset och komma undan med "bara" 70 000 Kr!!! Som ni väl förstår så blev jag kvar på landbacken. Jag har fått nöja mig med Kjelles berättelser om ett fantastisk natur och djurliv, inte minst möten med isbjörn. — Jag lämnade aldrig skeppen utan att ha bössan i hand, berättade Kjelle.

Sedan Fjätervålentiden har det hunnit falla mycket snö på Städjan, och de har sedan dess jobbat med det som för tillfället kändes mest rätt.

På olika restauranger och anläggningar i fjällen och på västkusten.

### Iskonstnär

Jag höll på att glömma en av Kjelles "kalla" specialiteter. Kjelle har under ett antal år åkt över gränsen och under några vinterveckor skapat

is-skulpturer till någon norsk variant av ishotell. Snacka om brett kunnande! Plötsligt ändrade paret inriktning och den ene började snickra och den andra utbildade sig till marknadsekonom.

### Annika var väl inte borta så länge från Fjätervålen

-utan har jobbat med marknadsföring och en hel del administrativt på Fjätervålen vintertid. Kjelle förvånade mig ordentligt när han berättade att han alltid velat bli snickare! Med hjälp av "Skara-Leif" från Sörberget söder om Särna fick han till slut sin utbildning som snickare. Vet inte hur Leif fick tillnamnet "Skara", mej veterligt har Leif aldrig varit i Skara!

### Ja, så blev kocken snickare, en bra snickare dessutom.

Kjelle har hjälpt mig med stugan här i Kringelfjorden, och renovering av mitt nyinköpta hus i Tyresö, där han även hade med sig "Skara-Leif".

Och som jag nämnde inledningsvis så skall Kjelle sätta upp mitt nya kök i Tyresö så jag ser fram emot att han kommer ner. Kjelle är inte bara bra snickare, han är bra trevlig också. Men nu byts hammaren mot kycklingklubba.

### Nu i juli kontaktade Linnea och Nigel Tarr, Kjelle och Annika och berättade att nu efter tretton härliga år så har man beslutat sig att flytta hem till England, och att Knappgården var till salu.

Jag förstår att Linnea och Nigel föreslog Kjelle och Annika att ta vid på Knappgården. Det finns många beröringspunkter mellan dem, inte minst när det gäller god mat och dryck!

Jag har själv bott på Knappgården med Linnea och Nigel som värdpar med flera grupper som ingått i min programpunkt "Gränslösa äventyr, Sverige - Norge".

Mina gäster på Knappgården var alltid lyriska över maten och miljön. Att Kjelle och Annika bor granne med Knappgården gör det hela inte sämre. Tiden i byggaracken är nu definitivt förbi.

### Ett exklusivt Bed-& Breakfast med restaurang för boende gäster.

Nu, den första december så tillträder Kjelle och Annika ett nästan nyrenoverat Knappgården och beräknar vara igång med driften till den 15 december. Inriktningen blir som tidigare ett satsande på konferens/grupper och ett exklusivt Bed-& Breakfast.

Forts. sid. 8

## Välkommen till fjällkyrksamheten!

### VECKOSCHEMA VINTERN 2017:

TISDAG

Sång- och sagostund  
på Idre Fjäll.

Musikkväll i Storsättern.

ONSDAG

Andakt mitt i backen med  
kyrkfika i Fjätervålen.

Musikkväll på Idre Fjäll.

TORSDAG

Nattvard på Idre Fjäll.  
Ljussgudstjänst i Storsättern.

DESSUTOM:

Extra gudstjänster under  
Jul, Nyår & Påsk.Dop och vigsel i kapell,  
kyrkor eller utomhus.Nytt för i år, samarbete  
med Frälsningsarmén!Svenska kyrkan  
IDRE + SÄRNAVeckor, dagar, tider, information och kontaktuppgifter, se hemsidan:  
[www.idresarnaforsamling.se](http://www.idresarnaforsamling.se)

Forts. Knappgården...

**Ett exklusivt Bed & Breakfast med restaurang för boende gäster.**

Man kommer att rivstarta med att servera julbord nu i december och även längre fram kommer det ibland att finnas chans att boka in middagar för externa gäster under perioder när inte boendet har högsäsong. Men någon öppen restaurang för drop-in kommer det inte att bli, något som paret har lärt under åren är ju att –lagom är bäst, när det gäller arbete...



OVAN: Frukostbuffé på Knappgården  
NEDAN: Hemgjord blåbärsglass

**Specialarrangemang – middags-erbjudande på Facebook**

Annika hälsar, att när det blir specialarrangemang eller middagserbjudande kommer det att läggas ut på Facebook och naturligtvis med ett specialutskick till "Kringelfjordens Facebookgrupp", så det är ännu en anledning att vara med i Kringelfjordens Facebook grupp.

**Deltidsarbete i sina nygamla jobb – hammare såväl som kycklingklubba...**

Kjelle lär slå i en och annan spik även i fortsättningen, så det kan löna sig att kontakta honom, i alla fall under lågsäsong, höst och vår.

Annika räknar med att mest ägna sig åt Knappgården, men hoppas hinna med en och annan skiddag i Fjätervålen i fortsättningen också förstas. Mera tid på höstarna till bärplockning lockar också.

Att bo och arbeta i en liten ort i glesbygd som Särna kräver att kunna/lära och vilja mycket, vara flexibel och ha en god entreprenöranda för att lyckas.

Lycka till Kjelle och Annika – ni har allt det där - och lite till!...

Hasse

**I huvet på Inge**

Foto: 2act

**Inge Blomberg**

**Min vän Inge Blomberg Käserar och tänker vintertankar och längtar till sin stuga i Gammelsättern på Nipfjällets slutning.**

Text och foto: Inge Blomberg

**Att skriva är en konst...**

Det var länge sen nu. Längre sen jag lade ett vitt och blankt papper på bordet framför mig. Bara låta det ligga där i blickfånget.

**Kritvitt och tomt.**

Pennan ligger bredvid och väntar. Jag stirrar in i det vita papperet, tiden går och den vita ytan fylls allt mer. Inte av bokstäver, inte än. Just nu skapas bara bilder. Fantasier, kanske är det kreativa tankar eller kan det vara längtan att få greppa pennan och formulera några ord. Ord med innehåll.

**Det är inte varje dag som bjuder på tid att handskriva.**

Som man gjorde på 1900-talet. Skrev ett långt brev till en vän och berättade.

Nu blir det korta snabba sms, en bild på Facebook eller en filmsnutt på instagram. Jag är verkligen påverkad, försöker hänga med i utvecklingen. Blandar t.o.m. svenska med engelska. Vet inte varför? Kanske tycker jag att det blir mera uttrycksfullt. "You never know".

**Men i detta nu ger det rena vita pappret svar på mina känslor.**

Detta är precis vad jag längtar efter. Det rena och vita. Det orörda, det stilla och det vackra. Bådden av kristaller som täcke över landskapet.

Jag längtar efter ren vit snö. Det vita guldet. Kanske breder det redan ut sig när detta läses. Det beror förstås på var du befinner dig.

I skrivande stund sitter jag vid det blå havet utefter den adriatiska kusten. Nationen firar "The independence day". Folket berättar om krigets fasor från tidigt 90-tal. Aldrig mer!

-Aldrig mer! Jag blir starkt berörd och känner en sådan tacksamhet över fred och frihet i mitt kära hemland.

**Sverige är fantastiskt!**

Inte minst när snön smeker de former naturen skapat. Fjällvärlden är extra vacker, och har man förmånen att vistas i norra Dalarna ståtär Stådjan som det smycke det är för världen.

**Nej jag tänker inte skriva om hur det var förr.**

Hur den vitklädde Särna Hedlund satte bygden på kartan...

Visst, det tål att upprepas men nu är blicken lyft framåt. Det är min egen längtan som styr. Den här vintern skall bli så härlig! Redan i oktober ligger skidspår preparerade vid Idre Fjäll och de största entusiasterna lättar på plånboken och betalar en slant. Det är självklart. Det kostar att ligga på topp. Anläggningarna tävlar om att vara först med bra spår och vad skulle kunna slå Idre?

Jag vet inget. Kanske gör jag längdpremiär i november. Står över den första rusningen. Men det rycker i benen. Säsongen är lång, i alla fall upp runt Nipfjället med omgivningar där jag har min stuga. 2016 låg skaren in i maj månad. Så blir det säkert även denna vinter. Jag blir så glad då jag tänker på den atmosfär och framtidstro som råder i området. Fjällbacken och Himmelfjäll växer så det knakar.

Och Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening verkar outtröttliga i sitt arbete att förbättra för friluftslivet i de lite lägre regionerna,

Forts. sid. 10



Foto: Inge Blomberg

**Lena's**  
KÖK & BAR, SÄRNA

**Lunchbuffe**

vardagar 11.00–14.00

Inkl sallad, dryck, bröd, kaffe och kaka  
– God hemlagad mat i trevlig miljö –

Varmt Välkomna till

Särna Camping  
&  
Lena's Kök och Bar

— SÄRNA —

Öppettider för Alacarte  
och ev arrangemang

se vår sida på facebook:

facebook.com/lenaskokochbar/

Särna Camping  
2014





# Välkommen till den vänliga butiken

-där du kan beställa, och få dina matkassar färdigpackade i förväg!



Välkommen till vår webb-butik  
**ica.se/idrebua**

Beställ via dator eller mobil.  
Nu kan du sköta semesterhandlingen från datorn  
eller mobilen och t.ex. hämta dina kassar på  
hemväg från skidbacken. Enkelt och bekvämt!

## Här hittar du

Stor sortering på LIVS & HUSGERÅD

CHARKAVDELNING med grillat

Egen UTTAGSAUTOMAT

SMÖRGÅSTÅRTOR på beställning

LOKALA VILT och GETprodukter

Eget BUTIKSBAGERI med CAFÉ

TÅRTOR på beställning

SNITTBLOMMOR & KRUKVÄXTER

Vi är ombud för



**Kassagirot**



Välkomna önskar Mikael och Marie med personal  
[www.ica.se/idrebua](http://www.ica.se/idrebua) Vi finns även på Facebook

IDRE BUA Tel: 0253-200 03

## Nybakt bröd varje dag

I vårt butiksbageri bakar vi varje dag  
gott mat- och kaffebröd

## Kafeteria med salladsbar

Stanna gärna och ta en fika med gott kaffe  
och nybakat bröd, en god lunchmacka eller varför  
inte komponera din egen lunschsallad från vårt  
härliga salladsbord!

## ÖPPETTIDER

Mån-Lör 8-20 • Sön 11-20

Välkomna till

**ICA**  
**Supermarket**

**Idre Bua**

Mikael Dahlström med personal



Forts. i huvet på Inge...

**Och vid Idre Fjäll och Fjätervålen lyckas man förena expansion med trivsam kommers.**

Inte för mycket, inte för lite. Jag skulle förstås kunna räkna upp varenda plats som lockar såväl bybor som besökare. Nöjer mig med att applådera nybygget på Gammelsätervallen, genuint på alla sätt. En tidens pärla på den gamla valen och vacker att skåda för alla som passerar upp mot Nipfjällets väntande äventyr.

**Hjulen rullar, arbetstillfällen skapas och bygden blir en attraktiva-re plats att bo på.**

"Så här skall en slipsten dras" hade min gamla farfar sagt". Han var krokig och utarbetad vid sin pensionering.

De flesta av oss som nu går i samma livsfas har haft andra förutsättningar. Om nu hälsan velat oss väl?

Tiden efter 65 kan väljas lite friare även om de ekonomiska villkoren varierar. Och att vistas ute i naturen kan vara nästan gratis.

**Kaffe i en termos, några apelsiner och vinden i ryggen.**

Som jag längtar! Skall försöka träna ordentligt nu på förvintern. Det har jag glädje av resten av säsongen. Under andra halvan av april kan man dansa skate på skaren utan att bli trött. Och den långa Slättvålabacken blir en njutning av skridskoskär eller klassiskt fäste.

Tänk om jag skulle prova hundspann den här vintern, eller häst och släde? Utbudet är optimalt. En sak är säker, jag skall i alla fall försöka hänga på barnbarnen ner för ostbackarna på Idre Fjäll. Sen sakta glida ner mot Chocken för att inse att den tiden är förbi.

**Det är härligt att kunna tänka och längta lekfullt,**

-men det finns förstås gränser. Just detta är kanske det allra finaste. Det finns utmaningar för alla nivåer.

På tur över Långfjället, inomhusaktiviteter när det stormar och varje dag husmanskost på Byvägen 30 eller kanske det allra trevligaste, middag och en sprakande brasa i den egna stugan när "blå timmen" övergår till mörker med dansande vita flingor runt utelampan.

*Välkommen bästa vintern.  
Jag vill valla med blått.*

Inge Blomberg



**I fjällen är mobiltelefonen inte bara praktisk. Den är också en riktig trygghet och livlina.**

Jag lyckades ha sönder min mobiltelefon vid en vådlig vurpa härom vintern. Därför vet jag att det märks när den inte fungerar. Så när man sitter i den lilla stugan och tar del av nyheten om Apples nya supernalle är det inte utan att intresset tilltar.

Dessutom passar det bra att granska fakta om mobiltelefonen som har allt, eftersom jag funderat på vilket abonnemang man egentligen borde ha?

**Telia, Tele 2 och Telenor är nog bra, men i backen vid fjällanläggningen kunde jag nu läsa om Telemark.**

Lät jordnära och stabilt varför jag frågade inne på shopen för att få lite fler uppgifter.

Ganska snart var jag på det klara med att det inte bara var min möjlighet att få veta om nätleverantör som hade bästa täckning som gick i stöpet. Mitt intresse för Telemark kördes också i botten. Inte så att de mjuka följsamma svängarna inte skulle vara attraktiva, speciellt när man närmar sig pensionen.

Nej det var utrustningen som gjorde mig bekymrad. Jag hade förstas missuppfattat det där med telekommunikation. I alla fall lite grann.

**Fast enligt försäljaren på shopen på Idre Fjäll handlade det mycket om kommunikation.**

Mellan människa och natur sa han. Ja Telemark alltså. För bara strax under femton tusen kronor kunde jag köpa de rätta skidorna, bindningarna och pjäxorna.

Så nu blir det Telemark i fortsättningen och jag lagar och behåller min gamla kära Nokia telefon trots att Apples nya iPhone är en riktig snygging med massa finesser och som ligger perfekt i handen. Väger nästan ingenting. Det gör inte mina gamla Sandströms träskidor med luftspalt heller, trots att de har hickorykant. För att inte tala om Graningekängorna.

De sitter perfekt på foten.

**Efter slalom och snowboard är tiden således mogen för Telemark.**

Eller, kort och gott, "utförsäkning", som vi sa när jag växte upp.

Femton tusen kronor sparade jag på kuppen. Tror jag sparar de pengarna och köper ny telefon till nästa vinter, eller hänger Nokian med ett år till? Och hur var det med täckningen här uppe runt och på fjällen?

Förresten spelar det nog ingen roll för då åker jag Telemark i Norge. Det är ju faktiskt där Telemarka ligger.

Ha de  
Inge



**Närvaro...**

*Det finns stunder av närvaro.  
Magiska ögonblick då tiden står stilla.*

*Jag står som förstummad. Det vackra omsluter mig. Jag är ett med naturen. I min föreställningsvärld är detta det optimala. Kanske heter det paradiset.*

*Snön smeker landskapet. Formar mjuka linjer så långt ögat kan nå. En stubbe omvandlas till ett bröst. Det visar sig för solen. Träden böjer sina grenar ödmjukt inför varandra. Himlen speglar sin blåa nyans i alla de kristaller som täcker marken.*

*Jag sätter i en stav. Trycker skidan mot underlaget och glider sakta i väg. Nästan ingen friktion. Ljudlöst fortsätter färden mot okänt mål. För jag vill inte sluta.*

*Jag vill inte ha något annat mål än att existera. Njuta. Leva. Här och nu. Jag hör min egen puls i tystnaden. Hjärtat för mitt syre längst ut i fingertopparna. Allt annat vilar.*

*Då, i den stillheten, öppnas alla sinnen. De dansar med varandra. Ögon, öron, känsel.*

*Alla bjuder upp varandra. Och jag dansar med dem. Jag dansar på mina skidor i en sal av vitt guld.*

*Sen kysser jag den höga luften, kramar temperaturen och tackar för den finaste av dagar.*

*Det var ingen dröm. Det var verklighet. Det var en söndag i februari.*

*Närvaro är att vara nära.  
Inge*



Och det blir en kanonfin skidvinter! - Det ser jag i kristallkulan... Foto: Inge Blomberg





## Händelser, upplevelser, historier och berättelser återuppväcks på min resa efter "Minnenas Väg".

Jag rör sakta mellan strömmarna som uppe vid Älvros.

Städjan och skogen står mörk mot den röd-orange himlen. Även den övre delen av Älvrosfjorden skimrar i rött, guld och violett.

Klockan är över ett på natten.

Det är en av de här ljumma julikvällarna sommaren 2013 då det fortfarande är insekter i farten, insekter som får fjorden att se ut som i ett stilla regn med sina hundratals ringar på vattnet.

Plötsligt kommer ett par billykter svävande mot den mörka skogen, saktar in och svänger av uppför den branta backen på Tännäsvägen och det starka ljuset försvann, i stället svävar nu två röda prickar som tycks stiga mot himlen.

Som så ofta leder den ena tanken till den andra.

Tankarnas riktning, för att inte säga hela livet kan ändras av den minsta puff åt något håll.

Minnenas väg, tänker jag. Efter den vägen har jag många upplevelser och minnen.

Så föddes min tanke om en jubileumsresa efter Minnenas väg".

Vi startade vår minnesresa i förra numret av Kringelfjords-Nytt.

Vi lämnade Kringelfjordsvägen och stannade till redan vid Hedsundsbron.

Här berättade Elon Hedlund om:

"När flottbron vid Hedesundet flög i luften!"

Sedan gick färden vidare mot Foskvallen där jag höll på att köpa hus och en busschaufför jag kände missade en kurva och hamnade i ett garage där bussen inte riktigt fick plats. Nästa anhalt på vår resa blev Foskdalsvallen där vi först överraskar farbror Lingman i hans ensliga stuga med Europas flottaste buss, dubbeldäckaren "Midnight Express". Sedan gjorde vi ett riktigt långt besök hos Sonja Spånberg, "den sista fäbodstintan".

Längre än så kom vi inte efter minnenas väg i sommarnumret.

Missade du den läsningen? Då kan du gå in på: [www.kringelfjordens-stugby.se](http://www.kringelfjordens-stugby.se) och välj Kringelfjordsnytt.

Färden går vidare efter minnenas väg och vi stannar till vid Dalafjällens bästa backar-FJÄTERVÄLEN

Här har jag fått otaliga minnen genom åren, framförallt våra många konferensgrupper med härliga aktivitetsprogram med bl.a. riktigt spännande äventyrskidåkning upp på fjället och ner i reservatet i Foskans Dalgång.

De flesta minnen från Fjätervålen är av den riktigt trevliga och ljusa sorten. Men jag måste begränsa mig för att vi inte skall stanna i Fjätervålen resten av tidningen.

Därför plockar jag fram ett privat minne av det äventyrligare slaget och lämnar mina betydligt trevligare konferensäventyr till en annan gång.



En vådlig seglats på vinterfjället

En berättelse ur sanna livet

Som många av er redan vet har jag alltid haft ett (litet) behov av äventyr. De får dock inte vara för äventyrliga, utan helst vara "lagom spännande" och helst ofarligt.

Det är i alla fall min utgångspunkt när jag skall göra något nytt.

De som känner mig vet att verkligheten i bland brukar bli annorlunda. Jag har hunnit med lite av varje under åren, men som en kompis brukar säga, "Du har en förunderlig tur att alltid komma ner på fötterna".

Fast jag upplever det alltid tvärtom, att jag ofta har en så fruktansvärd otur, det händer saker som bara inte ska kunna hända.

En vårvinterkväll satt vi i stugan i Kringelfjorden och tyckte att det kändes lite tjatigt att bara åka utför på dagarna.

Det var jag, min fru Eva, mina barn Lina & Gustaf samt en av mina arbetskamrater Tommy och hans dåvarande flickvän Annika.



Väderguden på TV förutspådde soligt väder runt nollan men blåsig, nord 15-18 ms. – Kommer ni ihåg hur vi seglade i vinden på toppen av Fjätervålen i dag när vi höll ut armarna? Sa jag.

Ja det var kul sa Tommy. - Jag har en kul idé sa jag, - vi gör en fjällsegling på skidor i morgon! Utrustning till oss alla har jag på vinden och nere i bon. Forts. sid. 12

## Särna Allehanda

— Den lilla butiken med det breda utbudet mitt i vackra Särna —

**HÄR HITTAR DU:**  
Presenter • Smycken • Inredning  
Fotvård • Frisörer  
jängkläder från Värnamo of Sweden

**Särnmössan & pannband**  
Sportig & kul present!

Bara hos Särna Allehanda



värma å Goa!

— Välkomna till oss - vi finns mitt i byn —

Har du frågor eller vill boka tid - titta in eller ring oss gärna.

Frisör & Butik: 076-792 33 52  
Tinas Fotvård: 070-638 66 18  
Sivs Syhörna: 076-213 48 03

Särna Allehanda  
Särnavägen 122 / mitt i byn

Forts. Fjätervålen...

**Vi packar ner spritkök och mat i rygsäckarna, tar våra största anoraker med huvor, halsdukar, och skidglasögon, sedan åkte vi till Fjätervålen.**

–Hör ni, skall vi tar liften upp och kämpar oss i motvinden norrut efter toppen ner i norrsänkan mot Svartfjället. Blåser det så mycket som man lovat kan vi sedan segla söderut uppför baksidan upp till toppen av fjället för att sedan få ett par härliga kilometers utförsåkning ner efter fjället och in i den branta skogen och vidare ner för lunch i Rybäckskojan i Foskdalen! Vad säger ni?

### Kul idé tyckte hela gänget

- och kl 09:00 nästa morgon, en klar, solig men blåsig marsdag stod vi i liftkön i Fjätervålen med telemarkutrustning, dvs fjällturskidor med stälkant, teleskopstavar, stighudar och kraftiga höga pjäxor.

PG Nilsson på Fjätervålen sa att det blir nog sista turen upp till toppen. Vi måste nog stänga av för det blåser lite väl mycket.

**Här nere vid foten av fjället kän- des det inte så mycket av blåsten,** men det lät som om man körde tåg uppe på toppen. Det var säkert ång- lok för man kunde se röken!



Tuff tur på fjället  
Foto: SMHI

### Ut med armarna och plötsligt bär det iväg snett uppför i ca 10-15 km!

En otrolig upplevelse! Bland det roligaste jag varit med om! Att kunna åka snett uppför fjällsidan i så god fart, och solen sken från en klar himmel och medvinden gjorde att det kändes varmt och skönt. Visst var det lite jobbigt för benen på den hårda skaren och mjölksyran lät inte vänta på sig.

Det gick fort och snart hade vi passerat nedanför den bakre toppen och det var dags att börja snirkla nedför mot Foskdalen.

### Tommy stannade och vi lika så.

Han tecknade åt oss att vi skulle åka nedför första branten och sedan följa hyllan nedanför en bit innan vi fortsatte i en ravin som såg väldigt inbjudande ut, troligen full med mjuk lät pudersnö.

### Plötsligt ser jag över kanten, tiden stannar upp, tankarna flyger runt, detta kan bara inte vara sant!

Det måste vara en dröm, en film, det kan bara inte vara verkligt.

Vad jag ser är ett stup säkert 30-50 meter innan det blir mark igen. Jag har åkt utöver en jättelik hängdriva som bildats här på bergets brantaste del.

Jag far ut över kanten med huvudet före, allt går i slow motion!

Jag ser fjälldalen den blå himlen. Plötsligt smärtar det till i höften och jag dunkar i fjällväggen som nu börjar räta upp sig. Jag slår i ideligen och allt bara snurrar runt, fjäll, snö, himmel, skog, rygsäcken spricker och innehållt sprids efter fjället.

### Plötsligt slutar jag att kastas in och ut mot fjällväggen och kanar på magen neråt i hög fart.

Jag ser några flyttblock som sticker upp ur snön nedanför mig och tänker; att kommer jag levande ifrån detta så kommer i alla fall armar och ben att vara knäckta.

Ser flyttblocken närma sig och jag håller armarna hårt pressade framför huvudet för att försöka att skydda mig så gott det går. Plötsligt känner jag ett kraftigt ryck och en obeskrivlig smärta i höger ben.

Farten minskar och jag kan bromsa med händerna och lyckas få stopp på framfarten bara ett par meter från första blocket. Jag ligger stilla och försöker samla mig så pass att jag vågar se efter vad som hänt med högerbenet. Tar mod till mig och vrider mig runt, benet sitter kvar men inte skidan trots kraftig säkerhetsrem.

Skidan satt en bit upp i den enda fjällbjörk som stack upp ur snön. Detta lilla träd räddade mig troligen från en mycken långvarig konvalescens.

### Jag är fruktansvärt mör i hela kroppen men inget verkar vara brutet.

Jag tackar gud för detta under och börjar resa mig då jag hör hur någon skriker något högt ovanför mig.

Vänder mig om och tittar upp och ser skräckslagen hur min son Gustaf står längst ut på den vågformade drivan och ropar något så högt han kan, men det går inte att höra något i den hårda vinden.

Detta är slutet tänkte jag, nu lossnar drivan och vi stryker med bägge två i lavinen.

Drivan lossnade inte som tur var! Tommy kom nu åkande mot mig och frågar — **hur sjutton kom du ner före mig?**

Jag pekar upp mot hängdrivan på vars kant Gustaf åker, han hinner nästan ner till slutet på drivan innan den brister och i ett moln av snö störtar han nedför. När snöröken lättat reser sig Gustaf upp borstar av sig snön och skidar mot oss. Han hade tur den här gången, det var inte så högt och inte heller denna gång utlöstes någon lavin. Snart stod vi samlade allihop på behörigt avstånd från jättehängdrivan.



Tommy  
Foto: Fjätervålen

Detta med tanke på om en senkomme lavin skulle få för sig att kasta sig ner. Vi letade efter rygsäcksinnehållet i vindriktningen och lyckades hitta kök och termos. Bestick och muggar och slidkniv mm var och förblev borta. Det fattas en stav också sa jag.

– Den passerade mig på tre meters höjd upp på fjället sa Annika, jag undrade länge var den kom från. Vi insåg att vi kunde glömma den.

Med en stav och med livet i behåll åkte jag ner mot Rybäckskojan i dalen.

### Väl framme vid Rybäckskojan kokade vi fika på mitt buckliga stormkök.

Det tog dock 10 minuter att skilja kastrull delarna från själva köket i det otroligt buckliga tillstånd som köket var. Medan kaffevattnet kokade klädde jag av mig för att se om jag hade några synbara skador. Jag har normalt svårt att få blåmärken, men nu var jag blå, grön, gul och röd-spräcklig runt hela kroppen.

Värst var det runt ryggen där kök och termos pryglat mig ordentligt innan rygsäcken gick sönder. Jag var fruktansvärt mör, men det var också allt! Helt fantastiskt!

Gustaf fick inga som helst skador i sitt fall, annat än att han blev blöt av all snö som trängt in överallt under kläderna.

### Chokad? Ja, men bara till en viss gräns.

Jag berättade tidigare om mina upplevelser strax före och under fallet, och hur man upplever det som kanske ska bli slutet på ens jordevandring. Naturligtvis skiljer det sig hur man reagerar i sådana här situationer.

En del människor räkar säkert i panik men jag tror att de flesta reagerar som jag gör i sådana extrema situationer. Det finns en skyddsmekanism i hjärnan som gör att man blir uppskärnad till en viss nivå, sedan accepterar man situationen även om det innebär att man kanske skall dö.

Jag har varit med om flera situationer där mitt eller andras liv svävat i fara, både före och efter denna händelse. Trots chock och skräck jobbar man målmedvetet vidare i försök att reda upp situationen. Obehaget kommer sen.

Vinden här nedanför fjället var inte speciellt besvärande, solen värmdde och humöret var topp, trots allt.



Fjätervålstoppen längst till vänster  
Foto: Tobbe Nilsson/Fjätervålen

### Väl uppe hade vi svårt att prata med varandra.

Utan vi fick teckna åt varandra att göra oss klara och att vi måste hålla oss tätt ihop då sikten var dålig emellanåt p.g.a. ryksnön.

Vi drog åt anorakhuvarna så att bara skidglasögonen syntes och ett par extra varv med halsduken runt ansiktets nedre region. Sedan tog vi oss hukande mot norrsidan och stakade oss nedför slutningen.

Det var jobbigt trots att lutningen var svag. Väl nere i svackan ställer vi upp oss i en rad, Tommy först som är den bästa skidåkaren, och den som känner terrängen bäst, sedan jag, Lina & Gustaf, Eva och till sist Annika som uppsamlare då hon jobbat som skidlärare och var den näst bästa skidåkaren i gänget.

### Tommy vände nu kosan nedför med en vacker sväng till höger på hyllan. Jag följde i hans spår.

Nere på hyllan när jag skall svänga till höger kommer plötsligt en stormby och för mig sidleds mot branten. Jag försöker sätta i stälkanterna i den renblåsta hårda skaren men inget hjälper. Jag ser kanten närma sig sakta och jag vet inte vad som finns nedanför snökanten då endast en blå himmel syns framför kanten.

Det börjar luta betänkligt och i mina fruktlösa försök att spjärna emot med snedställda skidor ramlar jag. Försöker hugga i med stavarna men inget hjälper.

Nu har lutningen blivit så brant att min tunga rygsäck vänder mitt huvud och överkropp nedåt och jag ser kanten närma sig.

Vi var helt enkelt upprymda efter adrenalinkicken som äventyret givit.

Med bara en stav skulle dock de återstående sju km bli tuffa, det förstod jag så jag lånade en kniv av Tommy och gjorde det man in te får göra i ett naturreservat.

Jag skar av en fjällbjörk och snickrade till något som kunde användas som stav. För att få en stav som höll att klättra upp efter fjällsidan med krävdes en rätt kraftig björkslana att släpa på.

Det var nu rätt sent på eftermiddagen och vi hade säkert ett par timmar innan vi var tillbaka på parkeringen vid Fjätervålen. Trötta men glada kom vi utan missöden till parkeringen där endast vår bil nu stod kvar.

Eva fick köra bilen för det visade sig att den allvarligaste skadan jag fick av detta vådliga äventyr var tennisarm, eller skall vi säga "björkarm".

En lättmetallstav i ena handen och en fjällbjörk i den andra var ingen lyckad kombination, det fick jag känna av de närmaste veckorna.

**Goda vänner och trogna grannar**  
Väl vid stugan kommer våra grannar Leif och Bojan Käld utspringande. De visste att vi dragit ut på fjället i blåsten. Då de lämnade Fjätervålen stod vår bil nästan ensam kvar.

Leif och Bojan blev oroliga och hade tänkt åka tillbaka till Fjätervålen för att se om bilen stod kvar och i så fall ringa fjällräddningen.

Vi berättade kortfattat om vad som hänt innan vi gick in för att värma lite glögg att smutta på innan vi lagade mat. När glöggen väl var varm upptäckte jag att jag skulle nog inte ha glögg. Det kändes lite "blekt" efter dagens händelser, här krävdes det kraftigare och mera medicinskt förknippad dryck, dvs. en rejäl Doctor Special.

**Snart har man väl provat alla stilar och sätt att ta sig ner för områdets fjällbranter.**

"Provat" är nog rätta benämningen, - behåskar skulle minst sagt vara överord. Det här var bara ett av många minnen och små äventyr jag upplevt i området. Jag har säkert mycket ogjort än, -både sommar som vinter.



Foto H. Tobbe Nilsson/Fjätervålen

Så här mysigt kan man ha det i backen i Fjätervålen om man inte väljer en stormig dag.

Du behöver inte välja baksidan för att hitta härlig offpiståkning heller.

**Vi fortsätter vår färd efter minnenas väg.**

Vi stannar till och i den lilla byn Lillfjäten bara någon kilometer efter Fjätervålsavfarten. På höger sida ser vi ett grågrönt tvåvåningshus alldeles vid vägen. "Rum uthyres" står det än idag precis som på Elins tid. Vi stannar till här en stund och berättar lite om Elin som var en trevlig och pratsam person som värnade om bygdekulturen. Sedan fortsätter vi en km med till Lillfjästens gamla dansbana. Vi tar Elins ande med oss i baksätet och låter henne berätta den gamla dansbanans historia.

### Elin Jonsson i Lillfjäten

*En person som kunde mycket om historia och händelser i trakterna kring Lillfjäten var Elin Jonsson i Lillfjäten som bl.a. nyupptäckte och märkte ut den gamla poststigen över fjället mellan Lillfjäten och Idre.*

### "Elinfällan"

*Jag fick lära känna Elin i samband med jobb i Fjätervålen. Min arbetskamrat Tommy brukade hyra ett rum på övervåningen hos henne. Elin tog alla möjligheter att få språka med oss. Från farstun gick trappan upp till övervåningen och Tommys rum och man måste passera Elins köksdörr. Denna bit av farstun gick under benämningen "Elinfällan".*

*Det gällde att stänga ytterdörren tyst, smyga sig fram till trappan och upp, annars var man obehagligt fast och blev indragen för en längre pratstund med kaffe och bullar.*

### Intervju i Elinfällan

*Tyvärr tog jag mig inte den tid jag borde för att lyssna på henne. Tänkte att jag får besöka henne senare när jag inte jobbar. Jag hann tyvärr bara med ett besök på ledig tid hos Elin före hennes bortgång 2002.*

*Den gången hade jag med mig min gode vän och arbetskamrat Anders Tallbo som jobbade som copyurigher på min reklambyrå. Anders och jag hade varit och tittat på det som var kvar av Lillfjästens dansbana. Anders ville veta mer så vi knackade på hos Elin som i sitt gemytliga kök berättade historien om dansbanan för oss, och som Anders sedan skrev ner och jag publicerade i Kringelfjords-Nytts jubileumsnummer 2006.*

*Nu har många år gått sedan dess och nya generationers läsare tillkommit så jag presenterar än en gång...*

## Lillfjästens dansbana – ett levande minne

Nedtecknare: Anders Tallbo. Berättare: Elin Jonsson, Lillfjäten.  
Foto: Hans Forsslund

Lillfjästens dansbana, vackert belägen efter väg 311 mellan Lillfjäten och Sörvattnet stod klar för premiärdans på sommaren 1956.

Strax intill dansbanan påbörjades

## Harryssons Rörservice



**Din närmaste fackman inom  
VVS**

**Välutrustad servicebil**

Mobil: 070-5460477  
Byvägen 9 • 790 91 IDRE

också resning av en bygdegård som tyvärr aldrig färdigställdes. Både dansbana och den halvfärdiga bygdegården får många förbipasserande att stanna till, kliva ur bilen och nyfiket ströva runt en stund i de vackra omgivningarna intill den lilla tjärnen där endast myggen numera dansar under sommardid.

**– Initiativtagare till dansbanan var Lillfjästens Bygdeförening.**

säger Elin Jonsson, själv aktiv i föreningen under många år. Med banan ville vi förena nytta med nöje och få in bidrag till resningen av bygdegården.

**Lillfjästens dansbana blev den tredje dansbanan i grannskapet i modern tid.** Marken skänktes av Joles Märilt Olsson och i anslutning

till dansbanan byggdes stånd för varmkorv, kaffe, tombola m.m. syns till vänster om dansbanan.

### Stor dragningskraft

– Festplatsen blev något av en magnet för folk från när och fjärran, säger Elin Jonsson. Stämningen brukade vara glad och uppsluppen – och för det mesta gick allt lugnt och städat till. Vi hade två ordningsvakter, men de hade sällan mycket att göra.

### Aldrig slutförd

Virket till dansbanan och bygdegården skänktes av Domänverket. Ett stenkast från dansbanan påbörjades resningen av bygdegården, som tyvärr aldrig slutfördes av byråkratiska skäl.

Forts. Sid. 14



En sista svängom på den gamla dansbanan  
Foto: H. Forsslund

Forts. Dansbanan...

– Det var många armar som var beredda att hugga i och hjälpa till, säger Elin Jonsson.

Men de som alltid fanns där var bröderna Einar och Svante Adolfsson och min make John.

Det utlovade statliga stödet till bygdegården det skulle betalas ut först när gården stod färdig. Under mellantiden skulle kommunen gå i borgen, så att inhyrd arbetskraft kunde betalas. Kommunen fullgjorde emellertid inte sitt ansvar och projektet lades ner. De frivilliga insatserna och penningsresurserna räckte inte till.

– Idag står bygdegården kvar i halv-färdigt skick till stor ledsnad för många frivilliga som lade ner sin själ i projektet, säger Elin Jonsson.

**Många dåtida kända orkestrar sågs och hördes.**

Men dansbanan drevs vidare under många år och ett flertal kända och gästspelande dansorkestrar har hedrat den med sin närvaro, bland annat Conny Sams och Sone Bangers orkestrar, Jack Loys och Finnskoga syskonen.

Elin Jonsson och hennes syster Ester tillhörde de frivilliga som ställde upp och skötte främst kaffeförsäljningen under danskvällarna. Elin make John tog hand om biljettförsäljningen vid entrén och var även kassör.

**Poliserna och "flaskan"**

– Jag minns en lustig episod när två ortspoliser från Idre kom till festplatsen för att hålla ett öga på ordningen, säger Elin Jonsson, I försäljningskuren hade min syster en 1-liters gräddflaska som vi kort och gott kallade "flaskan". Poliserna snappade upp ordet och ville förstås titta närmare på flaskan. När de kom in i kuren förstod de all flaskan inte var något att lägga beslag på – och vi bjöd dem på kaffe med dopp...

**Används än idag (Läs 1997)**

Lillfjärens dansbana kommer till heders än idag. Under midsommartid lövas paviljongen och man dansar till långt fram på natten. Och vid födelsedagar kan en busslast glada vänner fira något födelsedagsbarn med lekar stöj till sång och musik.

Vid bröllop händer det att vigselakt och middag avslutas med en svängom på festplatsen. Många gången har brudpar dansat brudvalsens på banans slitna tiljor.

Även vid höstens älgjakter har banan kommit till användning. Älgjägare har anordnat tipspromenader till festplatsen – med åtföljande grillning och andra muntrationer i höstrusket.

**Lillfjärens dansbana är helt enkelt ett levande minne...**

*Vi besökte dansbanan och Elin Jonsson sommaren 1997 och då fanns ännu mycket av dansbanan intakt om än i förfallet skick. I dag är det mesta rivet och mycket virke bortfraktat. Portalen med biljettluckorna och en del rester av byggnaderna finns dock kvar. Huset som skulle inrymma innedansbanan och som aldrig blev invedd färdigt står kvar och ännu kan man hitta gamla korburkar av märket "Essman" bland bråten.*

*Om du vill ta dig en titt så kör någon km förbi Lillfjären mot Sörvattnet och håll uppsikt efter den grå portalen med biljettluckorna som står i björkslyn ca tio meter in från vägen.* □

## STENÅSSJÖN

**Nästa avfart från minnenas väg blir den skumpiga vägen upp mot Stenåssjön.**

Från Lillfjären till avfarten mot Stenåssjön är det ungefär 5-6 km. Den gulröda skylten med texten Stenåssjön dyker upp på vår vänstra sida. Här vid skylten tar du av upp mot den vackra fjällsjön. En sjö som inte alls heter Stenåssjön på kartverkets kartor, utan St. Harundsjön. Men så länge husen i Stenåsen funnits har ortsbefolkningen kallat sjön "Stenåssjön".

Troligen har Stenåssjön haft namnet "Stora Harundsjön långt innan namnet Stenåssjön kom till. Detta eftersom den lilla sjön uppströms bär namnet Lilla Harundsjön. Namnet "harund" kommer från den lilla ån Harundan som avvattnar de bägge sjöarna och som letar sig ner i Grundån som i sin tur rinner ut i Storån strax söder om Foskros.

**Ingen annan skogsväg har tagit mig till så många olika upplevelser och gett mej så många fina minnen och upplevelser som just denna smala och gropiga väg.**

De trogna läsarna av Kringelfjords Nytt har nog läst en del från mina upplevelser här uppe.

**Nedkortade texter...**

Jag får väl försöka att "komprimera" berättelserna lite lagom för att inte trötta ut gamla läsare samtidigt som nytilkomna läsare inte skall missa det som jag hoppas är trevlig läsning med natur, kultur och några små äventyr. Risken är annars att vi blir kvar efter Stenåsvägen resten av detta nummer plus de kommande tre numren av Kringelfjords-Nytt. Få se hur det går...

**Stenåssjön i sig ligger otroligt vackert**

-med Nipfjället och Slagubäckstöten vakande över sig med lågfjällen utspridda runt sina fötter. Det finns otroligt mycket att uppleva häruppe, men det räcker faktiskt bra som utflyktsmål för en fika, grillstund eller ett bad vid den nästan korallvita sandstranden. Raststuga och dass finns om vädret eller magen skulle bli dålig/t

**Nå vad hittar vi då för spännande efter denna väg?**

Jag kliver ur bilen tar en bild på vägs skylten och gör några minnesnoteringar om vad jag skall skriva om: LOFJÄTÄSEN levande fäbod. Trevlig gammelskogsvandring med fjällmassiv i bakgrunden som ofta har snölegor ända in i augusti.

UGGARNA. Vandringen runt Uggarna går bara till hälften på markerad stig, men är ändå lättgången och lättorienterad. Bjuder på orörd mark och bland de härligaste vyer vi kan hitta i våra trakter.



**SMÅSJÖDALEN** En vandring som en vacker sommardag kan göra vem som helst religiös och känna lycka att få finnas till och att få komma nära och känna sig som en del av naturen. Lite kulturhistoria får du på köpet.

**STENÅSENS BOSÄTTNING/FÄBOD.** I den bortre ändan av sjön hittar vi Stenåsens fäbod som även en gång i tiden även hade fastboende. Och då under en bister period med så kalla somrar att det hände att man kunde skida över sjön ända in i juni.

Väl framme vid gården så tar vi hjälp av Tomas Ljung och hans fina bok "Ödebygdsminnen". För att förstå hur det var att leva så här långt ut i fjällödemarken.

**Skall vi börja vår tur upp mot Stenåssjön?**

Ok, jag kliver in i bilen och vi skumpar iväg upp för den gropiga vägen. Efter ca tre kilometer ser vi träskylten med "Lofjätäsen 2 km". Vi parkerar efter vägrenen och kliver ur bilen och tittar efter stigen.

**Det är vi som plogar och skottar snö i Kringelfjorden**

Behöver du extra skottnings/snöröjning på parkering eller uppfarter så kontaktar du oss för offert.

Vårt motto:  
Bra snöröjning - bra priser

**ÖVRIG SERVICE I VÅR VERKSAMHET**  
Bilreparationer • Service • Krocksador  
Lacksador • Plåtskador • Billackering  
Däckförsäljning & däckreparation

**Oberoende bilverkstad**

Vi är en oberoende bilverkstad och arbetar med alla bilmärken på marknaden.

ÖPPETTIDER: Måndag-fredag 07.00-17.00  
TELEFON: 0253-109 00 • Per 070-359 18 28 • Roger 070-396 16 26  
E-POST: per@torvstro.se • roger@torvstro.se  
ADRESS: Vägverksvägen 8, 790 90 Särna

**PeRo i Särna AB**

## LOFJÄTÄSEN

**Stenåsjövägen - Lofjätäsen**  
Vandring ca 4 km

Text och foto H. Forsslund



**Stigen börjar med en liten bro över Vallbäcken.**

En liten bäck som i alla fall just i dag har morskatt upp sig och vill vara en brusande å. Det fattas bara någon centimeter till att vattnet tar tag i bron. Doften av skog, tall, gran, och fjällbjörk som blandas med doften av fuktig mark och gräs. Det luktar ren frisk natur, med betoning på frisk!

Marken vimlar inte direkt av spännande örter.

Vilket tyder på att berggrunden kanske inte är så kalk- eller mineralrik här. Tuvullens dunmjuka täcke vajar sakta över halvmyrens mjuka gräsmadrass. En och annan gul fibbla lyser upp. Annars är det mest olika grässorter som dominerar.

Stigen går leder oss genom ett blandat landskap gles tallskog, en och annan tät granmor och bördiga gräs- och halvmyrar som är själva orsaken till att vi hittar fåbodar här uppe i fjällskogen.

**Plötslig ligger den där, Lofjätäsen fåbod**

-bara två kilometer från skogsvägen, men kändes ändå som den mest ensliga fåbod vi besökt. Inte en människa syntes till, men där gick ju två fjällkor, en på var sida om en gårdesgård, och vi hörde några killingar bräka och tunga klövtramp från det som måste vara fjöset.

Det verkade som att någon höll på att pyssla om en fjällko i mörkret. Det vill säga vi såg kon, men det lät inte som kon var ensam.

-Hej, hördes en röst.

Vi gick in i fjösmörkret och såg en vacker välmående fjällko stå mitt i fjösgången och tugga på en hötapp. Hej, hördes igen. Vi tittade misstänksamt på kon, hon tuggade lugnt vidare så vi insåg att rösten måste ha kommit från mörkret bakom kon. Ur mörkret frigjorde sig en leende tjej i blåställ och stövlar.

-Hej jag heter Charlotta.

Hur hittade ni hit?

Vi berättade att vi åkt förbi stigen upp mot vallen otaliga gånger och undrat vad som dolt sig i andra ändan på stigen.

Vad trevligt att ni kom, sa Charlotta det kan bli lite ensamt ibland, fast egentligen är jag ju aldrig ensam.

Jag har mina fyra fjällkor, ja egentligen är det tre kor och en kviga, sedan har jag ju alla getterna. De är faktiskt 50 stycken om man räknar med alla killingarna. Trevligare och sällskapligare djur kan man inte ha.

**Plötsligt börjar det regna kraftigt** och Charlotta erbjuder oss att komma in på en kopp kaffe, men min fru Eva som alltid är hungrig och skall ha mat var fjärde timma (plus några mellanmål) sa att det var lunchdags och frågade om vi kunde få låna kokhuset och äta lunch där, så kunde vi träffas senare.

Det var ok sa Charlotta och vi skyndade undan regnet ner till det lilla kokhuset som var belamrad med eldstad och allsköns fåbodutstyr som användes till smör och osttillverkning etc.

**Rutan på besök...**

Det var trångt men vi trängde ihop oss längst in vid husets enda fönster. Tur att vi inte var flera sa Eva. Inte sa jag! som just såg att kossan Rut på något otroligt sätt lyckades klämma sig in genom lilla dörrhålet.

Det blev genast problem. Det blev inte så mycket utrymme kvar att vi kunde ta upp lunchfikat.

Vi försökte få ut Rut men hon hade inte plats att vända och nekade bestämt att backa tillbaka ut genom dörren. Eva och jag skrattade så vi grät, det var en så otroligt surrealistisk situation.

Jag försökte föreviga det hela med kameran, men det var svårt att få plats att ställa in kameran ordentligt. Till slut efter lång övertalning och löfte om saftigt klöver lyckades kossan Rut backa ur kokhuset och vi kunde ta itu med den något försenade lunchen.

**När vi höll på att plocka ihop dök Charlotta upp,**

-nu mera civilt klädd i jeans och lusekofta. - Vad länge ni dröjde? sa hon, det har slutat regna för länge sedan. Eva och jag tittade på varandra med en blick som sa att vi inte skulle besvara Charlotta med att det hela tog lite tid för att Rut åt lunch tillsammans med oss.

Charlotta berättade lite om kokhuset och osttillverkning m.m. Guidade oss runt och visade fjös och mejeribu och "diskmaskinen" som var av märket "Bäckebeu".

Charlotta i uniform



**Nu blev det ett fasligt plingade och bråkande.**

Där kom "Get-rud" med hela sin getefamilj på 50 mycket personliga individer i följe. Alla hade samma kraftiga lyxparfym av märket "Get-set" dagen till ära. Det märkte vi när vi gullade lite med ett par killingar som hoppat upp på en bänk. De delade frikostigt med sig, för doften satt i fortfarande i när vi kom hem till Kringelfjorden.

**Vårt besök på Södra Lofjätäsen avslutades med lite smakprov på Lofjätäsenost.**

- Gott! Den osten kan rekommenderas!

**FÄBODBRUK PÅ SÖDRA LOFJÄTÄSEN**

Fåboden drivs av Charlotta Rosborg men ägs och förvaltas av Länsstyrelsen.



**Kurvans TYG & KLÄDER**  
IDRE 0253-205 04

**Välkommen till vår stora butik!**  
Kläder och tyger i mängder!

Hos oss hittar du tyger i alla smaker • Vi syr gardiner på beställning  
Kläder för dam, barn, herr • Snösmucken • garn mm.

*Syrran & Jag*  
Kurvans

**Välkommen till vår butik mitt i byn**  
Heminredning för alla

Lakan • dukar • ljus • lampor • mattor • handdukar • skor mm.  
0253-205 03

**Öppettider för båda butikerna**

Måndag - Fredag	10:00 - 18:00
Lördag	10:00 - 13:00
Söndag	Stängt

**Välkomna önskar personalen!**

Forts. Lofjätåsen

**Produkter som görs på fäboden är bl.a. fäbodost, getost, blandost, gubbost, dravle, stekost, bredbar ost (lactique), småost, messmör, mesost och smör.** Charlotta brukar även ta med sig rökt kött från egna djur från gården hemma i Älvdalen.

(Rökt getkött från Lofjätåsens fäbod vann guld vid SM i Mathantverk 2008.)

**Byggnader på vallen** (Se bild på sid 15) På vallen finns fäbodstuga, fjös, storrös/eldhus, kylhus och diskskjul. Genom kylhuset rinner en kallkälla ut i en bäck som leds in i en träkista och ut igen till tappstället. Systemet fungerar utmärkt som kyl för mjölk och andra livsmedel då vattnet håller en temperatur på ca 4 grader.

Charlotta Rosborg kommer ursprungligen från skogslandet i Västergötland men bor nu i Älvdalen i Dalarna och tillbringar varje sommar uppe vid Södra Lofjätåsens fäbod. Det handlar om väglöst land, mitt ute i ett naturreservat på hela 785 meters höjd över havet och det säger sig självt att de spontana besökarna i området är få. Att Charlotta överhuvudtaget kom in på det här med fäbodrift är något av en slump.

#### HISTORIK

*Ylva Ekström berättar*

Södra Lofjätåsens fäbodvall har länge brukats av gårdar i byn Lillfjäten, men ägs numera av Naturvårdsverket som arrenderar ut vallen.

**Gunni Wiklund var den som tog upp fäbodbruket igen efter renoveringen av vallen 1997/98.**

Ylva Ekström (nu boende i Mora) har tillbringat många somrar på Lofjätåsen ända sedan hon var nyfödd.

Ylvas mormor och morfar, Joles Märnit Olsson samt Joles Jonas Olsson, var i vallen varje sommar till 40-50-talet. Ylvas mormor kom från Lofsdalen men flyttade tillsammans med Joles Jonas in i Fjällgården i Lillfjäten.

Buföringsvägen upp till Lofjätåsen var tidigare från nuvarande väg 311. Man gick upp vid en lada norr om avtaget mot Stenåssjön.

Livet var lugnt och behagligt på vallen och det mest dramatiska som hände på vallen var när Kokhuset brann ned ett år, minns Ylva. Sedan drogs det telefonledning upp till vallen så att det gick att ringa från vallen.

#### Vandring ca 4 km

Lofjätåsens fäbod ligger i väglöst land i Stådjan-Nipfjällets naturreservat. Vandringen tar dig fram över myr, gles tallhed och granmo i storslagen fjällskogsnatur

En kombinerad utflykt och vandring som är lagom lång, lätt och trevlig så man kan ta med barnen eller barnbarnen. En fjällskogsvandring till Södra Lofjätåsens fäbod. En riktig höjdare får man väl säga då Fäboden ligger i väglöst land, mitt ute i ett naturreservat ca 785 m över havet.

Getter på väg mot Nipfjället



Hela artikeln om Lofjätåsen finns att läsa i oförkortat skick på vår hemsida > Kringelfjordsnytt > sommar 2013. Här finns även mera bilder från Lofjätåsen och vandringen dit.

Dessutom är alla Kringelfjords-Nytt på webben i fyrfärg vilket naturligtvis ger bilderna mer rättvisa.

Bilden till höger Charlotta (civil)



## Välkomna till Grövelsjöns Fjällstation

#### Restaurang och Café

Vår restaurang med Slow Food inriktning har en mäktig utsikt över de norska fjällen.

Ät en god buffé eller ta en fikapaus med kaffe och dopp.

#### Spa

Unna Er en lugn stund med en av våra sköna behandlingar. - Må gott och ladda nya krafter!

#### Butik

Välsorterat sortiment av friluftskläder och utrustning. Allt vad du behöver för fjällturen. Livsmedel, tidningar, hantverk och souvenirer.

#### Uthyrning

Välsorterad uthyrning av skid-friluftsutrustning till vettiga priser. Här finns allt som behövs för fjällveckan.

#### Guidade vandringar - Temaveckor

Hela vintersäsongen anordnas turer med färdledare och olika temaveckor.

Ring eller besök vår hemsida för mer information.

[www.grovelsjon.com](http://www.grovelsjon.com)



**GRÖVELSJÖN**





Nu är vi tillbaka i bilen och fortsätter färden upp mot Stenåssjön. Strax före backen ner till sjön finns flera parkeringsmöjligheter i små rundlar. Kan vara från skogsavverkningen och flötningstiden.

Här parkerar vi och plockar fram ryggsäckarna och vandringsstavar för nu skall vi vandra till

## UGGARNÄ

### Stenåssjövägen - Lofjätåsen

Vandring ca 5 km

Text och foto H. Forsslund

Historiska fakta:

Ödemarksbygd/Tomas Ljung

Från parkeringen går vi 50-100 m tillbaka efter vägen, och snart ser vi vårt kännetecken för var stigen börjar.

En jätte tall med yvig grenverk. Här börjar leden som går mot Ulandstugan och Nipfjället.

Stigen är inte så vältrampad och för sådär 10-15 år sedan hade leden (om den då kunde kallas så) ytterst få vandrare och de gamla gulvita markeringarna var nästan helt borta och stigen fick man leta efter. Nu syns både stig och nya röda markeringar tydligt.

Vi tar in på stigen som leder ner mot en liten myr.

Myren är spångad så det är lätt att ta sig fram. Vi tittar upp till vänster på det två krumma tallarna med lite platta och yviga kronor som står på kanten av myrens andra sida. Här brukar ett falkpar ha sitt rede. En sommar för två år sedan blev vi attackerade av falkarna så vi fick hukande springa över spången mot skogen.

I dag är det dock helt lugnt, och inga falkar syns till. På andra sidan myren precis i skogsbrynet står en stor tall med ordentliga klössår i barken så träet lyser vitt. Vi förstår att vi inte är ensamma. Den labben skulle man inte vilja bli smekt av, det är en sak som är säker, säger Eva, vi går tillbaka! Vilket vi naturligtvis inte gör.

Stenåssjön som vi skymtat då, och då på vår högra sida har övergått till att likna en liten å som slingrar sig genom gräslandskapet. Det är förlängningen av utloppet från Lillharundsjobäckens.

Till vänster av ett stort bäverbo ligger resterna av en liten fallfärdig bod.



(Idag betydligt mer förfallet).

Vi har sett resterna av boden i många år och man har undrat över dess användningsområde.

I boken "Ödemarksbygd" fick jag svaret. Nästan längst in i Stenåssjöns västra långtarm, ligger Stenåsen,

Utsikt över Stenåssjön från Uggarna  
Den fina sandstranden med båhuset ligger ungefär mitt i bild



en gammal fåbod som gett sjön det namn som ortsborna använder. Den lilla bod jag nämnde ovan var en omlastningsbod för stenåsbönderna.

Här omlastades utrustning och förnödenheter mellan häst och roddbåt. Det som inte fick plats i båt kunde förvaras i boden och hämtas senare. Det var ett tufft jobb att vara ödemarksbönder.

Vädret har heller inte alltid varit på ödemarksböndernas sida. T.ex. vintern 1886 låg isen på Stenåssjön ända in i juli. En annan tuff vinter kröp kvicksilvret ner under minus 52 grader. Då gick isen först till midsommar och stenåsfolket fick "buföra" genom halvmeter snö och åka till midsommarfirandet med släde.

Tillbaka till stigen och vandringen. Snart kommer vi fram till en liten källa vid en stor rotvälta. Här har så länge vi vandrat här funnits en liten träränna som leder vattnet så man kan dricka. Tacksamt dricker vi av vattnet som smakar gott och jag citerar Linné när han drack vatten ur Olån (tror jag det var) uppe vid Grövelsjön "Det vatten som intet smakar, smakar rätt".

Vi vandrar vidare genom den härliga fjällskogen drar in doften i djupa andetag.

Doften är en blandning av myr och solvarm tallbacke. Efter en ca en kilometer ser vi ner mot Lillharundsjobäckens utlopp i Stenåssjön. För den fiskeintresserade (och mycket myggtålige vandraren) kan jag rekommendera att blöta en fluga eller mask precis efter utloppet en kväll eller tidig morgon. Det ger oftast ett bra resultat.

Vi vandrar vidare och efter ca ytterligare 500 meter är vi framme vid spången över den härligt brusande Lillharundsjobäckens. Bäck förresten! Det är snarare en liten å, och utan spång skulle det säkert bli besvär att komma över. Vi går ner för "trapporna" mot spången.

Det är svårt att bestämma om sten-trapporna är naturliga eller om någon mänsklig varelse varit där med en hjälpande hand.

Vi kommer upp från bäckravinen och ser på vår vänstra sida Lilla Harundsjön som dagen till ära glittrar glatt och skälmskt och skickar solkatter in mot skogskanten där vi befinner oss. När vi närmar oss sjön så mycket att vi ser Nipfjällsmassivet med Mulen i fonden dyker nog en av fjällvärldens läckraste raststugor upp. Ett urgammalt störröse, en eldpallkoja som står hukande i en nästan parkliknande omgivning.

En av Ödebygdens sista Störrösen (övernattningsstuga) med bevarad trähuv och spåntak. Tyvärr håller detta vackra monument över gamla tiders fiske, jakt och slätter på att förfalla.

2013 kontaktade jag länsstyrelsen i Dalarna och påtalade tillståndet. De hörde av sig ett par dagar senare och meddelade att den nuvarande ägaren till störröset var en privatperson boende i Gävle, (om jag minns rätt). Man kunde inget göra åt saken!



Störröset vid La. Harundsjön Forts. Sid. 18



VI UTFÖR ALLA FÖREKOMMANDE  
JOBBS INOM VVS!

MINDRE BYGG JOBB SÅ SOM  
REPARATIONER OCH VATTENSKADOR

GLASMÄSTERI/VVS BUTIK

Även entreprenad med minigrävare (5ton).  
Byter allt inom glas ex: Bilrutor, isolerglas,  
stenscottsreparationer, planglas (kittning)  
vanliga fönster

Välkommen att kontakta oss  
Hattis och Tobbe

Bygg&Vvs Akuten • Särnavägen 142 • 790 90 Särna  
byggovvsakuten@gmail.com

Thorbjörn 070-6010176 • Hans-Ove 076-8384575

Forts. Uggarna...

**Vi stannar vid stugan och tar en skvätt kaffe och några torra kex** som vi hittat hemma. Vandrigen var lite oplanerad och då får man ta det man har hemma för tillfället.

Vi märker inte att kexen är gamla och torra, de smakade underbart tillsammans med kaffet och det stora välbefinnande vi kände i denna härliga miljö.

**- Den glittrande sjön, Mulens blåa branta bord som dekorerats med långa mjuka gröna lodräta stråk och inte en enda människa så långt ögat når. En sådan dag!** Något okänt barn har byggt den "sommargård" utanför Störöset. En fantastisk liten skapelse med fjöset uppbyggd av pinnar med grön mossa på taket. Inne i fjöset finns små kottekor böjda över en foderho med gul mossa som antagligen skulle föreställa hö. Vilken skaparglädje! Jag känner blodet rusa genom ådrorna.

Här i den underbaraste av miljöer har ett barn med stor energi och skaparglädje byggt detta lilla mästers-tycke. — Glömsk av fula ord som: Galna kosjukan, miljöförstöring, klimatförändringar, radioaktivt nedfall och andra otrevligheter.

**"Det är på andra man märker att man blir äldre".**

Jag tittar på den lilla lagårdsmodellen och tänker på de många gånger jag gått här med mina barn Lina och Gustaf när de var små.

En liten tagg högg till mitt i allt det fina och vackra. "De är på andra man märker att man blir äldre". Sa en kamrat till mig en gång. Det stämmer nog, tänker jag. Jag tycker att jag är som jag alltid varit men "barnen" är redan vuxna!

Det spelar ingen roll hur vi tränar och håller igång. Den rynkan jag såg under ena ögat i spegeln en april dag 2010, den har i dag vuxit till sig, och påminner numer om Rapadalens deltalandskap.

**- Tidens gång kan vi aldrig stoppa!** Här hjälper inte dyra krämer för hundratals kronor. Jag fick en gång ett uppdrag att tillsammans med Lill-Babs att marknadsföra en exklusiv rynkräm som bl.a. innehöll extrakt från moderkakor. Kändes inte seriöst så efter ett par möten så hoppade vi av projektet. (men man får väl medge att Lill-Babs ser fräsch ut för sin ålder).

Vad är detta för dystra tankar tänker jag, och kommer på ett gammalt danskt ordspråk som passar mig som handsken, "Man skall vara gla og go ved sig sjelv så lenge man har sig"! Man är ju (i alla fall för tillfället) skapligt frisk, och har hyfsat bra kondition, både Eva och jag

**Jag reser på mig, drar in luft, springer upp en bit efter stigen och tillbaka,** bara för att få känna hur lätt det är springa, fötterna när nästan inte ner till backen, känner än en gång blodet rusa, jag fylls av glädje!

En glädje som bara den som en gång har varit svårt sjuk och inte orkat gå femtio meter kan känna. (1994 drabbades jag av en svår hjärtmuskelinflammation).

Men nu är jag berusad av naturens skönhet och glädjen att få vara stark och frisk!

**Vi plockar ihop, går den mjuka sandiga stigen upp mot fjällheden.** Stigen har inga avtryck av sulor och vi konstaterar att ingen gått här på några dagar. Strax efter innan fjällheden tar vid svänger stigen till vänster. Nu tar en riktig trollskog över. Månghundraåriga furor med vackert vresigt kronor som avslutas endera med en svart eller avbruten topp.

Alla vuxna träd slutar på nästan exakt samma höjd. Fjällvinden kuperar utan pardon varje försök till uppstudsighet. De grå torrfurorna med sina medsols vridda stammar står stolta kvar, trots att deras sakta dans slutat för kanske långt över hundra år sedan.

Vi lämnar stigen går runt bland träden, betraktar dessa naturens konstverk som står som monument över överlevnadsförmåga. Vi går vidare och skogen blir plötsligt tätare och otaliga fjällbjörkar börjar trängas med martallarna.

Här rinner en bäck ner och bildar ett sandigt litet minidelta. Stigen går tvärs igenom det lilla deltat. Normalt brukar det inte vara något som helst problem att ta sig över. Denna regniga sommar har denna lilla bäck som jag förmodar är Slagubäcken förvandlas till en liten brusande å.

Vi får lämna stigen och hittar ett ställe uppströms där fåran är betydligt djupare och inte breder ut sig. Vi hoppar över och går ner till stigen igen. Ser här ännu ett av skogens konstverk, en riktig överlevare, en tall som mäter över 120 cm i diameter trots att den inte når högre än 4-5 meter!

**Innan vi lämnar den lilla fjällskogsdungen hittar vi ännu en rätt färsk revrimering efter björn.** Förutom de sedvanliga klösmärkena har den även brutit några ungbjörkar på mitten. Nu öppnar sig fjällheden vi följer stigen ännu en bit.



Där stigen svänger till vänster upp mot Ulandstugan och Nipfjället finns en ledmarkering, här viker vi av åt höger från stigen och går ostigat bort mot småtjärnarna och Uggarna.

**Vi stannar till vid de första små polarna precis vid bäcken och svalkar oss lite i det klara friska vattnet.**

Jag vilar en stund i gräset med grässtrå i mun.

Eva ruskar i mig och säger; *- Titta borde inte tjärnarna döpas till "Fjällbrudens ögon".*

Jag reser mig upp och ser vad hon ser. - Pyttetjärnarna ligger som vackra blåa trolska ögon som himlen gett färg, vita molntussar seglar sakta över ögonens iris, och ögonfransarna som är av det grönaste gräs med gula blommor i, ger ögat en vacker och vänlig ton.

Mina ögon blir lite fuktiga av det jag ser, och hjärtat fylls av glädje över att också min Eva ser på samma sätt. Jag sätter mig nära min älskade Eva och bara njuter av att finnas till.

Livet har sina hårda sidor, men denna underbara dag är jag fullständigt lycklig. Jag tänker på att det bästa i livet är gratis. (Nästan i alla fall).

**På med ryggsäckarna. Nu skulle vi hitta ett ställe att ta oss över Slagubäcken igen.**

Den annars så snälla lilla bäcken som denna regniga sommar morskat upp sig ordentligt som ala övriga vattendrag.

Vi hittade ett vadställe med en sten mitt i en bit uppströms och är strax framme vid den större av tjärnarna nedanför Uggarna mot Molnet till. Vi ser att renar har gått här efter stranden helt nyligen. I slutningen på tjärnens andra sida ligger stora svarta fuktiga skuggor. Här försvann nog den sista snön bara för någon dag sedan trots att vi är i juli månad.



Vila vid småtjärnarna

# SÄRNAFFÄRN



Välkommen till det  
"LILLA VARUHUSET"  
i Särna - mitt i byn  
(fd. Sprängs)

HÄR HITTAR DU bl.a:

Järnvaror • Färg • Tapeter • Vitvaror • Fiskeutrustning/kort • Kartor • Leksaker • Sodastream • Återförsäljare för Cylinda produkter, tillbehör och mycket mer.




Vi är även ombud för:  
**SYSTEMBOLAGET**

Minikafé med gott fikabröd, mackor och korv m. bröd i butiken.

Hamburgare  
Vi serverar hamburgare.




Nu även solarium bara att boka en tid.

HÅLTAGNING - PIERCING  
Vi tar även hål i öron för örhängen etc.

Särnaffärn • Särnavägen 133 • 0253-104 30



Stenåssjön med Småssjödalen i bakgrunden

Vi rundar tjärnen och går upp för sluttningen och precis på 900 metersnivån ligger ett stort stenblock. Här rastar vi som så många gånger tidigare. Vi äter vår lunch och njuter av utsikten som är helt enorm denna kristallklara dag.

Nedanför mot norr brer Stenåssjödalen ut sig. Vi ser fåboden med sina gröna små tegar i nordväst, bakom Stenåssjön blänker blåa små ögon. Det är Småsjöarna.

**Denna klara dag sträcker sig sikten ända bort till ett långt snöklätt fjäll som vi tror är Sonfjället**

och till vänster om detta skymtar ett gigantiskt avrundat fjäll med en skarp sida. Det är vi ganska säkra på att det är Helaxmassivet. Det brukar vi se från Fjätervälens topp klara vinterdagar.

Skall vi gå över Uggarna och sedan tillbaks, eller skall vi passa på och bestiga Mulen? frågar jag Eva? Vi är ju mätta och utvilade och vädret är soligt och lagom varmt, \*Vi tar Mulen tyckte Eva.

*\*Denna artikel skulle som bekant handla om vandring till- och över Uggarna, så vi väljer att denna gång hoppa över när vi tar oss upp över snöfältet till Slagubäckens källor, och bestigningen av Mulen, och vårt skräckslagna återtåg ner från toppen jagade av brunstiga rentjurar etc.*

**Vi fortsätter istället ner i dalen mellan Uggarna klafsar över myren och upp på nästa höjd.**

Vår vandring övervakas månghundraåriga knotiga kämpar som fjällvinden försökt kuva, men de ger inte upp.



Övervakas var nog ett överord, vår lilla vandring här på jorden och fjället märktes nog inte i deras tidsperspektiv. Men vi kände oss faktiskt iakttagna, vi tittar upp och mycket riktigt, två storhorniga och vackra rentjurar betar fridfullt på fjällsluttningen ner mot Stenåssjön.

**Precis som de månghundraåriga knotiga kämparna tog de ingen notis om oss utan ägnade sig åt viktigare saker som att pinka t.ex.**



Vi går ner mot skogskanten och myrlandet. Myrlandet ja, här såg vi spår av både myror och björn i form av ett björnde i en stor myrstack. Vi hörde ett porlande ljud som kom från myrkanten, vi gick upp och såg en kallkälla som bara kom rakt upp från backen och sedan blev till en liten bäck som slingrade sig genom myren ner mot sjön.

Vi fyllde våra kåsor med det friska kalla vattnet. När jag står där nerböjd över källan ser jag att någon annan har varit där och druckit nyligen. Den mjuka blöta mossan bär tydliga spår av den som huserat i myrstacken över vintern. Jag säger inget till Eva som lätt får lite "björnfrossa".



**Vi gick i efter myren som lyste röd av hjortronkart i riktning bort mot Harundsjöbäcken.**

Den ena lilla blötmyren efter den andra dök upp, allt blötare. Till slut fick vi gå upp över den östligaste av Uggarna och ner på andra sidan till den lilla stigen vi börjat vår vandring på. Strax var vi nere i den lilla fjällskogsdungen där vi såg spåren efter björnens revirmarkeringar.

Plötsligt ser vi att något mörkbrunt som rör sig inne i dunklet. Vi stannar förskräckta, backar försiktigt. Björnen!

**Då lösgör sig det bruna och kommer mot oss.**

Det visar sig vara en rentjur i jätteformat. Har aldrig sett något liknande! Pälsen är så mörkbrun att den är nästan svart. Den är nästan en halv gång till så stor som de tjurarna uppe på Uggarna

Undrar än i dag över detta gigantiska och trolska djur. Kanske var det en hälsning från den tid då renarna var vilda i dessa fjäll och den inavel styrd av människor inte fanns.

Var det en vildren tro?

(Jag har hört att det fortfarande finns vildren på norska sidan).

**Vi fortsätter efter den sandiga stigen förbi den otroligt vackra lilla Störöset.**

Stannar och tittar bort till en liten stuga som skymtar på en udde på andra sidan bäckinloppet.

– Där har vi aldrig varit, säger jag till Eva. Och hon är med på att vi går dit.

Vi går över spången vid Lillharundsjöbäcken igen, och strax ovanför "trapporna" hittar vi på stigen till stugan. Stugan låg mycket vackert på en höjd ute på en udde vid inloppet av Lillharundsjöbäcken. Strax nedanför vid sjön låg även ett litet båthus.

Vems är fiskestugan och båthuset vid La. Harundsjön...?



**Vi gick tillbaka efter stigen samma väg som vi kom,**

- och efter ca en timma var vi tillbaks vid bilen. Vi lastade in packningen i bilen och gick sedan vägen ner till raststugan vid Stenåssjön. Här finns en bländvit sandstrand och en otroligt vacker utsikt över sjön upp mot Uggarna och det mäktiga Nipfjället.

Vi tog av oss kläderna och sköljde av oss svett och myggolja. Vet inte om det var vi eller myggen som uppskattade tvagningen mest. Tror dock att myggen var de som blev gladast.

(Läs mättast)



**Så nära men ändå så långt bort...**

*Denna lilla endagsvandring i dessa lågfjäll är en av de absolut vackraste vandringarna som finns i området.*

*Så vacker, så mycket upplevelser, så omväxlande. Vi går denna vandring en minst en gång varje år. I år har jag gått vandringen två gånger i år, (läs 2006). En gång med Eva, min fru och nu senast den 23 september med ett par kompisar i det vackraste höstväder man kan tänka sig. Vi vandrade i faktiskt kortbyxor, Trots det sena datumet var det +20°*

Hans

Minnenas väg...  
fortsätter på sid 21.

## Emretssons gräv & entreprenad AB

**JAG UTFÖR ALLA TYPER AV GRÄVJOBBS:**

Schaktning för husgrunder  
Dränering • Dikning  
Kabel- och rörschakter  
Enskilda avloppsanläggningar  
och mycket mer...

Jag utför även:  
Buskröjning vid vägkanter  
Snöröjning

KOSTNADSFRI KONSULTATION  
30 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete ger dig trygghet och kunnsande.

Välkommen att höra av dig  
Mats Emretsson

Emretssons Gräv & Entreprenad I Särna-Idre AB  
Hallonstigen 4 • 790 91 Idre Telefon: 0253 - 205 89 • Mobil: 070 - 258 06 08  
E-Post: mats@emretssons.se • Hemsida: www.emretssons.se



# VÄRMEPUMPAR

- **Egna hem**

*Enplanshus, 1/2 planshus, 2-planshus, suterränghus*

- **Fritidshus**

*Undvik fukt och mögel under vintern  
Lägsta inomhustemperatur 12 grader*

- **Företag**

*Kontor, verkstad, lagerlokaler, butiker*

- **Försäkring**

*Er fastighet är alltid extra försäkrad av oss  
när vi installerar er värmepump*



**Exempel Effekt 7kW.  
Vid yttertemperatur  
-25C 3,8kW**

**DAIKIN**  
**Origo X**

Golvmodell, monteras  
5 cm ovan golvlis.

PRIS FRÅN  
**18.400 kr**



**DAIKIN**  
**Nano x**



**DAIKIN**  
**Caldo x**



**Fjällpumpen**  
Heat Transfer HTF AB

**0735-28 28 89**

fjallpumpen@gmail.com



- Världens största tillverkare av luftvärmepumpar



## SMÅSJÖDALEN-ett litet paradiset

Vårt nästa mål på vår resa efter minnas vägen ligger inte så långt bort. Vi behöver inte ens flytta på bilen, utan vi fyller på våra ryggsäckar och vandrar den korta biten ner till vägs ände vid Stenåsjöns vita sandstrand.

### SMÅSJÖDALEN

Vandring ca 5-6 km, men räkna med en heldag, man vill inte gå hem!

Text och foto H. Forsslund

Från stranden följer vi den gamla stigen mot Stenåsens fåbodvall för att sedan gå efter den västra och torrare stranden av ån som kommer uppifrån Småsjöarna.

Enligt kartan kunde man följa stigen från raststugan över några småmyrar och talldungar för att sedan via en bro eller spång gå över ån.

Stigen visade sig vara en ganska blöt historia som gick i en vid sväng innan vi kom fram till ån. Stigen över myrbiten ner mot den lilla ån visar spår av att här har en gång människor, hästar och kor vandrat mot Stenåsen. Det är rester av en myrväg med tvärlagda stockar med en bredd av ca 150 cm. Framme vid ån visade sig att av spången fanns bara rester kvar.



Sandstranden

Dagens invånare på Stenåsen tar sig dit med båt och har inte brytt sig att underhålla spången. Det fanns med andra ord ingen bro eller spång!

Bara lite gamla ruttna rester återstod. Själva ån var inte större än vår egen lilla Byggningsgå som rinner ut strax norr om stugbyn i Kringelfjorden.

Ån såg lite djup ut här och så orkade vi inte ta av oss och vada så vi bestämde att vi skulle följa den lilla ån uppströms för att se om det var lättare att komma över högre upp.

Eva hade "lite att bestyra" så jag gick före upp efter ån. Till min förvåning dök första lilla sjön eller "hån" i sjösystemet upp ganska omgående.

Så fantastiskt nära det var hit upp! Bara några hundra meter uppströms den lilla hån låg en gammal torrgran vindfäld över ån.



Jag bestämde mig för att försöka gå över ån via trädet. Upptäckte rätt snart att "gå" med ryggsäck nog inte var det bästa alternativet, så jag kröp över, vilket var en nog så stor utmaning för "gubben" med ryggsäck och allt. Jag kom lyckligt över och invändade Eva som nekade bestämt att ta samma väg, så här skiljdes våra vägar för ett tag.

Vi travade på en bit på var sida om den lilla ån och kom relativt omgående till nästa lilla sjö. Här öppnade sig den tidigare redan glesa skogen till ett otroligt vackert landskap.

Vilt men ändå vänligt, nästan parklikt.

Sjön övergick till å igen en liten bit, sedan öppnade sig ett vatten och slingrade sjösystem med massa vikar, uddar och sund som kunde få själva Kringelfjorden att avundas.

Inloppet från sjön i ån visade sig vara rätt brett och grunt, så här räckte det med att Eva bara tog av sig kängorna och vada över. Visst hade det gått människor efter stränderna och visst bar landskapet spår efter skogsavverkning en gång för länge sedan, men det fanns inget spår av egentliga stigar. Det finns en stig utmärkt på kartan men den stigen går längre inåt skogen, under åsen och vidare upp mot en rengärda och någon form av stuga eller vindskydd.

Då Eva var över så gick vi vidare efter den västra stranden och runt viken. Det var myggfritt, varmt, soligt och bara små lätta sommarmoln som speglade sig i det spegelblanka vattnet. Framför oss lite till vänster reser sig som vi tycker är en liten ås. Vi blir mäktigt förvånade när kartan visar att den lilla åsens högsta punkt ligger på 880 meter.



Åsens högsta punkt låg på 880 m

Vi ser också att vi själva befinner oss på 750-metersnivån så det är väl förklaringen att åsen verkar så låg. När man vände sig om reste sig det pampiga Nipfjällsmassivet över skogen och på viken seglade gula näckrosor. Efter strandbrinken växte fantasifullt skulpterade träd, träd som under en mörk ovädersnatt säkert skulle skrämra vetet ur oss, dessa såg nu denna otroligt vackra sommar dag ut som de skönaste konstverk!

Vår vandring slog inga hastighetsrekord precis ...

beroende på att efter var och varannan meter så måste vi stanna till, vända oss runt och titta på allt det vackra i detta spännande landskap.

Jag kände den där sällsynta känslan av vördnad inför den någorlunda orörda natur som finns kvar, lycka och glädje av att finnas till, och att vi får uppleva detta.

En känsla som man inte får uppleva så många gånger om året. Det var inte utan att en sentimental glädjetår trängde fram i ögonvrån.

Att vi inte varit de enda som varit här förstod vi när vi såg en södergrävd myrstack och ett träd som barken rivits av och man såg spår av klor i den vita underbarken.

På kartan såg vi att det skulle finnas en damm mellan de två större sjöarna i systemet.

Vi bestämde oss att försöka ta oss över på den östra sidan via dammen. Väl framme vid dammen visade sig att tidens tand nagat lite för flitigt på den för att vi skulle kunna ta oss över. Jag försökte balansera på en stock som gick tvärs över, men den sviktade och knakade betänkligt och den bit som spikats upp som handledare hade defnitivt sagt upp jobbet som sådan.



Här precis vid den lilla dammbron fanns några riktigt gamla träd med stora "brandljud",

- märken som visade att de överlevt åtminstone en skogsbrand. På en annan tall hängde ett gammalt kvarglömt kedjekoppel sedan flottningstiden. Ett sådant koppel man fogade ihop länsar med, länsar som skulle styra timret rätt på sin väg ner mot Stenåsjön och vidare genom Harrundan, Grundöjan ner till Storån som i sin tur rinner ut i Österdalälven nere i Idre.

Forts. Sid 22.

## Gulf Idre

FULLSERVICEMACKEN!  
Här tankar både bil- och  
passagerare energi.



Vi har fullserviceverkstad,  
däckverkstad, släpvagnsuthyrning

Biltillbehör. Bildelar ordnar vi på i regel en dags leverans tid.

Drivmedel, livsmedel, smörgåsar,  
korvmenyer, videdouthyrning mm.

### Hyr bil hos oss

Tag tåg och buss till upp till Idre.  
Bilen står här och väntar på dig.  
Tryggt, enkelt och säkert.

ÖPPETTIDER  
Vardagar 7 - 21  
Lör, sön 8 - 21

IDRE  
petroleum

Välkommen till Gulf Idre

Macken mitt i byn

Byvägen 24 • 790 91 Idre • Tel. 0253-20112

MILJÖSMART!

Forts. Småsjödalen...

För att föra timret till sjöns utlopp i Harundan fick man säker ha en liten motordriven flottbåt till hjälp.



När man tittar på den lilla muntra å som man i det närmaste kan betrakta som bäck har man svårt att förstå att den har varit en viktig transportled av tusen och åter tusen stockar på sin väg från den vilda fjällskogen till havet. Kanske det var här den lilla Plupp i sagan började sin resa till havet sittande på ryggen av någon av fjällskogens giganter som rövats bort med yxa och såg.

**Jag vände tillbaka i tiden i mitt sinne, lyssnade efter yxhugg, glada skratt, svordomar, slamret med kaffemuggar, drog in luft genom näsan för att känna rökluften av gubbarnas pipor och kaffeelden.**

Men det enda jag hörde var åns muntert brusande och de enda dofter jag kände var, doften av ungbjörk, varm tallskog och myr och det var nog bättre, inte minst för miljön. Men visst skulle man gärna vilja flytta sig tillbaka till den tiden då huggarna och flottarna jobbade här, åtminstone för en dag för att få uppleva hur det verkli-

gen var, en tid långt före de alltslukande och markförstörande skogsmonstren tillkomst.

**Över damnbron kom vi inte.**

Jag tog av mig kängor och byxor och försökte vada över ovan bron. Såg lätt ut men botten var full av stora stenar som man halkade på så det gick inte att hålla balansen. Vi traskade barfota ner efter den lilla åsträckan som inte var mer än 50-100 meter till den nedre storsjön. Precis vid utloppet var en liten udde översållad med gräs och prästkragar, och i den glittrande sjöns nedre ända en gles granmor som Nipfjällsmassivet höll ett vakande öga över. Magen kurrade och kan man hitta en vackrare rastplats? Vi lunchade här, lade oss att vila i gräset och lyssnade till åns porlande, drog in lukten av ungbjörk, prästkrage och våtmyr och slumrade till en stund i det konstigt nog helt mygg- och knottbefriade landskapet.

**Efter lunchen vadade vi över ån.**

Jag ville gå vidare runt den övre storsjön men Eva tyckte att vi skulle gå tillbaka till Stenåssjön och spara den biten till nästa sommar och då ta med oss tält. På vägen tillbaka på den östra sidan om å- och sjösystemet gick vi över mycket myrmark.

Vi såg också en båt uppdragen i en vik och till viken gick spår av en fyrhjulig över myrarna, så någon hundra procentig ödemark var detta dock inte. Väl tillbaka på parkeringen tog vi en fika vid bänken vid sjön och tittade på klockan. Förvånade konstaterade vi att vi varit borta i nästan sex timmar.

En vackrare rastplats får man leta efter



En blick på kartan visade att vi inte kan ha avverkat mer än max 5-6 kilometer? Det var ingen snabbvandring precis, men upplevelser tar och måste få ta sin tid! Att ha bråttom i naturen är att springa förbi.

**EN OMISTLIG SKATT!**

*Småsjöarna och Småsjödalen, är ett av Särna-Idre-Grövelsjöfjällens större guldgrubor och måste bevaras för kommande generationer.*

*Här känns inte forna tiders skogsbruk och flottning som något hemskt och hotfullt, snarare tillför det området en extra dimension som gör att man kan känna våra arbetsamma förfäders närvaro, höra minnenas yxhugg och historiens vingslag - högre än kungsörnens.*

**Ja längre kom vi inte på minnenas väg och stigar.**

Tanken var att hinna med det mesta av mina minnen och händelser efter denna väg i våra två jubileumsnummer. Hade i alla fall hoppas att vi skulle i alla fall hinna bort till Stenåssjöns nedre ända och bosättningen där. Den gården har mycket kulturhistoria och händelser att berätta.

Kanske fortsätter vår resa i nästa nummer med: Stenåsens bosättning, möte med samerna och möte med min gamle vän Klutsjö-Sven och hans förfäder. Sven som är borta sedan länge, han har betytt mycket för mig, och jag kommer för alltid bära mina möten med Sven inom mig.

Hans

**STEFAN WALL  
ÅKERI AB**



**GRUS, GÅRDSGRUS, SAND  
- direkt till din tomt eller bygge.  
CHAKTNING • GRÄVNING  
PLANERING • SNÖRÖJNING  
SKOTERUTHYRNING, FÖRSÄLJNING**

**GUIDADE SKOTERTURER**



**HYR SKOTER** och kör själv eller **HÄNG MED PÅ SKOTERSAFARI**

**UTHYRNING:** skotrar, pulkor, kälkar, kläder och vedeldad pool.  
**SERVICE OCH FÖRSÄLJNING:** skotrar - Yamaha, nytt & begagnat.

Tel. 0253-310 77 • Mobil. 073-08 55 602 • hem.passagen.se/skoterturer

# Fjätervålen

## - TOPPEN I IDREFJÄLLEN



**BOKA PÅ**  
[fjatervalen.se](http://fjatervalen.se)  
 • BOENDE  
 • UTRUSTNING  
 • SKIDSKOLA  
 • SKIPASS



Fjätervålen 18 långa, breda och välpreparerade pister är belägna mitt i vidder av orörd och storlagen fjällnatur. Här hittar du också 18 km fina längdskidspår som slingrar sig runt området. I backen är det gott om plats och de stora åkytorna gör att pisterna håller sig fräscha länge. Det finns aktiviteter för hela familjen och när man vill koppla

av tar man en varm kopp choklad framför en sprakande brasa eller njuter av god, vällagad mat i Vårdshusets lugna atmosfär.

Fjätervålen är en favorit för många alpina klubbar som gärna förlägger träning och tävlingar här. Oavsett om du åker alpint på skidor, snowboard, telemark eller längdåkning, oavsett om du är nybörjare eller expert hittar du ditt lystmäte här.

**HÅLL KOLL PÅ OSS!**



 **Fjätervålen**

TEL 0253-211 40 | FJATERVALEN.SE

**Ställplatser för husbil och laddningstolpar för elbilar.**

**VINTERNS ÖPPETTIDER!** Öppet dagligen 19 december - 31 januari kl. 9.00-15.00, 1 februari - 23 april kl. 9.00-16.00.  
**KVÄLLSÖPPET!** Ski non stop till kl. 19.00: 23 december, 30 december, 4 januari, fredagar vecka 2-5, samt onsdagar vecka 6-16.

# ALPINT • LÄNGD • TUR

## Vi utrustar dig!

Öppet alla dagar 9-18 • Centralt i Idre by

### Skiduthyrning & butik

Kunnig personal guidar dig rätt bland  
marknadens främsta varumärken  
och modeller av skidor, pjäxor,  
skidkläder och andra tillbehör.



### Valla

Vi har den och  
hjälp dig!



**Idres mest  
prisivärda  
familjepaket!**



**Vinterfiske**  
- Vi har utrustningen  
och tipsen!



### Vandrarhems- boende

Bästa läge centralt i Idre by.  
Vi erbjuder även stugboende  
i samarbete med AB Idre Arnes.

**Förboka din utrustning  
på vår websida och  
erhåll 10 % rabatt!**

Gilla oss på  
facebook

Tel 0253-203 08 • [www.idrefjallenssport.se](http://www.idrefjallenssport.se)



**IDRE**  
Fjällens Sport



# Föreningsnyheterna



## Ordföranden har ordet...

Så var det dags igen...

Vi välkomnar ännu en gång Kung Bore till norra Dalarna och vackra Kringelfjorden.

När jag skriver dessa rader sista veckan i oktober har visserligen temperaturen sjunkit ner till 6-7 plusgrader, men det är fortfarande ett härligt sprakande färgfyrverkeri bland buskar och träd utanför mitt fönster.

Fast lite underligt är det ändå?

När man tittar på bilder från 1970-talet och som är tagna i mitten på oktober så är de flesta träd och buskar nästan helt kala! Något har hänt...

En lång, varm och vacker höst och sommar har det varit i större delen av landet och jag har haft ovanligt många fina dagar både i Kringelfjorden och här hemma i Märsta.

Nu hoppas vi på att den här vintern blir lite mer "vintrigare" än den gångna vintern.

Vi i Skid- & Friluftsföreningen har som vanligt jobbat på för att göra möjligheterna till fina vinteraktiviteter i och runt Kringelfjorden ännu bättre. Men det får Hans berätta mer om. Jag skall istället redogöra för vad som finns att säga om hur det har fungerat med vägar och Va-anläggning etc.

## GEMENSAMHETSANLÄGGNINGARNA

### Va-systemet

Va-systemet har i stort fungerat utmärkt. I förebyggande syften har vi bytt råvattenpump för färskvattent ut på ön för inte riskera vattenförsörjningsstopp.

Vi har även införskaffat en reservpump, så har vi bara el så riskerar vi inget längre färskvattenstopp.

Elslingorna i stugbyn sätts på när risk för frysnings finns.

Obs. påkopplingen får endast ske av Göran Edlund och Kjell Gustafsson, ingen obehörig får röra kopplings-skåpen.

### Undvik frysnings och frysskador

En av de absolut vanligaste orsakerna till fruset avlopp är läckande (droppande) kranar och wc-stolar. När dropparna eller svagt rinnande vatten når tomma och kalla avloppsrör fryser det till is och "ljusstöpsningseffekt" uppstår och hela röret fryser så småningom och du har ett svårinatt avlopp som följd, förutom att du riskerar att få huset översvämmat av vatten.

### VÄGAR/SNÖRÖJNING

Sedvanligt vägunderhåll med hyvling och saltning har utförts på de grusbelagda vägarna under sommaren samt att en del så kallade "potthål" på Kringelfjordsvägen har lagats.

Vi har samma snöröjare som i fjol (PeRo Särna). Om du har synpunkter på snöröjningen och vägar kontaktar du mig, Kurt Pettersson på tel. 070-601 90 24.

### Sandlådor

Efter förra vinterns ishalka där många ramlat och en del faktiskt skadat sig, så har föreningen införskaffat två sandlådor. En är placerad vid vattenverket (spårcentralen) och en vid uppfarten till Näverbäcksvägen. Här kan sand hämtas för att strö ut på väg och gångvägar vid behov.

### ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Återvinningscentralen är **enbart till för det som är skyltat på respektive kärl som:**

- BRÄNNBART
- KOMPOST (livsmedelsrester),
- HÅRDPLAST/PLASTFLASKOR
- METALLBURKAR
- GLAS/GLASFLASKOR
- BATTERIER.

**Ingenting annat får lämnas vid återvinningscentralen!**

Vi har tyvärr återkommande problem med folk som ställer ner byggsopor, teveapparater och uttjänta elartiklar etc. Vem skall ta hand om detta? Inte sopbilen i alla fall!

Hjälp till och håll koll på grannar och hyresgäster så vi slipper eländet.

### KONTAKT

Frågor gällande Kringelfjorden och vår verksamhet...

Dessa kan du ställa till föreningen via "kontakt" på vår hemsida: [www.kringelfjordens-stugby.se](http://www.kringelfjordens-stugby.se)

När det gäller vägar och snöröjning kontaktar du mej: Kurt Pettersson på tel. 070-601 90 24

**Vid akuta ärenden gällande stugbyn, ring Hans-Ove Fjätvall på telefon 076-838 45 75.**

Vad som övrigt hänt inom vårt område sen sist, och lite om vad som komma skall, redogör Hans för under rubriken "Skid- & Friluftsföreningen". Med önskingar om tidig snö så vi får njuta av härlig och snörik vintersäsong.

Kurt Pettersson  
Ordförande



### Skid- & Friluftsföreningen

Det är jätteskoj att få skriva under den här rubriken. Här finns det alltid så mycket positivt att skriva om, att få berätta om hur medlemmarna i Skid- & Friluftsföreningen oförtröttligt arbetar för att utveckla fritidsmöjligheterna och göra vårt härliga Kringelfjorden ännu vackrare och attraktivare.

Alla har kanske inte möjlighet att hjälpa till rent fysiskt. Då kan man kanske stötta föreningen med något vi kan behöva, eller bidrag till utrustning om man har den möjligheten.

Vi har en medlem (som vill vara anonym) som under 2016 donerat hela 20 000 till föreningen "för föreningens fina arbete för att utveckla och göra vårt område attraktivare". Ja vad skall man säga! Man kan bara ödmjukt tacka och ta emot.

### Arbetsdagarna

Kringelfjordens by- och fritidsområde utvecklas mer och mer på ett mycket positivt sätt och det märks nu även på en ökad efterfrågan på hus i området. Arbetet med skidspår och Brasudden har pågått hela sommaren men tog naturligtvis extra fart på arbetsdagarna vi hade i samband med årsmötet.

Tyvärr var det inte så många som vi önskat som ställde upp och jobbade, men de som kom jobbade desto mer och stämningen var god, det märktes inte minst då det bjöds på årtsoppa i tältkåtan på fredagslunchen och när det serverades kaffe och tårta och med en muntert sprakande brasa i kåtan på lördagskvällen.



Årtsopps-lunch

Foto: H.Forsslund

Vi har haft svårt att få tag på grävmaskin för att få bort sten i skidspåret under sommaren. Detta då Idre Fjäll och fiberdragningar har tagit alla maskiner i anspråk. Det löste den alltid så generösa och arbetsamme Jan-Ivar Rustad. Han packade på traktor med vagn och grävskopa och tog 24 meterssläpet från Lillehammer till Kringelfjorden, dessutom med två extra förare.

Jan-Ivar gjorde otroligt generöst nog hela TVÅ turer med maskiner till Kringelfjorden denna sommar. Den sista nu till arbetshelgen. Jag kan intyga att maskinerna gick från gryning till efter mörkrets inbrott!

### Parkeringsplats vid spårcentralen.

Stig och Kurt Pettersson har hyrt in hjullastare vid flera tillfällen under sommaren och bl.a. utfört planeringsarbeten efter skidspåren, Brasudden och på badplatsen. Dessutom har de iordningställt en parkeringsplats för skidåkarens bilar vid spårcentralen.



Ovan: Rensning/planering spår  
Nedan: Barkpåläggnig Foto: H.Forsslund



### 2,5 km-spåret har uppgraderats till skid- och motionsspår.

Föreningen har införskaffat åtskilliga ton bark som är utkört på 2,5 km-spåret så det blir inte bara ett perfekt underlag för skidspåret utan även ett fint motionsspår till sommaren.

Ett fint och vackert spår har det blivit. Jan-Ivars duktiga grävskopsförare har plockat upp alla stora stenar och lagt dem i fina upplägg med jämna mellanrum, och barkutläggarna har i största möjliga mån även jobbat med att dölja markskador efter och vid sidan av spåret. Resultatet blev över förväntan.

Biten efter Stugbyviken blev rena "Strandpromenaden".



Strandpromenaden Foto: H.Forslund



Dags för "återtåg" till Lillehammer Nedan: Arbetslunch Foto: H.Forslund



### 5 km spåret

Halvmilen har ytterligare rensats från sten och fått åtskilliga gruslaster utkörda för att förbättra möjligheterna att spåra vid dålig snötillgång.

### 10 km spåret

Sommarleden har slyröjts men i övrigt har vi inte hunnit med något markarbete här i sommar. Får vi bara en normal vinter som i "forna tider" så hoppas vi kunna hålla milspåret öppet från januari. Vid snöbrist så får vi "ta ner" spåret eller delar av sträckan till Älvrosvägen-Kringelfjordsvägen. Vi skyltar i så fall. Du hittar oftast aktuell skidstatus på hemsidan.

### Pulka/snowboardbacken

Ytterligare träd har fällt och stubbar rensats bort med grävmaskin. Backen risrensades under arbetsdagarna. Vi hoppas kunna hålla backen pistad och belyst under högsäsong.

### Skoterleder

Fler och fler skaffar snöskoter i området. Föreningen har spårat en del skoterspår under de senaste vintrarna, men vi i styrelsen har nog mer koll på skidåkning än på snöskoter sporten. Då föreningen skall verka för friluftaktiviteter i stort så tyckte vi att vi bör satsa lite mer på skotersporten än vad vi gjort. Styrelsen föreslog därför årsmötet i september att vi skulle utöka styrelsen med två ledamöter tillika skoterentusiaster.

Mötet gick på styrelsens och valberedningens förslag och valde Mats Andersson och Torbjörn Käck.

### Webbkamera

Tyvärr tog åskan Webbkameran i somras. Jan Hellström och Göran Edlund har under sommaren gjort en liten marknadsundersökning för att om möjligt hitta bättre utrustning. Webbkameran är nu på plats och du når den via hemsidan.

### Brasuddsparken

Det har jobbat en hel del på Brasudden i sommar, och naturligtvis på arbetsdagarna. Utegymmet på Brasudden finns nu på plats och en balansbana för ung och gammal är planerad till kommande sommar.



Anders och Janne röjer sly efter sommarleden Foto: H.Forslund Skogen mot älven bakom utegymmet har röjts, så både kropp och själ skall få sitt. Arkitekterna och arbetarna som jobbat med detta är, Göran Edlund och Kjelle Gustavsson. Dessa herrar är nog bland de flitigaste medlemmarna, och kan dessutom ta i när det behövs.

Vedboden för ved till våra vindskydd och tältkåtan fylldes med huggen ved under arbetsdagarna. Obs. veden är endast till för ovan nämnda ändamål. Ej tillåtet att hämta "stugved" med andra ord.

En ny skoter- och skidled från Sikvägen till spårcentralen är röjd. Detta för att man lättare skall kunna ta sig från "berget" och husen nära Kringelfjordsvägen bort mot spårcentralen/Brasuddsparken.



Ovan: Test av utegymmet Nedan: Ett gäng tuffa brudar som släpade ris och stockar uppför branten efter skogsröjningen Foto: H.Forslund



### Upprustning av stigen mellan Näverbäcksvägen och Badviken.

Stigen har fått grusbeläggning och en ansiktslyftning. Vi hoppas att förare av fyrhjulingar väljer en annan väg. Annars blir nog beläggningen tyvärr väldigt kortvarig.

### Komplettering spårutrustning

Vintrarna har som bekant blivit snöfattigare och mildare vilket orsakat problem vid spårning av skidspår. Under sommaren så har Göran Edlund servat och byggt om vår pistmaskin för att kunna fräsa upp isiga spår. Dessutom svetsat på en kula och anpassat pistmaskinen till att dra vår nyinköpta spårmaskin som kan spåra i mindre snödjup än pistmaskinerna.

Spårmaskinen har vi köpt av Jan-Ivar Rustad. Jan-Ivar har själv spårat med den åt föreningen under ett par år. Vi i styrelsen kände att vi inte kan utnyttja Jan-Ivars vänlighet i all oändlighet, dessutom har spårmaskinen massa finesser och hydraulik så man behöver varken kliva av skoter eller ur pistmaskin för att ställa om spårmaskinen. Vi fick ett mycket förmånligt pris av Jan-Ivar som vi presenterade för årsstämman. Stämman gick på vår linje så nu är maskinen föreningens.

Vår maskinpark växer men fortfarande saknar vi en fyrhjuling och en arbetsskoter. Vi lånar visserligen både arbetsskoter och fyrhjuling av Jan-Ivar, men självklart vill föreningen på sikt få ekonomi att köpa egna maskiner.

### Nyårsbrasan

Naturligtvis blir det nyårsbrasa som vanligt ute på Brasudden. Nu mer är det som bekant Skid- & Friluftsföreningen som står för all verksamhet utom väg- och VA-anläggningar inom Kringelfjorden.

Så också när det gäller Nyårsbrasan. Styrelsen har utsett ett litet "nyårsbraseteam" för att ansvara för detta: Paul Haberman, Kjell Gustavsson och Göran Edlund.

Brasan tänds sedan kl. 17.00 och föreningen bjuder förutom brasa på kaffe, glögg/varm saft, korvgrillning och gemytlig samvaro med nya och gamla vänner. Har du raketer med dig så se till att du skjuter iväg dessa på ett säkert sätt och med ordentligt avstånd till publiken.

### Ta gärna med lite kontanter

Vi skall försöka ordna ett lotteri till förmån för Skid- & Friluftsföreningen, och den vill du väl gärna stötta eller hur?

### Kul i Påsk

Föreningens stora familjefest "Kul i Påsk" har som bekant blivit en jättopulär tradition, (blir nu tredje året). Naturligtvis kommer vi att ha Kul i Påsk" även kommande påskafton. Tiden blir troligen som tidigare 11.00 - 14.30. Som vanligt blir det fika och grillkorv, lotterier med massor av fina vinster, fiskdamm, skotersafari, skidtävlingar, madrassrace, renskiljning och andra aktiviteter.

Programmet kommer vi lägga ut på hemsidan och facebook samt sätta upp på informationstavlan vid spårcentralen.



### Har du lotteri/tävlingsvinster eller saker att fylla fiskdammspåsarna med som du kan skänka?

Om du (eller ditt företag) har något att bidra med så kontakta gärna mig eller Göran Edlund. Mig (Hans) hittar du på 070-683 78 44

<hans@bergodahl.se> eller <info.ski-dofriluft@kringelfjordens-stugby.se> Göran kontaktar du på 070-595 09 14 <goranedlund36@gmail.com>

Vi är jättetacksamma för alla bidrag som kan bidra till en härlig och generös familjefest även kommande påsk.

### Majbrasa

Kjelle Gustavsson och Göran Edlund ordnade Kringelfjordens första majbrasa i våras. Det var pga. årstiden inte så många som var uppe, men en liten tapper skara mötte upp.

Enligt Kjelle så skall även majbrasan bli en årligt återkommande tradition. Information om majbrasan kommer på hemsidan, facebook och på informationstavlan i byn.

### Hemsidan/Facebook

Bästa sättet att hålla sig informerad om skidspårsstatus och vad som händer i Kringelfjorden är att kolla in vår hemsida och vara med i vår facebook-grupp:

<https://www.facebook.com/groups/647687785282221/>

Vår webbredaktör/ansvarig, Carina Ström Björklund <bjorklundstrom@telia.com> hjälper dig gärna att lägga upp ett konto om du inte själv kan lägga upp ett konto/profil

### Vår webbredaktör - en toppfej!

Vill passa på att tacka Carina för det fina arbete hon lägger ner.

Som det mesta arbetet i våra föreningar är även detta ett obetalt arbete. Jobbar man som Carina med heltidsanställning på sitt ordinarie jobb och har flera barn hemma, då har man ofta som man brukar säga "fullt skägg", även om man är tjej.

Tack Carina för att du ställer upp som du gör!



### TREVLIG VINTER I BACKAR OCH SPÅR

- önskar Hans, och styrelsen dej och de dina.

Besök gärna vår hemsida för fortloppande information

[www.kringelfjordens-stugby.se](http://www.kringelfjordens-stugby.se)



# elkedjan®

FJÄLLPOSTEN

I våra varuhus hittar Du allt från grund till skorsten!



## ALLTID BRA ERBJUDANDEN!

BYGGMATERIAL • FÄRG  
KAMIN • KÖK • BADRUM  
FÖNSTER • DÖRRAR • KYL  
SPIS • DISK • TVÄTT • TORK  
FRYS • VÄRMEPUMP

ALLT FÖR KÖKET  
OCH TVÄTTSTUGAN



Vi hjälper dig hitta rätt produkter som ger dig rent hus, rena kläder och ett trivsamt hem!



FÄRG FRÅN NORDSJÖ!



*Idre* **BYGG & JÄRN**



TEL 010-471 96 00 • ÖPPET Måndag-fredag kl 7-17, Lördag kl 9.30-13

När du handlar hos oss får du alltid låna släpvagn gratis.

# Dalarnas STÖRSTA Yamahahandlare!

Gör som Idre Fjäll - kör Yamaha från ABRIS SJÖ & SNÖ

Skotrar, nytt och begagnat  
ATV, snöslungor och motorsågar  
Släpvagnar och båttrailers  
Serviceverkstad  
Drivremmar och olja  
Tillbehör och reservdelar  
Stort utbud av kläder  
och hjälmar till  
barn, dam och herr

[www.abris.se](http://www.abris.se)

Gilla oss på Facebook

Mån-fre 08-17

Lunch 12-13

(Dec-påsk även lör 10-13)

**ABRIS**  
**SJÖ & SNÖ**

LEKSAND · MORA · SÄRNA

0247-346 32 0250-59 35 00 0253-100 10

[www.abris.se](http://www.abris.se)

Since 1981



**YAMAHA**

*Revs your Heart*

**FXR**



**Husqvarna**